

## Ἡ Θεία Μεταμόρφωσις καὶ ὁ Ὁρθόδοξος Ἡσυχασμὸς

*Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα κύριε Βλάσιε·  
Ἀγιώτατοι Ἀρχιερεῖς καὶ Σεβαστοὶ Ποιμένες  
τῆς ἐν Ρουμανίᾳ Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου·*

**Μ**ὲ βαθυτάτη συγκίνησι καὶ ἀνέκφραστη χαρὰ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ, Σᾶς μεταφέρω τὸν ἄμωμο ἀσπασμὸ τῆς ἀγάπης, τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἐνότητός μας ἐν Χριστῷ ἀπὸ τὴν εὐλογημένη μας Πατρίδα, τὴν ἀποστολοβάδιστη Ἑλλάδα.

Ὁ πολυσέβαστος καὶ χριστοσφράγιστος Γέροντας, Ὁδηγὸς καὶ Μητροπολίτης μας, καθὼς καὶ ἅπασα ἡ Ἱεραρχία μας τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων, ἀσπάζεται ἐν ἀγίῳ φιλήματι τὴν Ἀρχιερωσύνη Σας καὶ διὰ μέσου Ὑμῶν τὸ εὐσεβέστατο Ἱερατεῖο Σας, τοὺς Ὁσιωτάτους Μοναχοὺς καὶ τὶς Ὁσιώτατες Μοναχές, ὡς καὶ τὸ εὐλαδέστατο Ποίμνιό Σας.

**α. Δόξα** τῷ Θεῷ πάντων ἔνεκεν!

Ἀξιοθήκαμε νὰ ἀνέλθωμε ἀπὸ τὴν μυροδόλο κοιλάδα τῆς ἀγιοτόκου Πατρίδος μας, εἰς ὄρος ὑψηλόν, στὴν εὐωδιαστὴ Ρουμανία.

Καὶ βλέπομε νοερῶς τὸν μεταμορφωμένο Σωτῆρα μας, στὸ θεοδόξα-στο αὐτὸ Ὅρος, νὰ εὐρίσκεται ἐν μέσῳ δύο νέων Προφητῶν τοῦ νέου Λαοῦ τῆς Χάριτος: τὸν Ἅγιο Νήφωνα τὸν Διονυσιάτη καὶ τὸν Ὁσιο Παῖσιο Βελιτσκόφσκυ.

• Ὁ μὲν πρῶτος, ἔζησε κατὰ τὸν ΙΕ΄ αἰ., διετέλεσε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως τρεῖς φορὲς (1486-1488, 1497-1498, 1502) καὶ Μητροπολίτης Οὐγγροβλαχίας (1498-1505), ὁπότε καὶ ἔδρασε ὡς ἄλλος Ἀπόστολος στὴν σημερινὴ Ρουμανία καὶ ἔσωσε κυριολεκτικὰ τὴν Ὁρθοδοξία στὴν Μολδοβλαχία.

Ἡ Κληρονομία του εἶναι Ἀποστολική, Πατερική, Ἡσυχαστικὴ καὶ Ἀντιπαπική, δηλαδὴ εὐρίσκεται πλήρως μέσα στὸ πνεῦμα τῆς γνησίας Ὁρθοδόξου Παραδόσεως.

• Τὴν σωτήρια αὐτὴ Κληρονομία ἀνερέωσε ὁ δεῦτερος τῶν νέων Προφητῶν, ὁ Ὁσιος Παῖσιος Βελιτσκόφσκυ, ὁ ὁποῖος ἔζησε τὸν ΙΗ΄ αἰ., καὶ

ἔδρασε ὡς θεοφόρος Στάρετς ἐδῶ στήν Μολδαβία τὰ τελευταῖα τριάντα ἔτη τῆς ζωῆς του (1763-1794).

**6. Αὐτὲς** οἱ δύο κορυφαῖες Μορφές τῆς ρουμανικῆς εὐσεβείας, μεταμορφωμένες ἐν τῷ Ἀκτίστῳ Θαβωρίῳ Φωτί, μᾶς ἐμπνέουν σήμερα, κατὰ τὴν Δεσποτικὴν Ἑορτὴν τῆς Μεταμορφώσεως.

Μᾶς ἐμπνέουν καὶ μᾶς διδάσκουν καὶ μᾶς καθοδηγοῦν καὶ μᾶς προτρέπουν: «Εἰ Πατέρας θέλετε ἡμᾶς καλεῖν, μιμηθεῖτε ἡμῶν τὸν βίον καὶ τὰς πράξεις».

Τὰ καυχήματα αὐτὰ τῆς Ρουμανίας, ὁ Ἅγιος Νήφων καὶ ὁ Στάρετς Παῖσιος, εἶχαν ὡς κέντρο τῆς ζωῆς των τὸν Ὁρθόδοξο Ἑουχασμό, τὸ Φιλοκαλικὸ ἦθος, τὴν κάθαρσι, τὸν φωτισμό, τὴν θέωσι, τὴν Νοερὰ Ἐργασία, τὴν Καρδιακὴ Προσευχή.

- Μόνον μέσω τοῦ Ὁρθοδόξου Ἑουχασμοῦ καὶ τῆς Εὐχαριστιακῆς Ἐμπειρίας εἶναι δυνατὸν ὁ ἄνθρωπος νὰ μεταμορφωθῇ ἐν τῷ Ἀκτίστῳ Φωτί τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ περαιτέρω, νὰ ἐνσαρκώσῃ στὸ κοινωνικὸ του περιβάλλον τὸ μέγα Μυστήριον τῆς Ἀγάπης, κατ' εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Ταπεινὰ ὑπενθυμίζω, ὅτι ὁ Ὅσιος Σέργιος τοῦ Ραντονὲξ (1314-1392), ἡ μεγάλη αὐτὴ Μορφή τῆς ρωσικῆς εὐσεβείας, ἀφιέρωσε τὸ περίφημον Μοναστήριον τοῦ στήν Ἁγία Τριάδα, ἀκριβῶς ἐπειδὴ ἤθελε οἱ Μοναχοὶ του νὰ δείχνουν ἀμοιβαία ἀγάπη μεταξύ τους, ὅπως ἀκριβῶς συμβαίνει μεταξύ τῶν τριῶν Θείων Προσώπων ἐν τῇ ἀκτίστῳ πραγματικότητι.

- Ὁ Θεὸς δὲν εἶναι ἓνα μόνο Πρόσωπον, τὸ ὁποῖο κατοικεῖ/ὑπάρχει μόνον Του, ἀλλὰ τρία Πρόσωπα, τὰ ὁποῖα συμμετέχουν τὸ ἓνα στήν ζωὴ τοῦ ἄλλου μὲ τέλεια Ἀγάπη· δηλαδή, ὁ Θεὸς ὑπάρχει ὡς Ἀγάπη, τ.ἔ. ὡς κοινωνία Προσώπων.

Ἀκριβῶς ἔτσι πρέπει νὰ συμβαίνει καὶ μὲ τὸν ἄνθρωπον: τότε μόνον εἶναι ἓνα αὐθεντικὸ Πρόσωπον, ὅταν ἔχη μεταμορφωθῇ ἐν τῷ Ἀκτίστῳ Φωτί τῆς Μεταμορφώσεως καὶ μοιράζεται τὸ εἶναί του μὲ τοὺς ἄλλους, ἐξερχόμενος ἀπὸ τὰ ἐγωκεντρικά του ὅρια χάριν τῆς ἀγάπης τοῦ ἄλλου καὶ ζῶν ἐν κοινωνίᾳ ἀγάπης μὲ τοὺς ἄλλους.

**γ. Αὐτὴ** ἡ προσωπικὴ μας Μεταμόρφωσις πρακτικὰ σημαίνει νὰ ἐνεργοποιήσωμε τὰ Χαρίσματα τοῦ Παρακλήτου, τὰ ὁποῖα ἐσφράγισαν τὸ ἐσώτατον εἶναί μας, τὴν Καρδιά μας, ὅταν ἐλάβαμε τὸ Ἅγιο Χρῆσμα.

Ἡ ἐν Χριστῷ Ἀσκησις καὶ ἡ Καρδιακὴ Προσευχὴ ἀναζωπυρώνουν τὰ Χαρίσματα αὐτά, μᾶς φωτίζουν καὶ ὀδηγοῦν στήν Θεοπτία, στήν γνῶσι

τοῦ Θεοῦ, στήν ὀρθή δόξα, στήν καρδιά τῆς Ὁρθοδοξίας, μακριά ἀπό πλάνες καί αἰρέσεις.

• Αὐτή εἶναι ἡ Κληρονομία τῶν Ἁγίων μας Νήφωνος καί Παΐσιου, οἱ ὅποιοι ἴστανται ἐκατέρωθεν τοῦ Δεδοξαμένου Σωτήρος μας, εἰς τὸ ὑψηλὸν ὄρος τῆς εὐλογημένης Ρουμανίας καί μᾶς ὀδηγοῦν στὸν δρόμο τῆς προσωπικῆς μας Μεταμορφώσεως.

«Λάμπρον καὶ ἡμῖν», Δέσποτα Χριστέ μας, «τὸ φῶς Σου τὸ ἀίδιον πρεσβείας τῆς Θεοτόκου καὶ τῶν Ἁγίων Σου Νήφωνος καί Παΐσιου, Φωτοδότα, δόξα Σοί!».

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπολιτικῇ Μονῇ  
τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτήρος  
εἰς Σλατιοάραν Ρουμανίας

**Τῇ 6ῃ Αὐγούστου 2008 ἐκ.ἡμ.**  
**† Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτήρος**

† Ὁ Ὁρειῶν Κυπριανὸς