



Ἐνιαύσιος Ἑορτολογικὸς Στέφανος

■ Εὐωδιαστὸ ἄνθος τῆς Ἐρήμου τοῦ Βορρά

Ὁ Ὅσιος Φίλιππος Κτήτωρ τῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος ἐν Ἰράπ, πλησίον τοῦ Νόβγκοροντ

† 14η Νοεμβρίου 1537



Δώδεκα ἐτῶν ὄρφανὸ παιδί ἦταν ὁ Θεόφιλος, ὅταν τὸν βρῆκε στὸ δάσος ὁ Ἅγιος Κορνήλιος τοῦ Κόμελ († Μνήμη: 19 Μαΐου), τὸν ὁποῖο ὁ Θεόφιλος παρεκάλεσε νὰ τὸν δεχθῆ ὡς Μοναχὸ στὴν Μονή του.

Ἐργαζόμενος τὴν ἡμέρα καὶ προσευχόμενος τὴν νύκτα, διέπρεψε σὲ ὅλες τὶς ἀρετές, ὥστε ὁ Ὅσιος Κορνήλιος τὸν ἔκειρε Μοναχὸ δέκα πέντε μόλις ἐτῶν, μὲ τὸν ὄνομα Φίλιππο.

Κρίθηκε ἄξιος νὰ τοῦ ἀποκαλυφθῆ σὲ ὄπτασία ἡ θέσις, τὴν ὁποία ὁ Θεὸς προώριζε γι' αὐτὸν στὸν Οὐρανό.

Ἡ εὐλάβεια ὁμως καὶ ἡ ἐκτίμησι, τὶς ὁποῖες τοῦ ἔδειχναν οἱ συμμονασταὶ του, ἀλλὰ καὶ ἡ δίψα γιὰ τὴν Ἐρημο ὤθησαν τὸν Ὅσιο Φίλιππο νὰ ἀναχωρήσῃ ἀπὸ τὸ Κοινόβιο, ὅταν ἦταν τριάντα ἐτῶν.

Ὁδηγούμενος ἀπὸ ἓναν Ἄγγελο, ἐγκαταστάθηκε σὲ τόπο ἐρημικὸ κοντὰ στὸν ποταμὸ Ἰράπ, ὅπου προοδεύοντας στὴν προσευχὴ μετέδωσε σύντομα τὸ φῶς τῆς διδασκαλίας του στοὺς γύρω κατοίκους. Τοὺς ἐδίδαξε τὴν ἀγάπη γιὰ τοὺς πτωχοὺς καὶ τὴν ταπεινοφροσύνη.



Παρεκκλήσιον
τοῦ Ὁσίου Φιλίππου.

Τοῦ ἄρεσε νὰ λέγη: «Αὐτὸς ποὺ κρίνει τὸν ἀδελφὸ του οὔτε ἄρχισε κἂν νὰ γνωρίζῃ τὸν ἑαυτὸ του, μήτε πολεμᾶ κἂν τὰ πάθη του».

Ἵπομένοντας γιὰ δεκαπέντε καὶ πλέον ἔτη τὶς ἐπιθέσεις τῶν ἀκαθάρτων πνευμάτων, γιὰ νὰ τὸν ἀναγκάσουν νὰ ἐγκαταλείψῃ τὸ Ἐρημητήριό του, ἀγωνιζόταν μὲ τὴν ψαλμωδία καὶ συνιστοῦσε τὴν χρῆσι τῶν Ψαλμῶν σὲ ὅσους ζητοῦσαν τὶς συμβουλές του.

Ἡ ὑπομονή του ἀνταμείφθηκε μὲ τὴν ἀφιξι ἐνὸς μαθητοῦ, τοῦ Γερμανοῦ, ὁ ὁποῖος μοιράσθηκε τοὺς ἀγῶνες του καὶ κατόπιν συνέγραψε τὸν Βίο τοῦ Διδασκάλου του.

Ὁ Ὅσιος Φίλιππος ἐκοιμήθη ἐν εἰρήνῃ τὸ ἔτος 1537, σὲ ἡλικία σάραντα πέντε ἐτῶν, μὲ τὴν ὄψι του λουσμένη ἀπὸ τὸ Φῶς τῆς Χάριτος καὶ σκορπίζοντας γύρω του μία θεία εὐωδία.

Τὸ σεπτὸ λείψανό του ἐνταφιάσθηκε κάτω ἀπὸ τὸ Ναὸ πρὸς τιμὴν τῆς Ἁγίας Τριάδος, τὸ ὁποῖο εἶχε κτίσει ὁ Ὅσιος.



Ἱερὰ Λάρνακα
τῶν τιμίων Λειψάνων
τοῦ Ὁσίου Φιλίππου.

Μετὰ τὴν κοίμησι τοῦ Ὁσίου ἐγίνε ὀργανωμένο Μοναστήρι μὲ τὸ ὄνομα Κράσνομπορσκ Φίλιπποβ, ἀργότερα ὁμως ἐρημώθηκε.

Τὸ 1997 ἀνακαινίσθηκε τὸ Παρεκκλήσιον πρὸς τιμὴν τοῦ Ὁσίου Φιλίππου στὴν γειτονικὴ πόλι Τσερέποβετς.

Ἐγίνε ἀνεύρεσις τῶν τιμίων Λειψάνων του στὶς 24.7.2000 καὶ μεταφέρθησαν στὸ Παρεκκλήσι, τὸ ὁποῖο πανηγυρίζει δύο φορὲς τὸν χρόνον, στὴν κύρια Μνήμη τοῦ Ὁσίου (14 Νοεμβρίου) καὶ στὴν Μνήμη τῆς ἀνακομιδῆς τῶν Λειψάνων (24 Ἰουλίου).



*Τῷ δὲ ἐν Τριάδι Παναγίῳ Θεῷ,
τῷ ἐνδοξαζομένῳ ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ,
προσκύνησι καὶ εὐχαριστία,
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν!*