



■ Ἀπὸ τὸ Ὁρθόδοξο Ἀγιολόγιο τῆς Δύσεως

## Ἁγίος Λαμβέρτος Ἐπίσκοπος Μαιστρίχτης † 17ῆ Σεπτεμβρίου 705\*

**Ὁ Ἅγιος** Λαμβέρτος ἦταν ἀπόγονος τῆς ἐπιφανέστερης οἰκογένειας τῶν περιοχῶν Λιέγης καὶ Μαιστρίχτης (σημ. Maastricht Ὀλλανδίας) στὸ Βέλγιο. Ἀπὸ τὴν παιδική του ἡλικία τὸν εἶχε ἐπισκιάσει ἡ θεία Χάρις καί, καθὼς μεγάλωνε, αὐξανε μέσα του ἡ ἀγάπη του πρὸς τὸν Θεὸ καὶ ὁ πόθος τῆς σωτηρίας τοῦ πλησίον.

**Μετὰ** τὴν δολοφονία τοῦ Ἐπισκόπου τῆς Μαιστρίχτης Ἀγίου Θεοδάρδου († Μνήμη: 10ῆ Σεπτεμβρίου, 668), διδασκάλου του καὶ πνευματικοῦ τοῦ Πατρός, διάδοχός του ἐξελέγη ὁ Λαμβέρτος (671), παρὰ τὸ νεαρὸ τῆς ἡλικίας του.

**Ὁ** νεαρὸς ποιμένας, ἐνισχυμένος πνευματικὰ ἀπὸ τὴν νηστεία καὶ τὴν αὐστηρὴ ἀσκητικὴ ζωὴ του, τελοῦσε καθημερινὰ τὴν θεία Λειτουργία καὶ κήρυττε συνεχῶς τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ ἐμπνεύσει στὸ ποίμνιό του τὶς εὐαγγελικὲς ἀρετές.

**Ἡ** ἀγιότητα τῆς ζωῆς του καὶ οἱ ἐλεημοσύνες του τὸν κατέστησαν ἀγαπητὸ σὲ ὅλον τὸν λαό, ἂν καὶ μετὰ τὴν δολοφονία τοῦ Βασιλέως τῆς Αὐστρασίας Χιλδερίκου Β' (673), στὸν ὁποῖο ἦταν ἀφοσιωμένος, ἐκδιώχθηκε ἀπὸ τὸν Θρόνο του. **Ὁ Ἅγιος** ἀποσύρθηκε στὴν Μονὴ τοῦ Σταβελό, ὅπου ἐζήσησε ἐπὶ ἑπτὰ ἔτη με ἄκρα ταπείνωση, ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀπλούστερους Μοναχοὺς.

**Μία** χειμωνιάτικη νύκτα, ὅπως σηκώθηκε γιὰ προσευχή, ἔκανε





Σχέδιο Ἀγίου  
Λαμβέρτου. 10<sup>ο</sup> αἰ.

θόρυβο καὶ διετάραξε τὴν νυκτερινὴ μοναστηριακὴ ἡσυχία. Ὁ Ἡγούμενος ἐπέβαλε στὸν αἴτιο τοῦ θορύβου – χωρὶς νὰ γνωρίζει ποιοὺς ἦταν – τὸ ἐπιτίμιο νὰ σταθεῖ ὄρθιος ἕως τὴν ὥρα τοῦ ὄρθρου, μὲ τὰ πόδια γυμνὰ μέσα στὸ χιόνι, μπροστὰ στὸν σταυρὸ ποὺ ἦταν στημένος ἔξω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Ὁ

Λαμβέρτος μὲ πολλὴ προθυμία δέχθηκε τὸ ἐπιτίμιο. Τὸ πρῶτὸ ὁ Ἡγούμενος βρῆκε τὸν Ἱεράρχη μπροστὰ στὸν σταυρὸ καλυμμένο ἀπὸ τὰ χιόνια, μὲ πρόσωπο ποὺ ἀκτινοβολοῦσε οὐράνιο φῶς, καὶ ντροπιασμένος θέλησε νὰ τοῦ ζητήσῃ συγγνώμη. Ὁ Ἅγιος ὅμως ἐξέφρασε τὴν μεγάλη χαρὰ του, διότι εἶχε ἀξιωθεῖ νὰ ὑπομείνῃ χάριν τοῦ Χριστοῦ τὸ ψῆχος καὶ τὴν γυμνότητα σὰν τοὺς Ἀποστόλους.

Μετὰ τὸν βίαιο θάνατο τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐβρόϊνου (681) αἰτίου τῶν διώξεων τοῦ Ἀγίου, τὴν ἐξουσία ἔλαβε ὁ Πιπίνος τοῦ Ἐριστάλ. Ὁ νέος Ἡγεμόνας μετεκάλεσε τὸν Ἅγιο Ἐπίσκοπο στὸν Θρόνο του, ἂν καὶ ἐπιθυμία τοῦ Λαμβέρτου ἦταν νὰ παραμείνῃ στὴν ἀφάνεια. Τὴν ἐπάνοδό του στὴν Μαιστρίχτη ὁ λαὸς τὴν δέχθηκε μὲ γενικὴ ἀγαλλίαση, δηλώνοντας πῶς ἦταν πρόθυμος νὰ ἀκολουθήσῃ τὸν Ποιμένα του στὴν ὁδὸ τῶν θείων ἐντολῶν.

Ὁ Ἅγιος Λαμβέρτος μὲ τὴν ἀγία πολιτεία του ἀπεκάλυπτε τὸ πλήρωμα τῶν ἀρετῶν· ἦταν ἀρκετὸ νὰ ἀτενίσει κανεὶς τὴν ζωὴ του, γιὰ νὰ διδαχθεῖ πῶς νὰ ἀποκτήσῃ ἀπὸ τὴν ζωὴ αὐτὴ τὴν βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἴδιος, παρὰ τοὺς κινδύνους καὶ τὶς ἀπειλές, ἐπισκεπτόταν καὶ τὶς πιὸ ἀπομακρυσμένες ἐνορίες τῆς ἐπαρχίας του, γιὰ νὰ κηρύξῃ τὸ Εὐαγγέλιο στοὺς ἐναπομείναντες εἰδωλολάτρες. Ἀκολουθώντας τὸ παράδειγμά του, πολλοὶ εὐγενεῖς ἐγκατέλειψαν τὸν κόσμον, γιὰ νὰ ζήσουν βίον ἀφιερωμένο στὸν Θεό, εἴτε ὡς συνεργάτες τοῦ Ἀγίου εἴτε ὡς Μοναχοὶ στὰ Μοναστήρια ποὺ ὁ ἴδιος εἶχε ιδρύσει στὴν Λιέγη καὶ στὰ περὶχωρα.

Μολονότι ὁ Ἅγιος Λαμβέρτος εἶχε δεχθεῖ πολλὰ εὐεργεσίες ἀπὸ τὸν Πιπίνον, ἐν τούτοις προσηλωμένος στὸν θεῖο νόμον δὲν προσωποληπτοῦσε· ὑπῆρξε ὁ μοναδικὸς Ἐπίσκοπος ποὺ τόλμησε νὰ ἐλέγξει δημοσίως τὸν Ἡγεμόνα, διότι εἶχε διαζευχθεῖ τὴν νόμιμη γυναῖκα του, προκειμένου νὰ συζήσει μὲ μία παλλακίδα. Προσβεβλημένη αὐτὴ ἀπὸ τὴν ἀδι-



Ὁ Καθεδρικός Ναὸς τοῦ Ἀγίου  
Λαμβέρτου στὴν Λιέγη.



Ἡ Ἱερὰ Λάρνακα  
τοῦ Ἁγίου Λαμβέρτου.

ἀλλακτη στάση τοῦ Ἐπισκόπου, πίεσε τὸν σύμβουλο τοῦ Πιπίνου Δόδωνα νὰ θανατώσει τὸν Λαμβέρτο. Ὅταν οἱ ἀπεσταλμένοι ἔφθασαν στὸ χωριό, ὅπου ὁ Ἅγιος εἶχε ἀποσυρθεῖ, χωρὶς νὰ δειλιάσουν ἀπὸ τὸν φωτεινὸ σταυρὸ ποὺ σχηματίσθηκε ἐπάνω ἀπὸ τὴν οἰκία του, εἰσήλθαν καὶ τὸν κατέσφαξαν ἀνελέητα στὶς 17 Σεπτεμβρίου τοῦ 7050.

Ὁ Ἅγιος Λαμβέρτος τιμᾶται ὡς Προστάτης τῆς Λιέγης καὶ ὡς ἓνας ἀπὸ τοὺς κυριότερους Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Βελγίου, ἡ ὁποία τοῦ ἔχει ἀφιερῶσει πλῆθος Ναῶν.

(\*) Ὅρισμένοι ἱστορικοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ Δόδων προκάλεσε τὴν δολοφονία τοῦ Ἁγίου, γιὰ νὰ ἐκδικηθεῖ τὸν θάνατο δύο ὑπαλλήλων τοῦ δημοσίου ταμείου, οἱ ὁποῖοι φονεύθηκαν ἀπὸ ὀπαδοὺς τοῦ Ἐπισκόπου, ἐπειδὴ κατεδίωκαν τὸν Ἅγιο δημιουργώντας σκάνδαλα εἰς βάρος του.



*Τῷ δὲ ἐν Τριάδι Παναγίῳ Θεῷ,  
τῷ ἐνδοξαζομένῳ ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ,  
προσκύνησις καὶ εὐχαριστία,  
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰῶνων. Ἀμήν!*

