



■ Ἀπὸ τὸ Ὁρθόδοξο Ἀγιολόγιο τῆς Δύσεως

Ἡ Ὁσία Φάρα (ἡ Βουργουνδοφάρα)

† 3ῃ Ἀπριλίου (643 ἢ 655 ἢ 657)

Ἡ Ὁσία Φάρα (ἡ Βουργουνδοφάρα) γεννήθηκε στὸ χωριὸ Πουανσὺ πλησίον τοῦ Μῶ (Meaux) τῆς Γαλλίας.



Σὲ νεαρὰ ἡλικία ἀφιερῶθηκε στὸν Κύριο ἀπὸ τὸν Ὅσιο Κολομβανὸ († Μνήμη: 23ῃ Νοεμβρίου, βλ. *ἔδῳ*), ὁ ὁποῖος, ἐξόριστος ἀπὸ τὴν Μονὴ Λουξείγ, εἶχε καταφύγει στὸν πατέρα της, τὸν Κόμη Χαγνέριχο, σύμβουλο τοῦ Βασιλέως τῆς Αὐστρασίας Θεοδεβέρτου († 612).

Καθὼς ὁ πατέρας της, καταφρονώντας τὴν ἀφιέρωσί της, ἐπιθυμοῦσε νὰ νυμφεύσῃ αὐτὴν, ἡ νεαρὰ κόρη ἀσθένησε σοβαρὰ καὶ θεραπεύθηκε ἀπὸ τὸν Ὅσιο Εὐστάθιο († Μνήμη: 29ῃ Μαρτίου), διάδοχο τοῦ Ὁσίου Κολομβανοῦ. Λίγο καιρὸ ἀργότερα, ὁ Χαγνέριχος θέλησε ἐκ νέου νὰ τῆς ἐπιβάλλῃ γάμο, ὅποτε ἡ Φάρα ἐγκατέλειψε τὴν οἰκία καὶ κατέφυγε σὲ Ναὸ ἀφιερωμένο στὸν Ἅγιο Πέτρο.

Στοὺς ὑπηρέτες τοῦ πατέρα της, οἱ ὁποῖοι ἤλθαν νὰ πάρουν αὐτὴν διὰ τῆς βίας, ἀπειλώντας αὐτὴν μὲ θάνατο, βροντοφώναξε: «Ἄν πιστεῦτε ὅτι φοβοῦμαι τὸν θάνατο, σκοτώστε με ἐδῶ, στὸ πρᾶυλιο τοῦ Ναοῦ. **Μὲ** χαρὰ θὰ πεθάνω γιὰ Ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος δὲν δίστασε νὰ πεθάνῃ δι' ἐμέ!».

Παρενέβη ἐκ νέου ὁ Ὅσιος Εὐστάθιος,



Μονὴ Φαρμουτιέ.



Όσία Φάρα.
Βιτρώ.

ἀπελευθέρωσε τὴν κόρη καὶ ὁ Ἐπίσκοπος τοῦ Μῶ, Γονδοάλδος, ἐνέδυσσε τὴν Φάρα μὲ τὸ πέπλο τῶν παρθένων.

Κατόπιν, ὁ Ὅσιος ἴδρυσε σὲ κάποια κτήματα τοῦ πατέρα της τὴν Μονὴ Ἐβροιάκ, πού παρέμεινε γνωστότερη μὲ τὸ ὄνομα Φαρμουτιέ, καὶ τὴν τοποθέτησε ἐπὶ κεφαλῆς.

Ἡ Ἀδελφότης τῆς Μονῆς ἀκολουθοῦσε τοὺς *Κανονισμοὺς* τοῦ Ὁσίου Κολομβανοῦ καὶ τοῦ Ὁσίου Βενεδίκτου καί, μὲ τὸ ζωντανὸ ὑπόδειγμα μοναχικῆς πειθαρχίας τῆς Ὁσίας Ἡγουμένης, σύντομα αὐξήθηκε σὲ ἀριθμὸ, προώδευσε στὴν ἀρετὴ καὶ δέχθηκε θείες δωρεές καὶ χαρίσματα, σὲ βαθμὸ ὥστε πολλὲς ἀπὸ τὶς μαθήτριές της ἀξιώθηκαν νὰ ἀτενίσουν τὴν ἀκτινοβολοῦσα δόξα τοῦ Κυρίου τὴν στιγμή τῆς ἐκδημίας τους.

Ἡ Ὁσία Φάρα παρέμεινε Ἡγουμένη ἐπὶ σαράντα ἔτη. **Φρόντιζε** ὄχι μόνον γιὰ τὶς Μοναχές, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς εὐλαβεῖς λαϊκοὺς καὶ ἔπεισε τὸν ἀδελφὸ της Ἅγιο Φάρωνα, μέλλοντα Ἐπίσκοπο τοῦ Μῶ ((†Μνήμη: 28ῆ Ὀκτωβρίου), νὰ ἐγκαταλείψῃ τὰ ἐγκόσμια.

Μετὰ τὴν εἰρηνικὴ Κοίμησί της, ὁ λαὸς ἄρχισε νὰ τιμᾷ Αὐτὴν καὶ ἡ Ὁσία ἐπιτελεῖ ἕκτοτε καὶ μέχρι τὶς ἡμέρες μας πολυάριθμα θαύματα.



+

*Τῷ δὲ ἐν Τριάδι Παναγιῶ Θεῷ,
τῷ ἐνδοξαζομένῳ ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ,
προσκύνησις καὶ εὐχαριστία,
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν!*