



■ Ἐπικρατεῖ ἀπόλυτη ὁμοφροσύνη, ὁμοψυχία καὶ ἀγάπη...

Ὁ Ἅγιος Ἀρχάγγελος Μιχαὴλ καὶ οἱ Ἀσώματες Δυνάμεις τῶν Οὐρανῶν¹ Τὰ ἑννέα Ἀγγελικὰ Τάγματα

Οἱ Ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ ἤδη, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων ἐορτάζονταν τιμητικῶς ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ ὁ ἐορτασμός αὐτὸς μετατρεπόταν συχνὰ σὲ θεοποίηση καὶ λατρεία τῶν ἀγγέλων (Δ' Βασιλ. κγ' 9). **Οἱ** αἰρετικοὶ ἐπινοοῦσαν κάθε εἶδους μυθοπλασίες περὶ Ἀγγέλων. **Ὅρισμένοι** ἐξ αὐτῶν τιμοῦσαν τοὺς Ἀγγέλους σὰν θεοὺς· ἄλλοι, παρ' ὅλο πού δὲν τοὺς θεοποιοῦσαν, τοὺς ἀποκαλοῦσαν δημιουργοὺς ὅλου τοῦ ὄρατοῦ κόσμου.



Ἡ τοπικὴ Σύνοδος τῆς Λαοδικείας (τέσσερα ἢ πέντε χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν Α' Οἰκουμενικὴ Σύνοδο) ἀπέρριψε τὴν λατρεία καὶ θεοποίηση τῶν Ἀγγέλων καὶ καθιέρωσε στὸν 35ο Κανόνα τῆς κανονικῆς τιμητικῆς ἡμέρας προσκυνήσεως τῶν Ἀγγέλων.

Τὸν Δ' αἰ., τὴν ἐποχὴ τοῦ Σουλβέστρου Πάπα Ρώμης καὶ τοῦ Ἀλεξάνδρου, Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, θεσπίσθηκε ὁ ἐορτασμός τῶν Ἀρχαγγέλων καὶ τῶν ἄλλων Ἐπουρανίων Δυνάμεων, τὸν μῆνα Νοέμβριον.

Γιατί εἰδικὰ τὸν Νοέμβριον; **Διότι** ὁ Νοέμβριος ἦταν (στ.μ. κατὰ τὸ ρωμαϊκὸ ἡμερολόγιο) ὁ ἕνατος μῆνας, μὲ πρῶτο τὸν Μάρτιον, πού θεωρεῖται ὁ μῆνας, κατὰ τὸν ὁποῖον πλάσθηκε ὁ κόσμος. **Ἐπίσης** ὁ Νοέμβριος, ὡς ὁ ἕνατος μῆνας, ἐπελέγη γιὰ τὰ ἑννέα τάγματα τῶν Ἀγγέλων πού δημιουργήθηκαν πρῶτα.



Ο Ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης, μαθητῆς τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου (ὁ ὁποῖος ἠρπάγη ἕως τρίτου οὐρανοῦ), περιέγραψε τὰ ἑννέα Ἀγγελικὰ Τάγματα στο βιβλίο του *Περὶ τῆς Οὐρανίου Ἱεραρχίας*, ὡς ἑξῆς: **Ε**ξαπτέρυγα Σεραφεῖμ, Πολυόμματα Χερουβεῖμ, Ἁγιώτατοι Θρόνοι, Κυριότητες, Δυνάμεις καὶ Ἐξουσίες, Ἀρχαί, Ἀρχάγγελοι καὶ Ἄγγελοι. **Ο** Ἀρχιστράτηγος τῶν Ἀγγελικῶν Δυνάμεων εἶναι ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαήλ.

Οταν ὁ σατανᾶς, δηλαδή ὁ ἑωσφόρος, ἐξέπεσε ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τὴν Οὐράνια Δόξα, συμπαρασύροντας μαζί του στὴν καταστροφή ἓνα μέρος τῶν Ἀγγέλων (στ.μ. τῶν ἀνωτέρων μάλιστα τάξεων, ἄλλωστε καὶ αὐτὸς εἶχε ἀρχαγγελικὸ ἀξίωμα), τότε ὁ Μιχαήλ στάθηκε ὄρθιος καὶ ἀνέκραξε ἐνώπιον τῶν πιστῶν Ἀγγέλων: **«Π**ρόσχωμεν! **Σ**τῶμεν Καλῶς! **Σ**τῶμεν μετὰ φόβου!**»**.

Τότε ὅλες οἱ πιστὲς οὐράνιες Ἀγγελικὲς Δυνάμεις ἀνέκραξαν: **«Ἄ**γιος, Ἄγιος, Ἄγιος Κύριος Σαβαώθ! **Π**λήρης ὁ Οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ τῆς δόξης Αὐτοῦ! **Ῥ**σαννὰ ἐν τοῖς Ὑψίστοις!**»**.

Σχετικὰ μὲ τὸν Ἀρχάγγελο Μιχαήλ, βλ. στὴν Παλαιὰ Διαθήκη: Βιβλίο Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ (ε' 19-19) καὶ στὴν Καινὴ Διαθήκη: Ἐπιστολὴ Ἰούδα α' 9.

Ἀνάμεσα στοὺς Ἀγγέλους ἐπικρατεῖ ἀπόλυτη ὁμοφροσύνη, ὁμοψυχία καὶ ἀγάπη². **Ἐ**πίσης οἱ κατώτερες Ἀγγελικὲς τάξεις δεῖχνουν ἀπόλυτη ὑπακοή στις ἀνώτερες καὶ ὅλες μαζί στο ἅγιο Θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Κάθε ἔθνος ἔχει τὸν Φύλακα Ἄγγελο του, ὅπως καὶ κάθε Χριστιανός.

Πρέπει ὅλοι νὰ θυμόμαστε πῶς, ὅτι καὶ ἂν κάνουμε φανερὸ ἢ κρυφὸ, τὸ κάνουμε παρουσία τοῦ Φύλακος Ἀγγέλου μας. **Τ**ὴν Ἥμέρα τῆς Φοβερῆς Κρίσεως οἱ μυριάδες τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων τοῦ Οὐρανοῦ θὰ συγκεντρωθοῦν γύρω ἀπὸ τὸν θρόνο τοῦ Χριστοῦ καὶ τότε τὰ ἔργα, τὰ λόγια, ἀκόμη



καὶ οἱ σκέψεις κάθε ἀνθρώπου θὰ ἀποκαλυφθοῦν ἐνώπιον ὄλων!

Εἶθε ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἐλεεῖ καὶ νὰ μᾶς σώσει, διὰ πρεσβειῶν τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, καὶ ὄλων τῶν οὐρανίων ἀσωμάτων Δυνάμεων. **Ἀμήν!**

1. Πρόλογος τῆς Ἀχρίδος, Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Νοέμβριος, ἐκδόσεις «Ἄθως», σελ. 68-70, Σεπτέμβριος 2010. • Ἐπιμέλ. ἡμετ.

2. Σ.τ.μ. Για τοὺς Ἀγγέλους, ποὺ εἶναι «φῶτα δεύτερα», καὶ γιὰ τὴν φύση τους ἀναφέρεται ἀναλυτικότερα ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς στὸ ἔργο του: Ἐκδοσις Ἀκριβῆς Ὁρθοδόξου Πίστεως (εἰσαγωγή-ἀπόδοση-σχόλια Ν. Ματσούκα).