



■ Ἀπὸ τὸ Ὁρθόδοξο Ἀγιολόγιο τῆς Δύσεως

Ὁ Ἅγιος Σαμψὼν Ἐπίσκοπος Ντόλ, ἐν Βρετάνη* † 28ῆ Ἰουλίου 565

Ὁ Ἅγιος Σαμψὼν καταγόταν ἀπὸ τὸ Γλαμοργάν τῆς Νοτίου Οὐαλλίας καὶ ἀφιερώθηκε ἀπὸ τοὺς γονεῖς του στὸν Θεὸ στὸ Λάντγουϊτ (Llantwit), στὴν Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ἰλτούδου (St. Illtud, † Μνήμη: 6ῆ Νοεμβρίου), ὅπου μορφώθηκε καὶ χειροτονήθηκε Διάκονος καὶ ἐν συνεχείᾳ Ἱερεύς.

Προώδευσε στὸν δρόμο τῆς ἀρετῆς καὶ ἐκέρδισε τὴν συμπάθεια τῶν συμμοναστῶν του μὲ τὸν πρόσχαρο καὶ ἀπλὸ χαρακτήρα του, μέχρις ὅτου οἱ δύο ἀνηψιοὶ τοῦ Ἠγουμένου, τρέφοντες αἰσθήματα ζηλοφθονίας στὸ πρόσωπό του, προσεπάθησαν νὰ τὸν φονεύσουν.

Ὁ Σαμψὼν δέχθηκε μὲ ἕνα μειδίαμα τὸ ποτό, τὸ ὁποῖο ἐγνώριζε ὅτι περιεῖχε δηλητήριο καὶ τοὺς εἶπε: **Ἄδελφοί μου, τὸ ἀφέψημα,**



Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ἰλτούδου στὸ Λάντγουϊτ (ἀριστερά). Μονὴ τοῦ Κάλντεϋ (μέσον). Σαμψὼν, ἕνα ἔρημο νησι τῶν Νήσων Σίλυ (Κορνουάλη Ἀγγλία, δεξιά).



Ὁ καθεδρικός Ναός στὸ Ντόλ (Γαλλία),
ὅπου καὶ ὁ Τάφος τοῦ Ἁγίου Σαμψών.

τὸ ὁποῖο μοῦ ἐτοιμάσατε εἶναι νοστιμώτατο.
Εἶθε ὁ Θεὸς νὰ σᾶς θεραπεύσῃ ἀπὸ τὸ κακό,
τὸ ὁποῖο σᾶς κάνει νὰ ὑποφέρετε».

Ὁ ἕνας Μοναχὸς ἔπρεσε τότε στὰ πόδια
του καὶ ἔδειξε εἰλικρινῆ μετάνοια· ὁ ἄλλος τιμωρήθηκε αὐστηρὰ
ἀπὸ τὸν Θεό.

Ἐπιδιδόμενος σὲ μεγαλύτερες σκληραγωγίες μετὰ τὴν χειρο-
τονία του, ὁ Σαμψών ἀπεφάσισε νὰ ἐγκαταλείψῃ τὸ Μοναστήρι
γιὰ νὰ ἀφεθῆ στὴν θεία Πρόνοια. **Εἰ**σήλθε στὴν Μονὴ τῆς νήσου
Κάλντεῦ (Caldey), ὅπου συντόμως ἐξελέγη δοχειάρης, κατόπιν δὲ
Ἡγούμενος.

Ὁταν πέρασαν ἀπὸ ἐκεῖ Ἴρλανδοὶ Μοναχοί, ἀπεφάσισε νὰ τοὺς
ἀκολουθήσῃ στὴν χώρα τους, καὶ ἀφοῦ διέμεινε γιὰ λίγο στὴν
Ἴρλανδία, ἐπέστρεψε στὴν πατρίδα του, γιὰ νὰ διάγῃ ἐρημητικὸ
βίο στὶς ἐκβολές τοῦ ποταμοῦ Σέβερν.

Ὁὶ ἀρετές του ἤλθαν γρήγορα στὸ φῶς, ἐξελέγη Ἐπίσκοπος καὶ
ἄρχισε πάλι τὶς ἱεραποστολικὲς περιοδεῖες του στὴν Κορνουάλη,
ὅπου παρέμεινε γιὰ μεγάλο διάστημα, καὶ ὅπου ἀπέκτησε πολ-
λοὺς μαθητές, οἱ ὁποῖοι ἔγιναν μὲ τὴν σειρά τους νέοι ἀπόστολοι.

Ἀπέπλευσε ἐν συνεχείᾳ γιὰ τὴν Ἀρμορικὴ (Βρετάνη) μὲ μερικοὺς
μαθητές. **Ἐ**γκαταστάθηκε στὴν ἰδιοκτησία τοῦ Γαλλο-ρωμαίου
Πριβάτου καὶ ἔκτισε ἐκεῖ ἕνα Μοναστήρι ἀνάμεσα στὰ ἔλη. **Γ**ύρω
ἀπὸ τὴν τοποθεσία ἐκείνη δημιουργήθηκε ἀργότερα ἡ πόλις Ντόλ.

Ἀπὸ τὴν Μονή του ὁ Ἅγιος ἀνελάμβανε ἀποστολὲς γιὰ τὴν διάδο-
σι τοῦ Εὐαγγελίου στοὺς γύρωθεν πληθυσμοὺς καὶ ἀνεδείχθη ὑπερ-
ασπιστὴς ὅλων τῶν καταπιεσμένων ἀπὸ τοὺς τοπικοὺς Βασιλεῖς.

Ἐλάμβανε ὡς δωρεὰς πολλὰ κτήματα καὶ ἵδρυε ἱεραποστολικά
μονύδρια, μετόχια τῆς Μονῆς-Ἐπισκοπῆς τοῦ Ντόλ, ὅπως συνηθι-
ζόταν τὰ χρόνια ἐκεῖνα στὴν Κελτικὴ Ἐκκλησία.

Μὲ τὴν ὑποστήριξι τοῦ Ἁγίου Γερμανοῦ Ἐπισκόπου Παρισίων
(† Μνήμη: 28ῆ Μαΐου) ἐπέτυχε τὴν ἀναγνώρισι τῆς κυριαρχίας
τοῦ Βασιλέως τῆς Βρετάνης Γιουδβάλ ἀπὸ τὸν Βασιλεῆ τῶν Πα-

ρσιών, Χιλδεβέρτο, και ίδρυσε ένα νέο Μοναστήρι στο Βερνιέ (Vernier), στις έκβολές του Σηκουάνα, σε έκτασι, την οποία παρεχώρησε ο Χιλδεβέρτος, έλαβε δε δικαιοδοσία επί των νήσων της Μάγχης (Τζέρσεϊ, Γκουέρνσεϊ).

Μετά από ένα δεύτερο ταξίδι στην Νευστρία, κατά το οποίο παρευρέθη στην Δεύτερη Σύνοδο των Παρισίων (561-567), ο Άγιος Σαμψών έκοιμήθη εν ειρήνη.

Ἡ τιμή του, πολὺ διαδεδομένη στην Βρετάνη, ἀπλώθηκε μέχρι τὴν Ἰταλία.

(*) Ἀνήκει στους ἑπτὰ μεγαλυτέρους Ἀγίους τῆς Βρετάνης (πρώην Ἀρμορικῆς), οἱ ὅποιοι θεωροῦνται καὶ ὀνομάζονται Κτήτορες τῆς, ὅλοι Ἐπίσκοποι ὀρμώμενοι ἀπὸ τὴν Μεγάλῃ Βρετανία.

• Οἱ ὑπόλοιποι Κτήτορες εἶναι οἱ: Ἅγιος Μαλό, Ἐπίσκοπος Ἄλεθ (νῦν Σάιντ Μαλό, Γαλλία, † Μνήμη: 15η Νοεμβρίου), Ἅγιος Βριόκος, Ἐπίσκοπος Βρετάνης (Γαλλία, † Μνήμη: 1η Μαΐου), Ἅγιος Τούγδουαλ († Μνήμη: 30η Νοεμβρίου), Ἅγιος Κορεντίνος († Μνήμη: 12η Δεκεμβρίου) καὶ Ἅγιος Πατέρνιος († Μνήμη: 15η Ἀπριλίου).



*Τῶ δὲ ἐν Τριάδι Παναγίῳ Θεῶ ,
τῶ ἐνδοξαζομένῳ ἐν τοῖς Ἀγίοις Αὐτοῦ,
προσκύνησις καὶ εὐχαριστία,
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰῶνων. Ἀμήν!*

