



■ Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τῆς Δύσεως

Ἅγιος Μομμολίνος, Ἐπίσκοπος Νουγιὸν

† 16η Ὀκτωβρίου 686

Ἅγιος Μομμολίνος (St. Mommolin of Noyon or Mummolinus, Momelin, Mommolenus, Mommolinus, Mummolin), γεννήθηκε στὶς ὄχθες τῆς λίμνης Κωνσταντίας (μεταξὺ Γερμανίας, Ἑλβετίας καὶ Αὐστρίας), καὶ ἔγινε Μοναχὸς στὴν περίφημη Μονὴ τοῦ Λουξέιγ, τὴν ὁποίαν εἶχε ιδρύσει ὁ Ὅσιος Κολομβανὸς († Μνήμη: 23η Νοεμβρίου, [βλ. ἐδῶ](#)), ὑπὸ τὴν καθοδήγησι τοῦ διαδόχου του, Ἁγίου Εὐσταθίου († Μνήμη: 29η Μαρτίου, [βλ. ἐδῶ](#)).

Ὅταν ἐστάλη, τὸ 638, νὰ κηρύξη τὸ Εὐαγγέλιο, μετέβη μαζὶ μὲ τὸν Ἅγιο Βερτῖνο (St. Bertin, † Μνήμη: 5η Σεπτεμβρίου) καὶ τὸν Ἅγιο Ἐβερτράνδο (St. Ebertrand, † Μνήμη: 24η Ἰανουαρίου), καταγομένους ἐπίσης ἀπὸ τὶς ἀκτὲς τῆς Κωνσταντίας, πρὸς τὸν συμπατριώτη τους, τὸν Ἅγιο Ὁμέρ, στὴν χώρα τῶν Μορινῶν (μὴ βελγικὴ παράκτια φυλὴ, ἡ ὁποία κατοικοῦσε στὴν σύγχρονη περιοχὴ τοῦ Πα-ντε-Καλαί (Pas-de-Calais)), καὶ ἔγινε δεκτὸς ἀπὸ αὐτὸν μὲ χαρὰ.

Ὁ Ἅγιος Μομμολίνος ἔκτισε ἓνα μικρὸ Μοναστήρι, τὴν «παλαιὰ Μονή», σὲ ἓναν λόφο, ἐπάνω στοὺς ἀπεράντους βάλτους τῆς περιοχῆς, καὶ ἔγινε ὁ Προεστῶς τῆς ὅλο καὶ αὐξανομένης συνοδίας τῶν μαθητῶν.



Μονὴ τοῦ Ἁγίου Βερτίνου (Saint Bertin). Σαιν Ὁμέρ.

Ὁ χώρος ἔγινε πολὺ στενὸς γιὰ αὐτοὺς καὶ ἀνεζήτησαν μίαν ἄλλη τοποθεσία διαβιώσεως. **Ἐπέλεξαν** ἕναν χώρο, στὴν τοποθεσία Σιτιέ (Sithieu), ὅπου εὐρίσκεται σήμερα ἡ πόλις Σαὶν Ὅμερ (Saint Omer), καὶ ἔκτισε ἐκεῖ νέα Μονή, τοῦ Ἁγίου Πέτρου, ἡ ὁποία ὀνομάζεται σήμερα τοῦ Ἁγίου Βερτίνου (Saint Bertin).

Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Ὁσίου Ἐλιγίου (St. Eloi, † Μνήμη: 1η Δεκεμβρίου), τὸ 659, ὁ Ἅγιος Μομολίνος ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Τουρναὶ καὶ Νουγιὸν (Tournay and Noyon).

Ὁ συγγραφεὺς τοῦ Βίου του διαβεβαιώνει, ὅτι ὠμιλοῦσε ἄπταιστα καὶ τὰ λατινικὰ –τὴν ρομανικὴ γλῶσσα, ἡ ὁποία ἐν συνεχείᾳ διαμορφώθηκε στὰ γαλλικὰ– ὅσο καὶ τὴν τευτονικὴ γλῶσσα τῶν Φλαμανδῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἐργάσθηκε.

Ἐτέλεσε τὴν ἀνακομιδὴ καὶ μετακομιδὴ τῶν ἱερῶν Λειψάνων τοῦ προκατόχου του, Ἁγίου Ἐλιγίου.

Ἐκοιμήθη τὸ ἔτος 686. **Ἐνα** μέρος τῶν ἱερῶν Λειψάνων του εὐρίσκεται στὸ Τουρναί, ἕνα ἄλλο στὸ Νουγιὸν καὶ μερικὰ θραύσματα τῆς ἁγίας Κάρας του στὸ χωριὸ Σαὶν Μομολέν (Saint Mummolin), πλησίον τοῦ Βάττεν (Watten), ὅπου ἰδρύθηκε τὸ πρῶτό του Μοναστήρι.

Ἡ Μνήμη του τιμᾶται τὴν 16η Ὀκτωβρίου.



Τῷ δὲ ἐν Τριάδι Παναγιῶ Θεῷ, τῷ ἐνδοξαζομένῳ ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ, προσκύνησις καὶ εὐχαριστία, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰῶνων. Ἀμήν!

