



■ Ἀπὸ τὸ Ὁρθόδοξο Ἀγιολόγιο τῆς Ἀνατολῆς

Ὁ Ἅγιος Ὁσιομάρτυς Ἀβδ-Ἀλ-Μασιχ Ἡγούμενος τοῦ Ὄρους Σινᾶ¹ † 9η Μαρτίου

Ο Ὁσιος Ἀβδ-Ἀλ-Μασιχ καταγόταν ἀπὸ τὴν πόλι Νασράν τῆς Ἀραβίας καὶ ἦταν Χριστιανὸς ἐκ νεότητός του. Ἐντάχθηκε σὲ μιὰ συμμορία ληστῶν καὶ ὑπὸ τὴν ἐπιρροή τῶν συντρόφων του ἀρνήθηκε τὴν πίστι του καὶ ἐγίνε Μουσουλμᾶνος.

Μετὰ ἀπὸ δεκατρία ἔτη ἄστατου βίου, τὸν ἐπισκέφθηκε ἡ θεία Χάρις καὶ ὁ Ἀβδ-Ἀλ-Μασιχ μετεστράφη στὸν Χριστιανισμό, ὅταν ἄκουσε ἓναν Ἱερέα νὰ ἐρμηνεύῃ τὸ ρητὸ τοῦ Εὐαγγελίου: «**Ο** φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν μου ἄξιος» (Ματθ. ι' 37).

Μετέβη τότε στοὺς Ἁγίους Τόπους γιὰ προσκύνημα καί, κατὰ τὴν σύστασι τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Ἰωάννου Ε' (705-735), ἐγίνε Μοναχὸς στὴν Λαύρα τοῦ Ἁγίου Σάββα. Μετὰ ἀπὸ πέντε ἔτη ἀνεχώρησε γιὰ τὸ Ὄρος Σινᾶ, ὅπου ἐζήσε ὡς ὑποδειγματικὸς Ἀσκητής.

* * *

Κατέβηκε μία ἡμέρα στὴν πόλι Ράμλα, ἐπῆγε στὸ τζαμί καὶ διεκήρυξε δημοσίως, ὅτι ἀπὸ Χριστιανὸς εἶχε γίνεi κάποτε Μουσουλμᾶνος καὶ ὅτι ἀφοῦ συνειδητοποίησε τὸ λάθος του, ἐπέστρεψε στὴν πίστι τῶν Πατέρων του. **Καὶ** προσέθεσε: «**Θ**ὰ εἶμαι στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἂν μὲ θέλετε, ξέρετε ποῦ θὰ μὲ βρεῖτε!».

Οἱ Μουσουλμᾶνοι, μανιασμένοι, προσεπάθησαν νὰ τὸν φονεύσουν, ἀλλὰ κατὰ θεῖαν νεῦσιν δὲν μποροῦσαν νὰ ἰδοῦν τὸν Ἅγιον, ὁ ὁποῖος ἐστέκετο ἐνώπιόν τους.



Λίγο καιρὸ ἀργότερα, ὁ Ἄβδ-Ἄλ-Μασίχ μετέβη στὴν Ἔδεσσα, γιὰ νὰ προσκυνήσῃ τὸ Ἅγιον Μανδήλιον. Ὅταν ἐπέστρεψε, ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς εἶχε κοιμηθῆ καὶ ἐξελέγη Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Σινᾶ².

Μίαν ἡμέραν, κατὰ τὴν ὁποίαν εἶχε πάλι ἐπισκεφθῆ τὴν Ράμλα, τὸν ἀνεγνώρισε ἓνας πρῶην σύντροφός του ληστής καὶ τὸν κατέδωσε στὶς Ἀρχές. Ὁ Ὅσιος συνελήφθη καὶ ὠδηγήθη στὸν Διοικητῆ, ἐνώπιον τοῦ ὁποίου δὲν ἔκρυψε τὴν μεταστροφή του καί, ὅταν ὁ Διοικητῆς τοῦ πρότεινε νὰ ἐπιστρέψῃ στὸ Ἰσλαμ γιὰ νὰ σώσῃ τὴν ζωὴ του, ἀρνήθηκε χλευάζων τὴν θρησκεία τοῦ Μωάμεθ. Ὁ Διοικητῆς διέταξε τότε νὰ τὸν ἀποκεφαλίσουν καὶ νὰ ρίξουν τὸ σῶμά του σὲ ἓναν βαθθὸ βόθρο.

Ἐννέα μῆνες ἀργότερα, ὅταν οἱ Χριστιανοὶ μετέφεραν κρυφίως τὸ σεπτὸ Σκῆνωμά του, ἄστραφε μὲ λευκότατο Φῶς. Τὸ τίμιο αὐτοῦ Λείψανο τοποθετήθηκε τότε στὸ σκευοφυλάκιο τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴν Λύδδα.

1. Ἡ Μνήμη του ἀναφέρεται μόνο σὲ μερικοὺς χειρογράφους ἀραβικοὺς Συναξαριστές, χωρὶς ἔνδειξι χρονολογίας.

2. Τὸ ὄνομά του ὡστόσο δὲν ἀναφέρεται στὸν Κατάλογο τῶν γνωστῶν Ἡγουμένων τῆς Μονῆς.



Τῷ δὲ ἐν Τριάδι Παναγίῳ Θεῷ, τῷ ἐνδοξαζομένῳ ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ, προσκύνησις καὶ εὐχαριστία, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν!

