



■ Ἀπὸ τὸ Ὁρθόδοξο Ἀγιολόγιο τῆς Δύσεως

Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Βοδβίδιος ἐν Σέντερμανλαντ Σουηδίας † 28η Ἰουλίου 1120

Ὁ Ἅγιος Βοδβίδιος (St. Botvid) εἶναι ἓνας Ὁρθόδοξος Χριστιανὸς ἱεραπόστολος τῆς Σουηδίας κατὰ τὸν ΙΑ΄ αἰῶνα καὶ μαθητῆς τοῦ Ἁγίου Σιγκφριδίου τῆς Βέξιε (St. Sigfrid Växjö, † Μνήμη: 15η Φεβρουαρίου, **βλ. ἐδῶ**).

Ὁ Ἅγιος Βοδβίδιος γεννήθηκε στὸ Σέντερμανλαντ (Södermanland) τῆς Σουηδίας, στὴν πόλι Βοτκίρκα (Botkyrka) ἀπὸ οἰκογένεια εἰδωλολατρῶν. Σὲ ἓνα ἐμπορικὸ ταξίδι στὴν Ἀγγλία ἤλθε σὲ ἐπαφή μὲ τὸν Χριστιανισμό, ἀσπάσθηκε τὴν χριστιανικὴ Πίστι καὶ βαπτίσθηκε.

Ἐστάλη ὀπίσω ὡς Ἱεραπόστολος στὴν Σουηδία ἀπὸ τὸν Ἅγιο Σιγκφρίδιο μαζί μὲ τὸν Ἅγιο Δαβίδ († Μνήμη: 25η Ἰουνίου) καὶ τὸν Ἅγιο Ἐσκίλ († Μνήμη: 12η Ἰουνίου). Οἱ Ἅγιοι Ἱεραπόστολοι ἐκήρυξαν πρωτίστως στὸ Σέντερμανλαντ (Södermanland) καὶ τὸ Βέστημανλαντ (Västmanland), στὴν περιοχὴ τῆς λίμνης Μέλαρεν (Mälaren).



Σύμφωνα μὲ τὴν παράδοσι, ὁ Ἅγιος Βοδβίδιος σκοτώθηκε μὲ τσεκούρι στὴ νῆσο Ρόγκε (Rågå) ἀπὸ ἓναν σκλάβο, τὸν ὁποῖον εἶχε ἀγοράσει προκειμένου νὰ τὸν ἐλευθερώσῃ. Ὁ σκλάβος καταγόταν ἀπὸ τοὺς Βένδες καὶ ὁ Ἅγιος τὸν εἶχε κατηχήσει στὴν χριστιανικὴ Πίστι μὲ σκοπὸ νὰ τὸν στείλῃ ὡς Ἱεραπόστολο στὴν χώρα του γιὰ νὰ κηρύξῃ τὸ Εὐαγγέλιο.



Ἱερά Εἰκὼν ἐκ τοῦ Ἀγιογραφείου τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιτομίου τοῦ Ὁσίου Φιλοθέου, Σουηδία.

ἽΟ Ἄγιος Βοδβίδιος ἐνταφιάσθηκε στὴν Ἐκκλησία τοῦ Σάλεμ (Salems kyrka).

Σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση, τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου Βοδβιδίου συνδέεται μὲ τὴν πηγὴ τοῦ Ἁγίου Βοδβιδίου (Sankt Botvids källa), ἡ ὁποία εὑρίσκεται στὸ νοτιοανατολικὸ ἄκρο τῆς λίμνης Βορνχέν (Bornsjön) στὸ Δῆμον Σάλεμ (Salems kommun), στὴν κομητεία τῆς Στοκχόλμης.



Ἡ Πηγὴ τοῦ Ἁγίου Βοδβιδίου.

ἽΟταν ἐγίνε ἀνακομιδὴ τῶν ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου, μεταφέρθηκαν στὸν Ναὸ στὸ σημερινὸ Βοτκίρκα.



Ἡ Λάρνακα τοῦ Ἁγίου Βοδβιδίου.

ἽΟταν ἡ Λάρνακα, ἡ ὁποία περιεῖχε τὰ ἅγια Λείψανά του τοποθετήθηκε προσωρινὰ πλησίον τῆς λίμνης Βορνχέν (Bornsjön), ἀμέσως μία πηγὴ ἀνέβλυσε θαυματουργικὰ καὶ συνεχίζει νὰ ἀναβλύζει μὲ καθαρὸ νερὸ μέχρι σήμερα...

ἽἩ Μνήμη του τιμᾶται τὴν 28ῃ Ἰουλίου.



Τῷ δὲ ἐν Τριάδι Παναγίῳ Θεῷ, τῷ ἐνδοξαζομένῳ ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ, προσκύνησις καὶ εὐχαριστία, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰῶνων. Ἀμήν!

(*) Βλ. https://wra9.blogspot.com/2022/07/blog-post_433.html. • Ἐπιμέλ. ἡμετ.

