



■ † Κυριακὴ IB' Ματθαίου

“Οποῖος ἐμπιστεύεται μόνο τὸν Θεὸ εἶναι πλούσιος στὸν Θεὸ*"

Ἄμην λέγω ὑμῖν ὅτι **δυσκόλως πλούσιος εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν**» (Ματθ. ιθ' 23).

Ἐδῶ ἐννοεῖται ὁ πλούσιος ἄνθρωπος πὺ μέρσα τοῦ ἀποβλέπει στὰ πολλὰ μέσα καὶ τὶς δυνάμεις πὺ βοηθοῦν στὴν εὐημερία τοῦ.

Μόλις ὁμως κάποιος πὺ ἔχει πολλὰ στὴν κατοχή τοῦ κόψει τὴν ἐπαφή τοῦ μαζί τοῦς καὶ ἐξαλείψει ἀπὸ μέσα τοῦ τὴν ἐμπιστοσύνη καὶ τὴν στήριξί τοῦ σ' αὐτά, τότε στὴν καρδιά τοῦ νιώθει ὅπως κάθε ἄλλος πὺ δὲν κατέχει τίποτα.

Σ' αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο ἀνοίγεται ὁ δρόμος πρὸς τὴν Βασιλεία. **Τότε** τὰ πλούτη ὄχι μόνο δὲν τὸν ἐμποδίζουν, ἀλλὰ καὶ τὸν βοηθοῦν, γιατί τοῦ παρέχουν τὰ μέσα γιὰ ἔργα φιλανθρωπικά.

Ὁ κίνδυνος δὲν εἶναι τὰ πλούτη, ἀλλὰ ἡ προσκόλλησις σ' αὐτά.

Ἡ σκέψις αὐτὴ μπορεῖ νὰ γενικευθῆ ὡς ἐξῆς: **“Οποῖος στήριζεται σὲ κάτι καὶ εἶναι προσκολλημένος σὲ αὐτό, ἐκεῖ εἶναι καὶ πλούσιος.**

Ὁποῖος ἐμπιστεύεται μόνο τὸν Θεὸ καὶ προσκολλᾶται σὲ Αὐτὸν μὲ ὄλη τοῦ τὴν καρδιά, εἶναι πλούσιος στὸν Θεὸ.

Ὁποῖος ἐμπιστεύεται κάτι ἄλλο, στρέφει τὴν καρδιά τοῦ πρὸς αὐτὸ καὶ ὄχι στὸν Θεὸ. Τέτοιος ἄνθρωπος εἶναι πλούσιος σὲ ἄλλα πράγματα, ἀλλ' ὄχι στὸν Θεὸ. Τὰ ἄλλα πράγματα

ἐδῶ ἐννοοῦνται ἡ οἰκογένεια. οἱ σχέσεις, ἡ εὐφυΐα, ἡ κοινωνικὴ τάξις, ἡ σφαῖρα τῶν δραστηριοτήτων κλπ.

Ἄπ' ὅλα αὐτὰ προκύπτει πὼς ὅποιος δὲν εἶναι πλούσιος στὸν Θεό, δὲν εἰσέρχεται στὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.



(*) Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου, «Ὁ σωστικὸς χῶρος τῆς Ἐκκλησίας», τόμος Β', σελ. 46-47, ἐκδόσεις Πέτρου Μπότση, Ἀθήνα 2019.

● Ἐπιμέλ. ἡμετ.