

■ † Περιτομή τοῦ Κυρίου καὶ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Βασιλείου

Ἡ ἐσωτερικὴ μας ἀνανέωσις, μέσω τῆς περιτομῆς τῆς καρδιάς*



Καθὼς ἡ πρώτη ἡμέρα τοῦ Νέου Ἔτους εἶναι ἡ ἀρχὴ τῶν ἡμερῶν τοῦ χρόνου, πρέπει νὰ συγκεντρώσουμε μέσα μας σκέψεις, συναισθήματα καὶ διαθέσεις ποὺ θὰ μπορούσαν νὰ κατευθύνουν τὶς ὑποθέσεις καὶ τὶς ἐνέργειές μας ὅλου τοῦ ἔτους μὲ χριστιανικὸ τρόπο.

Καὶ αὐτὰ θὰ τὰ ἐνστερνισθοῦμε τὴν στιγμήν ποὺ θὰ φέρουμε στὸν νοῦ μας τὸ νόημα τῆς Πρωτοχρονιάς στὴν πνευματικὴ ζωὴ.

Στὴν πνευματικὴ ζωὴ λοιπόν, Πρωτοχρονιά ἔχουμε, ὅταν κάποιος ποὺ ζῆ ἀδιάφορα, ἀρχίζει νὰ ζῆ μὲ ἐπίγνωσι γιὰ τὴν σωτηρία του καὶ νὰ εὐαρεστῆ στὸν Θεό.

Ὅταν τὸ ἀποφασίσῃ αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος, τότε **ὅλα ἀνακαινίζονται**, τόσο ἐσωτερικὰ ὅσο καὶ ἐξωτερικὰ. **Τότε** γίνεται μία νέα ἀρχή· «Τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονε καινὰ τὰ πάντα» (Β΄ Κορινθ. ε΄ 17).

Ἄν τὸ ἔχῃς αὐτό, ἀνανέώσέ το· ἂν δὲν τὸ ἔχῃς, ἀπόκτησέ το. **Τότε** γιὰ σένα θὰ εἶναι πραγματικὴ ἡμέρα ἐνάρξεως νέου χρόνου.

* * *

Τὴν ἴδια ἐκείνη ἡμέρα ἔχουμε καὶ τὸν ἐορτασμὸ τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου, καθὼς καὶ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.

Ἡ οὐσία τῆς ἀλλαγῆς ποὺ ἀναφέραμε, εἶναι ὅτι ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου ξεκινᾷ ἀπὸ τὴν στιγμήν ποὺ ἀρχίζει νὰ ζῆ μὲ

μοναδικό του στόχο τὴν σωτηρία, τὸν Θεό, ἐνῶ πρὶν ζοῦσε ἀποκλειστικὰ γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ προετοιμαζε τὴν ἀπώλειά του.

Τώρα ἐγκαταλείπει τὶς παλιές του συνήθειες, τὶς ἀνέσεις καὶ ὅλα ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα πρὶν τὸν εὐχαριστοῦσαν. Ἐγκαταλείπει τὰ πάθη καὶ τὶς λάγνες ἐπιθυμίες του καὶ ἀναλαμβάνει τὸ ἔργο τῆς αὐταπαρνήσεως.



Τέτοια ἀλλαγὴ ἀντιπροσωπεύει ἐκεῖνο ἀκριβῶς, ποὺ σύμφωνα μὲ τὸν Ἀπόστολο, γίνεται «περιτομὴ τῆς καρδίας ἐν πνεύματι» (Ρωμ. β' 29).

Ἡ Ἑορτὴ τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου μᾶς τὸ ὑπενθυμίζει αὐτὸ καὶ μᾶς συνιστᾷ νὰ τὸ πραγματοποιήσουμε, ἐνῶ ἡ Ἑορτὴ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου μᾶς δίνει ἓνα παράδειγμα, γιὰ νὰ τὸ ἀκολουθήσουμε.

Ἔτσι, ὅλα τὰ θέματα ποὺ κατακλύζουν τὴν συνείδησί μας τὴν πρώτη τοῦ ἔτους συμπυκνοῦνται σὲ ἓνα: τὴν ἐσωτερικὴ μας ἀνανέωσι μὲσφ τῆς περιτομῆς τῆς καρδιάς.

Ὅταν εἶναι εὐάρεστο στὸν Κύριο νὰ δώσῃ σὲ κάποιον τὴν ἔμπνευσι αὐτὴ γιὰ τὴν ἀνατολὴ τοῦ Νέου Ἔτους –δηλαδὴ ὄχι μόνο νὰ σκέπτεται μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, ἀλλὰ νὰ τὰ ἐφαρμόσῃ ὅλα αὐτὰ στὴν ζωὴ του– θὰ ἐορτάσῃ τὴν πρώτη τοῦ Νέου Ἔτους μὲ ἄπογο χριστιανικὸ τρόπο καὶ θὰ προετοιμασθῇ γιὰ ἓνα χριστιανικὸ κεφάλαιο τοῦ καινούργιου χρόνου.

Τὴν ἐπομένη ἡμέρα, τὴν δευτέρα, θὰ πρέπει μόνο νὰ ἀνανεώσῃ καὶ νὰ ἀναγεννήσῃ αὐτὸ ποὺ ἔχει ἥδη ἀναλάβει. □

(*) Ὅσιου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου, «Ὁ σωστικὸς χῶρος τῆς Ἐκκλησίας», τόμος Α', σελ. 25-28, ἐκδόσεις Πέτρου Μπότση, Ἀθήνα 2019.

• Ἐπιμέλ. ἡμετ.