

Ποιμαντικὴ καὶ Προσκυνηματικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Βόρειο Ἑλλάδα(*)

Τὴν Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου, 23.4.2001 ἐκ. ἡμ., ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Κυπριανὸς ἐπισκέφθηκε τὴν Πτολεμαΐδα καὶ ἐλειτούργησε στὴν Ἑνορία μας τῶν Ἁγίων Πάντων. Μαζί του εἶχαν ἀνέλθει ὡς προσκυνητὲς καὶ πολλὰ πνευματικὰ του τέκνα ἐξ Ἀθηνῶν. Στὴν Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος ὁ Ἀρχιμ. π. Ἀθανάσιος Ἀγιοκυπριανίτης, Ἐφημέριος τοῦ Μετοχίου μας τῶν Ἁγίων Πάντων Ἀγρινίου (ποῦ εἶχε ἀνέλθει μὲ ὁμάδα ἐπίσης πνευματικῶν του τέκνων), καὶ ὁ Ἱεροδιάκονος Μᾶρκος ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ μας.



Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ἔγινε ἐπίσκεψις στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Παναγίας στὴν Κλεισούρα καὶ προσκύνημα στὸν τάφο τῆς συγχρόνου Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ὁσίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης, ἡ ὁποία τόσο ἐβοήθησε πνευματικὰ τὸν Σεβ. Καθηγούμενό μας καὶ ἐκοιμήθη ἀκριβῶς αὐτὴν τὴν ἡμέρα (23η Ἀπριλίου) πρὸ 27 ἐτῶν! Ὑπενθυμίζουμε ὅτι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας ἔγραψε ἓνα θαυμάσιο βιογραφικὸ Συναξάρι τῆς ἁγίας αὐτῆς Μορφῆς καὶ τὸ βιβλίο αὐτὸ ἤδη γνωρίζει μεγάλη διάδοσι, ὡς πηγὴ πνευματικῆς ἐν Χριστῷ οἰκοδομῆς τῶν εὐσεβῶν.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας, κατὰ τῆς ἐπόμενες ἡμέρες, ἐπισκέφθηκε καὶ ἐλειτούργησε στὰ Ἱερὰ Μετόχια καὶ Ναοὺς μας τῆς Θεσσαλονίκης, Καρπερῆς Σερρῶν, Δράμας, Κατερίνης καὶ Καλαμπάκας, ὅπου εὐλόγησε καὶ ἐνίσχυσε τοὺς Ὀρθοδόξους πιστοὺς μας.



Πανήγυρις Παναγίας Μυροβλυτίσσης^(*)

Τὴν Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος, 30.4.2001 ἐκ. ἡμ., ἐπανηγύρισε με λαμπρότητα καὶ κατάνυξι τὴν Σύναξι τῆς Εἰκόνης τῆς Παναγίας Μυροβλυτίσσης τὸ ὁμώνυμο Ἰσυχαστήριον στὶς Ἰαχαρνεὺς (Μενίδι) Ἰατρικῆς τοῦ Αἰδεσιμ. π. Ἰωάννου Λερούνη.

Ἐλειτούργησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Χρυσόστομος μαζί με τὸν π. Ἰωάννη, τὸν Ἱερομόναχο π. Κλήμεντα Ἀγιοκυπριανίτη καὶ τὸν π. Κωνσταντῖνο Τερζάκη. Ἡ αἰσθητὴ χάρις τῆς Παναγίας μας προσείλκυσε μέγα πλῆθος προσκυνητῶν, πρὸς εὐλογία καὶ ἁγιασμόν των.



(*) Περιοδ. «Ἅγιος Κυπριανός», ἀριθ.301/Μάρτιος-Ἀπρίλιος 2001, σελ. 25.