

Διορθόδοξος Ἑορτασμός στὴν Ρουμανία*

Καὶ πάλιν ἐφέτος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Κυπριανὸς μαζί με ὀλίγα πνευματικά του τέκνα μετέβη στὴν Ρουμανία, προκειμένου νὰ συμμετάσχη στὴν Πανήγυρι τῆς Ἱερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὴν Σλατιοάρα τῆς Μολδαβίας, ἕδρας τῆς Ἀδελφῆς Ρουμανικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου.

Στὸ ἀεροδρόμιο τοῦ Βουκουρεστίου τὸ πρωῒ τοῦ Σαββάτου, 4.8.2002 ἐκ. ἡμ., ἀνέμενε τὴν ἐλληνικὴ Ἀντιπροσωπία ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος με τοὺς Σεβ. Ἐπισκόπους κ. Δημοσθένη καὶ κ. Παχώμιο καὶ ἄλλους Κληρικούς. Ἐγίνε ἀμέσως ἀναχώρησις ἀπάντων γιὰ τὴν Μολδαβία, καὶ κατόπιν συντόμου σταθμεύσεως στὸ Μετόχιο τῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Κούκοβα στὴν πόλι Ἀντζούντι, ἐφθάσαμε στὴν πόλι Ζανέστι, ὅπου ὑπάρχει ὁ μεγαλοπρεπῆς Ἐνοριακὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Νικολάου.

Ἐκεῖ, τὴν Κυριακὴ, 5.8.2002, κατόπιν θερμῆς ὑποδοχῆς ἀπὸ τὸν Δήμαρχο τῆς πόλεως, ὁ ὁποῖος προσέφερε τὰ παραδοσιακὰ δῶρα φιλοξενίας - ψωμί καὶ ἀλάτι - ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία. Προεξήρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, κατὰ παραχώρησιν τοῦ συλλειτουργοῦντος Μητροπολίτου κ. Βλασίου καὶ ἔλαβαν μέρος ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ π. Παῦλος Ὀνοφρεῖ με τοὺς τρεῖς ἀκόμη κατὰ σάρκα ἀδελφούς του Ἱερεῖς π. Γρηγόριο, π. Ἰωάννη καὶ π. Πέτρο καὶ ἄλλοι Κληρικοί, ἔψαλε δὲ πολὺ ὠραῖα ὁ βυζαντινὸς χορὸς τοῦ Ναοῦ στὰ ἐλληνικὰ καὶ ρουμανικά.



Τὸ ἀπόγευμα, ἐτελέσθη ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς στὴν ἐορτάζουσα Ἱερὰ Μονὴ Σλατιοάρας, ὅπου εἶχαν ἤδη ἀφιχθῆ ὁ Σεβ. Ἐπίσκοπος κ. Φώτιος ἀπὸ τὴν Σόφια τῆς Βουλγαρίας καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς μας τῆς Ἀμερικῆς Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἐτνα κ. Χρυσόστομος καὶ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Φωτικῆς κ. Αὐξέντιος ἀπὸ τὸ Βουκουρεστί.





Τὸ πρωῒ τῆς Δευτέρας, 6.8.02, ἔγινε ἡ καθιερωμένη πανηγυρική ὑπαίθρια Θεία Λειτουργία στὸ προαύλιο τῆς Μονῆς. Ἔλαβαν μέρος ἔνδεκα συνολικὰ Ἀρχιερεῖς καὶ περίπου ἑκατὸ Ἱερεῖς καὶ Διάκονοι καὶ παρέστησαν πολλὲς χιλιάδες πιστοί. Ἦσαν παρόντα τὰ

εὐλογημένα Λείψανα τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου τοῦ Ὁμολογητοῦ.

Ἄν καὶ ὁ καιρὸς ἦταν ἀπειλητικὰ βροχερός, δὲν εἶχε πέσει οὔτε σταγόνα ὡς τὴν λῆξι τῆς Ἑορτίας Ἀκολουθίας καὶ μόνον στὴν ὥρα τῆς Τραπέζης ἄρχισε καταρρακτώδης βροχή!

Τὴν ἐπομένη ἔγινε ἐπίσκεψις στὸ δάσος, ὅπου ὁ πιστὸς δοῦλος τοῦ Θεοῦ Ἅγιος Γλυκερίος ὁ Ὁμολογητὴς ἐκρύπτετο ἐπὶ ἑπτὰ ὀλόκληρα ἔτη, στὸ ὁποῖο ἀνεγείρεται ὠραῖος ξύλινος Ναὸς πρὸς τιμὴν του. Στὸν χῶρο ἐκείνον θὰ δημιουργηθῆ, Θεοῦ θέλοντος, μικρὰ Σκήτη.

Ἐπίσης, ἔγιναν ἐπισκέψεις σὲ Ἱερὲς Μονῆς καὶ Ναοὺς, ὅπου εἶναι ἀξία θαυμασμοῦ ἢ ὠραία παραδοσιακὴ ἐκκλησιαστικὴ διακόσμηση καὶ ἰδίως ἡ βυζαντινὴ ἀγιογράφησης.

Στὴν ἐπιστροφή, στὸ Βουκουρέστι, ἔγινε ἐπίσκεψις στὴν μεγάλη ἀνθοῦσα Ἱερὰ Μονὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὑπὸ τὸν δραστήριο Ἀρχιμ. π. Φλαβιανό, καὶ τὸ Σάββατο, 11.8.2002, τελέσθηκε ἡ εὐχέλαια Θεία Λειτουργία στὸν πανηγυρίζοντα Ναὸ τοῦ Μετοχίου μας, πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Νήφωνος Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

Τὸ ἀπόγευμα ἀνεχωρήσαμε ἀεροπορικῶς ἀπὸ τὸ Βουκουρέστι καὶ ἐφθάσαμε, σὺν Θεῷ, στὴν ἔδρα μας ἀργὰ τὸ βράδυ τοῦ Σαββάτου, δοξάζοντες καὶ εὐχαριστοῦντες τὸν Κύριο, γιὰ τὴν δωρεὰ τοῦ εὐλογημένου αὐτοῦ ταξιδίου-προσκυνηματος στὴν Ρουμανία καὶ τὸν συνορτασμό μας μὲ τοὺς συναγωνιστὰς ἐν τῇ πίστει ἀδελφούς μας.

† Μ. Ἀ.

