



Προσκυνηματική Έπίσκεψις στην Ρωσία*

ΜΕ την εύλογία του Σεβασμ. Μητροπολίτου μας κ. Κυριανού, ομάδα τριάντα περίπου προσκυνητών, υπό την ηγεσία του Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου, πραγματοποίησε προσκυνηματική επίσκεψη στην Ρωσία από 18-26.7.2007 ἐκ.ήμ.

Ἐγιναν ἐπισκέψεις στους ἁγίους Τόπους τῆς Μόσχας (Κρεμλίνο, διάφορες Μονές), στην περίφημη Μονή τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ τοῦ Ἁγίου Σεργίου τοῦ Ράντονεζ, στην

Μονή τοῦ Ντιβέγιεβο καὶ στην Πηγή τοῦ Ὁσίου Σεραφεῖμ τοῦ Σάρωφ, στους τάφους τῆς Ὁσίας Ξένης τῆς διὰ Χριστὸν Σαλῆς καὶ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κροστάνδης στην Ἁγία Πειρούπολι κ.ά.

Παντοῦ ὑπῆρχε μεγάλη κοσμοσυρροή προσκυνητῶν, ἡ ὁποία ἔδιδε τὴν ἐντύπωσι ἐπιστροφῆς τοῦ πολυπαθοῦς ρωσικοῦ λαοῦ στην ὀρθόδοξη εὐσέβεια, μετὰ τὴν μεγάλη ἀθεϊστικὴ δοκιμασία, οἱ δὲ προσκυνηταὶ ἐξ Ἑλλάδος τοῦ Πατρίου



Ἡμερολογίου ἦσαν σὲ ὅλα τὰ προσκυνήματα εὐπρόσδεκτοι μετὰ μεγάλη ἀδελφικὴ ἐν Χριστῷ ἐκτίμησι καὶ σεβασμῷ.

Ἡ παρατηρούμενη μεγάλη πλέον ἐλευθερία στην Ρωσία, ἡ ὁποία ἐπιτρέπει τὴν ἀναγέννησι τῆς Πίστεως, εὐνοεῖ συγχρόνως καὶ τὴν μεγίστη διάδοσι τῆς κάθε εἴδους διαφθορᾶς καὶ τῆς ἠθικῆς σήψεως



τῆς κοινωνίας, κάτι τὸ ιδιαίτερα ἔκδηλο, ἀλλὰ καὶ λυπηρό, στὰ μεγάλα ἰδίως ἀστικά κέντρα.

Εἶθε ὁ Κύριός μας νὰ δώσῃ ἕναν σταθερὸ ὀρθόδοξο προσανατολισμὸ στὸν μαρτυρικὸ ρωσικὸ λαό, κατὰ τὴν νέα αὐτὴ ἱστορικὴ του περίοδο, ὥστε νὰ βιώσῃ μὲ συνέπεια τὴν ἀγία Πίστι μας καὶ νὰ μὴ ὑποκύψῃ στὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου καὶ τὴν Ἀποστασία, τὴν παγίδα αὐτὴ τοῦ σατανᾶ ἐν ὀνόματι δῆθεν τῆς ἐλευθερίας.



(*) Περιοδ. «Ἅγιος Κυπριανός», ἀριθ. 340/Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2007, σελ. 74.