

## Ποιμαντική επίσκεψις στὸν ἐμπόλεμο Καύκασο Νότιος Ὀσσετία - Γεωργία

**ΑΡΧΑΣ** ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ τοῦ 2004, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, μετὰ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, ἐπικέφθηκε γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ τὶς πολυπληθεῖς Ἐκκλησιαστικὲς Κοινότητες τῆς περιοχῆς τοῦ Καυκάσου, οἱ ὁποῖες ὑπάγονται στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῶν Ἐνισταμένων.

### Νότιος Ὀσσετία

**Τὴν Τρίτη, 3.9.2004** ἐκ.η.μ., ὁ Θεοφιλέστατος κ. Ἀμβρόσιος ἀφίχθη ἀεροπορικῶς στὴν Τιφλίδα, πρωτεύουσα τῆς Γεωργίας, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ κατευθύνθηκε ὁδικῶς στὴν πόλι Τσхинβάλ, πρωτεύουσα τῆς Νοτίου Ὀσσετίας, ὅπου τοῦ ἐπεφυλάχθη θερμὴ ὑποδοχὴ ἀπὸ τὸν ἐπὶ κεφαλῆς τῆς «Ὁρθοδόξου Ἐπαρχίας Ἀλανίας» Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτη π. Γεώργιο Πουχάεβ καὶ ἀρκετοὺς πιστοὺς, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου.



Στὴν περιοχὴ αὐτή, λόγω τῆς προσφάτου ἐμπολέμου καταστάσεως, οἱ κάτοικοι εὐρίσκονται σὲ διαρκῆ ἐτοιμότητα καὶ ἐπιφυλακὴ. Ὁ Θεοφιλέστατος κ. Ἀμβρόσιος ἐφιλοξενήθη στὴν οἰκία τοῦ Ὑφυπουργοῦ Δικαιοσύνης τοῦ κρατιδίου καὶ τοῦ παρεχωρήθη φρουρὸς γιὰ τὴν προσωπικὴ του ἀσφάλεια.

**Οι εύλαβεῖς** πιστοί, ἐδιηγούντο πολλὰ θαυμαστὰ περιστατικὰ διασώσεως ἀνθρώπων, Χάριτι Θεοῦ, κατὰ τὶς πρόσφατες πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις. Τὸ συγκινητικώτερο ὅμως περιστατικό, ἀφοροῦσε σὲ ἓνα δωδεκάχρονο ἀγόρι, τὸ ὁποῖο ἐπὶ δύο ἐβδομάδες, τὸν περασμένο Ἰούλιο, παρακαλοῦσε τοὺς γονεῖς του νὰ τοῦ δώσουν τὴν ἄδεια, ἐπειδὴ ἦταν ἀνήλικο, γιὰ νὰ βαπτισθῆ. Τελικὰ, τὸ παιδί ἐβαπτίσθη ἀπὸ τὸν π. Γεώργιο ἀρχὰς τοῦ Αὐγούστου καὶ ἔλαβε τὸ ὄνομα Ἀθανάσιος. Μία μόλις ἐβδομάδα ἀργότερα, σὲ βομβαρδισμοὺς ποὺ ἐγίναν, τὸ παιδί σκοτώθηκε. Ἦταν, μὲ ἄλλους τρεῖς, τὰ μοναδικὰ θύματα τῆς πολεμικῆς τραγωδίας...

Ἡ ψυχὴ τοῦ νεοφωτίστου Ἀθανασίου φτερούγισε καθαρὴ στοὺς οὐρανοὺς καὶ ἄρχισε νὰ ἐμφανίζεται μὲ φωτεινὸ λευκὸ χιτῶνα ἀφθαρσίας στὰ μέλη τῆς οἰκογενείας του τὶς ἀμέσως ἐπόμενες ἡμέρες τοῦ θανάτου του καὶ νὰ βεβαιῶνῃ αὐτὰ γιὰ τὴν εὐφρόσυνη μακαριότητα, τῆς ὁποίας ἀπελάμβανε!... Τοῦτο εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ ζητήσουν νὰ βαπτισθοῦν ἀπὸ τὸν π. Γεώργιο καὶ τὰ ὑπόλοιπα μέλη τῆς οἰκογενείας τοῦ μακαρίου παιδός!

Μέγας Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ οὐδεὶς ὕμνος ἐξαρκέσει πρὸς ὕμνον τῶν θαυμασιῶν Σου!...

\* \* \*



**Τὸ πρωῒ** τῆς Παρασκευῆς, 4.9.2004, ὁ Θεοφιλέστατος κ. Ἀμβρόσιος ἐπισκέφθηκε τὸ Ὁρθόδοξο Γυμνάσιο τῆς πόλεως Τσχινβάλ καὶ συνεζήτησε μὲ τοὺς καθηγητὰς καὶ τοὺς μαθητὰς. Τὸ κύριο θέμα, ὅπως ἀνεμένετο, ἦταν ἡ πρόσφατη τρα-

γωδία τῆς σφαγῆς τοῦ Μπεσλάν, στὴν γειτονικὴ Βόρειο Ὀσσετία. Καὶ τοῦτο, διότι πολλὰ ἀπὸ τὰ παιδιά ποὺ ἐφονεύθησαν εἶχαν βαπτισθῆ ἀπὸ τὸν π. Γεώργιο καὶ ἦσαν γνωστοὶ καὶ φίλοι τῶν παιδιῶν τοῦ Τσχινβάλ. Ὁ πόνος εἶναι μεγάλος γιὰ ὅλους καὶ ἡ ὁδὴν βαρειά... Ὁ παρήγορος λόγος τοῦ Θεοφιλεστάτου ἦταν ἀναγκαῖος καὶ ἐπωφελής...

Ὁ πληθυσμὸς τοῦ Τσхинδάλ εἶναι σήμερα 25.000 κάτοικοι, ἐνῶ ὀλίγο πρὶν ἦταν 45.000. Ὑπῆρχαν μάλιστα καὶ πολλοὶ Ἕλληνες, ἐκ τῶν ὁποίων ἀπέμειναν πλέον μόλις δέκα οἰκογένειες!...

Τὸ ἀβέβαιο μέλλον στὴν ἀσταθῆ, ταραγμένη καὶ πολυπάθη αὐτὴ περιοχὴ, ὠθεῖ τοὺς ἀνθρώπους σὲ φυγὴ καὶ ταυτοχρόνως αὐξάνει τὶς πολὺ εἰδικές πλέον ποιμαντικὲς ἀνάγκες ὅσων ἀπομένουν, προκειμένου νὰ ἀνταπεξέλθουν στὶς δύσκολες συνθήκες τῆς ἀνασφαλείας καὶ τοῦ φόβου...

Τὴν Κυριακῇ, 6.9. 2004, ὁ Θεοφιλέστατος κ. Ἀμβρόσιος ἐλειτούργησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου μὲ τὸν Ἀρχιμ. π. Γεώργιο καὶ τὸν Διάκονο π. Ἰάκωβο, τοῦ ἐτέρου Ἱερέως μας στὴν περι-



οχὴ αὐτὴ π. Ἀλεξίου Ἀριστίνοβ ἀπουσιάζοντος στὴν Ρωσία λόγῳ ἀσθενείας τῆς μητρὸς αὐτοῦ. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας, στὴν ὁποίαν παρέστησαν μερικὲς ἑκατοντάδες πιστῶν, ἐγίνε καὶ ἡ Χειροτονία εἰς Πρεσβύτερον τοῦ εὐλαβοῦς Διακόνου π. Ἰακώβου.

Τὸ ἴδιο ἀπόγευμα, ὁ Ἐπίσκοπος κ. Ἀμβρόσιος ἐξωμολόγησε πολλοὺς μαθητὲς τοῦ Γυμνασίου καὶ στρατιῶτες.



Τὴν Τρίτη, 8.9.2004, ἑορτὴ τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου, ἐπανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος Ἱερὸς Ναὸς στὸ Τσхинδάλ. Στὴν ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, μεταξὺ τοῦ μεγάλου πλήθους τῶν πιστῶν ἦταν καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς Νοτίου Ὀσσετίας ἀξιότιμος κ. Κοκόεβ μαζί μὲ μέλη τῆς Κυβερνήσεως.

Τὴν ἴδια ἡμέρα, ἔγινε ἐπίσκεψις καὶ ἐτέρου ἐορτάζοντος Ναοῦ στὸ χωριὸ Χετογκούροβο, καθὼς καὶ σὲ πιστοὺς τῆς περιοχῆς ἐκείνης.

Τὴν Τετάρτη, 9.9.2004, ὁ Θεοφιλέστατος κ. Ἀμβρόσιος ἐπισκέφθηκε τὸν παλαιὸ μικρὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Μυροφόρων, σὲ λόφο πού δεσπόζει τῆς πρωτευούσης Τσхинβάλ, ὅπου καὶ ἐψάλη Ἁγιασμός γιὰ τοὺς μεθοριακοὺς στρατιῶτες Ὁσσετιανούς καὶ Ρώσους.



Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἡμέρας αὐτῆς, ἔγινε ἡ ὁμαδικὴ Βάπτισις 120 κατηχουμένων ὄλων τῶν ἡλικιῶν, σὲ ποταμὸ πλησίον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ Τσхинβάλ. Ὁ Θεοφιλέστατος κ. Ἀμβρόσιος ἔχριε τοὺς κατηχουμένους στὴν ὄχθη καὶ οἱ Ἱερεῖς

π. Γεώργιος καὶ π. Ἰάκωβος τοὺς ἐβάπτιζαν ἐντὸς τοῦ ποταμοῦ. Τέλος, στὸν Ἱερὸ Ναὸ ἔγινε ἡ χρίσις δι' Ἁγίου Μύρου.

## Γεωργία

**Τὸ βράδυ** τῆς ἴδιας ἡμέρας, 9.9.2004, ὁ Θεοφιλέστατος κ. Ἀμβρόσιος ἀφίχθη ὀδικῶς στὴν Τιφλίδα, πρωτεύουσα τῆς Γεωργίας, ὅπου καὶ ἐπεφυλάχθη εἰς αὐτὸν θερμὴ ὑποδοχὴ στὸν νεόδμητο μεγάλο Ἱερὸ Ναὸ Παναγίας τῆς Πορταϊτίσης ἀπὸ τοὺς δύο Ἱερεῖς π. Ἀρτσιλ καὶ π. Γαβριήλ καὶ μεγάλο πλῆθος εὐλαβῶν Γεωργιανῶν.

Τὴν Πέμπτη, 10.9.2004, ὁ Ἐπίσκοπος κ. Ἀμβρόσιος εἶχε συζήτησι μὲ τοὺς Κληρικοὺς σχετικὰ μὲ τὴν δύσκολη κατάστασι, ἡ ὁποία ἔχει διαμορφωθῆ ἐκεῖ, μετὰ τὴν σύλληψι καὶ φυλάκισι τοῦ ἐπὶ κεφαλῆς τῆς «Ὁρθοδόξου Ἐπαρχίας Γκλντάνι» Τιφλίδος π. Βασιλείου Μκαλαβισόβιλι τὸν περασμένο Μάρτιο, ἐπίσης δὲ καὶ γιὰ τὶς προοπτικὲς πού ὑπάρχουν.

Ἀργότερα, ὁ Θεοφιλέστατος εἶχε τὴν δυνατότητα νὰ χαιρετίσῃ ἀπὸ τὸν

δρόμο, ἐξ ἀποστάσεως 100 μέτρων, τὸν φυλακισμένο π. Βασίλειο ἀπὸ τὸ παράθυρο τοῦ κελιοῦ του, ἀλλὰ καὶ νὰ ὀμιλήσῃ μαζί του ἔστω καὶ τηλεφωνικῶς, ἐφ' ὅσον ἡ ἐπίσκεψις αὐτοῦ ἀπαγορεύεται αὐστηρῶς ἀκόμη καὶ στὴν Πρεσβυτέρα του!...

Ὁ π. Βασίλειος καὶ ὀλίγοι ἀκόμη πιστοί, εἶχαν καταδικασθῆ σὲ τριῶν

μηνῶν προφυλάκισι γιὰ νὰ δικασθοῦν, ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ ἕξι ἤδη μῆνες ἡ ἀναμενομένη δίκη ἔχει ἀναβληθῆ ἑπτὰ φορὲς μέχρι στιγμῆς!...

Τὶς ἐπόμενες ἡμέρες ἐπραγματοποιήθησαν συναντήσεις μὲ πιστοὺς καὶ διάφορες ἐπισκέψεις, τὴν δὲ Κυριακὴν, 13.9.2004, ἔγινε ἡ ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Παναγίας Πορταΐτισης. Ὁ Ἐπίσκοπος κ. Ἀμβρόσιος ἐλειτούργησε μὲ τοὺς Ἱερεῖς π. Ἀρτσιλ καὶ π. Γαβριήλ καὶ παρέστησαν περὶ τοὺς 500 εὐλαβεῖς, οἱ ὅποιοι καὶ ἔλαβαν μεγάλη πνευματικὴ παρηγορία.



Τὴν Δευτέρα, 14.9.2004, τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, ἡ ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ἐτελέσθη καὶ πάλι στὸν Ναὸ τῆς Παναγίας Πορταΐτισης, μὲ τὴν συμμετοχὴ τριῶν ἑκατοντάδων πιστῶν.

Τὴν ἴδια ἡμέρα, ὁ Θεοφιλέστατος κ. Ἀμβρόσιος ἀνεχώρησε ἀεροπορικῶς γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ὅπου καὶ ἀφίχθη ἀργὰ τὸ ἀπόγευμα, ἀφοῦ ὀλοκλήρωσε



Τὴν Δευτέρα, 14.9.2004, τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, ἡ ἀρχιερατικὴ Θεία Λει-

μία ακόμη λεπτή, σημαντική και έλπιδοφόρα ποιμαντική επίσκεψη και αποστολή, πρὸς στηριγμὸν τῶν πιστῶν καὶ δόξαν Θεοῦ.

