

Σημαντική ενίσχυσις τῆς Ὁρθοδόξου παρουσίας καὶ μαρτυρίας στὴν Ἀφρική

## Ἱεραποστολικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Κένυα καὶ τὴν Νότιο Ἀφρική

**Η ΩΡΙΜΑΝΣΙΣ**, σὺν Θεῷ, τῶν συνθηκῶν στὴν Ἱεραποστολή, τὴν διεξαγομένη ἀπὸ τὴν Ἱερά Σύνοδο τῶν Ἐνισταμένων στὴν Ἀφρική, ἡ ὁποία ἀπαιτοῦσε τὴν ἄμεσο παρουσία Ἀρχιερέως, γιὰ τὴν τέλεσι Ἐγκαινίων Ναῶν, Χειροτονίας Κληρικοῦ καὶ Χειροθεσιῶν, Ἐνθρονίσεως Ἡγουμένης Μονῆς, θεμελιώσεως Ναοῦ κλπ., κατέστησαν ἐπιτακτικὴ τὴν ἀνάγκη προσκλήσεως ἐκ μέρους τῶν ὑπευθύνων τῶν Ἱεραποστολικῶν Κοινοτήτων μας Κένυας καὶ Νοτίου Ἀφρικής τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ ἀμέσου ὑπευθύνου τῶν Ἱεραποστολῶν αὐτῶν, προκειμένου νὰ ἐπιληφθῆ δεόντως τῶν περιστάσεων.

Ὅμως, διάφορες δυσκολίες ποὺ προέκυψαν, ματαίωσαν τὴν αὐτοπρόσωπη παρουσία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ, ὁ ὁποῖος τελικὰ ἀπέστειλε ὡς ἐκπρόσωπό του τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιο στὶς χώρες αὐτές.

### Κένυα

**Ἔτσι**, ὁ Ἐπίσκοπος κ. Ἀμβρόσιος, μαζί μὲ τὸν συνοδό του ἐξ Ἑλλάδος ἀγαπητὸ ἐν Χριστῷ ἀδελφό μας κ. Ἀναστάσιο Βασιλόπουλο, ἔφθασαν ἀεροπορικῶς στὴν πρωτεύουσα τῆς Κένυας Ναϊρόμπι, τὴν Πέμπτη 17.10.2003 ἐκ.ἡμ. Ἐκεῖ τοὺς ἀνέμεναν τρεῖς ἐκ τῶν Κληρικῶν μας τῆς Ἱεραποστολικῆς περιφέρειας, οἱ π. Ἰάκωβος, π. Ἰωάννης καὶ π. Ἀβραάμ, καὶ ἀνεχώρησαν ὅλοι μαζί γιὰ τὴν περιοχὴ τοῦ ὄρους Κένυα.

Πρῶτος σταθμὸς τοὺς ἦταν ἡ Ἱερά Γυναικεῖα Μονὴ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ὅπου τοὺς ἐπεφυλάχθη θερμὴ ὑποδοχὴ ἀπὸ τὴν εὐλογημένη ἐξαμελῆ Ἀδελφότητα αὐτῆς, ὑπὸ τὴν Γερόντισσα Χριστονύμφη Μοναχὴ, Κτητόρισα τῆς Μονῆς, ἡ ὁποία πρὸ τῆς ἰδρύσεως τῆς Μονῆς αὐτῆς στὴν Κένυα, διέμεινε ἐπ' ἀρκετὸν σὲ Ἱερά Μονὴ στὴν Ἑλλάδα.



Ἀκολούθησε ἐπίσκεψις στὴν μεγάλη κεντρικὴ Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου στὴν Κάντζα τῆς περιοχῆς τοῦ Ἐμπο.

Τὴν Παρασκευή, 18.10.2003 ἐκ. ἡμ., ἔγινε ἐπίσκεψις δύο ἀκόμη μεγάλων Ἐνοριῶν μας στὴν περιοχὴ τοῦ Μέρου, μέσφ πρωτογόνων καὶ δυσβάτων δρόμων: τοῦ Ἁγίου

Ἐποστολῶν Λουκᾶ στὸ Μπούρι, ἐνὸς ξυλίνου Ναοῦ διατηρουμένου σὲ σχετικὰ καλὴ κατάστασι, μὲ μόνιμο Ἐφημέριον, ὅπου πρὸ δεκαετίας ἄρχισε ἡ οἰκοδομὴ σὲ παρακείμενον χωρὸν λιθόκτιστον Ναοῦ, ὁ ὁποῖος ὅμως ἔμεινε ἡμιτελὴς ἐλλείψει πόρων καὶ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου στὸ Μισιμονκούρου, μὲ μόνιμο Ἐφημέριον, εὐρισκομένης σὲ περιοχὴ θαυμασίου φυσικοῦ κάλλους, ὁ πέτρινος Ναὸς τῆς ὁποίας ἔχει πολλὰς ἐλλείψεις (σοβάδες, δάπεδο, ὄροφί), ἀλλὰ ἡ θερμὴ πίστις τῶν ἑκατοντάδων ἐνοριτῶν ἀναπληρώνει καὶ ὑπερκαλύπτει αὐτὲς πολλαπλασιῶς!...



Τὸ Σάββατο, 19.10.2003 ἐκ. ἡμ., ἐτελέσθη Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὴν



Ἱερᾷ Μονῇ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, στὴν ὁποία ἔλαβαν μέρος ἀρκετοὶ Κληρικοί μας. Κατὰ τὴν διάρκειαν αὐτῆς καὶ μετὰ τὴν μικρὰ Εἴσοδο, ἔγινε ἡ Κοιρὰ εἰς τὸ Μέγα καὶ Ἀγγελικὸ Σχῆμα τῆς Ἀδελφῆς τῆς Μονῆς Γεωργίας, μετὰ δὲ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἔλαβε χώρα μὲ ἐπισημότητα, ἱεροπρέπεια καὶ τάξι ἡ τελετὴ τῆς Ἐνθρονίσσεως τῆς Καθηγουμένης τῆς Μονῆς Ὁσιωτάτης Γεροντίσσης Χριστονύμφης Μοναχῆς. Ἡ πνευματικὴ χαρὰ τῆς Ἀδελφότητος, ἀλλὰ καὶ ὄλων τῶν παρισταμένων εὐλαδῶν κεννατῶν προσκυνητῶν ἦταν πολὺ μεγάλη καὶ ἔκδηλος. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος ἀνέγνωσε καὶ τὸ σχετικὸ ἐπίσημον Ἀρχιερατικὸν Γράμμα Καταστάσεως Καθηγουμένης τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ.



Ἡ Ἱερὰ αὐτὴ Μονή, ἡ ὁποία ἔχει πολὺ καλὰς προοπτικὰς ἀναπτύξεως, ἀποτελεῖ πράγματι ἕνα ζωντανὸ θαῦμα τοῦ Θεοῦ μέσα στὴν ἀφρικανικὴ ζούγκλα. Ὁ Τροπαιοφόρος Μεγαλομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Γεώργιος διαφυλάσσει τὴν νεόδμητη Μονὴ του ἀπὸ νοητὰ καὶ αἰσθητὰ θηρία καὶ παρηγορεῖ τὶς ἀφιερωμένες ψυχὰς ὀλίγων νέων ἀφρικανίδων, ἀλλὰ καὶ ὅσους πιστοὺς προστρέχουν ἐκεῖ γιὰ πνευματικὴν τόνωσιν, μέσα στὴν ἀπεραντοσύνη τῆς ἀχανοῦς μαύρης ἡπείρου!...

Τὴν Κυριακὴν, 20.10.2003 ἐκ. ἡμ., κατόπιν περιπετειώδους ταξιδίου μέσω δυσβάτων δρόμων λόγῳ βροχοπτώσεων, ὁ Θεοφιλέστατος κ. Ἀμβρόσιος ἔφθασε στὸν εὐρύχωρον



ώραίο λιθόκτιστο Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ στὸ Καθανγκιόρι τῆς περιοχῆς Ἔμπου, γιὰ τὴν τέλεσι τῶν ἱερῶν Ἐγκαινίων καὶ τὴν Χειροτονία ἑνὸς νέου Διακόνου, τοῦ Συμεὼν Καριούκι, ἐγγάμου μὲ τρία τέκνα.

Στὴν συγκινητικὴ καὶ κατανυκτικὴ τελετὴ τῶν ἱερῶν Ἐγκαινίων ἔλαβαν μέρος πολλοὶ Κληρικοὶ μας καὶ πολλὲς ἑκατοντάδες πιστῶν. Στὴν Ἁγία Τράπεζα τοῦ Ναοῦ κατετέθησαν ἱερὰ Λείψανα ἐκ τῶν ἐξῆς Ἁγίων: Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, Μεγαλομάρτυρος Ἀρέθα, Ὁσιομαρτύρων Χοζεβιτῶν καὶ Ἀγνώστων Μαρτύρων. Ἀνεγνώσθη δὲ καὶ εἰδικὸ γιὰ τὴν περίστασι κείμενο μὲ Ποιμαντικὲς Ὑποθήκες τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ, μὲ τίτλο: «*Ἡ πνευματικὴ μας εὐγένεια*», τὸ ὁποῖον ἔχουμε ἤδη δημοσιεύσει.



Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία τῶν Ἐγκαινίων, ὁ Θεοφιλέστατος κ. Ἀμβρόσιος ἐπέστρεψε μὲ τὴν συνοδία τοῦ ὀδικῶς στὴν Ναϊρόμπι. Τὸ ταξίδι ἦταν δύσκολο καὶ περιπετειῶδες, λόγῳ τῆς καταστάσεως τῶν δρόμων, οἱ ὁποῖοι ἐξ αἰτίας ραγδαίων βροχοπτώσεων εἶχαν γίνεи σχεδὸν ἀδιάβατοι καὶ οἱ ταξιδιώτες ἔπρεπε νὰ ὑποβηθοῦν ἀρκετὲς φορὲς τὸ ὄχημά τους νὰ ξεκολλήσῃ ἀπὸ τοὺς λασπότοπους, γιὰ νὰ συνεχίσῃ τὸν προορισμό του, γινόμενοι ἅπαντες, μὴδὲ τοῦ Ἐπισκόπου ἐξαιρουμένου (!), «ἀγνώριστοι» ἀπὸ τὸ ἀκούσιο ἀφρικανικὸ «λασπόλουτρο» καὶ τὴν ταλαιπωρία...

Στὴν περιοχή τῆς πρωτεύουσῃς ἔγινε ἐπίσκεψις καὶ τέλεισις Ἁγιασμοῦ στὸν ταίγκινο Ναὸ τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Θεοτόκου στὸ Καρούρι, ὅπου ἐφημερεύει ὁ π. Ἰάκωβος Γουάρινγκ, καθὼς καὶ συναντήσεις μὲ Κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς, στελέχη τῆς Ἱεραποστολῆς, γιὰ τὴν συζήτησι καὶ διευθέτησι πολλῶν θεμάτων σχετιζομένων μὲ αὐτὴν.

Ὁ ἱεραποστολικὸς ἀγρὸς τῆς Κέννας εἶναι μεγάλος καὶ γόνιμος. Ὅμως, ὁ μὲν θειρισμὸς πολὺς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι...

Ἐν τούτοις, τὸ ἱεραποστολικὸ ταξίδι τοῦ Ἐπισκόπου κ. Ἀμβροσίου, μετὰ τὴν πνευματικὴ τόνωσι πού προσέφερε στὴν Κέννα, θὰ ἔπρεπε νὰ συνεχισθῇ ἕως τὸ νοτιώτερο ἄκρο τῆς Ἀφρικῆς...

## Νότιος Ἀφρική

**Τὴν Τρίτη, 22.10.2003** ἐκ. ἡμ., ὁ Θεοφιλέστατος κ. Ἀμβρόσιος μὲ τὸν συνοδὸ τοῦ ἀφίχθησαν ἀεροπορικῶς στὸ Γιοχάννεσμπουργκ τῆς Νοτίου Ἀφρικής. Τοὺς ὑπεδέχθησαν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ναζάριος καὶ ὁ ὑποτακτικός του Ἱερομόναχος π. Ἡλίας γιὰ νὰ τοὺς ξεναγήσουν στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὴν περιοχὴ τῆς Πραιτωρίας.

Τὴν ἐπομένη, ἐτελέσθη Θεία Λειτουργία στὸ Παρεκκλήσιο τῆς Θεομητορικῆς Εἰκόνας «Πάντων Ὀλιβομένων ἢ Χαρά», ὅπου οἱ προσωρινὲς ἐγκαταστάσεις τῆς Γυναικείας Ἀδελφότητος τῶν Ἁγίων Μυροφόρων.

Τὴν Πέμπτη, 24.10.2003 ἐκ. ἡμ., ἐτελέσθησαν τὰ Ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ Παρεκκλησίου τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στὴν Ἱερὰ Ἀνδρῶα Μονὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τὴν ἴδια δὲ ἡμέρα ἔγινε ἐπίσκεψις καὶ στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Σεραφεῖμ τοῦ Σαρώφ στὸ Γιοχάννεσμπουργκ γιὰ τὴν προετοιμασία τοῦ ἐπικειμένου ἐγκαινιασμοῦ του.



π. Ἡλία καὶ ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Παναγιώτης Μαρίνος ἀπὸ τὸ Γιοχάννεσμπουργκ, παρέστη δὲ Ποίμνιον διακοσίων περίπου Ὁρθοδόξων διαφόρων ἐθνοτήτων καὶ ἰθαγενῶν, καθὼς καὶ ἀρκετοὶ Κατηχούμενοι, ὡς καὶ ἐνδιαφερόμενοι γιὰ τὴν Ὁρθοδοξία.

Μετὰ τὸ πέρασ τῆς ἐορτίου Θείας Λειτουργίας τῶν Ἐγκαινίων, ἐτελέσθη σὲ παρακεμμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς περιοχὴ ἡ Ἀκολουθία θεμελιώσεως νέου Ἱεροῦ Ναοῦ πρὸς τιμὴν τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων, προκειμένου ἔτσι νὰ εὐλογηθῇ ἡ ἔναρξις ἱεραποστολικῆς ἐργασίας μεταξὺ τῶν ἰθαγενῶν ποὺ κατοικοῦν ἐκεῖ.



Τὸ Σάββατο, 26.10.2003 ἐκ. ἡμ., τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, ἐτελέσθησαν τὰ ἱερὰ Ἐγκαίνια τοῦ ὠραίου νεοδομητοῦ ἐορτάζοντος Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἔλαβαν μέρος ὁ Κτήτωρ καὶ Γέροντας τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. π. Ναζάριος Πριμπογιάν μὲ τὸν Ἱερομόναχο



Ἀκολούθως παρετέθη στὴν ἐορτάζουσα Μονὴ πλουσία τράπεζα γιὰ ὅλους τοὺς προσκυνητὰς σὲ μεγάλη σκηνή, ἡ ὁποία ἐστήθη εἰδικῶς γιὰ τὴν περίστασι. Καὶ ἐδῶ ἡ πνευματικὴ παρουσία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ ἦταν αἰσθητὴ, ὄχι μόνον λόγῳ τῆς ἐπισήμου ἀρχιερατικῆς του φωτογραφίας, ἡ ὁποία ἐδέσποζε στὸν χῶρο, ἀλλὰ καὶ τῶν Ποιμαντικῶν Ὑποθηκῶν του ἐπὶ τοῖς ἱεροῖς Ἐγκαινίοις, οἱ ὁποῖες ἀνεγνώσθησαν ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου κ. Ἀμβροσίου.



Τέλος, ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῶν ἐορταστικῶν ἐκδηλώσεων, τρεῖς ὁμάδες εὐσταλῶν νέων γνωστῆς φυλῆς ἰθαγενῶν τῆς περιοχῆς παρουσίασαν μὲ πολλὴ ἐπιτυχία τοπικοὺς χοροὺς καὶ τραγούδια.

Τὴν ἐπομένη, Κυριακὴ, 27.10.2003 ἐκ. ἡμ., ἐγίνε καὶ ἡ τελετὴ τῶν ἱερῶν Ἐγκαινίων τοῦ ἐπίσης ωραίου νεοδημητίου Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Σεραφεῖμ τοῦ Σαράφ, τῆς ἑλληνικῆς Ἐνορίας μας στὸ Γιοχάννεσμπουργκ. Ὁ Θεοφιλέστατος κ. Ἀμβρόσιος ἐλειτούργησε μὲ τὸν ἐφημέριο Πρωτοπρ. π. Παναγιώτη Μαρίνο καὶ τὸν Ἱερομόναχο π. Ἡλία Πάλμο.



Παρέστη τὸ μικρὸν Ποίμνιον τῆς Ἐνορίας καὶ ἀνεγνώσθησαν καὶ ἐδῶ οἱ Ποιμαντικὲς Ὑποθήκες τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ ἐπὶ τοῖς ἱεροῖς Ἐγκαινίοις.

Ὁ Ἐπίσκοπος κ. Ἀμβρόσιος εἶχε συναντήσεις μὲ μέλη τῶν Ἱεραποστολικῶν Κοινοτήτων μας γιὰ θέματα πνευματικῆς οἰκοδομῆς καὶ ἐδόθησαν κατ' αὐτὲς οἱ δέουσες κατευθύνσεις καὶ παραινέσεις.

Εἶναι γεγονός ὅτι καὶ στὴν Νότιο Ἀφρικὴ ἐπιτελεῖται ἓνα ἀθόρυβο, ἀλλὰ σημαντικὸ καὶ πολλὰ ὑποσχόμενο πνευματικὸ καὶ ἱεραποστολικὸ ἔργο, οἱ δὲ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί μας, Κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, ἔχουν τὴν ἀνάγκη τῶν προσευχῶν μας καὶ τῆς ἀγάπης μας.

Τὴν Δευτέρα, 28.10.2003 ἐκ. ἡμ., ὁ Θεοφιλέστατος κ. Ἀμβρόσιος μὲ τὸν συνοδὸ του ἀνεχώρησαν ἀεροπορικῶς γιὰ τὴν Ἑλλάδα, μέσω Ἀμστερνταμ Ὁλλανδίας (!),



μετὰ τὴν ὀλοκλήρωσι τοῦ μεγάλου, καρποφόρου, ἐπιπόνου, ἀλλὰ καὶ πολλαχῶς εὐλογημένου ἱεραποστολικοῦ αὐτοῦ ταξιδίου, πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ οἰκοδομὴν τῶν πιστῶν καὶ τῆς Ἐκκλησίας!

