

Ποιμαντική επίσκεψις στὸ Κονγκό*

Ἡ Ὁρθόδοξος Ἱεραποστολή στὴν Ἀφρική προοδεύει

Μὲ τὴν ἐντολή καὶ εὐλογία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος ἐπισκέφθηκε τὴν ἀνθηρὰ Ἱεραποστολή μας στὸ Κονγκό τῆς Ἀφρικῆς ἀπὸ 9 - 26.2.2000 ἐκ. ἡμ., ἔχων ὡς συνοδὸν του τὸν κ. Ἀναστάσιο Βασιλόπουλο, πνευματικὸ μας τέκνο.

Ἐπρόκειτο γιὰ κοπιώδη, δυσκολωτάτη καὶ πολὺ ἐπικίνδυνη ἀποστολή, ἐφ' ὅσον ἡ χώρα αὐτὴ σπαράσσεται ἀπὸ πολυτεῖς ἐμφύλιες διαμάχες, ἐξ αἰτίας τῶν ὁποίων ἐπικρατεῖ γενικὴ διάλυσις καὶ χάος σὲ αὐτήν. Ὁ Θεοφ. κ. Ἀμβρόσιος ἔπρεπε νὰ παραμείνῃ ἀναγκαστικῶς σὲ ἀναμονὴ δύο ἡμερῶν στὴν Ἀντὶς Ἀμπέμπα τῆς Αἰθιοπίας καὶ ἐν συνεχείᾳ νὰ κατορθώσῃ νὰ φθάσῃ στὴν πρωτεύουσα τοῦ Κονγκό Κινσάσα.

Ἐκεῖ, εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ ἔλθῃ σὲ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς δύο Ἱερεῖς μας τῆς περιοχῆς π. Θεόδωρο Λουμπούγκου καὶ π. Ἰωσήφ Μοντέκε καὶ μὲ τὸ Ποίμνιο τῶν εὐλαδῶν πιστῶν μας. Ἐπισκέφθηκε τὶς Ἑνορίες τοῦ Ἁγίου Στεφάνου στὸ Ντζίλι καὶ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στὴν Μικόντα, ὅπου καὶ ἐλειτούργησε τὴν Κυριακῇ, 14.2.2000 ἐκ. ἡμ., ὡς καὶ τὸ Σχολεῖο καὶ Ἰατρεῖο τῆς Κοινότητός μας. Στὴν Μικόντα θὰ ἀνεγερθῇ νέος Ναὸς μὲ κατοικία Ἱερέως σὲ οἰκόπεδο 40 στρεμμάτων, τὸ ὁποῖο παραχωρήθηκε ἀπὸ τὸ Κράτος.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς παραμονῆς στὴν Κινσάσα κατεβλήθη μεγάλη προσπάθεια λήψεως ἐιδικῆς ἀδείας, γιὰ τὴν εἴσοδο στὴν ἐμπόλεμη ζώνη τῆς χώρας, ὅπου καὶ εὐρίσκεται τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν Κοινοτήτων μας. Ἡ ἀδεία ἐξεδόθη μὲ ἀρκετὴ καθυστέρησι καὶ ἔτσι ὁ Θεοφ. κ.



Ἀμβρόσιος, ὁ π. Θεόδωρος ἀπὸ τὴν Κινσάσα καὶ ὁ ἐξ Ἑλλάδος συνοδὸς του ἔφθασαν στὴν Κανάγκα, στὴν περιοχὴ τοῦ Κασαί, ὅπου καὶ τοὺς ἐπεφυλάχθη θερμοτάτη ὑποδοχὴ ἀπὸ τὸ πολυπληθὲς καὶ ιδιαίτερα δυναμικὸ Ποίμνιό μας ἐκεῖ, στὸ κέντρο ἀκριβῶς τῆς μαύρης ἠπείρου.

Ἦσαν παρόντες οἱ ἑννέα ἀπὸ τοὺς ἑνδεκα Ἱερεῖς τῆς περιφερείας,



ὑπὸ τὸν πολὺ δραστήριο καὶ θετικὸ Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο Πρωτοπρ. π. Χρυσόστομο Μπάκουα-Τσιμπάσου. Οἱ δύο Ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι δὲν κατώρθωσαν νὰ παραστοῦν, παραμένουν ἀποκλεισμένοι σὲ περιοχὴ κατειλημμένη ἀπὸ ἀντάρτες.

Στὶς ὀλίγες ἡμέρες τῆς ἐκεῖ παραμονῆς του, ὁ Θεοφ. κ. Ἀμβρόσιος τελοῦσε καθημερινῶς τὴν Θεία Λειτουργία κυρίως στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στὴν Κανάγκα, ἀλλὰ καὶ στὸν Ἅγιο Χαράλαμπο στὴν Κατόκα καὶ στοὺς Ἁγίους Ἀθανάσιο καὶ Κύριλλο στὴν Νγκάντζα. Χειροτονήθηκαν σὲ αὐτὲς τέσσερις νέοι Ἱερεῖς, οἱ πατέρες Ἰωάννης Ντούμπα, Κλήμης Μπίε-Μαγίμπα, Λαυρέντιος Τσόγγκο καὶ Πέτρος Ντέμπου, καὶ ἓνας Διάκονος, γιὰ ἀπομακρυσμένες Κοινότητες τοῦ Κασαΐ, μέσα σὲ ἀτμόσφαιρα πνευματικῆς εὐφορίας, χαρᾶς καὶ ἐνθουσιασμοῦ.

Ἦταν συγκινητικὸ καὶ ἄκρως διδακτικὸ τὸ παράδειγμα αὐταπαρνήσεως καὶ ὑψηλοῦ ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος τοῦ π. Σίμωνος Μουκάνια, ὁ ὁποῖος ἀφίχθη στὴν Κανάγκα γιὰ νὰ συνατήση τὸν Ἐπίσκοπο καὶ γιὰ νὰ λάβῃ μέρος στὶς τελετές, κατόπιν πεζοπορίας μιάμισης ἡμέρας ἀπὸ τὸ χωριὸ του. Ἐνῶ παρέμενε στὴν Κανάγκα, ἔφθασε ἡ θλιβερὰ εἰδησις ἀπὸ τὸ σπίτι του, ὅτι ἀπέθανε ἡ θυγατέρα του ἡλικίας πέντε μόλις ἐτῶν καὶ ἔτσι θὰ ἔπρεπε νὰ ἐπιστρέψῃ ἐσπευσμένως. Ὁ π. Σίμων, παρὰ τὶς ἔντονες προτροπὲς ἀκόμη καὶ τοῦ ἰδίου τοῦ Ἐπισκόπου νὰ ἐπιστρέψῃ, ἔμεινε ἀμετάπειτος στὴν ἀπόφασί του: ἔστειλε ἀπλῶς χρήματα γιὰ νὰ ἀγορασθῆ φέρετρο ἢ κόρη του θὰ ἔπρεπε νὰ ταφῆ πρόχειρα καὶ αὐτός, ὅταν θὰ ἐπέστρεφε, μετὰ τὴν ἀποχώρησι τοῦ ἐξ Ἑλλάδος Ἐπισκόπου, μόνον τότε θὰ ἐδιάβαζε τὴν κηδεῖα τῆς κόρης του καὶ θὰ συμμετεῖχε στὸ πένθος τῆς οἰκογενείας του!!!!



Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς Θεῖες Λειτουργίες καὶ τὶς Χειροτονίες, στὶς ὁποῖες σημειωτέον παρίσταντο καὶ ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν πολιτικῶν καὶ στρατιωτικῶν ἀρχῶν, καὶ τὶς συναντήσεις καὶ τὴν συνεχῆ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς Ἱερεῖς μας τῆς περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι ἀνέρχονται πλέον στοὺς δεκαπέντε, καὶ τὸ πολυπληθὲς καὶ ζωντανὸ Ποίμνιο, ὁ Θεοφ. κ. Ἀμβρόσιος

ἐπραγματοποίησε ἐθιμοτυπικὲς ἐπισκέψεις στὶς Ἀρχές τῆς περιοχῆς, καὶ παρὰ τοὺς στρατιωτικὸς ἀποκλεισμούς, πῆγε στὴν Ἐνορία τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ στὸ Μικαλάυ, ὅπου τοῦ διεφυλάχθη θερμοτάτη ὑποδοχὴ ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο π. Μᾶρκο καὶ τοὺς πιστοὺς. Ἐπίσης, ἐπισκέφθηκε τὸ μικρὸ ἰατρικὸ κέντρο τῆς Ἐνορίας στὴν

Νγκάντζα και έπιθεώρησε τὰ πα-
ραχωρηθέντα σὴν Ἱεραποστολή
μας οἰκόπεδα σὴν Κατόκα (250
στρεμμάτων) καὶ σὴν Νγκάντζα
(200 στρεμμάτων).

Μία ἀκόμη δύσκολος, ἐπικίνδυ-
νος καὶ πολυδάπανος ἱεραποστολι-
κὴ ἐξόρμησις πραγματοποιήθηκε, ἡ
ὁποία καὶ ἐστέφθη, μὲ τὴν χάριν
τοῦ Κυρίου μας, μὲ ἐπιτυχία.



Τῷ Θεῷ πρέπει δόξα καὶ εὐχαριστία. Ἀμήν!



(*) Περιοδ. «Ἅγιος Κυπριανός», ἀριθ. 294/Ἰανουάριος-Φεβρουάριος 2000, σελ. 272-273.