

## **Ἱεραποστολὴ στὸ Κονγκό τῆς Ἀφρικῆς**

**ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ** τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ, πραγματοποιήθηκε θεία βοήθεια ἕνα ἀκόμη ἱεραποστολικὸ ταξίδι-«σταθμὸς» στὴν Κεντρικὴ Ἀφρικῆ, στὰ μέσα Ἰουλίου τρ.ἔ, γιὰ τὴν ἀναγκαία ἐνίσχυσι καὶ διεύρυνσι τῆς Ὁρθοδόξου Μαρτυρίας καὶ Διακονίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου.

Συγκεκριμένα, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος μαζί μὲ τὸν προερχόμενο ἀπὸ τὸ Κονγκό καὶ μονάζοντα ἀπὸ 15ετίας στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, Ἱερομόναχο Μᾶρκο (Κασέγια) καὶ τὸν ἐν Χριστῷ ἀδελφὸ κ. Ἀναστάσιο Βασιλόπουλο, ἀνεχώρησαν ἀεροπορικῶς ἀπὸ τὴν Ἀθήνα καὶ ἀφίχθησαν στὴν πρωτεύουσα τοῦ Κονγκό Κινσάσα, μέσῳ Παρισίων, τὴν Πέμπτη 7.7.2006 ἐκ.ἡμ.

Ἐκεῖ, ἡ ἐξ Ἑλλάδος ἀποστολὴ ἔγινε δεκτὴ μὲ ιδιαίτερη θέρμη ἀπὸ τοὺς Ἱερεῖς π. Θεόδωρο Λουμπούνγκου καὶ π. Παῦλο Καμπάλα, ὡς καὶ τὸν Διάκονο Ἀμβρόσιο καὶ κατέλυσε σὲ ξενοδοχεῖο, τὸ ὁποῖο εὐρέθῃ τελικῶς μετὰ δυσκολίας, λόγῳ διενεργείας ἐκλογῶν στὴν χώρα.



• **Τὴν Παρασκευή, 8.7.2006 ἐκ.ἡμ.,** τελέσθηκε ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στὴν περιοχὴ Μικόνγκα τῆς πρωτεύουσας, παρουσίᾳ ἀρκετῶν ἰθαγενῶν πιστῶν, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ χαιρετίσῃ αὐτοὺς μετὰ ἀπουσία δύο ὀλοκλήρων ἐτῶν.

Τὴν ἐπομένη, λόγῳ τῶν προβλημάτων ἐκ τῶν ἐκλογῶν, δὲν κατέστη δυνατὴ ἡ ἀεροπορικὴ πτῆσις πρὸς Κανάγκα, περιοχὴ Δυτ. Κασαί στὸ κεντρικὸ Κονγκό, ἡ ὁποία τελικὰ πραγματοποιήθηκε μόλις τὴν Κυριακὴ, 10.7.2006 ἐκ.ἡμ, μὲ ἀεροπλάνο-φορητὸ μεταφορᾶς ἐμπορευμάτων· μετὰ

ἀπὸ μίᾳ ἐξαιρετικᾷ ἐπάδουνη καὶ ἐπικίνδυνη πτῆσι, ἡ ἀποστολὴ προσγειώθηκε τελικὰ ὄχι στὴν Κανάγκα, ὅπως ἀνεμένετο, ἀλλὰ σὲ ἄλλη περιοχὴ, τὴν Τοικάπα!



• **Τὴν Δευτέρα, 11.7.2006** ἐκ.ἡμ., κατωρθώθηκε θεία βοήθεια ἡ ποθητὴ πτῆσις γιὰ τὴν Κανάγκα, ὅπου καὶ ἡ ἀποστολὴ ἐξ Ἑλλάδος ἀφίχθη μὲ καθυστέρησι δύο ὁλοκλήρων ἡμερῶν καὶ ἔτυχε τῆς ἐνθουσιώδους ὑποδοχῆς μεγάλου μέρους τοῦ Κλήρου καὶ τοῦ Λαοῦ τῆς πολυπληθοῦς Ὁρθοδόξου Ἱεραποστολῆς, ὑπὸ τὸν Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο Πρωτοπρ. π. Χρυσόστομο Μπάκουα-Τοιμπάσου.

• Τὴν Τρίτη, 12.7.2006 ἐκ.ἡμ., τελέσθηκε ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων ἸΒ' Ἀποστόλων στὴν Κανάγκα, κατὰ τὴν διάρκειά τῆς ὁποίας ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος ἐχειροτόνησε εἰς Πρεσβύτερον τὸν Διάκονο Ἀνδρέα Κάμπα καὶ εἰς Διάκονον τὸν Τιμόθεο Κουμπόνγκο.



• Τὴν Τετάρτη, 13.7.2006 ἐκ.ἡμ., στὴν ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου στὴν Νγκάνζα ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος ἐχειροτόνησε εἰς Πρεσβύτερον τὸν Διάκονο Μαρτίνο Λουκούζα καὶ εἰς Διάκονον τὸν Βιτάλιο Σόμι.

• Τὴν Πέμπτη, 14.7.2006 ἐκ.ἡμ., τελέσθηκε ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους στὴν Κατόκα, κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος ἐχειροτόνησε εἰς Πρεσβύτερον τὸν Διάκονο Σίμωνα Ταιτουακάντι καὶ εἰς Διάκονον τὸν Γρηγόριο Μπάντου.



Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας, πραγματοποιήθηκε Σύναξις τοῦ Ἐπισκόπου με τὸ Ἱερατεῖο τῆς Ἱεραποστολῆς στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων ἸΒ' Ἀποστόλων στὴν Κανάγκα.

- Τὴν Παρασκευή, 15.7.2006 ἐκ.ἡμ., στὴν ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὴν Νγκάνζα, ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος προέδρη στὴν χειροτονία τοῦ Διακόνου Παχωμίου Μποκάμα.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐβδομάδος ἐκείνης ἐγίνε ἐπίσκεψις καὶ στὸν χώρο ἀνεγέρσεως τοῦ νέου μεγάλου Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων ἸΒ' Ἀποστόλων στὴν Κανάγκα, ὁ ὁποῖος θὰ ἀποτελέσῃ πλέον τὸ κέντρο τῆς Ἱεραποστολῆς τῶν Ἐνισταμένων στὴν πολλὰ ὑποσχομένη περιοχὴ αὐτῆ τῆς Κεντρικῆς Ἀφρικῆς.



- **Τὸ Σάββατο**, 16.7.2006 ἐκ.ἡμ., μὴ ἐξευρεθείσης πτήσεως γιὰ τὸ ταξίδι στὸ Μπουτζιμάγι, περιοχὴ τοῦ Ἄν. Κασαί, λόγῳ καὶ πάλι τῶν ἐκλογῶν, αὐτὴ τελικῶς πραγματοποιήθηκε μετὰ τὴν εὐγενῆ παραχώρησι ἐλικοπτέρου ἐκ μέρους τῆς Εἰρηνευτικῆς Δυνάμεως τῶν Ἠνωμένων Ἐθνῶν, ἡ ὁποία σταθμεύει στὴν χώρα ἐξ αἰτίας τῶν ἀπὸ ἐτῶν ἐμφυλίων ταραχῶν. Τὴν ἀποστολὴ ἀκολούθησε στὸ ταξίδι τῆς καὶ ὁ Πρωτοπρ. π. Χρυσόστομος ἀπὸ τὴν Κανάγκα.

Στὸ Μπουτζιμάγι, ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος καὶ οἱ συνοδοὶ του ἐγίναν δεκτοὶ στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου ἀπὸ τὸν Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο τῆς περιοχῆς αὐτῆς π. Ἀντάνιο Μουτόμπου καὶ ἄλλους Κληρικούς, ὡς καὶ πολλοὺς πιστοὺς.

Τὸ δὲ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας, πραγματοποιήθηκε Ἱερατικὴ Σύναξις.

- Τὴν Κυριακῆ, 17.7.2006 ἐκ. ἡμ., στὴν ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος ἐχειροτόνησε εἰς Διάκονον τὸν Βαρθολομαῖο Μπούγι.





• Την Δευτέρα, 18.7.2006 εκ.ήμ., στην αρχιερατική Θεία Λειτουργία στὸν ἕτερο Ναὸ τῆς ἰδίας πόλεως τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος ἐχειροτόνησε εἰς Πρεσβύτερον τὸν Διάκονο Βαρθολομαῖο Μπούγι καὶ εἰς Διάκονον τὸν Χρυσόστομο Ἐλούνγκου, ἐνῶ μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία εὐλογήθηκε ὁ Γάμος τοῦ ζεύγους τῶν εὐλαδῶν νέων τῆς Ἑνορίας Πέτρου καὶ Ἰουστίνης.

• **Τὴν Τρίτη**, 19.7.2006 εκ.ήμ., τελέσθηκε Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου καὶ ἐν συνεχείᾳ πραγματοποιήθηκε ἀεροπορικῶς ἡ ἐπιστροφή καὶ πάλι στὴν πρωτεύουσα Κινσάσα.

Ἐκεῖ, τὴν Τετάρτη, 20.7.2006 εκ.ήμ., τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ, ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος ἐτέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία μὲ Κληρικούς στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στὴν Μικόνγκα καὶ ἐχειροτόνησε εἰς Διάκονον τὸν Ἀντίπα Ἰλούνγκα.



Ὅλες οἱ Χειροτονίες τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ἔγιναν τῇ ὑποδείξει τῶν Πνευματικῶν Πατέρων καὶ Ἀρχιερατικῶν Ἐπιστρόπων, γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἀμέσων ποιμαντικῶν ἀναγκῶν τῆς ἀναπτυσσομένης γοργὰ καὶ σταθερὰ Ἱεραποστολῆς στὸ Κονγκό. Ἔτσι, ὁ Κλῆρος στὴν χώρα αὐτὴ ἀριθμεῖ πλέον συνολικὰ 25 Ἱερεῖς καὶ 10 Διακόνους.

Τὴν ἴδια ἡμέρα, Τετάρτη, ἔγινε ἐπίσκεψις πεζῇ στὸ νέο σχολικὸ κτήριο τῆς Ἱεραποστολῆς στὴν περιοχή τῆς Μικόνγκα καὶ συνάντησις μὲ τὸν Διευθυντὴ αὐτοῦ.

• Τὴν Πέμπτη, 21.7.2006 εκ.ήμ., ἔγινε ἐπίσης ἐπίσκεψις στὸν ἀνεγειρόμενο νέο μεγάλο Ναὸ πρὸς τιμὴν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὴν περι-



οχή τῆς πρωτεύουσας καὶ ἐν συνεχείᾳ πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με Κληρικούς καὶ λαϊκούς.

• **Τὴν Παρασκευή, 22.7.2006** ἐκ.ἡμ., ἡ ἀποστολὴ ἐξ Ἑλλάδος διέπλευσε τὸν ποταμὸ Κονγκό, με ὄλες τὶς τελωνιακὲς καὶ ἄλλες δυσκολίες ποὺ συνεπάγεται τὸ ἐγγείρημα τοῦτο, προκειμένου νὰ ἐπισκεφθῆ καὶ τὴν Ἱεραποστολικὴ Κοινότητα τῶν Ἐνισταμένων στὴν Μπραζά, πρωτεύουσα τοῦ Γαλλικοῦ Κονγκό ἢ Κονγκό-Μπραζαβίλ.

Ἐκεῖ, τὸ Σάββατο, 23.7.2006 ἐκ.ἡμ., τελέσθηκε ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος χειροτόνησε τὸν Διάκονο Λουκᾶ Μπουκεέσσα.

• **Τὴν Κυριακὴ, 24.7.2006** ἐκ.ἡμ., στὴν ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος προέβη στὶς Χειροτονίες εἰς Πρεσβύτερον τοῦ Διακόνου Ἰωάννου Μπακαρίλα καὶ εἰς Διάκονον τοῦ Γεωργίου Μαλαντίλα. Ἔτσι τώρα ὁ Κλῆρος στὸ Μπραζαβίλ ἀριθμεῖ δύο Ἱερεῖς (π. Ἐμμανουὴλ καὶ π. Ἰωάννη) καὶ δύο Διακόνους (Λουκᾶ καὶ Γεώργιο).

Τὴν ἐπομένῃ, ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος ἐπισκέφθηκε στὴν οἰκία του τὸν ἐφησυχάζοντα πλέον π. Κύριλλο Μπισιαφάμι, πρῶτο Ἱερέα τῆς Ἱεραποστολῆς τῶν Ἐνισταμένων στὴν χώρα αὐτή, ὁ ὁποῖος ἔχει χάσει τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν του.

**Τὴν ἡμέρα** αὐτή, ἔγινε ἐπιστροφή διὰ τῆς δυσκόλου καὶ περιπετειώδους διαπλεύσεως τοῦ ποταμοῦ Κονγκό στὴν Κινοάσα, ἀπὸ τὴν ὁποίαν κατόπιν τῶν ἀναγκαίων προετοιμασιῶν, ὁ Θεοφιλ. Ἀμβρόσιος καὶ οἱ συνοδοὶ του ἀνεχώρησαν ἀεροπορικῶς καὶ μετὰ ἀπὸ 12ωρη πτήσι ὅλη τὴν νύκτα τῆς Τρίτης, 26.7.2006 ἐκ.ἡμ., ἀφίχθησαν ἀσφαλῶς στὴν Ἀθήνα τὴν μεσημβρία τῆς Τετάρτης, 27.7.2006 ἐκ.ἡμ.

• **Ὁ ἀπολογισμὸς** τῆς Ἱεραποστολικῆς αὐτῆς ἐξορμήσεως ἦταν, Χάριτι Θεοῦ, πολὺ ἐνθαρρυντικός: πλούσιες οἱ θεῖες δωρεές, ἡ οἰκοδομὴ προφανῆς, ἡ ἐργασία ἐπίμοχθος, ὁ κόπος ἄμετρος, ἡ ὑλικο-πνευματικὴ προσφορὰ συνεχῆς, οἱ θυσίαι ἄπειρες, ἡ δὲ εὐχὴ καὶ προσευχὴ διαρκῆς, ὥστε ὁ Κύριος τοῦ Ἀμπελώνος, ὁ Ποιμὴν τῶν Προβάτων ὁ Μέγας, νὰ φυλάσῃ, νὰ αὐξάνῃ, νὰ καρποφορῇ καὶ νὰ προσδέχεται ἀθάνατες ψυχὰς στὴν Βασιλεία Του! □