

Ἱεραποστολικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Νότιο Ἀφρικὴ

Μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος ἐπραγματοποίησε μία νέα ποιμαντικὴ ἐπίσκεψις στὶς Ἱεραποστολικὲς Κοινότητες τῶν Ὁρθοδόξων Ἐνισταμένων στὴν Νότιο Ἀφρικὴ, μὲ συνοδὸν τὸν ἐν Χριστῷ ἀδελφὸ κ. Ἀναστάσιο Βασιλόπουλο.

• **Ὁ Θεοφιλ.** κ. Ἀμβρόσιος ἀνεχώρησε ἀεροπορικῶς τὴν Παρασκευή, 21.10.2006 ἐκ.ῆμ., καὶ ἀφίχθη στὸ Γιοχάννεσμπουργκ, ὅπου ἔγινε δεκτὸς ἀπὸ τὸν Ἱερομόναχο π. Ἡλία Πάλμο καὶ τὸν ἀδελφὸ Φρουμέντιο, ὑπεύθυνο τοῦ Ὁρφανοτροφείου τῆς Ἱεραποστολῆς.

Ἀπὸ ἐκεῖ, κατευθύνθησαν στὴν ἔδρα τῆς Ἱεραποστολῆς, στὴν Ἱερὰ Ἀνδρῶα Μονὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πλησίον τῆς Πραιτωρίας, ὅπου συναντήθηκαν μὲ τὸν Γέροντα Αὐτῆς Ἀρχιμ. π. Ναζάριο καὶ τοὺς δύο πρώτους ἰθαγενεῖς Ἱεροσπουδαστὰς, προερχομένους ἀπὸ τὴν Οὐγκάντα, οἱ ὁποῖοι παρακολουθοῦν ἤδη μαθήματα στὴν Ἱερατικὴ Σχολή, πού ἄρχισε νὰ λειτουργῇ στὴν Μονὴ ὑπὸ τὴν εὐθύνη τοῦ π. Ναζαρίου, γιὰ τὴν προετοιμασίαν μελλοντικῶν Κληρικῶν τῆς Ἱεραποστολῆς μας στὴν Ἀφρικὴ.

• **Τὸ Σάββατο,** 22.10.2006 ἐκ.ῆμ., στὴν ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, ἣ ὁποία ἐτελέσθη στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὴν Μονή, ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος χειροτόνησε Διάκονο τὸν εὐλαδέστατο Παῦλο Vermaak, ἕγγαμο, 49 ἐτῶν, προσήλυτο στὴν Ὁρθοδοξία.



Κατόπιν, ἀκολούθησε ἐπίσκεψις στὸ Ὁρφανοτροφεῖο τῆς Ἱεραποστολῆς στὸ Ἄτερτζβιλ, ὅπου ἤδη διαμένουν 13 ὄρφανὰ παιδιὰ ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψιν τοῦ ἀδελφοῦ Φρουμεντίου καὶ τῆς οἰκογενείας του, καὶ ὅπου ἤδη ἔχουν ἀρχίσει οἱ ἐργασίες γιὰ τὴν οἰκοδόμησιν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀρχαγ-

γέλων. Τὸ Ὁρφανοτροφεῖο συντηρεῖται ἀπὸ τὴν καλλιέργεια ἐκτάσεώς του 55 στρεμμάτων, στὴν ὁποία συμμετέχουν περιοικοὶ τοῦ πληθίου εὐρισκομένου καταυλισμοῦ ἰθαγενῶν.



• **Τὴν Κυριακή**, 23.10.2006 ἐκ.ἡμ., ἐτελέσθη ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Σεραφεῖμ τοῦ Σάραφ στὴν Ἑλληνικὴ Κοινότητα τῆς Ἱεραποστολῆς στὸ Γιοχάννεσμπουργκ. Ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος ἐλειτούργησε μὲ τὸν Ἐφημέριο Αὐτῆς π. Παναγιώτη Μαρίνο καὶ τὸν Ἱερομ. π. Ἡλία.

Ὁ Ναὸς διευρύνθηκε ἐντυπωσιακὰ κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη, χάρις στὶς ἄοκνες προσπάθειες τοῦ π. Παναγιώτου, μὲ ἀνέγερσι σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ ὠραίου Βαπτιστηρίου νηπίων καὶ ἐνηλίκων.

• **Τὴν Δευτέρα**, 24.10.2006 ἐκ.ἡμ., κατὰ τὴν ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος ἐχειροτόνησε Πρεσβύτερο τὸν Διάκονο Παῦλο, καὶ Διάκονο τὸν ὑπεύθυνο τοῦ Ὁρφανοτροφείου ἀδ. Φρουμέντιο Tuabata, ἕγγαμο, 48 ἐτῶν, προσήλυτο στὴν Ὁρθοδοξία.

• **Τὴν Τρίτη**, 25.10.2006 ἐκ.ἡμ., ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος ἐχειροτόνησε Πρεσβύτερο τὸν Διάκονο Φρουμέντιο, ὁ ὁποῖος θὰ ὑπηρετήσῃ ὡς Ἐφημέριος στὸν ἀνεγειρόμενο Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων.

Τὴν ἡμέρα αὐτὴ, ἀφίχθησαν ἀπὸ τὴν μακρυνὴ πόλι Πόρτ Ἐλίζαμπεθ οἱ ἐπὶ κεφαλῆς τῆς ἐκεῖ Κοινότητος ἰθαγενῶν, ἡ ὁποία διαθέτει Ἱερὸ Ναὸ πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Μωυσέως τοῦ Αἰθίοπος καὶ ἡ ὁποία ὑπήχθη πρόσφατα στὴν Ἱερὰ Σύνοδό μας μὲ τὸν προβλεπόμενο ὑπὸ τῆς Κανονικῆς Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας μας τρόπο, προερχομένη ἀπὸ τοὺς Μονοφυσιῖτες Κόπτες τῆς Αἰγύπτου. Ἐπρόκειτο γιὰ τὸν πρῶν ἱερέα τῆς Κοινότητος π. Ἄγγελο Ntamo, ἕγγαμο, 28 ἐτῶν, δραστήριο καὶ ὀργανωτικὸ ἄνθρωπο, ὡς καὶ τὸν πατέρα αὐτοῦ Σίμωνα Ntamo.

• **Τὴν Τετάρτη**, 26.10.2006 ἐκ.ἡμ., Ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου καὶ τοῦ Ἱεροῦ Μοναστηριακοῦ Ναοῦ τῆς Μονῆς, ἐτελέσθη ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος ἐχειροτόνησε τὸν π. Ἄγγελο στὸν βαθμὸ τοῦ Διακόνου.





Ἐν συνεχείᾳ καὶ ἐπὶ τριήμερον, ἔγιναν ἐπισκέψεις σὲ διάφορα ἀξιοθέατα τῆς χώρας αὐτῆς, τῆς διακρινομένης γιὰ τὸ φυσικὸ τῆς κάλλος.

• **Τὸ Σάββατο**, 29.10.2006 ἐκ.ῆμ., κατὰ τὴν ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Μοναστηριακὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος ἐχειροτόνησε τὸν Διάκονο Ἄγγελο στὸν βαθμὸ τοῦ Πρεσβυτέρου, τὸν δὲ πατέρα του Σίμωνα, 62 ἐτῶν, στὸν βαθμὸ τοῦ Διακόνου.

Ἀκολούθησε συζήτησις μὲ τοὺς Κληρικοὺς τῆς Κοινότητος τοῦ Πόρτ Ἑλίζαμπεθ γιὰ τὶς προοπτικὲς ἀναπτύξεως Ὁρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Μαρτυρίας στὴν περιοχὴ τους.

• **Τὴν Κυριακὴ**, 30.10.2006 ἐκ.ῆμ., ἐτελέσθη ἡ τελευταία ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία τῆς ποιμαντικῆς αὐτῆς ἐπισκέψεως στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, μὲ συμμετοχὴ τῶν Κληρικῶν καὶ περίπου ἑκατὸ καὶ πλέον πιστῶν διαφόρων ἐθνοτήτων (Ἑλλήνων, Κυπρίων, Σέρβων, Ρώσων, Ρουμάνων, ἰθαγενῶν τοπικῶν φυλῶν), κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ὁποίας ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος ἐχειροτόνησε Διάκονο τὸν εὐλαβέστατο Εὐτύχιο Cilibe, ἔγγαμο, 53 ἐτῶν, γιὰ νὰ ὑπηρετήσῃ καὶ αὐτὸς στὴν Κοινότητα τοῦ Πόρτ Ἑλίζαμπεθ, μὲ προοπτικὴ τὴν δραστηριοποίησί του στὴν ἴδρυσιν νέας Κοινότητος στὴν περιοχὴ.



Μετὰ τὴν πολυ-εθνικὴ Θεία Λειτουργία, τὸ ὑπέρτατο αὐτὸ Μυστήριον ἐνόητος τῶν ἀνθρώπων στὴν κοινωνία τοῦ Θεοῦ, παρετέθη ἐόρτια Τράπεζα

ἀγάπης, στην οποία παρέκάθησαν 70 περίπου άτομα, κατά την διάρκεια τῆς ὁποίας ἔγιναν Ὁμιλίες, ἀπευθύνθησαν Χαιρετισμοὶ καὶ παρουσιάσθηκε παραδοσιακὸ καλλιτεχνικὸ πρόγραμμα σὲ ἀτμόσφαιρα πνευματικῆς χαρμολύπης.

Τὸ ἴδιο βράδυ, ὁ Θεοφίλ. κ. Ἀμβρόσιος μετὰ τοῦ συνοδοῦ τοῦ ἀδελφοῦ Ἀναστασίου, ἐπέστρεψε ἀεροπορικῶς στὴν Ἑλλάδα, ὅπου καὶ ἔφθασε τὸ πρωῖ τῆς Δευτέρας, 31.10.2006 ἐκ.ἡμ.

• **Ἡ Ἱεραποστολή** τῶν Ἐνισταμένων στὴν Νότιο Ἀφρικὴ ἐδέχθη, μὲ τὴν Χάριν τοῦ Θεοῦ, μίαν σημαντικὴ ἐνίσχυσι καὶ παρέχει ἐλπιδοφόρες ἐνδείξεις εὐρύτερας Ἱεραποστολικῆς ἀναπτύξεως στὴν χώρα αὐτὴ καὶ γενικώτερα στὴν ἀχανῆ μαύρη Ἡπειρο.

