

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

«ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ»

- Έδρα: Πατρών 12, Κολωνός Ἀθηνῶν
- Διευθ. Ἀλληλογραφίας καὶ Γραφείων:
Λεωφ. Φυλῆς 47 (Φυλή), 133 41 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
- Τηλεφ.: 6946785335, 6976429947 καὶ 2102412162
- e-mail: agiosfilaretos@yahoo.gr
- Ἴστοσελ.: www.agiosfilaretos.gr



**Ἕνα ἀκόμη Προσκύνημα Ἀγάπης
στὰ Κρατητήρια Ἀνηλίκων Ἀμυγδαλέζας
Θρακομακεδόνων Ἀττικῆς**

Πέμπτη, 2/15 Δεκεμβρίου 2011

Μὲ τὴν εὐχή καὶ εὐλογία τοῦ πολυσεβάστου Γέροντός μας Μητροπολίτου Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, καὶ τὴν πατρικὴ καθοδήγηση τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Αὐτοῦ, Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ὁρεῶν κ. Κυπριανοῦ, ὁ ὁποῖος ἠγεῖτο τῆς ἀποστολῆς μας, μία μικρὴ ὁμάδα δέκα ἑπτὰ ἐθελοντῶν πραγματοποίησε ἓνα νέο Προσκύνημα Ἀγάπης στὰ Κρατητήρια Ἀνηλίκων Ἀμυγδαλέζας Θρακομακεδόνων Ἀττικῆς.

Ἰδιαίτερη τιμὴ καὶ εὐλογία γιὰ μᾶς ἦταν ἡ σεμετοχὴ τῆς σεβαστῆς Γεροντίσης Ταξιαρχίας Μοναχῆς, Καθηγουμένης τῆς ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν Ἀττικῆς μὲ τρεῖς Μοναχές, καθὼς καὶ τῶν σεβαστῶν Πατέρων Γέροντος Ἀντωνίου καὶ Διακόνου Ἰωσήφ ἀπὸ τὴν ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς.

* * *

Εἴκοσι ἑννέα ἔφηβοι Ἀδελφοί μας μᾶς περίμεναν μὲ μία γλυκιά ἀγωγή.

Φθάνοντας στὴν πύλη, κατὰ τὶς 10:00', ἓνας Ἀστυνόμος μᾶς ὁδήγησε στὸν χώρο Κράτησης τῶν Ἀνηλίκων.

Ἡ πόρτα ἀνοιξε καὶ δυνατὰ χειροκροτήματα ἦταν τὸ «καλωσορίσατε».





Προσωπάκια κολλημένα στα κάγκελα της Φυλακῆς μᾶς κοιτοῦσαν μ' ἓνα πλατὺ χαμόγελο καὶ μία χαρὰ... θαρρεῖς καὶ ἐβλεπαν τοὺς γονεῖς τους.

ΠΑΙΔΙΑ. Παιδιά, τὰ ὁποῖα ὀδήγησαν τὰ ὄνειρά τους γιὰ ἓνα καλύτε-

ρο αὔριο, στὴν ἀναζήτηση μιᾶς νέας Πατρίδας.

Παιδιά, τὰ ὁποῖα ἢ πείνα, ἢ φτώχεια, ἢ ἐξαθλίωση τὰ εἶχε τσακίσει, καὶ ψάχνοντας γιὰ λίγη παρηγοριά, ἔφθασαν στὴ Χώρα μας.

Ὅμως ὅλοι ἐμεῖς οἱ τακτοποιημένοι «καθωσπρέπει» ἄνθρωποι, κλείνοντας τὶς πόρτες καὶ τὶς καρδιές μας, ὀδηγήσαμε αὐτὰ τὰ παιδιά, σχεδὸν γυμνὰ καὶ ἀνυπόδητα, στὰ παγερὰ κελλιὰ τῶν Φυλακῶν.

* * *

Ὁ κύριος Διοικητῆς καὶ ὁ κύριος Ὑπαστυνόμος μᾶς δέχθηκαν μὲ μεγάλη εὐγένεια καὶ ἐγκαρδιότητα.

Πρόθυμοι, ἀλλὰ τηρώντας τοὺς κανόνες ἀσφαλείας, ἀφοῦ μᾶς ὀδήγησαν στὸ Ἱατρεῖο τοῦ Κρατητηρίου, ἔφερναν ἓνα-ἓνα τὰ παιδιά κοντὰ μας.

Μία τεράστια ζεστή, πατρικὴ ἀγκαλιὰ τὰ περίμενε.

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπός μας κ. Κυπριανὸς ὑποδεχόταν καθ' ἓνα ἀπὸ τὰ παιδιά, τὸ «ἐκκλίνει» στὴν Πατρικὴ Ἀγκαλιὰ του καὶ ἀφοῦ τοῦ ἔδινε τὸν Ἀσπασμὸ τῆς Ἀγάπης καὶ τῆς Ἐλπίδας, τοῦ πρόσφερε καὶ ἓνα δέμα, τὸ ὁποῖο εἶχε ἐτοιμάσει ὁ Σύλλογός μας, μὲ εἶδη πρώτης καὶ ἀτομικῆς ἀνάγκης καὶ ρουχισμοῦ.

Ἀλβανία, Πακιστάν, Ἰράν, Ἰράκ ἦταν μερικὲς ἀπὸ τὶς χῶρες καταγωγῆς τῶν παιδιῶν.

Τὰ σπασμένα Ἑλληνικὰ τους ἦταν ἄρκετὰ γιὰ νὰ ἐκφράσουν τὴν εὐγνωμοσύνη τους καὶ νὰ ἀνταποδώσουν τὴν Ἀγάπη, τὴν ὁποῖα εἰσέπρατταν χωρὶς ὄρια ἀπὸ τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπό μας.

Ἐνας ἦταν μόνο Χριστιανός. Οἱ ὑπόλοιποι ἦταν Μουσουλμᾶνοι. Αὐτὸ δὲν τοὺς ἐμπόδισε ὅμως νὰ πέσουν στὴν Ἀγκαλιὰ του, νιώθοντας τὴν εἰλικρινῆ Ἀγάπη του.

* * *

Ὁ χρόνος κύλησε πολὺ γρήγορα. Ὁ κύριος Διοικητῆς μᾶς εὐχαρί-

στησε πολύ, ἀφοῦ προηγουμένως μᾶς ζήτησε συγγνώμη, διότι ἦταν ὑποχρεωμένος νὰ τηρήσει κάποιους κανόνες ἀσφαλείας, οἱ ὁποῖοι ἴσως νὰ μᾶς δυσκόλεψαν λίγο.

Ἡ ὥρα τοῦ ἀποχωρισμοῦ ἔφθασε.

Μία θλίψη μᾶς κυρίευσε πρὸς στιγμήν.

Ἦταν παιδιά.

Ὁ μικρότερος 12 χρονῶν.

Κλείνοντας τὴν πόρτα πίσω μας, γνωρίζαμε ὅτι μαζὶ μὲ τὰ παιδιά κλειδώναμε καὶ τὰ ὄνειρά τους μέσα στὴ Φυλακὴ.

Τώρα ἐλπίδα μας καὶ ἐλπίδα τους εἶναι, ὄχι ὅπως θὰ περίμενε κανεὶς ἡ ἐπόμενη συνάντησή μας, ἀλλὰ τὸ νὰ τοὺς δείξει ὁ Θεὸς τὸν δρόμο, μέσα ἀπὸ τὸν ὁποῖο θὰ φθάσουν σ' Αὐτόν.

Πήραμε τὸν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς μὲ τὶς καρδιές μας πλημμυρισμένες ἀπὸ συγκίνηση καὶ Ἀγάπη. Ἀγάπη γιὰ αὐτὰ τὰ παιδιά, τὰ ὁποῖα μᾶς πρόσφεραν περισσότερα ἀπ' ὅσα πῆραν ἀπὸ ἐμᾶς.

Κουράγιο, Παιδιά μας, θὰ προσευχόμαστε συνεχῶς γιὰ Ἐσᾶς! Ὁ Θεὸς νὰ Σᾶς εὐλογεῖ!



*Ἡ Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ.
Εἰρήνη Ἀρχοντούλη*