

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

«ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ»

- Έδρα: Πατρῶν 12, Κολωνός Ἀθηνῶν
- Διεύθ. Ἀλληλογραφίας καὶ Γραφείων :  
Λ. Πάρνηθος 87, 136 71 ΑΧΑΡΝΑΙ
- Ἀριθ. Τηλεφ.: 6946785335 καὶ 6976429947  
E-mail: agiosfilaretos@yahoo.gr



## Ἱστορικό Προσκύνημα στὶς Φυλακὲς Μαλανδρίνου Φωκίδος

Σάββατο 12/25ῆ Ἰουλίου 2009

**Μ**ὲ τὴν εὐχή καὶ εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Πατρὸς καὶ Ποιμενάρχου μας κυρίου Κυπριανοῦ καὶ τὴν εὐχή καὶ πατρικὴ καθοδήγηση τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ὁρεῶν κυρίου Κυπριανοῦ, ὁ Σύλλογος Ὁρθοδόξων Γυναικῶν «Ἅγιος Φιλάρετος» πραγματοποίησε μὲ πολὺ μεγάλη ἐπιτυχία ἓνα ἀκόμη *Μεγάλο καὶ Ἱστορικό Προσκύνημα*, αὐτὴ τὴ φορὰ στὶς Φυλακὲς Μαλανδρίνου Φωκίδος.

Ἡ ἐμπειρία ἦταν συγκλονιστικὴ.

Τὸ Σάββατο 25 Ἰουλίου 2009 πολ.ἡμ., 9:00' τὸ πρωῖ, μία ομάδα προσκυνητῶν ξεκίνησε ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης γιὰ νὰ συναντήση καὶ νὰ προσκυνήση στὸ πρόσωπο τοῦ Πάσχοντος Φυλακισμένου Ἀδελφοῦ μας τὸν ἴδιο τὸν Χριστό μας!

Τῆς ομάδος ἠγεῖτο, ὅπως πάντα, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπός μας κ. Κυπριανός, ὁ ὁποῖος τὰ τελευταῖα δύο χρόνια ἔχει δώσει νέα πνοὴ καὶ ἐνθουσιασμό στὸν Σύλλογό μας!

Μαζί μας εἶχαμε τὴν μεγάλη τιμὴ καὶ τὴν εὐλογία νὰ ἔχουμε τὴν Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν Ἀττικῆς, Γερόντισσα Ταξιαρχία, μὲ πέντε Μοναχὲς τῆς Μονῆς, ἐπίσης μία Μοναχὴ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν καὶ μία Μοναχὴ ἀπὸ τὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο τῆς Παναγίας τῆς Ὁδηγήτριας Ἀχαρνῶν, καὶ ὅπως πάντα τὸν συμπαραστάτη τοῦ Συλλόγου μας Γέροντα Ἀντώνιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης. Ψυχὴ τῆς ομάδας μας ἦταν

ή κυρία Νίτσα Κουκούτση, Κοινωνική Λειτουργός τῶν Φυλακῶν Κορυδαλλοῦ.

Τὸ Προσκύνημά μας ξεκίνησε ὅπως συνήθως μὲ τὴν ἱερὰ Παράκλησι πρὸς τιμὴν τοῦ Προστάτου Ἁγίου μας Φιλαρέτου τοῦ Ἐλεήμονος. Στὴ συνέχεια, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπός μας κ. Κυπριανός, ἀφοῦ μᾶς τόνισε γιὰ μία ἀκόμη φορὰ τὴν ἀξία καὶ τὴν ὠφέλεια αὐτῶν τῶν *Μεγάλων Προσκυνημάτων*, ὅπου μᾶς δίδεται ἡ μεγάλη εὐκαιρία τῆς συναντήσεως μὲ τὸν Κύριό μας τὸν «Μέγα Συμπονετικό», μᾶς ἔκανε μία ἀναδρομὴ καὶ μία συγκινητικὴ ἀναφορὰ στὴν τελευταία Ἱεραποστολικὴ του ἐξόρμηση, τὴν ὁποία πραγματοποίησε μαζί μὲ τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιο καὶ τὸν Γερ. Ἀντώνιο, στὴν Γεωργία (3-7 Ἰουλίου ἐκ.ήμ.).

\* \* \*

**Κατὰ** τὶς 12:00΄ φθάσαμε στὸ πρῶτο μας Προσκύνημα, στὴν ἱστορικὴ Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ὁσίου Λουκά, στὸ Στείρι Διστόμου, ὅπως ἤδη ἦταν προγραμματισμένο.

Προσκυνήσαμε τὸ Ἱερὸ Λεῖψανο τοῦ Ὁσίου, ἐπισκεφθῆκαμε τὸ Μουσεῖο τῆς Μονῆς καὶ ἀφοῦ μᾶς ἔκανε μία ἀναφορὰ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπός μας κ. Κυπριανός στὸν βίο τοῦ Ἁγίου καὶ στὴν ἱστορία τῆς Μονῆς, πήραμε τὸν δρόμο γιὰ τὸ Δεύτερο *Μεγάλο Προσκύνημά* μας: τὶς Φυλακὲς τοῦ Μαλανδρίνου, μετὰ τὴν Ἄμφισσα, περίπου 40 χλμ., στὴν ὄρεινὴ Φωκίδα.

\* \* \*

**Φθάσαμε** στὶς 3:30΄ τὸ μεσημέρι. Τὸ θερμόμετρο εἶχε σκαρφαλώσει στὰ ὕψη...

Μᾶς ὑποδέχθηκε ὁ Διευθυντὴς τῶν Φυλακῶν μαζί μὲ τοὺς συνεργάτες του, καὶ παρὰ τοὺς περιορισμοὺς τοὺς ὁποίους μᾶς εἶχε θέσει τὸ Ὑπουργεῖο, εἰσήλθαμε ὅλοι στοὺς χώρους τῶν Φυλακῶν ὑψηλῆς ἀσφάλειας, ὅπου συναντήσαμε περίπου ἑκατὸ ἄπορους κρατούμενους Ἀδελφούς μας. Ἡ Φυλακὴ φιλοξενεῖ τετρακόσια πενήντα ἄτομα!



Ἡ συγκίνηση ἦταν μεγάλη, κορυφώθηκε δὲ ὅταν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπός μας, ζήτησε ἀπὸ τοὺς Κρατούμενους συγγνώμη ἐκ μέρους ὄλων μας, διότι τελικὰ ἐμεῖς φταῖμε καὶ ἡ ἔλλειψη τῆς ἀγάπης μας, ποὺ

βρίσκονται στην φυλακή. Τους έβαλε βαθειά μετάνοια, όπως και όλοι εμείς μαζί του. Και την ίδια στιγμή – ω του θαύματος! – γονάτισαν συγκινημένοι και όλοι οι Κρατούμενοι.



Κάποιος πήρε τον λόγο και μᾶς εὐχαρίστησε συγκινημένος ἐκ μέρους ὄλων τῶν Κρατουμένων, ἐνῶ κάποιοι ἄλλοι πρόσφεραν σταυρούς ἀπὸ τὰ ἐργόχειρά τους στὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπό μας.

Στὴ συνέχεια, ἕνας-ἕνας ἀπὸ τοὺς κρατούμενους Ἀδελφούς μας πέρασαν καὶ ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου μας, πήραν τὰ δέματα ἀγάπης, τὰ ὁποῖα εἶχαμε ἐτοιμάσει μὲ εἶδη πρώτης καὶ ἀτομικῆς ἀνάγκης.

Τοὺς ἀσπάσθηκε θερμὰ μὲ τὸ φιλὶ τῆς Ἀγάπης καὶ Ἐλπίδας, ἔδωσε στὸν κάθε ἕναν ξεχωριστὰ κουράγιο γιὰ νὰ ἀντέξουν αὐτὴ τὴν μεγάλην δοκιμασία..

Ἐντύπωση μᾶς ἔκανε ὁ ἐνθουσιασμός τοῦ Διευθυντοῦ, ὁ ὁποῖος, ὅπως μᾶς εἶπε, προσπάθησε νὰ καλέσει τὸ Τοπικὸ Τηλεοπτικὸ Κανάλι γιὰ νὰ προβάλῃ αὐτὴ τὴν ἐπίσκεψη, πράγμα πὸν προσπάθησε νὰ ἀποτρέψῃ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπός μας, διότι ὅπως τόνισε, δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει καθόλου ἡ προβολή, ἀλλὰ ἡ συμπαράσταση πρὸς τὸν πάσχοντα Ἀδελφό μας.

Ὅμως μεγάλη συγκίνηση κατέλαβε καὶ τὸ προσωπικὸ τῶν αὐστηρῶν αὐτῶν Φυλακῶν, τὸ ὁποῖο προσήλθε μὲ εὐλάβεια νὰ πάρῃ τὴν εὐχὴ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου μας.



Ἡ μεγάλη ἔκπληξη ὄλων μας ἦταν, ὅταν πήγαμε στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Φυλακῶν, πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, ὅπου ἐκεῖ εἶδαμε καὶ προσκυνήσαμε σὲ μία μεγάλη τοιχογραφία τὴν Ἱερὰ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ μας, ὁ ὁποῖος βρῖσκεται πίσω ἀπὸ τὰ κάγκελλα ἐνὸς κελλιοῦ. Ἦταν πιστὸ ἀντίγραφο ἔργου τοῦ Ἁγιογραφείου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης...

Τὴν Ἀγιογράφιση εἶχε κάνει ἓνας Ρουμᾶνος κρατούμενος Ἀδελφός μας, ὁ ὁποῖος τρεῖς μέρες μετὰ τὴν ὀλοκήρωσή της ἀποφυλακίσθηκε.

\* \* \*

**Μὲ τίς καρδιές** μας γεμάτες Ἀγάπη, τὴν ὁποία πήραμε ἀπὸ τοὺς πονεμένους Ἀδελφούς μας, ἀλλὰ καὶ μὲ κατάνυξη καὶ εὐλογία, πήραμε τὸν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς.

Φθάσαμε 10:00' τὸ βράδυ στὸ χῶρο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας μὲ μία χαρμολύπη στὶς ψυχές μας: τὴν Χαρὰ τοῦ Προσκυνήματος καὶ τὴν λύπη ὅτι ἀφήσαμε πίσω μας αὐτὰ τὰ πονεμένα Ἀδέλφια μας.

Προσευχόμαστε γιὰ Ἑσᾶς!

Σύντομα θὰ σᾶς ξαναδοῦμε!...



*Εἰρήνη Ἀρχοντούλη*  
Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ.

