

❖ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ»

- Έδρα: Φυλή Ἀττικῆς
- Διεύθ. Ἀλληλογραφίας καὶ Γραφείων:
Λεωφ. Φυλῆς 47 (Φυλή), 133 41 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
- Τηλεφ.: 6946785335, 6976429947, 2102412162
- e-mail: agiosfilaretos@yahoo.gr
- Ἴστοσελ.: www.agiosfilaretos.gr



Ένα νέο μεγάλο Προσκύνημα-Έπίσκεψη Φυλακῆς Μαλανδρίνου Φωκίδος

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ πρὸ τῶν Βαΐων, 1/14 Ἀπριλίου 2011, ὁ Σύλλογος Ὁρθοδόξων Γυναικῶν «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων», μὲ τὴν εὐχή τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, καὶ τὴν ἀγρυπνη πατρικὴ φροντίδα καὶ καθοδήγηση τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Αὐτοῦ, Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ὁρεῶν κ. Κυπριανοῦ, ὁ ὁποῖος ἠγεῖτο τῆς ἐξορμήσεως, πραγματοποιοῖ ἕνα νέο Προσκύνημα-Έπίσκεψη Ἀγάπης, γιὰ δευτέρη φορὰ τὰ δύο τελευταῖα χρόνια, στὸ Σωφρονιστικὸ Κατάστημα Μαλανδρίνου Φωκίδος, γιὰ νὰ προσφέρει τὸ Φιλὶ τῆς Ζωῆς καὶ τῆς Ἐλπίδας, μαζὶ μὲ δέματα, τὰ ὁποῖα περιείχαν εἶδη πρώτης καὶ ἀτομικῆς ἀνάγκης, σὲ 480 κρατούμενους Ἀδελφούς μας.

Ἰδιαίτερη χαρὰ καὶ εὐλογία μᾶς προξένησε ἡ συμμετοχὴ τῆς σεβαστῆς Γερόντισσας Ταξιαρχίας, Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν, μὲ ἀντιπροσωπεῖα Μοναζουσῶν, καθὼς καὶ οἱ ἀντιπροσωπεῖες τῶν Ἱερῶν Μονῶν Ἀγίας Παρασκευῆς, Παναγίας Ὁδηγήτριας καὶ Παναγίας Μυρτιδιώτισσας Ἀφιδνῶν. Συμμετεῖχαν καὶ Ἀδελφοὶ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνας.

Ἐπίσης, μᾶς τίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους ὁ κύριος Ἀραμπατζίδης καὶ ἡ συνεργάτιδά του κυρία Βλάχου, ἐκ τοῦ Δήμου Φυλῆς.

* * *

Ἡ ὑποδοχὴ ἀπὸ τὸν κ. Διευθυντὴ, τὸν κ. Ἀρχιφύλακα, τὶς Κοινωνικὲς Λειτουργοὺς καὶ τὸ ὑπόλοιπο προσωπικὸ, ἦταν ἰδιαίτερα θερμὴ καὶ ἐγκάρδια.



Μετά τὸν τυπικὸ ἔλεγχο τῶν ταυτοτήτων, περάσαμε στὴν μεγάλη Αἴθουσα Συνεδριάσεων τοῦ Καταστήματος, ὅπου θὰ συναντούσαμε τοὺς κρατούμενους Ἀδελφούς μας.

Λόγω τῆς ἰδιαιτερότητας τοῦ Σωφρονιστικοῦ Καταστήματος Μαλανδρίνου (εἶναι Κλειστὴ Φυλακὴ Ὑψίστης Ἀσφαλείας), νεώτερα δεδομένα ἐκ τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης, δὲν μᾶς ἐπέτρεψαν νὰ ἐπικοινωνήσουμε μὲ ὅλους τοὺς Ἀδελφούς μας.

Ἔτσι λοιπόν, συναντήσαμε μόνο μία ἀντιπροσωπεῖα σαράντα (40) Κρατουμένων. Στοὺς ὑπόλοιπους θὰ ἔδιναν τὰ δέματα τὰ μέλη τῆς Κοινωνικῆς Ὑπηρεσίας, μὲ τὴν ἐπιστασία τοῦ κ. Διευθυντοῦ.

Μεγάλῃ ἐκπληξῇ καὶ χαρὰ μᾶς προκάλεσε τὸ γεγονός ὅτι τέσσερα νέα παιδιά ἀπὸ τὴν ἀντιπροσωπεῖα αὐτὴ, ζήτησαν ἀπὸ τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπό μας κ. Κυριανὸ νὰ ἐξομολογηθοῦν, πράγμα τὸ ὁποῖο ἔγινε σὲ ἰδιαιτέρο χῶρο κατ' ἰδίαν.

Ἡ μετάνοιά τους, ὅπως μᾶς διαβεβαίωσε ὁ Θεοφιλέστατος, ἦταν συγκλονιστικὴ!...

Αὐτομεμψόμενοι, μὲ κατάνυξη καὶ συντριβή, ἔδωσαν ἓνα δυνατὸ ράπισμα στὴν ὑπερηφάνεια καὶ τὸν ἐγωϊσμό μας, δηλαδὴ στὸν κρυφὸ φαρισαϊσμό μας.

Χαρακτηριστικὴ ἦταν ἡ πρόταση ποὺ ἔκανε ἓνας ἀπὸ τοὺς τέσσερις μετανοοῦντας Ἀδελφούς μας, νὰ προσφέρει οἰκονομικὴ βοήθεια στὸ Σύλλογό μας ὑπὲρ τῶν πτωχῶν, μέσω τῆς μητέρας του, μὲ τὴν ὁποία θὰ ἐπικοινωνοῦσαμε!

Ἡ συγκίνησις ἦταν μεγάλῃ...

• **Δικαίως** ὁ Θεοφιλέστατος κ. Κυπριανὸς χαρακτηρίζει αὐτὲς τὶς ἐπισκέψεις ὡς *Προσκυνήματα*. Μέσα στὶς παγερὲς Φυλακὲς συναντᾶμε τὸν ἴδιο τὸν Χριστὸ μας στὸ πρόσωπο τῶν Ἀδελφῶν μας... Ὅρισμένοι ἀπὸ τοὺς Κρατούμενους, μὲ τὴν μετάνοιά τους καὶ τὴν τελωνικὴ συντριβὴ τους, δίδουν-κάνουν τὸν κανόνα τους, ὅπως οἱ ἴδιοι ὁμολογοῦν, καὶ ἔτσι ἀγιάζουν τὸν τόπο τῶν Φυλακῶν...

* * *



Στὴ συνέχεια, πραγματοποιήσαμε ἓνα ἀκόμη μεγάλο Προσκύνημα, στὴν ἱστορικὴ Μονὴ τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ τοῦ ἐν Στειρίῳ.

Ἐνας εὐγενὴς καὶ πρόθυμος διακονητὴς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μᾶς μίλησε γιὰ τὸν Βίο τοῦ Ὁσίου, ἔκανε μία ἐμπεριστατωμένη ἀναδρομὴ στὴν ἱστορία τῆς Μονῆς, ἀναφέρθηκε

εἰδικὰ στὴν ἀρχιτεκτονικὴ τοῦ μεγάλου Καθολικοῦ τῆς Μονῆς (ΙΑ΄ αἰ.) καὶ τὶς θαυμάσιες Ἀγιογραφίες του, καὶ τέλος μᾶς ξενάγησε στοὺς χώρους της.

Προσκυνήσαμε τὸ Ἱερὸ Λεῖψανο τοῦ Ὁσίου στὴν Ἱερὴ Λάρνακά του, τὰ Παρεκκλήσια, σὲ ἓνα ἀπὸ τὰ ὁποῖα, πρὸς τιμὴν τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, εὐρίσκεται τὸ Κελλί ὅπου ὁ Ὁσιος ἀσκήτευσε καὶ ὁ τάφος του.

Φύγαμε πλημμυρισμένοι ἀπὸ κατάνυξη καὶ μὲ ἔντονη τὴν Χάρη καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ στὶς ψυχές μας.

• **Ἐκπλήξη** πολὺ μεγάλη ἀποτελέσει γιὰ μᾶς καὶ ἓνα τρίτο Προσκύνημα, τὸ ὁποῖο πραγματοποιήσαμε κατὰ τὴν ἐπιστροφή μας πρὸς τὴν Ἀθήνα, στὸν Ἅγιο Λουκᾶ τὸν Εὐαγγελιστὴ, στὸ παλαιὸ κοιμητήριό τῶν Θηβῶν.

Προσκυνήσαμε τὴν θαυμάσια μαρμαρίνη Λάρνακα, ἣ ὁποία φιλοξένησε γιὰ ἀρκετὰ χρόνια τὸ Ἅγιο Σκήνωμά του, καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπός μας κ. Κυπριανὸς μᾶς ἔχρησε μὲ τὸ λαδάκι ἀπὸ τὴν καντήλα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου.

Μὲ τὶς καρδιές μας ἀνανεωμένες πνευματικά, ἐπιστρέψαμε στὴν Πρωτεύουσα μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι αὐτὰ τὰ μεγάλα Προσκυνήματα θὰ μᾶς προετοιμάσουν νὰ διώσουμε τὰ Ἅγια Πάθη τοῦ Χριστοῦ μας καὶ νὰ ζήσουμε μὲ ὁλόκληρη τὴν ὑπαρξή μας τὴν Ἁγία Του Ἀνάσταση.

*Εἰρήνη Ἀρχοντούλη
Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ.*