

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
«ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ»



- Έδρα: Πατρών 12, Κολωνός Αθηνών
- Διευθ. Άλληλογραφίας και Γραφείων:
Λεωφ. Φυλής 47 (Φυλή), 133 41 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
- Τηλεφ.: 6946785335, 6976429947 και 2102412162
- e-mail: agiosfilaretos@yahoo.gr
- Ίστοσελ.: www.agiosfilaretos.gr

Ἡ Συναυλία τῆς Εὐανθίας Ρεμπούτσικα

Προσφορά γιὰ τὸ ἔργο τοῦ Συλλόγου μας

Φυλή, 19.2.2012

Νότες γλυκές... τρυφερές... βελούδινες... ἔβγαιναν με ἀγάπη ἀπὸ μία καρδιά... ἀπὸ μία ψυχή... καὶ ἓνα βιολί..., οἱ ὁποῖες ἀνέβαιναν ὡς τὰ ἀστέρια, γιὰ νὰ μᾶς θυμίσουν ὅτι σ' αὐτὴν τὴν μουντὴ ἐποχὴ ποὺ ζοῦμε ὑπάρχουν ἄνθρωποι.

Εὐανθία Ρεμπούτσικα!...

Μία σπουδαία, καταξιωμένη παγκοσμίως μουσικοσυνθέτρια, με ἓνα πλούσιο βιογραφικὸ γεμᾶτο σπάνιες συνθέσεις, ἐπιτυχημένες συναυλίες, διεθνὴ βραβεῖα, μουσικὲς σὲ βραβευμένες ταινίες καὶ τόσες ἄλλες διακρίσεις.

Καὶ συγχρόνως μία γυναίκα τόσο ἀπλὴ, ταπεινὴ, φιλική...

Μία μητέρα καὶ σύζυγος ἐξ ἴσου ἐπιτυχημένη.

Μὰ πάνω ἀπ' ὅλα... ἄνθρωπος.

* * *

Ἡ συνάντηση μαζί της ἦταν μία ἐκπληξη.

Με δυὸ λόγια τῆς ἐξηγήσαμε ποιὲς εἴμαστε καὶ ποῖο εἶναι τὸ ἔργο τοῦ «Ἁγίου Φιλαρέτου».

Ζητήσαμε τὴ βοήθειά της γιὰ μία Συναυλία-προσφορά, με σκοπὸ τὴν ἐνίσχυση τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Ἔργου τοῦ «Ἁγίου Φιλαρέτου».

Καὶ ἐκείνη, ἔτσι ἀπλά, μ' ἓνα



γλυκὸ χαμόγελο καὶ ἓνα βλέμμα γεμᾶτο κατανόηση καὶ συμπόνια μᾶς ἀπάντησε· «Ναί, πολὺ εὐχαρίστως».

Πέρασε ἓνας μήνας γεμᾶτος ἔντονη δράση γιὰ τὴν ὀργάνωση μιᾶς Συναυλίας, ἡ ὁποία εἶχε πολὺ μεγάλη σημασία γιὰ τὸν Σύλλογό μας, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν Δῆμο μας, τὸν διευρυμένο Δῆμο Φυλῆς, μὲ τὴν συνεργασία τοῦ ὁποίου πραγματοποιήθηκε αὐτὴ ἡ μεγάλη Ἐκδήλωση.

Ὁ Δήμαρχός μας, ὁ κύριος Δημήτριος Μπουραϊμης, μόλις τοῦ ἐκθέσαμε τὸ αἴτημά μας, δέχθηκε ἀμέσως καὶ μὲ πολλὴ χαρὰ νὰ μᾶς παραχωρήσει τὸ 3^ο Κλειστὸ Γυμναστήριο Ζωφριάς, ἐντελῶς δωρεάν.

Μία κίνηση συμπαράστασης καὶ βοήθειας ἐκ μέρους του, ποὺ μᾶς γέμισε δύναμη καὶ κουράγιο.

Ὁ Πολιτιστικὸς καὶ Ἀθλητικὸς Ὄργανισμὸς τοῦ Δήμου Φυλῆς «Πάρνηθα», διὰ τοῦ Προέδρου του κυρίου Κωνσταντίνου Σκαματζούρα, τάχθηκε ἀμέσως στὸ πλευρό μας. Φρόντισε γιὰ ὅλα τὰ διαδικαστικὰ τῆς ὀργάνωσης τοῦ Σταδίου.

Μέσα ἀπὸ αὐτὴν τὴν συνεργασία μας μὲ τὸν κύριο Σκαματζούρα ἀνακαλύψαμε ἓναν φίλο, ἓναν ἐθελοντὴ, ἓναν ἄνθρωπο, εὐαίσθητοποιημένο στὸν ἀνθρώπινο πόνο, ἀφοῦ καὶ ὁ ἴδιος τὸν βιώνει ἀπὸ παιδί.

Συγκινητικὴ καὶ ἐντυπωσιακὴ ἦταν ἡ βοήθεια καὶ ἡ συμπαράσταση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβούλου τοῦ Δήμου Φυλῆς κυρίου Παναγιώτη Δρόλια, μὲ τὸν ὁποῖον ἔχουμε συνδεθεῖ ἰδιαιτέρως τοὺς τελευταίους μῆνες.

Ὁ κύριος Παναγιώτης Δρόλιας, ὁ ὁποῖος καιρὸ τῶρα ἔχει ταχθεῖ δίπλα στὸν ἄνθρωπο, δὲν ἔμεινε ἀσυγκίνητος ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ «Ἁγίου Φιλαρέτου». Στάθηκε δίπλα μας πραγματικὸς Φύλακας Ἄγγελος.

Μᾶς καθοδήγησε σὲ πράγματα ποὺ δὲν γνωρίζαμε, βρῆκε λύσεις καὶ τρόπους νὰ προωθήσει τὸ ἔργο τοῦ «Ἁγίου Φιλαρέτου» καὶ μὲ τὴν σπάνια εὐαίσθησία, ἡ ὁποία τὸν χαρακτηρίζει, μᾶς βοήθησε πολὺ καὶ οὐσιαστικά.

* * *

Μέσα λοιπὸν σὲ ἔντονους ρυθμούς, ἀλλὰ μὲ πολλὴ χαρὰ καὶ ἐνθουσιασμό, φθάσαμε στὴ 19η Φεβρουαρίου 2012, ἡμέρα Κυριακὴ, ἡμέρα τῆς πραγματοποίησης τῆς Συναυλίας μας, τῆς Συναυλίας τῆς Εὐανθίας Ρεμπουτσίκα γιὰ τοὺς φιλανθρωπικοὺς σκοποὺς τοῦ «Ἁγίου Φιλαρέτου».

Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή τῆς σύλληψης τῆς ιδέας ἕως καὶ τὴν πραγματοποίησή της, ζήσαμε ἓνα συνεχὲς θαῦμα.

Ἡ εὐχὴ τοῦ πολυσεβάστου Γέροντός μας, τοῦ Μητροπολίτου Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, ἀλλὰ ταυτοχρόνως καὶ ἡ εὐχὴ καὶ ἀδιάκοπη προσευχὴ τοῦ πνευματικοῦ μας Πατέρα καὶ Ὁραματιστοῦ ὀλοκλήρου τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τοῦ «Ἁγίου Φιλαρέτου», Θεοφιλεστάτου

Ἐπισκόπου Ὁρεῶν κ. Κυπριανοῦ, μᾶς σκέπαζαν καὶ ὀδηγοῦσαν κάθε μας βῆμα.

Ἄνοιγαν οἱ πόρτες ἐκεῖ ποῦ δὲν τὸ περιμέναμε καὶ μᾶς βοηθοῦσαν ἄνθρωποι, τοὺς ὁποίους δὲν γνωρίζαμε μέχρι χθές.

* * *

Τὴν ὑπέροχη βραδιὰ ἄνοιξε ἡ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου.

Θεοφιλέστατε Ἐπίσκοπε Ὁρεῶν κ. Κυπριανέ·

Ἀξιότιμε Κύριε Δήμαρχε Φυλῆς κ. Μπουραϊμίη·

Ἀξιότιμες Κυρίες καὶ Κύριοι Βουλευταί, Δημοτικοὶ Σύμβουλοι, Πρόεδροι καὶ Ἐκπρόσωποι Συλλόγων·

Σεβαστοὶ Πατέρες, ἀγαπητὲς φίλες καὶ φίλοι·

Σήμερα συγκεντρωθήκαμε ὅλοι ἐδῶ γιὰ νὰ στείλουμε μέσα ἀπὸ τὴν μουσική, τραγουδώντας, ἓνα αἰδιόδοξο, ἓνα ἐλπιδοφόρο μήνυμα.

Ἡ χώρα μας ζεῖ δύσκολες στιγμὲς καὶ ὅλοι τὸ βιώνουμε αὐτὸ σὲ προσωπικὸ ἀλλὰ καὶ ἐθνικὸ ἐπίπεδο.

Ὁ πόνος, ἡ φτώχεια καὶ ἡ ἀνασφάλεια αὐξάνονται μὲ ταχὺ ρυθμό.

Οἱ ἄνεργοι, οἱ ἄστεγοι, οἱ πρόσφυγες, οἱ ἐξαρτημένοι εἶναι πλέον καθημερινὸ φαινόμενο.

Καὶ ἐκεῖ ὅπου τὰ βαριὰ σύννεφα τῆς θλίψης, τῆς ἀπόγνωσης καὶ τῆς μελαγχολίας τείνουν νὰ μᾶς καταβάλουν, μία ζεστὴ ἠλιαχτίδα Ἐλπίδας καὶ Προσμονῆς ἔρχεται νὰ φωτίσει καὶ ζεστάνει τὶς καρδιές μας.

Ἡ ἠλιαχτίδα τῆς Ἀγάπης, τῆς Προσφορᾶς, τῆς Ἀλληλεγγύης.

Ἡ ἠλιαχτίδα ποῦ ἐκπορεύεται ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό, τὸν Ἥλιο τῆς Δικαιοσύνης, μὲ στόχο τὶς καρδιές μας, γιὰ νὰ ἀφπνίσει τὶς μέχρι χθὲς ἀδιάφορες συνειδήσεις μας, στὸν πόνο τοῦ διπλανοῦ μας, τοῦ Συνανθρώπου μας.

Ὁ φιλανθρωπικὸς μας Σύλλογος, ὁ Σύλλογος Ὁρθοδόξων Γυναικῶν «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων», ὁ ὁποῖος δραστηριοποιεῖται στὴν πόλη μας ἀπὸ τὸ 2004, ιδρύθηκε μὲ πρωτοβουλία καὶ τὴν εὐχὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, συνεχίζει τὴν πορεία του μὲ τὴν πατρικὴ καθοδήγηση τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ὁρεῶν κ. Κυπριανοῦ καὶ τάχθηκε στὸ πλευρὸ τοῦ Συνανθρώπου μας, προσπαθώντας νὰ ἀπαλύνει τὸν πόνο του μὲ ὅποιον τρόπο μπορεῖ. Στηρίζοντας οἰκονομικὰ καὶ μὲ τρόφιμα 100 περίπου οἰκογένειες, δίνοντας στέγη σὲ 5 ἄστεγες οἰκογένειες, μὲ συχνὲς ἐπισκέψεις σὲ διάφορες φυλακὲς τῆς χώρας μας, μοιράζοντας σάντουιτς, χυμοὺς καὶ γλυκίσματα σὲ ἄστεγους καὶ ἐξαρτημένους.

Δὲν ἔχουμε μόνιμους χορηγοὺς καὶ ἔσοδα.

Ἔχουμε ἀφεθεῖ στὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀγάπη καὶ ἐμπιστοσύνη τῶν ἀπλῶν ἀνθρώπων, οἱ ὅποιοι ἀγκάλιασαν τὸ ἔργο τοῦ «Ἁγίου Φιλαρέτου» καὶ τὸ στηρίζουν μὲ τὸν ὀβολό τους σὲ κάθε βῆμα.

Στὴν προσπάθειά μας αὐτή, βρήκαμε βοηθὸ καὶ συμπαραστάτη τὸν Δήμαρχό μας, τὸν Δήμαρχο Φυλῆς κ. Δημήτριο Μπουραϊμ, ὁ ὁποῖος ἀμέσως τάχτηκε στὸ πλευρό μας ἐμπρακτα καὶ μὲ οὐσιαστικὴ βοήθεια.

Ἔδωσε στέγη στὸν «Ἅγιο Φιλάρετο» καὶ δὲν παραλείπει νὰ στηρίζει οἰκονομικὰ τὸ ἔργο τοῦ Συλλόγου μας, ὅταν παραστεῖ ἀνάγκη.

Κυρίως ὁμως στέκεται **Ἀνθρώπινα** κοντά μας, φίλος καὶ βοηθός. Ἀνταποκρίνεται μὲ ἀγάπη σὲ κάθε ἔκκλησή μας γιὰ βοήθεια.

Ἔτσι δὲν δίστασε καθόλου νὰ δεχθεῖ ἀμέσως νὰ μᾶς παραχωρήσει τὸ Στάδιο ἐντελῶς δωρεὰν γιὰ τὴν πραγματοποίησι αὐτῆς τῆς Συναυλίας.

Εὐχαριστοῦμε ἀπὸ καρδιάς, Δήμαρχέ μας!

Νὰ εὐχαριστήσουμε ἐπίσης τὸν Πρόεδρο τοῦ Πολιτιστικοῦ καὶ Ἀθλητικοῦ Ὁργανισμοῦ τοῦ Δήμου Φυλῆς, κύριο Κωνσταντῖνο Σκαματζούρα, τὸν ὁποῖο γνωρίσαμε καλύτερα τὸ τελευταῖο διάστημα μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτῆς τῆς διοργάνωσης.

Γιὰ μᾶς ὁ κύριος Σκαματζούρας ἦταν μία ἀποκάλυψη.

Ἕνας ἄνθρωπος μὲ μεγάλη ψυχικὴ δύναμη, ποὺ βιώνει τὸν πόνο ἀπὸ παιδὶ καὶ ὁ ὁποῖος μᾶς ἔδωσε αὐτὸ τὸ μικρὸ διάστημα τῆς συνεργασίας μας μαθήματα εὐθύνης, συνέπειας, ἐργατικότητας, θυσίας καὶ ἀλληλεγγύης. Ἐλπίζουμε ὅτι αὐτὴ ἡ Συναυλία θὰ ἀποτελέσει τὴν ἀρχὴ πολλῶν παρόμοιων δραστηριοτήτων.

Εὐχαριστοῦμε, ἀκόμη, τὸν Δημοτικὸ Σύμβουλο, κύριο Παναγιώτη Δρόλια, ὁ ὁποῖος τοὺς τελευταίους μῆνες βρίσκεται συνεχῶς κοντά μας, στὸ πλευρό μας. Πραγματικὸς Φύλακας Ἄγγελος, μᾶς στηρίζει, μᾶς βοηθάει καὶ προωθεῖ τὸ ἔργο τοῦ Συλλόγου μας μὲ τὶς γόνιμες καὶ δημιουργικὲς του ιδέες. Εἶναι ὁ συνδετικὸς μας κρίκος μὲ τὴν πολιτεία καὶ τὸν πολίτη, φροντίζοντας γιὰ τὸ καλύτερο στὸ νὰ ἀπαλύνει τὸν πόνο τῶν Συνανθρώπων μας.

Τὸ μεγάλο ὁμως «Εὐχαριστῶ!» τὸ ἀπευθύνουμε στὴν μεγάλη Εὐανθία Ρεμπούτσικα.

Μία σπουδαία συνθέτρια καὶ μουσικό, διεθνῶς καταξιωμένη, μὲ ἕνα πλούσιο ἔργο καὶ μία καριέρα λαμπρή.

Μία καλλιτέχνης, ἡ ὁποία παρ' ὄλη τὴν φήμη καὶ τὴν δόξα τῆς παραμένει ταπεινὴ, φιλική, γκλυκιά, Ἀνθρώπινη.

Ἀνταποκρίθηκε μὲ αὐτοθυσία ἀμέσως καὶ ἀφιλοκερδῶς στὸ κάλεσμά μας.

Καὶ λέω μὲ αὐτοθυσία, διότι, παρ' ὅλο τὸ βαρὺ πρόγραμμα τῆς μὲ ἐμφανίσεις στὴν Ἀθήνα καὶ Θεσσαλονίκη, δὲν δίστασε νὰ θυσιάσει ἀπὸ τὸν πολὺτιμο χρόνο τῆς καὶ τὴν ἀκόμη πολυτιμότερη ξεκούρασή τῆς, γιὰ νὰ βρεθεῖ σήμερα ἐδῶ κοντά μας, νὰ καταθέσει τὸν πλοῦτο τῆς ψυχῆς τῆς καὶ τῆς μουσικῆς τῆς στὸ ὄραμα τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἀλληλεγγύης.

Ἀποτελεῖ μεγάλη τιμὴ γιὰ μᾶς καὶ τὴν πόλη μας ἡ παρουσία τῆς Εὐανθίας Ρεμπούτσικα, καὶ τὴν διαβεβαιώνουμε ὅτι αὐτὴ ἡ μεγάλη τῆς προσφορὰ θὰ πιάσει τόπο.

Συνάνθρωποὶ μας πονεμένοι, ἄστεγοι, πεινασμένοι, φυλακισμένοι, πρόσφυγες, ἐξαρτημένοι θὰ βροῦν λίγη παρηγοριά.

Ἄς γίνει λοιπὸν αὐτὴ ἡ μεγάλη Συναυλία, μέσα ἀπὸ τοὺς γλυκοὺς ἤχους τῆς μουσικῆς τῆς Εὐανθίας Ρεμπούτσικα, ἡ ἀφορμὴ νὰ ἐνώσουμε τίς καρδιές μας σὲ μία τεράστια ἀγκαλιά, ἡ ὁποία θὰ ἀγκαλιάσει τὸν πονεμένο Συνάνθρωπό μας καὶ θὰ τοῦ ἀπαλύνει τὸν πόνο.

Ἄς βγοῦμε ἀπὸ τὰ στενὰ ὄρια τοῦ ἑαυτοῦ μας, ἄς δοῦμε τὸν διπλανό μας καὶ τότε σίγουρα θὰ βροῦμε τὸ πραγματικὸ νόημα τῆς ζωῆς, τῆς χαρᾶς, τῆς ἀγάπης, τῆς εὐτυχίας καὶ τῆς ἐλπίδας.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε ὅλους!

* * *

Στὴν συνέχεια κάλεσε τὸν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπο Ὁρεῶν κ. Κυπριανό, Ἀναπληρωτὴ Πρόεδρο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων, νὰ εὐλογήσει τὴν λαμπρὴ αὐτὴ Ἐκδήλωση, ὁ ὁποῖος ἀπήλυθε ἕναν σύντομο εὐχαριστήριο χαιρετισμό.

Ἀγαπητοὶ καὶ ἀξιοσέβαστοι φιλοξενούμενοί μας:

Ἡ Πατρίδα μας, ἡ Ἑλλάδα μας, ἔχει ἀνάγκη, ἰδιαίτερα τώρα, στὴν ἱστορικὴ αὐτὴ καμπή, ἀπὸ ἕνα **Φιλημα Ἀγάπης**, ἕναν **Ἀσπασμὸ Ἐλπίδας**, μία **Πνοὴ Αἰσιοδοξίας**.

Τὸ ἔργο καὶ ἡ παρουσία τῆς κας Εὐανθίας Ρεμπούτσικα ἔχει αὐτὰ τὰ διαχρονικὰ γνωρίσματα, τὰ ὁποῖα βεβαίως εἶναι γνωρίσματα τοῦ



γνησίου **Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ μας.**

Καλωσορίζουμε στὸν Δῆμο μας τὴν Εὐανθία Ρεμπούτσικα καὶ τὴν εὐχαριστοῦμε ἐγκάρδια, διότι εἶναι ἀπόψε ἐδῶ, γιὰ νὰ ἀνανεώσῃ τὸ **Ὅραμα τῆς Ἐλπίδας:** τῆς Ἑλλάδας τοῦ **Πολιτισμοῦ, τοῦ Ἀνθρωπισμοῦ, τῆς Δημιουργίας, τῆς Προσφορᾶς καὶ τῆς Ἀλληλεγγύης.**

Τῆς εὐχόμεθα ὁλόψυχα, ὁ Θεὸς νὰ τὴν εὐλογῇ, νὰ τὴν μακροημερεύῃ καὶ νὰ ἐκπληρώσῃ κάθε εὐγενῆ προσδοκία τῆς.

Ἐπίσης, ὀφείλουμε θερμὲς εὐχαριστίες, ἐκ μέρους τοῦ δραστήριου Συλλόγου μας «Ἅγιος Φιλάρετος», στὸν φιλόξενο Δήμαρχό μας, τὸν κ. Δημήτριο Μπουραϊμῆ, ἀλλὰ καὶ στοὺς ἄξιους συνεργάτες του, μάλιστα τὸν κ. Κωνσταντῖνο Σκαματζούρα, Οἰκοδεσπότη τοῦ θαυμάσιου αὐτοῦ Γυμναστηρίου, διότι ἐξ ἀρχῆς ἀγκάλιασαν πρόθυμα τὴν Συναυλία αὐτὴ καὶ τοὺς φιλανθρωπικοὺς σκοποὺς τῆς.

Ὁ Κύριός μας νὰ τοὺς ἀξιώσει νὰ ἀναδείξουν τὸν νέο διεγερμένο Δῆμο Φυλῆς σὲ ἓνα πρότυπο **Ἐργαστήριο Πολιτισμοῦ, Προόδου καὶ Ἀλληλεγγύης.**

Μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Ἁγίου Φιλάρετου τοῦ Ἐλεήμονος, εἴθε νὰ εὐοδωθῇ ἡ ἀποψινὴ μας Συναυλία, ὥστε νὰ ἀποτελέσῃ **ἱστορικὸ ὄροσημο** στὴν πνευματικὴ ἀνανέωσι τοῦ Δήμου μας, καὶ τῆς Πατρίδος μας.

Σᾶς εὐχαριστῶ!

* * *

Τέλος, κάλεσε τὸν Πρόεδρο τοῦ Ἀθλητικοῦ καὶ Πολιτιστικοῦ Ὄργανισμοῦ τοῦ Δήμου Φυλῆς, κύριο Κωνσταντῖνο Σκαματζούρα, νὰ ἀπευθύνει ἓναν χαιρετισμὸ ἐκ μέρους τῆς Δημοτικῆς Ἀρχῆς.

Μὲ πολὺ ἐνθουσιασμὸ καὶ συγκίνηση, ἀφοῦ εὐχαρίστησε πρωτίστως τὴν Εὐανθία Ρεμπούτσικα γιὰ τὴν προσφορὰ τῆς καὶ ὄλους ὅσοι συμμετεῖχαν, ὁ κος Σκαματζούρας τόνισε ἰδιαίτερος τὴ σημασία αὐτῆς τῆς Συναυλίας γιὰ τὸν Δῆμο μας. Τόνισε ἀκόμη ὅτι αὐτὴ ἡ συνεργασία μὲ τὸν Σύλλογο «Ἅγιος Φιλάρετος» θὰ εἶναι ἡ ἀρχὴ πολλῶν παρόμοιων δραστηριοτήτων, οἱ ὁποῖες θὰ προάγουν τὸν Πολιτισμὸ καὶ τὴν Ἀλληλεγγύη πρὸς τὸν Συνάνθρωπο.



* * *

Τὸ βράδυ λοιπὸν τῆς 19ης Φεβρουαρίου ἦταν πλέον γεγονός...

Γύρω στοὺς 550 θεατές, παρουσία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου μας Ὁρεῶν κ. Κυπριανοῦ, τοῦ Δημάρχου μας κ. Δ. Μπουραϊμῆ, τοῦ κ. Σκαματζούρα, τοῦ κ. Π. Δρόλια,

Βουλευτών, Δημοτικῶν Συμβούλων, καὶ Προέδρων Συλλόγων, ὑποδέχθηκαν τὴν μεγάλη καλλιτέχνη τὴν Εὐανθία Ρεμπούτσικα.

Ἡ εἴσοδος τῆς ἦταν ἐντυπωσιακὴ καὶ ἐνθουσίασε τοὺς θεατές.

Εἰσήλθε στὸ Στάδιο ὑπὸ τοὺς γλυκεῖς ἤχους τοῦ βιολιού τῆς, συνοδευόμενη ἀπὸ τοὺς μουσικούς τῆς.

Στάθηκε στὸ κέντρο τοῦ Σταδίου καὶ μὲ τὸν μοναδικὸ τρόπο ποὺ μόνο ἡ ἴδια ἔχει νὰ ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸ κοινὸ τῆς, κατάφερε ἀμέσως νὰ ζεστάνει τὴν ἀτμόσφαιρα καὶ νὰ ξυπνήσει τὰ πιὸ γλυκὰ, τὰ πιὸ τρυφερὰ συναισθήματα.



Ἀμέσως μετὰ τὴν εἰσαγωγή τῆς, μᾶς ἐντυπώσιασε ὁ λόγος τῆς.

Λόγος ἀπλός, λιτός, γεμᾶτος ἀγάπη, ποὺ ἀπηύθυνε ἀπὸ καρδιάς σὲ ὅλους, ὅσοι συμπαραστεκόμενοι στὸ Φιλανθρωπικὸ Ἔργο τοῦ «Ἁγίου Φιλάρετου» συμμετείχαν σ' αὐτὴν τὴν μεγάλη Συναυλία.

Ἐκείνη εὐχαρίστησε ἐμᾶς γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ τῆς δόθηκε νὰ προσφέρει αὐτὴ τὴν βραδιά, μὲ τὴν μουσικὴ τῆς, λίγη ἀπὸ τὴν βοήθεια καὶ τὴν ἀνακούφιση ποὺ καθημερινὰ δίδει ὁ «Ἅγιος Φιλάρετος» σὲ ἄπορους καὶ πονεμένους Συνανθρώπους μας.

Ἡ συνέχεια ἦταν συγκλονιστικὴ.

Μουσικὲς καὶ τραγούδια ἀπὸ ὅλους τοὺς κύκλους τῶν ἔργων τῆς, μὲ μία μοναδικὴ ἐκτέλεση βιολιού ἀπὸ τὴν ἴδια.

Ὁ κόσμος συμμετεῖχε μὲ ρυθμικὰ καὶ παρατεταμένα χειροκροτήματα.

Τὸ τέλος, τὸ ὁποῖο κανεὶς δὲν εὐχόταν νὰ ἔρθει,





ἦταν ἀκόμη πιὸ ἐντυπωσιακό.

Κατέβηκε ἀπὸ τὴν σκηνὴ μαζί με τοὺς μουσικούς της, χορεύοντας βάλας, καὶ ἀφοῦ στάθηκε μπροστὰ στοὺς θεατές, τοὺς ἀποχαιρέτησε με τὸ ἀνεπανάληπτο παίξιμο τοῦ βιολιοῦ της.



Ὁ κόσμος χειροκροτοῦσε παρατετεμένα καὶ ὅλοι εὐχόνταν νὰ μὴ τελειώσει αὐτὴ ἡ ὑπέροχη βραδιά!...



Μία μεγάλη ἀγκαλιὰ ἀπὸ λουλούδια περίμενε τὴν Εὐανθία Ρεμπούτσικα, ἡ ὁποία ἐμφανῶς συγκινημένη, χαιρέτησε τὸν Δήμαρχό μας κ. Μπουραϊμῆ καὶ τοὺς κυρίους Σκαματζούρα καὶ Δρόλια. Ἔπεσε κυριολεκτικὰ στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου μας κ. Κυπριανοῦ, ὅταν ἐκεῖνος τὴν πλησίασε καὶ με τὴν πατρικὴ του ἀγάπη τὴν εὐχαρίστησε γιὰ τὴν μεγάλῃ της προσφορὰ στὸν «Ἅγιο Φιλάρετο» καὶ διὰ μέσου αὐτοῦ στὸν πονεμένο καὶ ἀναγκεμένο Συνάνθρωπό μας.

* * *

Τὰ φῶτα ἔσβησαν, ἡ μουσικὴ σταμάτησε, ὁ κόσμος συγκινημένος καὶ συνεπαρμένος ἀποχώρησε...

Καὶ τότε ἀνοιξε μία ἄλλη αὐλαία, ἡ αὐλαία τοῦ δράματος...

Ἐνὸς δράματος ποὺ λαμβάνει χῶρο στὶς φυλακὲς, στοὺς παγωμένους δρόμους, στὰ στέκια τῶν ἐξαρτημένων, στὰ κρύα καὶ φτωχικὰ σπίτια, στὰ ἰδρύματα καὶ τὶς μοναχικὲς ψυχές, ποὺ ζητοῦν ἕναν γλυκὸ λόγο, μιὰ ἀγκαλιὰ καὶ λίγη παρηγοριά.

Ἄγωνας γιὰ τὴν καθημερινὴ ἀνακούφιση τῶν πονεμένων Συνανθρώπων μας τώρα γίνεται πιὸ ἔντονος, πιὸ ἐπιτακτικὸς.

Ἡ εὐθύνη μεγαλώνει, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐλπίδα αὐξάνεται.

Ἐνα αὔριο μὲ περισσότερη ἀγάπη, ἀνθρωπιά, χαμόγελο, ζεστασιὰ καὶ ἀλληλεγγύη.

Ἐνα αὔριο μὲ κέντρο τὸν πονεμένο, τὸν ἀναγκεμένο Συνάνθρωπό μας, στὸ πρόσωπο τοῦ ὁποίου συναντᾶμε τὸν ἴδιο τὸν Κύριό μας καὶ Χριστό μας, ὁ ὁποῖος μᾶς καλεῖ ἀδιάκοπα: *«Εἶμαι στὴν φυλακὴ, ἐπισκεφτεῖτε Με! Εἶμαι γυμνός, ντῆστε Με! Εἶμαι πεινασμένος, δώστε Μου φαγητό! Εἶμαι ξένος, φιλοξενῆστε Με! Εἶμαι ἐξαρτημένος, μὴ Με ἐγκαταλείπετε! Εἶμαι ἄρρωστος, βοηθῆστε Με!»*.

Ἄς ἀνταποκριθοῦμε μὲ ἀγάπη καὶ θυσία στὸ κάλεσμά Του, καὶ ἄς γίνουμε φορεῖς ἐλπίδας καὶ αἰσιοδοξίας σ' ἕνα αὔριο, τὸ ὁποῖο παρ' ὅλες τὶς δυσκολίες του, ἐξαρτᾶται καὶ ἀπὸ τὴ δική μας προσωπικὴ προσπάθεια καὶ προσευχὴ γιὰ νὰ τὸ κάνουμε πιὸ φωτεινὸ, πιὸ τρυφερό, πιὸ ἐλπιδοφόρο...

Ἡ Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ.

Εἰρήνη Ἀρχοντούλη