

■ 'Επὶ τῇ Ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ κοσμοσωτηρίου Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου

'Η Κυρία καὶ Δέσποινα ἡμῶν Θεοτόκος ώς Διδάσκαλος τῆς Ἀσκήσεως καὶ τῆς Νοερᾶς Προσευχῆς

'Η πρακτικὴ καὶ θεωρητικὴ ἀρετὴ

Ως γνωστόν, ὁ "Οσίος Νικόδημος ὁ Ἀγιορείτης (†14.7.1809), στὸ ἐκτενέστατο συγγραφικὸ ἔργο του, ἔχει ἀναριθμητες ἐγκωμιαστικὲς ἀναφορὲς στὸ κεκαριτωμένο καὶ πανσέβαστο καὶ παντοπόθητο ὄνομα τῆς Παναγίας Μητρὸς τοῦ Κυρίου μας.

Τὸ «ἐγκώμιο» ὅμως τοῦ Ὁσίου πρὸς τὴν Ἀχραντο Κόρη, ὅπως αὐτὸ μὲ ἄφθαστο λυρισμό, ρητορικὴ δεινότητα καὶ θεολογικὸ βάθος, ἀναδύεται ἀπὸ τὶς σαράντα περίπου σελίδες τῆς ἐρμηνείας του στὴν **'Ωδὴ τῆς Θεοτόκου**, τὸν ἀναδεικνύει ἀναμφισβήτητα ώς ἔνα ἐκ τῶν κορυφαίων Θεοτοκολόγων τῆς Ὁρθοδόξου Ἑκκλησίας μας.

* * *



'Η Ὡδὴ τῆς Θεοτόκου, μὲ τὴν ὥποια ἡ θεόπαις Μαρίᾳ ἐδοξολόγησε καὶ ἐμεγάλυνε τὸν Κύριό μας, κατὰ τὴν ἐπίσκεψί Της στὴν Ἅγια Ἐλισάβετ, μετὰ τὸν Εὐαγγελισμό Της ἀπὸ τὸν Ἀρχάγγελο Γαβριήλ, εἶναι «ἀξιάγαστος τῇ ἀληθείᾳ καὶ γλυκυτάπι καὶ κοσμοπόθητος» περισσότερο ἀπὸ ὅλες τὶς Ὁδὲς τῶν ἀπ' αἰῶνος Ἅγιων, διότι εἶναι **'Ωδὴ** «τῆς τῶν ἀγίων ἀγιωτέρας», «ποιητὴς αὐτῆς ἐστάθη μία παντοθασίλισσα καὶ μία Μήτηρ τοῦ Ποιητοῦ τῶν ἀπάντων», «εἶναι γέννημα καὶ συνθήκη καὶ ἐκφάνημα ἐκείνου τοῦ θεοειδεστάτου νοούς, ἐκείνης τῆς καθαρωτάπις καρδίας, καὶ ἐκείνου τοῦ ἀγιωτάτου στόματος, αὐτῆς δὴ αὐτῆς τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας, καὶ αὐτῆς τῆς ἴδιας Μητρὸς τοῦ Θεοῦ».

Ἡ θαυμασία αὐτὴ καὶ ἀξιάγαστος **'Ωδὴ**, χωρισμένη σὲ ἔξι στίχους, ἔχει διορισθῆ ἀπὸ τοὺς θεοφόρους Πατέρας νὰ φάλλεται-στιχολογῆται πρὸς τὸ τέλος τοῦ Ὁρθρου, μαζὶ μὲ τὸ γλυκύταπο ἑφύμινο καὶ κοσμοπόθητο τροπάριο: «Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ, καὶ ἐνδιστέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον. Σὲ μεγαλύνομεν».

* * *

Στὸ σύντομο αὐτὸ κείμενό μας θὰ προβοῦμε σὲ μερικὲς μόνο οἰκοδομητικὲς ἀναφορὲς τοῦ μεγάλου Ἀγιορείτου Θεοτοκολόγου ἐκ τῆς ἐρμηνείας του στὴν **'Ωδὴ τῆς Θεοτόκου**, ώς ταπεινὴ προσφορὰ ψυχιῶν τινῶν εὐγνωμοσύνης καὶ ἐξυμνήσεως τῶν ὑπερφυῶν καὶ ὑπὲρ ἔννοιαν μεγαλείων τῆς Μητροπαρθένου, διότι «ἡ Θεοτόκος μακαρίους κάμνει ἐκείνους, ὅπου συνεχῶς καὶ μετὰ εὐλαβείας τὴν μακαρίζουν».

Εἶναι τόσο καὶ τέτοιο τὸ δέος τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου πρὸ τῶν χαρισμάτων τῆς Παντοβασίλισσας, ὥστε αἰφνιδίως ἐκσπᾶ σὲ ἔναν ὄρμητικὸ χείμαρρο ἐγκωμίων πρὸς Αὐτήν:

„Ο γλυκυτάπι καὶ πρᾶγμα καὶ ὄνομα Μαριάμ, τί πάθος εἶναι τοῦτο, ὅπου αἰσθάνομαι εἰς τὸν ἑαυτόν μου; Ἐγὼ δὲν ἡμπορῶ νὰ κορτάσω τοὺς ἐπαίνους τῶν μεγαλείων σου! „Οσον γὰρ περισσότερον τὰ ἐπαινῶ, τόσον περισσότερον τὰ ὄρέγομαι καὶ ὁ πόθος μου ἐπ’ ἄπειρον προβαίνει, καὶ ἡ ἐπιθυμία μου ἀκόρεστος γίνεται· διὸ καὶ πάλιν ἐπιθυμῶ νὰ τὰ ἐπαινεοῦσα!...“

Ἐν συνεχείᾳ, ἀπαριθμεῖ ὅλους ἐκείνους, ὅσοι καταγίνονται «περὶ τὰς λογικὰς τέχνας καὶ ἐπιστήμας», οἱ ὄποιοι ἔκαστος μὲ τὸν τρόπο του φιλοτιμεῖται νὰ ἐπαινέσῃ τὴν Πάναγνο: παρελαύνουν οἱ Γραμματικοί, οἱ Λογικεύμενοι, οἱ Ρήτορες, οἱ Ἀριθμητικοί, οἱ Γεωμέτραι, οἱ Μουσικοὶ καὶ Ἱεροψάλται, οἱ Ἀστρονόμοι, οἱ Ἡθικοί, οἱ Ὀπτικοί, οἱ Μηχανικοί, οἱ Φυσικοί, οἱ Μεταφυσικοί, οἱ Θείων Γραφῶν Ἐμπειροί, οἱ Θεολόγοι!...

* * *

Ἐκεῖνο ποὺ ἐντυπωσιάζει βαθύτατα εἶναι ὅτι ἡ Θεοτόκος, ἀν καὶ «ύπερέθη καὶ Ἀγγέλους καὶ Ἀρχαγγέλους καὶ πάσας τὰς χοροστασίας τῶν Οὐρανίων Δυνάμεων, ὅχι μὲ ἔνα μέτρον συγκριτικόν, ἀλλὰ μὲ ἀσύγκριτον»· ἀν καὶ «ἔγινε ὅλου τοῦ κόσμου κόσμος, καὶ ὅλης τῆς κτίσεως στολισμὸς καὶ καλλονὴ Ἀγγέλων τε καὶ ἀνθρώπων»· ἀν καὶ «αὕτη μόνη ἐστάθη μεθόριον Κτίστου καὶ κτίσεως»· ἀν καὶ ἦταν «ταμίας καὶ πρύτανις τοῦ πλούτου τῆς θεόπιτος» καὶ «ταμίας καὶ φύλαξ [καὶ ποροχεὺς] ὅλων τῶν θησαυρῶν καὶ χαρισμάτων τοῦ οὐρανίου Βασιλέως Θεοῦ», ἐν τούτοις ἔζησε ὡς Ἀσκήτρια!...

Ἡ ἐμπονος **Ἀσκητής** τῆς Θεομήτορος, ἡ ὄποια μετὰ τὴν Ἀνάληψιν τοῦ Σωτῆρος μας ἀγωνιζόταν «μὲ νηστείας, μὲ προσευχάς, μὲ γονυκλισίας, καὶ μὲ κάθε εἰδούς ἀσκήσεως», πρέπει νὰ συνδεθῇ καὶ μὲ τὴν ἐργασία τῆς **Νοερᾶς Προσευχῆς**, τῆς ὄποιας ἡ Πλαναγία θεωρεῖται **Διδάσκαλος**, διότι σὲ ὅλη Της τὴν ζωή, ἰδιαίτερα μάλιστα ὅταν εὑρίσκετο ἐπὶ δώδεκα ἔτη στὰ Ἅγια τῶν Ἅγιων, «εἰς ἄλλο δὲν ἐκατεγίνετο καὶ ἐσχόλασε, πάρεξ εἰς τὴν θεωρίαν, ἥ μᾶλλον εἰπεῖν, θεοπίταν τοῦ Θεοῦ», «μόνη καὶ μόνον τὸν Θεὸν θεωροῦσα, καὶ μόνη παρὰ τοῦ μόνου Θεοῦ θεωρούμενη».

Ἡ Κεχαριτωμένη «έφευρεν ἀπὸ λόγου Της καὶ εἰργάσθη» τὴν «νοερὰν πρᾶξιν καὶ θεωρίαν», μέσω τῆς ὄποιας ὡνοῦς «ἀναβαίνει ἐπάνω ἀπὸ ὅλα τὰ κτίσματα καὶ βλέπει δόξαν Θεοῦ», καὶ κατόπιν ἡ Πλαναγνος «εἰς τοὺς μετὰ ταῦτα παρέδωκε» καὶ ἐδίδαξε αὐτὴν τὴν «καινούργιαν στράταν εἰς τοὺς οὐρανούς».



* * *

Ο “Οσιος Νικόδημος μᾶς ὑπενθυμίζει, ὅτι «ἡ καρδία τοῦ ἀνθρώπου ἐκτίσθη ἀπὸ τὸν Θεόν, διὰ νὰ ἐπιστρέψῃ πάντοτε πρὸς τὸν Θεόν καὶ νὰ βλέπῃ τὸν ἑαυτῆς Κτίστην», ἥ δὲ «ἐπιστροφὴ» αὐτὴ περιλαμβάνει τὰ ἔξης δύο στάδια.

Στὸ πρῶτο στάδιο, ὀφείλουμε νὰ γίνουμε «*Iakώβ*» (= πτερνιστής), δηλαδὴ νὰ γίνουμε πτερνιστὰ τῶν **παθῶν**, πτερνιστὰ τοῦ διαβόλου καὶ πτερνιστὰ τῆς **ἀμαρτίας**, μέσω τῆς **«πρακτικῆς ἀρετῆς»**, δηλαδὴ «μὲ νηστείας, μὲ ἀγρυπνίας, μὲ γονυκλισίας, μὲ χαμενίας, μὲ προσευχάς, μὲ σκληραγωγίας καὶ μὲ ἄλλους κόπους σωματικούς».

Στὸ δεύτερο στάδιο, ὀφείλουμε νὰ γίνουμε «*Iσραὴλ*» (= νοῦς ὄρῶν τὸν Θεόν), μέσω τῆς **«θεωρητικῆς ἀρετῆς»**, δηλαδὴ «ἀπὸ τὴν ἐν καρδίᾳ μελετωμένην νοερὰν προσευχήν,

ἀνάβαινε εἰς τὸν ἐν καρδίᾳ ἐνεργούμενον καὶ ἐνυπόστατον καλούμενον τῆς θείας Χάριτος φωπομόν, καὶ δι' αὐτοῦ ἀνάβαινε, ἢ μᾶλλον εἰπεῖν ἀναβιβάζου ύπο τῆς Χάριτος εἰς τὸν ὑπερφυῆ καὶ ἄμεσον θεωρίαν, ἢ ἀληθέστερον φάναι, θεοπίαν τοῦ Θεοῦ».

* * *

Διὰ τῆς «Πράξεως» λοιπὸν καὶ τῆς «Θεωρίας», διὰ τῆς Ἀσκήσεως καὶ τῆς Καρδιακῆς Προσευχῆς, μὲ συνεχῆ καὶ ἀσφαλῆ Ὁδηγὸ καὶ Διδάσκαλο τὴν Θεοτόκο, ἡ Ὁποίᾳ εἶναι Μήτηρ καὶ Χορηγὸς τῶν Χαρίτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἃς ἀγωνιζώμεθα συνεχῶς γιὰ τὸν ἐξαγνισμὸ καὶ τὸν καθαρότητα τῶν πέντε αἰσθήσεων, τῆς φαντασίας, τοῦ νοὸς καὶ τῆς καρδίας, διότι μόνον «οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ τὸν Θεὸν ὅψονται». □

(*) Περιοδ. «Ἄγιος Κυπριανός», ἀριθ. 313/Μάρτιος-Απρίλιος 2003, σελ. 214-215.