

ΕΪΠΕ
ΓΕΡΩΝ...



Παλαιές και Σύγχρονες
Οικοδομητικές Διηγήσεις
και Διδασκαλίες

Ἀπὸ τὸν Βίο τοῦ Ἁγίου Νίκωνος τοῦ Μετανοεῖτε*

(10ος αἰών, μνήμη: 26η Νοεμβρίου)

ΟΤΑΝ, λοιπόν, ἔφθασε στὴν Εὐβοία ὁ Μέγας, καθὼς εἰπώθηκε, καὶ σὰν σὲ ἄμβωνα στάθηκε ἐπάνω στὸ τεῖχος, γιὰ νὰ γίνεταί ἀκουστὸ τὸ κήρυγμα, καθ' ὅλη τὴν νύκτα καὶ τὴν ἡμέρα, κατὰ τὴν συνήθειά του ἐφώναζε τὸ *Μετανοεῖτε*.

Τὰ δὲ παιδιὰ τῶν κατοίκων τῆς Εὐβοίας, ἐπειδὴ ἐνόμισαν παιγνίδι, ὅπως συχνὰ συμβαίνει, τὸ ἀσυνήθιστο τοῦ κηρύγματος, ὅλα μαζί συνέρρεαν στὸν τόπο ποῦ στεκόταν ὁ Ἅγιος.



Τί, ὅμως, ἔκαμε ὁ δάσκανος ἐχθρὸς καὶ Βελίαρ; Μὴ ἀνεχόμενος νὰ βλέπῃ τὴν ἐπιστροφή καὶ σωτηρία τῶν ἁμαρτωλῶν, ἔσπευσε νὰ δείξῃ καὶ ἐδῶ τὴν δική του κακότητα. Γι' αὐτό, λοιπόν, ὁ ἀνθρωποκτόνος ἔσπρωξε ἀοράτως ἕνα ἀπὸ τὰ μικρὰ παιδιὰ ἀπὸ ψηλά, ἀπὸ τὶς ἐπάλξεις τοῦ τεῖχους, καὶ τὸ ἔρριξε στὴν γῆ.

Ὅταν δέ, ἔγινε πολὺς θόρυβος καὶ συγκεντρώθηκε λαὸς πολὺς, κανεὶς δὲν ὑπῆρχε ποῦ νὰ μὴ παρεδέχετο ὅτι τὸ παιδί, ποῦ ἔπεσε στὴν γῆ, δὲν συνετριβή καὶ δὲν πέθανε ἀοράτως μὲ πικρὸ θάνατο. Οἱ δὲ γονεῖς τοῦ παιδιοῦ ἤθελαν σχεδὸν νὰ καταξεσχίσουν τὸν Ὅσιον, διότι δῆθεν ἔγινε αἴτιος τῆς συμφορᾶς.

Αὐτὸς δέ, ἤρεμα καὶ ἡσυχά, εἶπε πρὸς αὐτούς:

«Ζῆ τὸ παιδί σας, ζῆ καὶ δὲν τοῦ συνέβη κανένα κακό, ὅπως νομίζετε».

Ὅταν δὲ εἶδαν αὐτό, οἱ γονεῖς του καὶ ὁ ὑπόλοιπος λαός, ὑγιὲς καὶ ἐκτὸς κινδύνου, ἔμειναν ἀναυδοί, θαυμάζοντες καὶ παραξενευόμενοι γιὰ τὸ γεγονός. Ἔπειτα, καὶ ἐπειδὴ καλῶς ἔκριναν ὅτι τὸ θαυμαστὸ σημεῖο δὲν ἔγινε χωρὶς θεία δύναμι, ἐπῆραν τὸ παιδί μὲ ἔκπληξι πολλή.

Ἐκεῖνο δέ, ἔλεγε:

«Αὐτὸς ὁ Μοναχὸς ποὺ φωνάζει τὸ *Μετανοεῖτε*, ἔφθασε στὸν ἀέρα καὶ μὲ ἐκράτησε καὶ δὲν μὲ ἄφησε νὰ πέσω στὴν γῆ».

Ἐκτοτε, λοιπόν, ἐπειδὴ κυριεύθηκαν ὅλοι ἀπὸ μεγάλο φόβο, πρόσεχαν σὰν ἄγγελο Θεοῦ τὸν μακάριο.

Ἐκεῖνο δὲ τὸ μικρὸ παιδί, μετὰ ἀπὸ λίγο διάστημα, ἐπειδὴ ἐπόθησε τὸν ἀμέριμνο βίο, ἀπέβαλε τὴν κόμη καὶ σύμφωνη μὲ τὶς μοναχικὲς ὑποσχέσεις πολιτεία μετῆλθε. Δι' αὐτῆς δέ, ἀφοῦ εὐαρέστησε στὸν Θεόν, ἐξεδήμησε πρὸς Κύριον.



(*) Περιοδ. «**Ἅγιος Κυπριανός**», ἀριθ. 323/Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2004, σελ. 136.

Βίος καὶ Πολιτεία καὶ μερικὴ τῶν Θαυμάτων Διήγησις τοῦ Ὁσίου Νίκωνος τοῦ Μετανοεῖτε, σελ. 96, 98, Ἄνθη Εὐσεβείας 4, ἐκδ. «Τῆνος», Ἀθήναι 1997.