

❖ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
«ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ»

- Έδρα: Πατρῶν 12, Κολωνός Ἀθηνῶν
E-mail: agiosfilaretos@yahoo.gr

Ἐπίσκεψη-Προσκύνημα
στὴν «Ἐταιρεία Προστασίας Ἀνηλίκων Πειραιῶς»

17η Μαρτίου 2009 ἐκ.ἡμ.
(Κυριακὴ Δ΄ Νηστειῶν)

Ενα νέο «Προσκύνημα» ξεκινάει στὶς 4:00' μ.μ. ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυρριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, αὐτὴ φορὰ γιὰ τὰ μικρὰ ἀδελφάκια μας, τὰ πονεμένα, τὰ ἐγκαταλελειμμένα, τὰ κακοποιημένα!

Αὐτὰ πὺν γνῶρισαν τὸ σκληρὸ πρόσωπο τῆς ζωῆς ἀπὸ τὴν παιδικὴ τους ἡλικία, τὰ περισσότερα ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς γονεῖς τους!

Κάπου ἐκεῖ, σ' ἓνα προάστιο τοῦ Πειραιᾶ, στὰ Καμίνια, ὑπάρχει μία Στέγη. Μία Στέγη, ἡ ὁποία ἀγκάλιασε αὐτὰ τὰ βασανισμένα παιδάκια, γιὰ νὰ τοὺς δείξει ὅτι ὑπάρχει καὶ ἀγάπη καὶ φροντίδα καὶ ἀνθρωπιά!



«Ἐταιρεία Προστασίας Ἀνηλίκων Πειραιῶς».

Ἔτσι ὀνομάζεται ἡ Στέγη, ἡ ὁποία ὑπάγεται στὸ Ἑπουργεῖο Δικαιοσύνης. Ἑπεύθυνη εἶναι μία γυναίκα, ἡ κυρία Σταματίνα Χαραμῆ, ἡ ὁποῖ-

α σὰν γνήσια «μανούλα», μαζί μὲ τοὺς συνεργάτες της, ἀγκάλιασε αὐτὰ τὰ παιδιά μὲ πραγματικὴ αὐτοθυσίαι. Χωρὶς νὰ σκέπτονται ὥραριο, κόπο καὶ κούραση, προσφέρουν μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά τους τὴν ἀγάπη, τὴν ὁποία τόσο πολὺ ἔχουν στερηθεῖ αὐτὰ τὰ παιδιά.

* * *

Μὲ τὴν εὐχή καὶ εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Πατρὸς καὶ Ποιμενάρχου μας κ. Κυπριανοῦ καὶ τὴν πατρικὴ καθοδήγηση τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ὁρεῶν κ. Κυπριανοῦ, ὁ Σύλλογος Ὁρθοδόξων Γυναικῶν «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων», πραγματοποιήσε, γιὰ δευτέρη φορά, ἐπίσκεψη-«Προσκύνημα» σ' αὐτὴ τὴ τόσο φιλόξενη Στέγη τῶν περιόπου τριάντα (30) μικρῶν ἀδελφῶν μας.

Τῆς ὁμάδος ἠγεῖτο ὅπως πάντα ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπός μας κ. Κυπριανός, στὸν ὁποῖο συμπαρίστατο ὁ Ἱερομόναχος π. Νεῖλος μαζί μὲ δύο Μοναχοὺς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης. Μαζί μας εἶχαμε τὴν εὐλογία νὰ εἶναι ἡ Γερόντισσα καὶ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν Ἀττικῆς μὲ τρεῖς Μοναχῆς, ἐπίσης δύο Μοναχῆς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν, καθὼς καὶ μία Μοναχὴ τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου τῆς Παναγίας τῆς Ὁδηγήτριας Ἀχαρνῶν καὶ μία Ἀδελφὴ ἀπὸ τὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριον τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πόρτο Ράφτη.

Ἰδιαιτέρη χαρὰ γιὰ ὅλους μας ἦταν ἡ συμμετοχὴ τῶν παιδιῶν τῶν δύο Κατηχητικῶν μας: τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὸ Κολωνὸ καὶ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, μαζί μὲ τὶς ἄξιες Κατηγήτριές τους Δ/δες Μαρία Κουκοδίνου, Ἰουστίνα Γιατράκου καὶ Νικολέτα Σιμερτζιάδη.

Πολὺ συγκινητικὴ ἦταν καὶ ἡ συμμετοχὴ στὸ *Προσκύνημά* μας τῆς κυρίας Θεοδώρας Μανωλάκου, μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῶν «Φαρμακοποιῶν τοῦ Κόσμου», ἡ ὁποία συμπαραστέκεται ἀρκετὰ τὸν τελευταῖο καιρὸ στὸ Σύλλογό μας.

Ἕνα πούλμαν ξεκίνησε, γεμάτο κυρίως παιδιά, τὰ ὁποία τιτίβιζαν σὰν τὰ μικρὰ πουλάκια καὶ περιέμεναν μὲ λαχτάρια νὰ συναντήσουν τὰ ἄλλα ἀδελφάκια τους, τῆς Στέγης, γιὰ νὰ τοὺς μεταδώσουν τὴν Ἀγάπην ποὺ φύλαγαν γι' αὐτὰ στὴν καρδοῦλα τους.

* * *

Φθάνοντας στὴν εἴσοδο, μᾶς περιέμενε ἡ Διευθύντρια κυρία Χαραμὴ μὲ τοὺς συνεργάτες της, οἱ ὁποῖοι μᾶς ὑποδέχθηκαν μὲ πολλὴ χαρὰ.

Μέσα στην αίθουσα ἐκδηλώσεων εἶχαν συγκεντρωθεῖ τὰ παιδιά τῆς Στέγης, τὰ ὁποῖα μόλις συναντήθηκαν μὲ τὰ παιδιά τῶν Κατηχητικῶν μας, ἔδειξαν αὐθόρμητα ἕναν ἐνθουσιασμό! Ἐξ ἄλλου, τὰ περισσότερα γνωριζόντουσαν μεταξύ τους ἀπὸ τὴν προηγούμενη φορὰ.

Μᾶς ὑποδέχθηκαν ὅλους μὲ δύο πολὺ ὁμορφα τραγουδάκια. Καὶ ὅταν ἄρχισαν νὰ τραγουδοῦν καὶ τὰ παιδιά τῶν Κατηχητικῶν μας ἔγιναν ὅλα μία ομάδα!

Εἰκοσιπέντε κρινάκια τῆς Στέγης καὶ τριάντα τῶν Κατηχητικῶν μας γίναν ἕνα, μία φωνούλα, μία καρδούλα, μία προσευχή...

Μαζὶ μας εἶχαμε καὶ ἀρκετοὺς γονεῖς τῶν παιδιῶν μας, καθὼς καὶ μέλη τοῦ Συλλόγου μας. Ὅλοι ἦταν κατασυγκινημένοι.

Στὴ συνέχεια πῆρε τὸν λόγο ἡ Διευθύντρια τῆς Στέγης, ἡ κυρία Χαραμῆ, ἡ ὁποία ἀφοῦ εὐχαρίστησε τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπό μας κ. Κυπριανὸ καὶ τὸν Σύλλογό μας τοῦ «Ἁγίου Φιλαρέτου», μᾶς ἔδωσε μερικὲς πληροφορίες γιὰ τὴ λειτουργία τῆς Στέγης.

Μάλιστα, τὸ καθημερινὸ πρόγραμμα τῶν παιδιῶν μᾶς τὸ ἀνέπτυξε ἕνα κοριτσάκι τῆς Στέγης μὲ πολὺ χαριτωμένο τρόπο.

Κατόπιν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπός μας κ. Κυπριανός, ἀφοῦ τοὺς ἀπηύθυνε λόγια Ἀγάπης, ἔδωσε συγχαρητήρια στὴν κυρία Χαραμῆ, τοὺς συνεργάτες της καὶ τὰ παιδιά γιὰ τὴν πολὺ καλὴ λειτουργία τοῦ Κέντρου.

Ἐντύπωση μᾶς ἔκαναν τὰ χαρούμενα πρόσωπα τῶν παιδιῶν, τὰ ὁποῖα φανέρωναν τὶς καλὲς συνθήκες διαβίωσης στὴ Στέγη. Ἀξιοσημείωτη ἦταν ἡ τάξη καὶ ἡ καθαριότητα στοὺς θαλάμους τῶν παιδιῶν καὶ στοὺς κοινόχρηστους χώρους.



Σὲ λίγο τὰ παιδιά, τὰ ὁποῖα εἶχαν γίνει πλέον ἕνα, ξεχύθηκαν στὴν αὐλή, στὰ δύο γήπεδα, ὅπου ἄρχισαν τὸ παιχνίδι μπάσκετ καὶ ποδοσφαίρου.

Τὰ ἀκολουθήσαμε ὅλοι καὶ ἐμεῖς οἱ μεγάλοι. Λαχταροῦσε ἡ καρδιά μας νὰ παίξουμε καὶ ἐμεῖς μαζί τους καὶ νὰ δώσουμε χαρὰ.

Ὁ Θεοφιλέστατος μπήκε στὸ γήπεδο μαζί τους, τοὺς ἔδωσε τὴν ἔναρξη τοῦ παιχνιδιοῦ καὶ βράβευσε τέσσερα ἀπὸ τὰ παιδιά μ' ἓνα συμβολικὸ ποσόν.

Ἡ ἀτμόσφαιρα ἦταν πολὺ χαρούμενη, δὲν θέλαμε νὰ φύγουμε ἀπὸ κοντὰ τους. Νιώσαμε ὅμως, ὅτι ἡ ὥρα κύλησε πολὺ γρήγορα καὶ ἔπρεπε πιά νὰ ἀναχωρήσουμε.



Συγκεντρωθήκαμε ὅλοι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, στὴν αἴθουσα Ἐκδηλώσεων, ὅπου ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπός μας μοίρασε στὰ παιδιά δῶρα, τὰ ὁποῖα εἶχαν προετοιμάσει τὰ δύο Κατηχητικά μας.



Ἡ στιγμή τοῦ ἀποχωρισμοῦ ἔφτασε! Τὰ παιδιά μᾶς ἀποχαιρέτισαν μὲ συγκίνηση καὶ μὲ τὴν εὐχή νὰ ξαναπᾶμε! Τὸ ἴδιο καὶ ἡ κυρία Χαραμὴ καὶ οἱ συνεργάτες της. Κανείς δὲν μποροῦσε νὰ ἀποκρύψει τὴν συγκίνησή του!

* * *

Ἐπιβίβαστήκαμε στὸ πούλμαν καὶ πήραμε τὸν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς. Ἐντικρουόμενα αἰσθήματα ὑπῆρχαν στὶς καρδιές μας: τῆς χαρᾶς τῆς συνάντησης, ἀλλὰ καὶ τῆς λύπης τοῦ ἀποχωρισμοῦ!



Ναί, ἀδελφάκια μας, ἀγαπημένα μας κρινάκια, πολὺ σύντομα θὰ ξαναβρεθοῦμε κοντά σας. Θὰ σᾶς θυμόμαστε ὅλοι στὶς προσευχὲς μας καὶ ἡ ἀγάπη μας θὰ συνοδεύει τὴν πονεμένη σας ζωὴ...

Εἰρήνη Ἀρχοντούλη
Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ.

