

## **❖ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ**



### **‘Η Πανήγυρις τῆς Ἀναλήψεως στὴν Πάτρα**

**Τ**ΗΝ Πέμπτη τῆς Ἀναλήψεως, 15.5.2009 ἐκ.ἡμ., ἐπανηγύρισε ὁ Τερός Μετοχιακὸς Ναὸς τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος στὴν Ἀνθούπολη Πατρῶν.

‘Ο Θεοφίλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ.

Κλήμης, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμ. Μητροπολίτου καὶ Πατρὸς ἡμῶν κ. Κυπριανοῦ καὶ τῆς Διαρκοῦς Τερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων, μετέβη τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς στὴν Πάτρα, μὲ δόθηκὸ αὐτοκινήτου καὶ Ὑποδιάκονο τὸν ἀδ. Δημήτριο Γιατράκο, καὶ ἔχοροστάτησε στὸν Ἐσπερινὸ τῆς Ἔορτῆς, παρουσίᾳ ἀρκετῶν εὐλαβῶν Ἐνοριτῶν. Ἀκολούθησε μικρὰ πνευματικὴ Σύναξις τοῦ Ἐπισκόπου μετὰ τῶν παρευρεθέντων πιστῶν.



Στὴν Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία τῆς Ἔορτῆς, ὁ Θεοφίλ. κ. Κλήμης ἐλειτούργησε μὲ τὸν Ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ Αἰδεσιμ. π. Ἀγγελο Μουρλᾶ καὶ τοὺς Ἅγιους προιανίτας Ἀρχιμανδρίτας π. Ἀθανάσιο ἐκ Πατρῶν καὶ π. Γρηγόριο ἐκ Πύργου Ἡλείας, οἱ ὅποιοι προσῆλθαν γιὰ νὰ συμμετάσχουν στὴν Πανήγυρι μὲ πιστοὺς ἀπὸ τὶς περιοχές τους. Ἐπίσης, προσῆλθαν πιστοί μας ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν Ἀττική.

Ἐκοινώνησαν πολλοὶ εὐλαβεῖς τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

Πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν, ὁ Θεοφίλ. Γαρδικίου ἐξεφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία, τονίσας τὴν ἴδικὴ μας εὐθύνη νὰ ἀνταποκριθοῦμε στὸ μεγάλο Μυστήριο τῆς σωτηριολογικῆς αὐτῆς Δεσποτικῆς Ἔορτῆς, διὰ τοῦ Ὁποίου ἀποκατεστάθη καὶ ἐδοξάσθη ἡ ἀνθρώπινη φύσις ἐν τῷ Προοσώπῳ τοῦ Θεανθρώπου, στὸν Θρόνο τῆς Θεότητος. Ἡ ὁρθὴ Πίστις, ἐν ταπεινώσει, ὑπακοῇ, ἐγκρατείᾳ,

προσευχή καὶ ἀγάπη, μᾶς καθιστοῦν συγκοινωνοὺς τῆς Κενώσεως καὶ τοῦ Πάθους τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, καὶ ὅπωσδήποτε καὶ τῆς Ἀναστάσεως καὶ Ἀναλήψεώς Του. Ἐπίσης, ὑπεργόραμμισε ὅτι ὁ Σωτήρας μας ἀνελήφθη ἀπὸ τὸ Ὁρος τῶν Ἐλαιῶν, διότι Αὐτὸς εἶναι ὁ Ἐλεῶν τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀναμένει ἀπὸ ἡμᾶς τὸ Ἐλεος τῆς μετανοίας, συγχωρητικότητος καὶ ἀγαθοεργίας μας, διότι ἡ Κρίσις Του θὰ εἶναι χωρὶς ἔλεος σὲ ὅσους δὲν ἔχουν καὶ δὲν ἔπιδείξουν ἔλεος. Τέλος, συνεχάρῃ ὅσους πιστοὺς συμμετεῖχαν στὴν Θεία Εὐχαριστία, ἐφ' ὃσον μὲ τὴν Ἀνάληψί Του ὁ Κύριος ἐνῶ δὲν εἶναι πλέον Παρὸν σωματικῶς ἀνάμεσά μας, παρὰ μόνον πνευματικῶς, στὴν Θεία Εὐχαριστία σαρκώνεται μυστηριωδῶς γιὰ νὰ γίνη μεθεκτὸς ψυχοσωματικῶς ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, εἰς ἔνδειξιν ἀπείρου συγκαταβάσεως, φιλανθρωπίας καὶ ἀγάπης!



΄Ακολούθησε λιτανεία τῆς ιερᾶς Εἰκόνος τῆς Ἔορτῆς πέριξ τοῦ Ναοῦ καὶ εὐλόγησις τῶν ἄρτων στὸν αὐλεῖο χῶρο.



Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία παρετέθησαν κεράσματα καὶ οἱ πιστοὶ εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ ἴδοῦν καὶ νὰ ἀκούσουν τὸν Ἐπίσκοπο καὶ νὰ λάβουν ὡς εὐλογία εἰκονίστες ἀπὸ τοὺς Ἅγίους Τόπους.

Τὸ γεγονός ὅτι ἡ ζωντανὴ αὐτὴ Ἔνορία ἀναπτύσσεται καὶ προοδεύει κατὰ Θεόν, ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὸ ὅτι ἀνεγείρει ἥδη πλησίον τοῦ Ναοῦ νέα ἐνοριακὴ Αἴθουσα μὲ ποικίλους βοηθητικοὺς χώρους, γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ποιμαντικῶν ἀναγκῶν της.



’Αργότερα, έόρτια Τράπεζα στὸν Ἐπίσκοπο καὶ τοὺς Κληρικοὺς παρέθεσε εὐλαβῆς Ἐνορίτης μετὰ τῆς συζύγου του στὸ Κατάστημα-Ἐστιατόριό τους, σὲ ὡραίᾳ παραθαλάσσιᾳ περιοχὴ τοῦ Ρίου Πατρῶν.

