

Ποιμαντική Ἐπίσκεψι στήν Σουηδία

Ἡ Ἑορτή τῶν Ἀγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης

Μὲ τὴν εὐχή καὶ εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Κυπριανοῦ, ἀπὸ τὶς 17/30.5 - 22.5/4.6.2009, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ὁρεῶν κ. Κυπριανός, Ἀναπληρωτὴς Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, πραγματοποίησε τὴν πρώτη ποιμαντικὴ ἐπίσκεψί του στήν Σουηδία, ὅπου διακονεῖ ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μακαριουπόλεως κ. Ἰωάννης, προκειμένου, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, νὰ συμμετάσχη στήν Ἑορτὴ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἀγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης στὸ Βάμπεργκ τῆς Στοκχόλμης.

Ἐίχε μαζί του τὸν Αἰδεσιμ. π. Γεώργιο Γιάν, ὡς μεταφραστή, τὸν ἐκ Σουηδίας Ἱεροδιάκονο Θεοχάρη καὶ τὸν Ὑποδιάκονο Γερ. Ἀντώνιο, Ἀγιοκυρπιανίτας, τὴν ἐκ Σουηδίας Μοναχὴ Μαγδαληνὴ Ἀγιοαγγελίτισσα, ὡς μεταφράστρια, τὴν Μοναχὴ Ἰουστίνα Ἀγιοπαρασκευίτισσα, ὡς καὶ μερικὸς λαϊκοὺς, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, σύνολο 14 ἄτομα. Ἦταν ἡ πρώτη γνωριμία τοῦ Θεοφιλεστάτου μὲ τοὺς πιστοὺς μας στήν Σουηδία.

* * *

• **Μᾶς ὑποδέχτηκε** ἡ Σουηδία μὲ τὸ καλύτερο πρόσωπό της τὸ Σάββατο 17/30.5.2009, στὶς 2 μ.μ., μὲ λαμπερὸ ἥλιο, γαλάζιο οὐρανὸ καὶ +24°. Τὰ πράσινα τοπία καὶ τὰ ἀνθισμένα δένδρα εὐωδίαζαν, μέσα σὲ μιὰ φωτεινὴ ἐποχὴ, ὅταν οἱ νύκτες εἶναι σχεδὸν ἀνύπαρκτες καὶ διαρκοῦν περίπου ἀπὸ τὶς 11 τὸ βράδυ μέχρι τὶς 3 τὸ πρωῖ.

Μία ομάδα πιστῶν μὲ τὸν Ἱερέα π. Ἀνδρέα Ὁκερstrom, τὴν Προσφυτέρα Μπριγιότα, τὸν Διάκονο Στέφανο Γιάρπενμπερυ, τὴν Διακόνισσά του Βικτωρία, μᾶς καλωσόρισαν μὲ πολλὴ χαρὰ καὶ ἐγκαρδιότητα στὸ ἀεροδρόμιο. Πήγαμε κατ' εὐθείαν στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἀγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, στὸ νότιο προάστιο τῆς Στοκχόλμης, τὸ Βάμπεργκ, ὅπου μᾶς περιέμενε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μακαριουπόλεως κ. Ἰωάννης καὶ ἄλλοι πιστοί.

Ἐν συνεχείᾳ, τελέσαμε τὸν Ἀναστάσιμο Ἑσπερινὸ στὰ ἑλληνικά, σουηδικά, ἀγγλικά καὶ ρωσικά. Στὸ τέλος, οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι ἐξέφρασαν τὴν μεγάλη χαρὰ τους γιὰ τὴν ἐπίσκεψι καὶ συνάντησι αὐτῆ.

Ὁ Θεοφιλ. κ. Κυπριανὸς μετέφερε τὶς ἐγκάρδιες εὐχὲς τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πατρὸς καὶ Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ καὶ εἶπε ὅτι αἰσθάνεται, ὅτι ἡ Ἐνορία μας ἐκφράζει καὶ μαρτυρεῖ τὴν γνήσια Ὁρθοδοξία, ἐφ' ὅσον εἶναι Σταυρωμένη. Σὲ μιὰ κοινωνία, ὅπου οἱ Ὁρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἀποτελοῦν μιὰ μικρὴ μειονότητα, τοῦτο ἤδη ἀποτελεῖ Σταυρό. Δεῖγμα τῆς σταυρικῆς γνησιότητάς της εἶναι, ὅτι αὐτὴ καρποφορεῖ πνευματικὰ καὶ πληθυσμιακὰ καὶ ἔχει προσφέρει ἀρκετὰ μέλη της στὸν Μοναχισμό. Ὅπου ὑπάρχει μιὰ ἀλληλοπεριχώρησι Μονῆς καὶ Ἐνορίας, ἐκεῖ ὑπάρχει γνήσιο Ἐκκλησιαστικὸ Ἦθος.

Πρέπει νὰ σημειωθῆ, παρενθετικά, ὅτι ἡ Ἐνορία ἀποτελεῖται ἀπὸ Σουηδοὺς προσηλύτους ἐκ τοῦ Λουθηρανισμοῦ καὶ ἀπὸ Ὁρθοδόξους ἑλληνικῆς, σερβικῆς, ἀραβικῆς, ρωσικῆς καὶ ρουμανικῆς καταγωγῆς. Ἡ ζωντανὴ πίστι, ὁ ζήλος καὶ ἡ δίψα γιὰ τὴν Ἀλήθεια προκαλοῦν τὴν αἴσθησι τῆς ἐποχῆς τῶν πρώτων Χριστιανῶν. Οἱ πιστοὶ θυσιάζονται γιὰ νὰ ἔλθουν στὴν Ἐκκλησία ἀπὸ μακρινὲς ἀποστάσεις, ζητώντας θεραπεία τῶν πονεμένων ψυχῶν, παρηγορία, φῶς, ἀγάπη, στήριγμα καὶ τροφή γιὰ τὸν πνευματικὸ ἀγῶνα τους σὲ μιὰ χώρα βαθεῖα ἐκκοσμικευμένη.

Τὸ πνευματικὸ περιβάλλον εἶναι πολὺ δύσκολο, διότι στὴν σημερινὴ εὐημεροῦσα κοινωνία βασιλεύει ἡ σαρκολατρία καὶ ὁ ἐγωκεντρισμός. Ἡ ἐπίσημη ἐκκλησία τῆς Σουηδίας εἶναι Λουθηρανικὴ. Οἱ πιστοὶ τῆς ὅλο καὶ λιγοστεύουν, ὀδηγούμενοι ἀπὸ τοὺς/τὶς ποιμένες τους ὅλο καὶ πιὸ μακριὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς ἀρχὲς τοῦ Εὐαγγελίου. Αὐξάνεται ταυτόχρονα ὁ ἀριθμὸς τῶν Μουσουλμάνων καὶ ἀρχίζουν νὰ μετατρέπουν λουθηρανικοὺς ναοὺς σὲ τζαμιά, ἐνῶ οἱ Ὁρθόδοξοι τῶν ἄλλων τοπικῶν Ἐκκλησιῶν στὴν Σουηδία εἶναι πολὺ ἐπηρεασμένοι ἀπὸ τὸ συγκρητιστικὸ πνεῦμα τοῦ μοντερισμοῦ καὶ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Μετὰ τὸν Ἑσπερινό, πήγαμε στὸ σπίτι τῆς κατὰ σάρκα μητέρας τοῦ Διακόνου Θεοχάρους, γιὰ σωματικὴ καὶ πνευματικὴ τροφή. Στὴν πνευματικὴ συζήτησι, ὁ Θεοφιλ. Ἰωάννης διηγήθηκε, πῶς ξεκίνησε τὴν Ἐνορία στὴν Στοκχόλμη καὶ τὰ θαύματα, μὲ τὰ ὁποῖα ὁ Κύριος στήριξε τὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο του. Ὁ Θεοφιλ. Κυπριανὸς μίλησε οἰκοδομητικὰ γιὰ τὸ νόημα τοῦ Σταυροῦ, χωρὶς τὸν ὁποῖο δὲν ὑπάρχει Ἀνάστασι καὶ Ἀνάληψι. Ἀναφέροντας πατερικὰ κείμενα, ὑπογράμμισε τὴν ὠφέλεια πὺν λαμβάνουμε, ὅταν ὑπομένουμε τὶς θλίψεις καὶ δοκιμασίες μὲ χαρά.

Ἐνα μέρος τῆς ἐξ Ἑλλάδος Συνοδίας φιλοξενήθηκε στὰ δωμάτια τοῦ Ναοῦ καὶ τὸ ἄλλο μέρος μοιράσθηκε στὰ φιλόξενα σπίτια τῶν Σουηδῶν ἀδελφῶν μας.

* * *

• **Τὴν Κυριακὴ** τῶν Ἁγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων τῆς Ἁγίας Πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 18/31.5.2009, τελέστηκε ἱερό Συλλεῖτουργο.

Ὁ Θεοφιλ. Ὁρεῶν κ. Κυπριανὸς ἐλειτούργησε μετὰ τοῦ Θεοφιλ. Μακαριουπόλεως κ. Ἰωάννου, τῶν Πρεσβυτέρων π. Ἀνδρέου καὶ π.

Γεωργίου καὶ τῶν Διακόνων Θεοχάρους καὶ Στεφάνου. Ἔλαβαν μέρος ἀρκετοὶ Ὑποδιάκονοι, ἔψαλε ὁ μικτὸς Χορὸς τοῦ Ναοῦ καὶ παρίστατο μεγάλο πλῆθος εὐσεβῶν Ὁρθοδόξων πολλῶν ἐθνοτήτων. Μετέλαβε μεγάλο πλῆθος πιστῶν.



Στὸ τέλος, ὁ Θεοφιλ. Κυπριανὸς ἀναφέρθηκε στὴν Ἐνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ὑπὲρ τῆς Ὅποίας προσευχήθηκε ὁ Κύριός μας, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ χρέος καὶ τὴν σημασία πού ἔχει στὴν προοπτικὴ αὐτὴ νὰ τηροῦμε τὰ δόγματα τῆς Ὁρθοδοξίας, ἀλλὰ καὶ νὰ διώνουμε τὴν Ὁρθοπραξία, ἰδιαίτερος δὲ νὰ μὴ κρίνουμε κανέ-

ναν. Ἡ Ἐνότης τῆς Ἐκκλησίας δὲν διασπᾶται μόνο μὲ τὴν αἵρεσι, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἁμαρτία. Ὅταν ξεφεύγουμε ἀπὸ τὴν θεωρία τῶν δογμάτων ἢ τὴν πράξι τῆς ὀρθῆς ἐν Χριστῶ ζωῆς, χωριζόμαστε ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία. Ἐπίσης ἐπίσημανε, νὰ μὴν ἔχουμε αἰρετικὰ ἢ κοσμικὰ βιβλία, περιοδικὰ κλπ. στὰ σπίτια μας, διότι αὐτὰ ἐμποδίζουν τὴν Παναγία μας νὰ μᾶς ἐπισκεφθῆ καὶ ἔτσι χάνουμε τὴν Προστασία Της καὶ χωριζόμαστε ἀπὸ τὸν Οὐράνιο Κόσμο.

Μετὰ τὴν Θεῖαν Λειτουργία καὶ τὸ πλούσιο τραπέζι ἀγάπης, τὸ ὁποῖο προσέφεραν οἱ πιστοὶ τῆς Ἐνορίας, ἀναχωρήσαμε μὲ μερικὸς Ἐνοριῖτες γιὰ μιὰ ξενάγησι στὸ κέντρο τῆς Στοκχόλμης. Περπατήσαμε στὰ στενὰ δρομάκια τῆς παλαιᾶς Πόλεως καὶ θαυμάσαμε τὸν ἱστορικὸ καὶ πολιτι-



στικό πλοῦτο τῆς χώρας αὐτῆς. Ἐπειτα μὲ ἓνα καρβάκι μᾶς ξενάγησαν στὶς ἀποβάθρες τῆς Στογκόλμης, ἡ ὁποία εἶναι κτισμένη σὲ 14 νησιά.

Τὸ βράδυ, ἓνας Ἕλληνας τῆς Ἐνορίας μας ἀπὸ τὰ Γιάννενα, μαζί μὲ τὴν οἰκογένειά του, μᾶς προσέφερε ἓνα ὠραῖο δεῖπνο στὸ ἐστιατόριό τους, στὴν παραλία. Ὁ Θεοφιλ. Κυπριανὸς βρῆκε τὴν εὐκαιρία νὰ μιλήσῃ γιὰ τὴν σημασία τῆς τηρήσεως τῶν Νηστειῶν, ἰδίως τῆς Τετάρτης καὶ Παρασκευῆς, καὶ τὴν ἀνάγκη νὰ προσέχουμε, ἰδιαίτερα μάλιστα οἱ Ποιμένες, ὥστε νὰ δίνουμε ἓνα καλὸ παράδειγμα σεβασμοῦ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν μας Παραδόσεων στὸ περιβάλλον μας.

* * *

• **Τὴν Δευτέρα**, 19.5/1.6.2009, πήγαμε στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας στὴν Βίλμπεργκα τοῦ Γκρόιλμπυ. Στὸ ἐρημητικὸ αὐτὸ Ἱουχαστήριον μονάζει ἀπὸ εἰκοσαετίας περίπου ἡ σουηδὴ Γερόντισσα Φιλοθέη, ἡ ὁποία εἶχε καρῆ Μοναχὴ ἀπὸ τὸν πνευματικὸ της Πατέρα, τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτη μας κ. Κυπριανό, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν Ἀττικῆς.

Ὁ Θεοφιλ. Ὁρεῶν ἐτέλεσε ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, βοηθούμενος ἀπὸ τοὺς πατέρες Ἀνδρέα καὶ Γεώργιο καὶ τὸν Ἱεροδιάκονο Θεοχάρη. Κατὰ τὴν ἐπιθυμία τῆς Γερ. Φιλοθέης, ἔψαλαν οἱ ἐξ Ἑλλάδος Γερ. Ἰουστῖνα καὶ ἡ κα Χρυσούλα Κατσούδα. Ἐκοινώνησαν ἅπαντες.



Στὴν Ὁμιλία του, ὁ Θεοφιλέστατος ἐξήγησε, πῶς οἱ πραγματικοὶ Χριστιανοὶ βιώνουν τὸν Σταυρό, εἶναι ἐπάνω στὸ Σταυρό, καὶ ἀνέφερε παραδείγματα ἀπὸ τοὺς Βίους τῶν Ἁγίων. Ἡ Ὁμιλία αὐτὴ ἦταν ἰδιαίτερα ἐνισχυτικὴ γιὰ τὴν Γερ. Φιλοθέη, ἡ ὁποία μόνη της σηκώνει τὸ Σταυρὸ τοῦ μοναστικοῦ βίου, ἀλλὰ καὶ τῶν σωματικῶν της ἀσθενειῶν καὶ πόνων.

Τῆς μετέφερε ὁ Θεοφ. Κυπριανὸς τὶς εὐχὲς τοῦ πνευματικοῦ μας Πατέρα, ὁ ὁποῖος ἂν καὶ βρίσκεται στὴν κλίνη τῆς ἀσθενείας, φροντίζει γιὰ ὅλα τὰ παιδιά του σὲ ὅλο τὸν κόσμον. Τῆς προσέφερε ἐπίσης μιὰ



Εικόνα τῆς «Παναγίας τῶν Ἀγγέλων», ἐπειδὴ ἔγινε Μοναχὴ στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων.

Ἀκολούθησε ἐόρτια Τράπεζα ὑπαιθρίως, ὅπου ἡ Γερ. Φιλοθέη μᾶς διηγήθηκε πῶς ἡ Ἁγία Φιλοθέη τὴν ἔχει στηρίξει στὴν ἀσκητικὴ τῆς μόνωσι.

Κατόπιν, πήγαμε στὴν μικρὴ πόλι Σιγτούνα, πρῶτης πρωτεύουσας τῆς χώρας, ὅπου διασώζονται ἐρείπια ἀπὸ τὸν Καθεδρικό Ναὸ τῆς ἐποχῆς τοῦ ἐκχριστιανισμοῦ τῆς Σουηδίας (ΙΑ΄ αἰ.). Τὸν Ναὸ αὐτὸ ἔκτισε ὁ Ἅγιος Οὐλάβ πρὶν ἀπὸ τὸ Σχίσμα, ὅταν οἱ Χριστιανοὶ τῆς Εὐρώπης ἦταν ἀκόμη ἐνωμένοι στὴν Ὁρθοδοξία.

Δειπνήσαμε λίγο ἔξω ἀπὸ τὴν Οὐψάλα, στὸ σπίτι τῶν Ἐνοριτῶν μας Λαυρεντίου καὶ Μαρίας, μέσα στὸ θαυμάσιο δάσος, μὲ χαρὰ πνευματικὴ καὶ ἀφελότητα καρδιάς.

* * *

• **Τὴν Τρίτη** 20.5/2.6.2009 μᾶς ἔδειξε ἡ Σουηδία τὸ ἄλλο πρόσωπὸ τῆς. Ξεκινήσαμε στὶς 8 π.μ. γιὰ τὴν Οὐψάλα μέσα σὲ ραγδαία βροχὴ καὶ ἐνῶ ἡ θερμοκρασία εἶχε πέσει σὲ περίπου +10°. Ἐκεῖ τελέστηκε ἡ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἀπὸ τὸν Ἐφημέριό αὐτοῦ Αἰδεσιμ. π. Ἀνδρέα, μὲ τὴν συμμετοχὴ καὶ τοῦ π. Γεωργίου καὶ τῶν Διακόνων Θεοχάρους καὶ Στεφάνου, τοῦ Θεοφιλ. κ. Κυπριανοῦ συμπροσευχομένου. Ὅλοι συναντηθήκαμε στὸ Ἅγιο Ποτήριο.



Στὸ τέλος τῆς Λειτουργίας, ἕνας ἀπὸ τοὺς Ἐνοριῖτες μᾶς διηγήθηκε γιὰ μιὰ Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Θεοδοσίου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Τσερνίγκωφ τῆς Ρωσίας, ἡ ὁποία βρῖσκεται ἐκεῖ στὸ Ναὸ. Τὴν Εἰκόνα αὐτὴ εἶχαν κρύψει, λόγῳ τοῦ διωγμοῦ στὴν Σοβιετικὴ Ἑνωσι. Κάποιος ἔφερε τὴν Εἰκόνα στὴν Σουηδία, ἀλλὰ ἐπειδὴ τὸ πρόσωπο τοῦ Ἁγίου εἶχε παραδόξως ἐξαφανισθῆ, τὴν ἔβαλε σὲ ἕνα ντουλάπι. Ἐπειτα ὁμως, μὲ τὴν μεσιτεία τοῦ Ἁγίου, αὐτὸς θεραπεύθηκε ἀπὸ καρκίνο καὶ ὅταν ἔβγαλε τὴν Εἰκόνα, τὸ πρόσωπο τοῦ Ἁγίου εἶχε πάλι ἐμφανισθῆ!

Ἀκολούθησε λιτὸ γεῦμα στὴν οἰκία τοῦ π. Ἀνδρέου, ὅπου ὁ Θεοφιλέστατος ἀναφέρθηκε στὴν ὑψηλὴ θέσι τῆς Προεσβυτέρας στὴν Ἐνορία, διότι

αὐτὴ συμμετέχει κατὰ κάποιον τρόπο στὴν Ἱερωσύνη τοῦ συζύγου της καὶ τὸν βοηθαίει στὸ ποιμαντικὸ του ἔργο. Ἐπίσης μίλησε γιὰ τὸ ρόλο τῶν Διακονισῶν στὴν Ἀρχαία Ἐκκλησία καὶ τὴν ἄγραφη παράδοσι νὰ σεβώμαστε τὰ ἱερὰ βιβλία, τὴν Ἀγία Γραφή, τὶς Εἰκόνες, τὸ Ἀντίδωρο κτλ., ὥστε νὰ μὴ τὰ πιάνομε ἀπρόσεκτα, οὔτε νὰ τὰ ἀκουμπᾶμε ὀπουδήποτε (σὲ καθίσματα, ἢ μὲ ἄλλα κοσμικὰ ἀντικείμενα κ.ἄ.).

Ἐν συνεχείᾳ, ἔγινε ξενάγησι στὴν Οὐψάλα, γνωστὴ πανεπιστημιούπολι, ἢ ὅποια θεωρεῖται καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ πρωτεύουσα τῆς Σουηδίας. Στὸ «Domkyrka», τὸν καθεδρικὸ ναὸ τῶν Λουθηρανῶν, μᾶς ἔδειξαν τὴν νέα «Ἀγία Τράπεζα» στὸ μέσον περίπου τοῦ Ναοῦ. Ἐπειδὴ οἱ Προτεστάντες δὲν ἀναγνωρίζουν τὰ τίμια Λείψανα τῶν Ἀγίων, κατὰ τὰ ἐγκαίνια στὴν «Λειψανοθήκη» ἔβαλαν μιὰ εὐχή γιὰ τὴν οἰκουμενιστικὴ «Ἐνότητα τῶν Ἐκκλησιῶν», μὲ ὑπογραφὰς διαφόρων Προτεστάντων, Παπικῶν καὶ ἐπίσης τοῦ οἰκουμενιστοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου.



Τὸ βράδυ, μᾶς προσέφεραν δεῖπνο στὸ σπίτι τους οἱ κατὰ σάρκα γονεῖς τῆς Ἀδελφῆς Μαγδαληνῆς, οἱ ὅποιοι δὲν εἶναι ἀκόμη Ὁρθόδοξοι, ἀλλὰ ἀγαποῦν καὶ σέβονται πολὺ τὴν Ἐκκλησίᾳ μας. Ὁ Θεοφιλέστατος μίλησε γιὰ τὸ ὄραμα τῆς Ἀγιότητος στὴν Ὁρθοδοξία, γιὰ τὴν χαρὰ καὶ τὴν εἰρήνην ποὺ φέρνει ἢ θέωσι στὴν ζωὴ μας. Μίλησε ἐπίσης γιὰ τὴν θέσι τῆς Παναγίας στὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Πίστι μας καὶ γιὰ τὶς θαυματουργικὰς Εἰκόνες Της. Ὁ π. Γεώργιος μᾶς διηγήθηκε τὸ Ὀδοιοπορικὸ του πρὸς τὴν ἀληθινὴ Ἐκκλησία: μετὰ ἀπὸ μακρὰ καὶ ὀδυνηρὴ ἀναζήτησι, ἀναπαύτηκε τὸ πνεῦμα του στὸ Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ καὶ ἔτσι προσήλθε στὴν Ὁρθοδοξία.

* * *

• **Τὴν Τετάρτη**, 21.5/3.6.2009, τῶν Ἀγίων Ἰσαποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, τελέστηκε ἡ πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία στὸν ἐορτάζοντα Ἱερὸ Ναὸ στὸ Βάμπεργκ τῆς Στοκχόλμης.

Ἐλαβαν μέρος οἱ δύο Θεοφιλέστατοι Ἀρχιερεῖς κ. Κυπριανὸς καὶ κ. Ἰωάννης, οἱ δύο Ἱερεῖς π. Ἀνδρέας καὶ π. Γεώργιος, οἱ δύο Διάκονοι Θεοχάρης καὶ Στέφανος, πολλοὶ Ὑποδιάκονοι καὶ μεγάλο πλῆθος πιστῶν.

Ὁ Θεοφιλ. κ. Ἰωάννης μίλησε γιὰ τὴν ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας στὴν διάδοσι τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Ἀληθείας καὶ εὐχαρίστησε τοὺς ἐξ Ἑλλάδος



ἐπισκέπτας γιὰ τὴν ἐνισχυτικὴ καὶ ἀδελφικὴ παρουσία τους.

Ἐκοινώνησαν πολλοὶ εὐλαβεῖς τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. Ἐγίνε Λιτανεῖα πέριξ τοῦ Ναοῦ καὶ στὸ τέλος ὁ Ὁ Θεοφιλ. κ. Κυπριανὸς μίλησε περὶ ὑπομονῆς καὶ εὐχαριστίας στὶς δοκιμασίες, περὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ κάλλους τῆς Νύμφης τοῦ Χριστοῦ Ἁγίας Ἐκκλησίας καὶ ἐξέφρασε τὴν συγκίνησι καὶ εὐγνωμοσύνη του γιὰ τὴν φιλοξενία, ἀλλὰ καὶ τὴν χαρὰ του γιὰ τὴν πρόοδο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς τῶν Ἱεραποστολικῶν Κοινοτήτων μας στὴν Σουηδία. Τέλος, προσέφερε μιὰ πολύτιμη Εἰκόνα τῆς Παναγίας μας ὡς δῶρο στὸν Θεοφιλ. κ. Ἰωάννη.

Ψάλαμε τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη» στὰ ἑλληνικά, σουηδικά, ρωσικά καὶ ἀραβικά, καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Κυπριανὸς μοίρασε εὐλογίες στοὺς πιστοὺς. Ἀκολούθησε ἐόρτια Τράπεζα στὴν Ἐνοριακὴ Αἴθουσα μέσα σὲ πολὺ ζεστὴ ἀτμόσφαιρα ἀδελφικῆς χαρᾶς καὶ ἀγάπης. Ὁ Θεοφιλέστατος Κυπριανὸς διάβασε δυνατά, γιὰ νὰ ἀκούγεται ἀπὸ ὅλους, μιὰ *Εὐχὴ στὴν Παναγία μας γιὰ τὴν ἀγάπη στὸν Ἀδελφὸ μας*, τὴν Ὅποια κατόπιν μοίρασε στοὺς πιστοὺς σὲ σουηδικὴ μετάφρασι.

* * *

• **Τὸ πρωῒ** τῆς Πέμπτης, 22.5/4.6.2009, στὶς 6:20', ὁ Θεοφιλ. Ὁρεῶν καὶ ἡ Συνοδία του ἀνεχώρησαν ἀεροπορικῶς γιὰ τὴν Ἀθήνα μέσω Δανίας, γεμάτοι χαρὰ καὶ εὐχαρίστησι γιὰ τὴν ἀδελφικὴ φιλοξενία καὶ τὴν μεταξύ τους ἀγάπη, καθὼς ἐπίσης καὶ γιὰ τὸν ζῆλο τῶν πιστῶν μας στὴν Σουηδία ὑπὲρ τῆς ἁγίας καὶ ἀληθοῦς Πίστεώς μας.

Ἡ ἐπίσκεψι αὐτὴ εἶχε ἰδιαίτερη σημασία, ἐπειδὴ ἔχουν περάσει ἐννέα χρόνια ἀπὸ τὴν τελευταία ἐπίσκεψι τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ στὴν Σουηδία καὶ ἐπίσης, διότι τὸ περασμένο ἔτος ἦταν ἐξαιρετικὰ δύσκολο γιὰ τοὺς δύο ποιμένες, τὸν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπο Ἰωάννη καὶ τὸν π. Ἀνδρέα, λόγῳ σοβαρῶν προβλημάτων ὑγείας.

Ἡ παρουσία τοῦ Θεοφιλεστάτου κ. Κυπριανοῦ, τῶν Κληρικῶν καὶ

τῆς ομάδος τῶν πιστῶν μας ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ἀνανέωσε καὶ ἐνίσχυσε τὶς σχέσεις ἀγάπης καὶ ἐνότητος ἐν Χριστῷ μὲ τοὺς ἀδελφούς μας ποὺ ἀποτελοῦν τὸ «μικρὸ ποίμνιο» στὴν μακρινὴ Σουηδία.

Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἔνεκεν!

ἀδ.Μ.Α.

• **Υ.Γ.**

Γράμματα, τὰ ὅποια λάβαμε ἀργότερα ἀπὸ ἀδελφούς μας ποὺ συναντήσαμε στὴν Σουηδία, μᾶς πληροφοροῦν γιὰ τὴν βαθειὰ ἐπίδρασι τῆς ἐπίσκεψέως μας στὴν Ἐνορία τους: «Ἔχει γίνει μιὰ μόνιμη ἀλλαγὴ στὴν Ἐνορία τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης. Ἡ Ἐνορία πραγματικὰ βομβαρδιζόταν μὲ ἀγάπη καὶ εὐλογήθηκε ἀπὸ τὴν παρουσία Σας».

Οἱ ἑτερόδοξοι Λουθηρανοί, μὲ τοὺς ὁποίους ἐπικοινωνήσαμε, «εἶναι ὑπερήφανοι γιὰ τὴν σχέσι τους ποὺ ἔχουν μὲ μᾶς τοὺς Ὁρθοδόξους», «ἦταν πολὺ χαρούμενοι γιὰ τὴν συνάντησι καὶ κάποια ἔμεινε ξύπνια ὅλη τὴν νύκτα, σκεπτόμενη τὴν θαυμάσια συνάντησι».

ἀδ.Μ.Α.

