

**Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ὁσίου Σεραφεῖμ τοῦ Σάρωφ
καὶ τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἡλιοῦ
στὴν Β. Ἑλλάδα**

ΤΟ Σάββατο, 19.7.2009 ἐκ.ήμ., μὲ τὴν εὐλογία τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης ἀντιπροσώπευσε τὸν ἀσθενοῦντα Σεβασμ. Μητροπολίτη μας κ. Κυπριανὸ στὴν Πανίγγυρι τοῦ Ἱεροῦ Γυναικείου Ἐνοχαστηρίου τοῦ Ὁσίου Σεραφεῖμ τοῦ Σάρωφ στὸν Ἐλαιῶνα Σερῶν. Τῆς ὀλιγομελοῦς Ἀδελφότητος Αὐτοῦ προΐσταται ἡ Γερόντισσα Ἀναστασία Μοναχὴ.



Στὴν ἐορτια ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ἔλαβαν ἐπίσης μέρος ὁ Ἀρχιμ. π. Γλυκέριος Ἀγιοκυπριανίτης, ὁ Αἰδεσιμ. π. Βιτάλιος Ἀλμανίδης ἀπὸ τὴν Κατερίνη καὶ ὁ συνοδὸς τοῦ Ἐπισκόπου Αἰδεσιμ. π. Γεώργιος Γιάν. Παρέστη μεγάλος ἀριθμὸς εὐσεβῶν ἀπὸ τὴν περιοχὴ καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη τῆς Β. Ἑλλάδος, ὡς καὶ ὁ Βουλευτὴς Σερῶν κ. Πολατιδῆς. Ἐψαλαν ὠραῖα εὐλαβεῖς Ἱεροψάλται.



Στὴν Ὁμιλία του, ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης ἀνεφέρθη σὲ σημεῖα τῆς περιφήμου

διδασκαλίας τοῦ Ὁσίου Σεραφεῖμ περὶ τῆς Ἀποκτίσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἐτόνισε, ὅτι τὸ κατ' ἐξοχὴν ἐμπόδιο ἐλεύσεως καὶ ἐκδηλώσεως τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐντὸς ἡμῶν εἶναι ἡ ἁμαρτία, ἡ ὁποία ἄλλωστε τὸ ἐξεδίωξε ἀπὸ ἡμᾶς στὸν Παράδεισο. Ἡ ἁμαρτία εἶναι οὐσιαστικὰ «καρκίνος τῆς ψυχῆς». Ὁ καρκίνος ὅμως αὐτὸς δὲν εἶναι ἀθεράπευτος. Ὁ Χριστὸς μᾶς ἐθεράπευσε καὶ μᾶς παρέχει τὴν θεραπεία. Ἡ ἁμαρτία δρᾷ συνήθως σταδιακὰ καὶ ἀδιόρατα, προκειμένου νὰ καταφάγη τὶς δυνάμεις τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ δυνατότης ὅμως ἐπιστροφῆς, ἀποκαταστάσεως καὶ ἁγιασμοῦ εἶναι πάντοτε ἀνοικτὴ. Τὸ σωτήριο φάρμακο ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι ἡ Μετάνοια. Χωρὶς Μετάνοια, τὸ θεραπευτικὸ ἔργο τοῦ Χριστοῦ ἀκυρώνεται σὲ μᾶς καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα μᾶς «φοβεῖται» καὶ δὲν εἰσέρχεται σὲ ἀκάθαρτο οἰκητήριον. Δὲν πλασθήκαμε γιὰ τὴν ἁμαρτία, ἀλλὰ γιὰ τὴν Ἄρετή, τὴν Ἀγιότητα καὶ τὴν Κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καὶ δὲν θὰ βροῦμε τὴν πνευματικὴ ὑγεία μας, παρὰ μόνον στὸν Χριστὸ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι.



Ἀκολούθησε λιτανεῖα τῆς ἱ. Εἰκόνης τοῦ Ὁσίου Σεραφεῖμ μετὰ μικροῦ τμήματος ἱ. Λειψάνου του, ὡς καὶ ἄλλων εὐλογιῶν του, πέριξ τοῦ ὠραίου καὶ εὐρυχώρου Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ νεοδομήτου Ἱουχαστηρίου, τέλος δὲ εὐλογήθησαν οἱ ἄγιοι.

Ἡ ἐορτάζουσα Ἀδελφότης παρέθεσε ἐπίσης τράπεζα ἀγάπης ἰδίως στοὺς ἀπὸ μακρὰν προσελθόντας Κληρικούς καὶ λαϊκοὺς.

• ΤΗΝ Κυριακὴ, 20.7.2009 ἐκ.ἡμ., ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου κ. Κλήμης ἐλειτούργησε μετὰ τοῦ Αἰδεσιμ. π. Γεωργίου Γιάν στοῦ Ναῦδροιο τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ στὴν Δράμα. Ἐψαλαν εὐσεβεῖς Ἱεροψάλται καὶ παρέστησαν ἄρκετοὶ πιστοί.

Στὴν Ὀμιλία του, ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης ἐξ ἀφορμῆς τῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν πέντε ἄρτων, ἀνεφέρθη στὴν ἀνάγκη ἐμπιστοσύνης στὸν Θεὸ καὶ στὴν Πρόνοιά Του καὶ στὴν ἀποφυγὴ τῆς ἀπιστίας, τῆς πλεονεξίας, τῆς μισανθρωπίας καὶ τῆς φιλοκοσμίας/φιληδονίας,



πὸν ἀποτελοῦν τὶς κύριες αἰτίες ἐπιδιώξεως πλουτισμοῦ. Ἡ ἐπιδίωξις πλουτισμοῦ εἶναι ἐφάμαρτη ἀκόμη καὶ ὡς τάσις καὶ ἐπιθυμία. Ὁ Κύριος ἐπλήνεσε τὴν πτωχὴν χήρα, ἡ ὁποία προσέφερε στὸν Ναὸ ἀπὸ τὸ ὑστέρημά της. Ἐπίσης, ἐν συνδυασμῶ μετὰ τὴν Ἑορτὴ τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ, ἐνθύμισε τὸ περιστατικὸ μετὰ τὴν εὐλογημένην χήρα στὰ Σάρεπτα τῆς Σιδωνίας, ἡ ὁποία παρὰ τὴν ξηρασίαν καὶ τὴν ἀνέχειάν της, προσέφερε πρόθυμα φιλοξενίαν στὸν μέγα Προφήτην, χωρὶς νὰ γνωρίζῃ ποιὸς εἶναι, καὶ ἔτσι δὲν ἔλειψαν τὰ ὑλικά ἀγαθὰ ἀπὸ αὐτὴν καὶ τὰ παιδιά της, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι λιμοκτονοῦσαν. Τέλος, ἀνεφέρθη στὸ περιστατικὸ τῆς καθόδου τοῦ Πυρὸς ἐξ Οὐρανοῦ στὴν θυσίαν τοῦ Προφήτου, πρὸς ἀπόδειξιν τοῦ ποῖος Θεὸς εἶναι ὁ Ἀληθινός, ἐναντι τῶν ἱερέων τῆς αἰσχύνῃς. Καὶ ἐτόνισε, ὅτι στὴν Θεία Λειτουργία, σύμφωνα μετὰ τὸν ἱ. Χρυσόστομον, συμβαίνει μεγαλύτερον Θαῦμα. Μετὰ τὴν ἐπίκλησιν τοῦ Λειτουργοῦ, κατέρχεται τὸ Πῦρ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ μεταβάλλει τὰ Δῶρα σὲ Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ. Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ Ἀληθινὸς Ἄρτος πὸν κατέρχεται ἐξ Οὐρανοῦ γὰρ νὰ ζωοποιήσῃ τὸν κόσμον. Καὶ οὐδεὶς σώζεται, ἂν δὲν δεχθῇ τὸν Ζωοποιὸν Ἄρτον. Προέτρεψε δὲ σὲ συνεχῆ μετάνοιαν, ὥστε νὰ ἐνούμεθα συνεχῶς μετὰ τὸν Χριστὸν στὰ Ζωοποιὰ Μυστήρια. Ἄν ζοῦμε σὲ κοινωνίαν μετὰ τὸν Χριστόν, δὲν πρέπει νὰ κατακρίνομε καὶ νὰ ὑποτιμοῦμε τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ νὰ εὐχόμεθα ἀγαπητικὰ γὰρ τὴν μετάνοιαν καὶ σωτηρίαν τοὺς.

