

**Ἐπέτειος Χειροτονίας  
Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος**



**Τ**ΗΝ Τρίτη, 7.10.2009 ἐκ.ἡμ., ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης ἐτέλεσε τὴν Θ. Λειτουργία στὸν Προσκυνηματικὸ Ἱερό Ναὸ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης στὴν ὁμώνυμο Ἱερὰ Μονὴ Φυλῆς Ἀττικῆς. Συμμετείχαν τρεῖς Ἱερεῖς καὶ ἓνας Διάκονος. Ἐπρόκειτο γιὰ τὴν δευτέρη ἐπέτειο τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας του καὶ στὸ τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας, πρὸ τοῦ Δι' εὐχῶν, ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης ἀνεφέρθη ἐν συντομίᾳ στὸ γεγονός.



Ἐτόνισε, ὅτι οἱ ἐορταζόμενοι Ἅγιοι τῆς ἡμέρας αὐτῆς θεωροῦνται πλέον οἱ Προστάται Ἅγιοι τῆς Ἀρχιερατικῆς του Διακονίας. Οἱ μὲν Μεγαλομάρτυρες Ἅγιοι Σέργιος καὶ Βάγκχος διακρίνονται γιὰ τὴν μαρτυρικὴ ἐμμονὴ τους στὴν Πίστι καὶ τὴν ἀφοβία τους ἐνώπιον τοῦ θανάτου, ἐφ' ὅσον ἡ ζωὴ τους ταυτίσθηκε μὲ τὸν Χριστὸ

καὶ ὁ θάνατος ἐθεωρεῖτο γι' αὐτοὺς «κέρδος» (Φιλιπ. α' 21)· ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Πολυχρόνιος, μὲ τὸν σφαγιασμό του ὑπὸ τῶν αἰρετικῶν Ἀρειανῶν ἐν ὥρᾳ Θείας Λειτουργίας, διακρίνεται γιὰ τὴν ἕως θανάτου θυσία του ὑπὲρ τῆς Ὁμολογίας τῆς Ὁρθοδόξου Πίστεως· οἱ δὲ Ὅσιοι 99 Πατέρες ἐν Κρήτῃ, οἱ ὁποῖοι κατὰ τὴν ἐπιθυμία τους ἐκοιμήθησαν ταυτοχρόνως, ἅμα τῇ μαρτυρικῇ τελειώσει τοῦ προεξάρχοντος αὐτῶν Ὁσίου Ἰωάννου, διακρίνονται γιὰ τὸν σύνδεσμο τῆς ἐνότητος καὶ τῆς ἀγάπης τους.

Καὶ ἡ Ποιμαντικὴ Διακονία στὴν Ἐκκλησία πρέπει νὰ διακρίνεται ἀπὸ μαρτυρικὴ ἐν Χριστῷ ζωὴ καὶ ἀφοβία θανάτου, ἀπὸ Ὁμολογία ἕως θυσίας τῆς Ὁρθοδοξίας καὶ ἀπὸ ἐνοποιητικὴ δύναμι Ἀγάπης.

Ἐξήτησε δὲ ἀπὸ τοὺς παρισταμένους πιστοὺς, Κληρικούς, Μοναχοὺς, Μοναχὲς καὶ Λαϊκοὺς, ὅπως δεηθοῦν νὰ χαρακτηρίζεται καὶ ἡ ἰδικὴ του διακονία ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἅγια γνωρίσματα, ὥστε νὰ δοξάζεται ὁ Θεὸς καὶ νὰ ἐπιτυγχάνεται ὁ στολισμὸς τῶν ψυχῶν μας ἀπὸ τὴν Χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα μᾶς καθαίρει, μᾶς φωτίζει καὶ μᾶς ἀγιάζει ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, κατὰ τὸ μέτρο τῆς μετανοίας καὶ τῆς ταπεινώσεώς μας.



Παρέστησαν δὲ συμπροσευχόμενοι στὸ ἱ. Βῆμα καὶ οἱ Σεβασμ. καὶ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Νόρα κ. Μιχαήλ, Λούνης κ. Σιλουανός, Φωτικῆς κ. Αὐξέντιος καὶ Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος.

Τέλος, στὸ Ἀχρονταρίκι τῆς Μονῆς προσφέρθηκαν κεράσματα, ἀντηλλάγησαν εὐχὲς καὶ ἀνεφέρθησαν φυχωφελεῖς, ἐνημερωτικὲς καὶ ἐνδιαφέρουσες διηγήσεις.

