

## Ποιμαντική Επίσκεψις στὴν Ἀγγλία καὶ τέλεισι Ἐγκαινίων Ναοῦ Ἱερᾶς Μονῆς

**Π**ραγματοποιήθηκε, θεία χάριτι, ἄλλη μία ποιμαντική ἐπίσκεψις στὶς δύο Μονές τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας στὴν Ἀγγλία ἀπὸ μέρους τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου, ἀγγλικῆς καταγωγῆς.

• Τὸ Σάββατο, 29.8.2010 ἐκ.ἡμ., μνήμη τῆς Ἀποτομῆς τῆς Τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ, ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης ἐλειτούργησε στὴν ἱστορική γυναικεία Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὸ Λονδίνο, κατὰ τὴν ὁποίαν ἔλαβαν μέρος ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Ἀλέξιος, Ἡγούμενος τῆς ἀνδρῶας Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Βασιλομάρτυρος Ἐδουάρδου, ὁ Ἀρχιμ. π. Κυπριανὸς ἀπὸ τὴν Ρουμανία, προσωρινὸς Ἐφημέριος τῆς Ρουμανικῆς Κοινότητος τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου στὸ Λονδίνο, ὁ γηραιὸς Αἰδεσιμ. π. Στέφανος Φρέτγουελ, ὁ Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερός μας ἀπὸ τὴν Οὐψάλα τῆς Σουηδίας π. Ἀνδρέας Ὁκερstrom, ὁ Πρωτοδιάκονος Βασίλειος Γιακείμωβ ἀπὸ τὴν Αὐστραλία τῆς Ἀδελφῆς ΡΟΕΔ, ὁ ὁποῖος εἶχε ὑπηρετήσῃ παλαιότερα στὴν Ἀγγλία, καὶ ὁ Ἱεροδιάκονος Σάββας τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἐδουάρδου.

Μετὰ τὸ πέρας Αὐτῆς, ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ συζητήσῃ μὲ τὴν ὑπὸ τὴν Γερόντισσα Βικεντία Ἀδελφότητα καὶ τοὺς πιστοὺς περὶ διαφόρων τρεχόντων ζητημάτων.

• Τὸ ἀπόγευμα, ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης μετὰ τῶν Κληρικῶν μετέβησαν στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ἐδουάρδου στὸ Μπρόκγουντ γιὰ τὴν προετοιμασία τῶν Ἐγκαινίων τοῦ ἀνακαινισθέντος Ἱεροῦ Ναοῦ Αὐτῆς. Ἀφ' ἑσπέρας, ἐτελέσθησαν οἱ Ἀκολουθίες τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ τοῦ Ὁρθρου κατὰ τὸ σλαβονικὸ τυπικόν.

• Τὴν Κυριακή, 30.8.2010 ἐκ.ἡμ., ἐτελέσθησαν τὰ Ἱερὰ Ἐγκαινία, κατὰ





τὸ σλαβονικὸ καὶ πάλι τυπικὸ, καὶ ἡ ἐόρτια Θ. Λειτουργία. Προϊστάτο ὁ Θεοφίλ. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ ἐκτὸς τῶν προαναφερθέντων Κληρικῶν, ἔλαβαν μέρος οἱ ἀφιχθέντες στὸ μεταξὺ Θεοφίλ. Ἐπίσκοπος Μακαριουπόλεως κ. Ἰωάννης, μέλος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας, ἀπὸ τὴν Στοκχόλμη τῆς Σουηδίας,



οἱ Ρουμᾶνοι ἀδελφοὶ Ἐπίσκοποι Σουτσεάβας κ. Σωφρόνιος καὶ Γαλατίου κ. Διονύσιος, ὡς καὶ ὁ Πρωτοδιάκονος Γερμανὸς ἀπὸ τὴν Λυὼν τῆς Γαλλίας τῆς Ἀδελφῆς ΡΟΕΔ. Παρέστησαν τρεῖς περίπου ἑκατοντάδες Ὁρθόδοξοι πιστοὶ διαφόρων ἐθνοτήτων καὶ στὴν Θ. Λειτουργία χρησιμοποιήθηκαν πέντε γλῶσσες: ἀγγλικά, ἑλληνικά, σλαβονικά, ρουμανικά καὶ γαλλικά.



Ἀκολούθησε τράπεζα ἀγάπης σὲ παρακαείμενη αἴθουσα, στὴν ὁποίαν παρεκάθησαν οἱ Κληρικοὶ καὶ οἱ πιστοί, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ

Δημάρχου τῆς πλησιοχώρου μεγάλης πόλεως τοῦ Γουώκινγκ.

Ἐπρόκειτο γιὰ εὐχάριστο καὶ ἱστορικὸ γεγονός, τὸ ὁποῖο ἀποτελέσῃ εὐκαιρία λειτουργικῆς καὶ ἐν γένει ἐκκλησιαστικῆς συνεργασίας καὶ συμπράξεως Ἀντιπροσώπων τῶν Ἀδελφῶν ἡμῶν Ἐκκλησιῶν.

