



## Ἐκκλησιαστικὴ καὶ Προσκυνηματικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Ἰταλία



**Η ΕΤΗΣΙΑ** Συνεδρίασις τοῦ Νομικοῦ Προσώπου τῆς ἐν Ἰταλίᾳ Ἐξαρχίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας στὴν Πιστόια, ἀπετέλεσε τὴν ἀφορμὴ

γιὰ τὴν μετάβασιν στὴν Ἰταλία τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου, μέλους τοῦ Νομικοῦ αὐτοῦ Προσώπου, τὸν ὁποῖον συνώδευσε καὶ ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης.

• Ἔτσι, τὴν Παρασκευή, 12/25.2.2011, οἱ δύο Ἐπίσκοποι ταξίδευσαν ἀεροπορικῶς γιὰ τὴν Ρώμη καὶ ἀπὸ ἐκεῖ κατευθύνθηκαν σιδηροδρομικῶς στὴν Φλωρεντία καὶ ἐν συνεχείᾳ στὴν πόλιν Πράτο. Ἀπὸ ἐκεῖ μετέβησαν ὁδικῶς στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Σεραφεῖμ τοῦ Σάραφ πλησίον τῆς πόλεως Πιστόια, ὅπου ἐδρεύει ὁ Σεβασμ. Ἐπίσκοπος Λούνης κ. Σιλουανός.



• Τὸ Σάββατο, 13/26 Φεβρ., οἱ τρεῖς Ἀρχιερεῖς εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ συζητήσουν τρέχοντα ἐκκλησιαστικὰ θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, καὶ ἐν συνεχείᾳ νὰ ξεναγηθοῦν, χάριν ἰδίως τοῦ γιὰ πρώτη φορὰ μεταβάντος στὴν



Ἰταλία Θεοφιλ. Γαρδικίου, στους χώρους τῆς Μονῆς (Παρεκκλήσια, ἰ. Λείψανα, Τράπεζα, Βιβλιοθήκες, Αἴθουσα Διαλέξεων, Αὐλῆιος χώρος κλπ.).



Τὸ ἀπόγευμα, οἱ Ἀρχιερεῖς μετέβησαν στὸν Ναὸ τῶν Ἁγίων Μαρτύρων καὶ Ὁμολογητῶν τοῦ 20οῦ αἰ. στὴν Πιστοῖα γιὰ τὸν ἀναστάσιμο Ἑσπερινό. Ἐφημέρευσε ὁ ἀφιχθεὶς ἐκ Ρώμης Αἰδεσμ. π. Στέφανος Ντελίζολα, παρουσία καὶ τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ Αἰδεσμ. π. Δανιὴλ Μαρλέτα.

• Τὴν Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω, 14/27 Φεβρ., οἱ τρεῖς Ἐπίσκοποι συνειτουρήσαν στὸν Ναὸ τῆς Πιστοῖα, προεξάρχοντας τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Σεβασμ. Λούνης κ. Σιλουανοῦ. Ἔλαβαν μέρος οἱ Ἱερεῖς π. Δανιὴλ καὶ π. Στέφανος καὶ ὁ Ἱεροδιάκονος Παῦλος Ἀγιοσεραφεμίτης. Ἡ Χορωδία ἔψαλε σὲ σλαβονικὲς μελωδίεσ στὰ ἰταλικά, ρουμανικά καὶ ἑλληνικά. Ὁ Σεβασμ. Λούνης, πρὸ τῆς ἐνάργεωσ τῆς Θ. Λειτουργίας, ἐχειροθέτησε ἕναν Ἀναγνώστη, τὸν ἀδελφὸ Ἀδριανό, 20 ἐτῶν, πνευματικὸ τέκνο τοῦ π. Στεφάνου ἀπὸ τὴν Ρώμη.



Μετὰ τὴν ἀνάγνωσι τοῦ ἰ. Εὐαγγελίου, ἡ Ὁμιλία ἐκχωρήθηκε εὐγενῶσ ἀπὸ τὸν οἰκεῖο Ἱεράρχη στὸν Θεοφιλ. Γαρδικίου κ. Κλήμη.



Ὁ φιλοξενούμενος Ἐπίσκοπος ἀνεφέρθη στὸ Ἔλεος τῆς Ἀληθείας καὶ Ἀγάπης τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ, τὸ Ὅποιο ἐκχύθηκε μὲ τὴν Πρῶτη Παρουσία Του, ἐν ταπεινώσει, καὶ συνεχίζει νὰ ἐκχύνεται στὸν κόσμο μέσῳ τῆς Ἁγίας Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας Του: ὁ Κύριός μας συνεχίζει νὰ μᾶς τρέφει μὲ τὸν Ἄρτο τῆς Ζωῆς, νὰ μᾶς

ποτίζη με τὸ Ὑδωρ τὸ Ζῶν τοῦ Λόγου καὶ τῆς Χάριτός Του, νὰ μᾶς συμ-  
φιλιῶνη με τὸν Θεὸ Πατέρα ὅταν ἀποξενωνώμαστε καὶ νὰ μᾶς ἐνδύη τὴν  
πρώτην στολὴν με τὴν μετάνοια, νὰ μᾶς ἰατρεύη τὰ ἀσθενήματα καὶ νὰ μᾶς  
ἐλευθερώνη ἀπὸ τὴν φυλακὴ τοῦ ἐγωϊσμοῦ καὶ τῶν παθῶν μας ὅταν Τοῦ τὸ  
ζητοῦμε.

Οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ μέρους τους, εἴτε ἀποστατοῦν καὶ ἀπομακρύνονται  
ἀπὸ τὴν θεία Ἀλήθεια καὶ Ἀγάπη διὰ τῆς ἀμαρτίας καὶ τῆς αἰρέσεως, ὅπως  
τὸν Ἄσωτο τῆς προηγουμένης Κυριακῆς, ἔχοντες δυνατότητα ἐπιστροφῆς  
καὶ μετανοίας, εἴτε παραμένουν στὴν Ποίμνη τῆς Ἀληθείας τῆς Ἐκκλησίας,  
ἀλλὰ χωλαίνουν συνήθως ὡς πρὸς τὴν Ἀγάπη, ὅπως ὁ μέγας ἀδελφὸς  
τοῦ Ἄσωτου, ὁ ὁποῖος δὲν χάρηκε στὴν ἐπιστροφή του, διότι ἐσωτερικὰ  
ποθοῦσε τὴν ἱκανοποίησι με ἐρίφιο καὶ ὄχι με πρόβατο!

Ὁ Κύριός μας θὰ ἔλθῃ στὴν Δευτέρα καὶ Φρικτὴ Παρουσία Του ἐν Δόξῃ  
γιὰ νὰ κρίνῃ με Δικαιοσύνη τὴν τοποθέτησι τῶν ἀνθρώπων ὡς πρὸς τὸ  
Ἐλεός Του καὶ αὐτοὶ θὰ χωρισθοῦν αὐτομάτως σὲ πρόβατα καὶ ἐρίφια. Οἱ  
Δίκαιοι θὰ μακαρισθοῦν, διότι Τοῦ ὠμοίασαν: ἔτρεφαν, ἐπότιζαν, φιλο-  
ξενοῦσαν, ἐνέδυσαν, ἐπεσκέπτοντο ἀσθενεῖς καὶ φυλακισμένους, διότι σὲ ὅλους  
αὐτοὺς ἀνεγνώριζαν Αὐτόν, ἔχοντες ὡς θεμέλιο τῆς ἔμπρακτης ἀγάπης τους  
τὴν ταπεινῶσι. Ἀντίθετα, οἱ ἀμαρτωλοὶ, οἱ ὁποῖοι δὲν ἐπέδειξαν τίποτε ἀπὸ  
τὰ ἀνωτέρω, θὰ κατακριθοῦν, ἀλλὰ θὰ ἀντιδράσουν, ἀποδεικνύοντες ἀκόμη  
καὶ τότε τὴν τύφλωσί τους ἐξ αἰτίας τῆς ἐγωϊστικῆς μισανθρωπίας καὶ  
μισοθεΐας τους.

Τέλος δέ, ἐγίνε ἐκκλησις ὅσο ἔχουμε καιρὸ νὰ προλάβουμε νὰ συγκατα-  
λεχθοῦμε στὰ ἔργα με τὰ πρόβατα τοῦ Χριστοῦ καὶ ὄχι με τὰ ἐρίφια, γιὰ νὰ  
ἀνακηρυχθοῦμε εὐλογημένοι καὶ ὄχι καταραμένοι!...

Μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία, στὴν ὁποίαν παρέστησαν ἀρκετοὶ Ὁρθόδοξοι,  
κυρίως ἰταλοὶ καὶ ρουμᾶνοι, παρετέθη ἐόρτια τράπεζα στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ  
Ἁγίου Σεραφεῖμ.

Στὴν συνέχεια, ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος ἔλαβε μέρος στὴν τρίωρη  
Συνεδρίασι τοῦ Νομικοῦ Προσώπου τῆς Ἐξαρχίας μας, ὑπὸ τὴν προεδρία  
τοῦ Σεβασμ. Λούνης κ. Σιλουανοῦ, τῆ συμμετοχῇ ἐκπροσώπων Ἐνοριῶν καὶ  
Κοινοτήτων μας καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη τῆς Ἰταλίας. Προέβησαν σὲ ἀπολογισμὸ  
πεπραγμένων, οἰκονομικὸ ἰσολογισμὸ, καὶ ἀντιμετώπισι διοικητικῶν θεμά-  
των.

Ἄργα τὸ ἀπόγευμα, οἱ δύο ἐξ Ἑλλάδος Ἐπίσκοποι ἀνεχώρησαν ὀδικῶς  
γιὰ τὴν Ρώμη με ρουμᾶνους ἀδελφούς, ὅπου καὶ ἐπισκέφθηκαν τὴν ρουμανικὴ  
Ἐνορία τῆς Βαϊφόρου τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου.

• Τὴν Δευτέρα, 15/28 Φεβρ., οἱ δύο Ἐπίσκοποι πραγματοποιοῦσαν προσ-  
κύνημα σὲ μνημεῖα τῆς Χριστιανικῆς Ρώμης:



- στην Βασιλική τοῦ Ἁγίου Παύλου ἐκτὸς τῶν τειχῶν, ὅπου ὁ Τάφος τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἑθνῶν,
- σὺς περιφημες Κατακόμβες τοῦ Ἁγίου Καλλίστου,
- στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου στὸ Λατερανὸ, ὅπου οἱ Κάρες τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων, καὶ στὸ παρακείμενο ὀκταγωνικὸ Παρεκκλήσιο, ὅπου φυλάσσονται τὰ Λείψανα τῶν Ἁγίων μας Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης,
- στὴν Βασιλικὴ τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Κλήμεντος Ἐπισκόπου Ρώμης, ὅπου τὰ Λείψανα τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος, ὡς καὶ ὁ Τάφος τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου τοῦ Θεσσαλονικέως Ἰσαποστόλου καὶ Φωτιστοῦ τῶν Σλαύων,
- στὴν ἀρχαία Βασιλικὴ τῆς Ἁγίας Σαβίνας, στὸν λόφο Ἄβεντινο, ὡς καὶ στὴν Βασιλικὴ τῶν Ἁγίων Βονιφατίου καὶ Ἀγλαΐδος καὶ τοῦ Ἁγίου Ἀλεξίου τοῦ Ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ,
- στὸν Ἅγιο Πέτρο στὸ Βατικανό, ὅπου ὁ Τάφος τοῦ Πρωτοκορυφαίου,
- στὴν Βασιλικὴ τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Λαυρεντίου, ὅπου τὰ Λείψανα τοῦ Ἁγίου,
- στὸν Ναὸ τῶν Ἁγίων Σιλδέστρου καὶ Μαρτίνου Ἐπισκόπων Ρώμης,
- στὴν Βασιλικὴ τῆς Ἁγίας Πραξέδης, μὲ Λείψανα Ἁγίων καὶ τὸ περίφημο γιὰ τὰ ἐξαιρετικὰ ψηφιδωτὰ του Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ζήνωνος, καὶ
- στὴν Βασιλικὴ Santa Maria Maggiore, μὲ τὸν ἐντυπωσιακὸ διάκοσμὸ της, ἀρχαῖο καὶ νεώτερο.



Ὁ Ἱερεὺς τῆς ρουμανικῆς Ἐνορίας π. Ἰωάννης Δασκάλου, ὡς καὶ ὁ ἡμέτερος Ἐφημέριος ἑλληνομαθῆς π. Στέφανος Ντελίζολα τῆς μικρῆς Ἐνορίας μας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου στὸ κέντρο τῆς Ρώμης (ισόγειο ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Ναπολέοντος τοῦ τρίτου, ἀριθ. 43), μὲ ἐκλεκτοὺς ἐνορίτες τους, ἐπέδειξαν στοὺς Ἐπισκόπους τὴν φιλοξενία τῆς

ἀγάπης τους καὶ τοὺς ἐβοήθησαν εὐγενῶς καὶ εὐσεβᾶστως μὲ κάθε τρόπο στὸ προσκύνημά τους.

• Τὴν Τρίτη, 16 Φεβρ./1 Μαρτίου 2011, οἱ δύο Ἀρχιερεῖς ἐπέστρεψαν ἀεροπορικῶς στὴν Ἑλλάδα, εὐχαριστοῦντες τὸν Κύριό μας γιὰ τὴν νέα αὐτὴ μεγάλη δωρεὰ τῆς θείας Ἀγαθότητός Του.

