

Ἡ Πανήγυρις τῶν Ἀγίων Ἀποστόλων στὰ Κύμινια Θεσσαλονίκης

ΤΗΝ Τετάρτη, 30.6.2011 ἐκ.ἡμ., ἐπανηγύρισε ὁ ἱστορικός Ἱερός Ναός τῶν Ἀγίων ἸΒ΄ Ἀποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς, ἐψάλη Μεγάλος Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε ἐόρτιο λογύδριο περὶ τῆς κοινωνίας μὲ τοὺς Ἀγίους Ἀποστόλους, ὡς προϋποθέσεως κοινωνίας μὲ τὴν Τριαδικὸ Θεὸ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ.

Ἐν συνεχείᾳ, στὴν Αἴθουσα τοῦ Ναοῦ, παρετέθησαν κεράσματα καὶ πραγματοποιήθηκε πνευματικὴ Σύναξις, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης ἐξ ἀφορμῆς τοῦ θέματος τῆς ἀρχαιοπαραδότου Νηστείας τῶν Ἀγίων Ἀποστόλων, προέβη σὲ ἐξηγήσεις περὶ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ταυτότητός μας ὡς Ἀκαινοτομήτων Ὁρθοδόξων, τηρητῶν τῆς Ἀποστολικῆς καὶ Πατερικῆς Πίστεως καὶ Παραδόσεως.



Τὸ πρωῒ τῆς Ἑορτῆς, ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου κ. Κλήμης ἐλειτούργησε μὲ ἀρκετοὺς Κληρικούς μας: τοὺς Ἀγιοκυπριανίτας Ἀρχιμανδρίτας π. Ἀθανάσιο ἀπὸ τὸ Ἀγρίνιο, π. Γλυκέριο, Ἐφημέριο τῆς Ἑνορίας, καὶ π. Μᾶρκο ἀπὸ τὴν Ἱεραποστολή μας στὸ Κονγκό, τοὺς Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρους π. Βιτάλιο Ἀλμανίδη ἀπὸ τὴν Κατερίνη, π. Ἰωάννη Οἰκονόμου ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη, Βοηθὸ Ἐφημέριο τοῦ ἐορτάζοντος Ναοῦ, καὶ π. Νικόλαο Ματσούλια ἀπὸ τὴν Πτολεμαΐδα, ὡς καὶ τὸν Ἱεροδιάκονο Ἰωσήφ Ἀγιοκυπριανίτη.

Ἐψαλαν ἐορτίως ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Ναοῦ κ. Νικόλαος Πολύχρος καὶ ὁ Ἱεροψάλτης κ. Χρῆστος Παπαδόπουλος ἐκ Δράμας, ἀμφότεροι Μουσικοδιδάσκαλοι.

Παρέστη συμπροσευχόμενο μέγα πλῆθος εὐλαδῶν τῆς Ἑνορίας καὶ τῆς Θεσσαλονίκης, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη, πολλοὶ ἐκ τῶν ὁποίων συμμετεῖχαν στὰ Ἅγια Μυστήρια.

Ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου ἐξεφώνησε ἐόρτια Ὁμιλία περὶ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας καὶ Χάριτος καὶ περὶ τοῦ Ἀποστολικοῦ χρέους μας σήμερα ὡς Κληρικῶν καὶ λαϊκῶν Μελῶν τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας.



Ἀκολούθησε Λιτάνευσις τῆς ἱερᾶς Εἰκόνας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων πέριξ τοῦ Ναοῦ, εὐλόγησις τῶν Ἄρτων πρὸ Αὐτοῦ, διενεμήθησαν δὲ μαζὶ μὲ τὸ Ἀντίδωρο εἰδικὰ Ἀποστολικά ἐνθύμια.



Στὴν Αἴθουσα τοῦ Ναοῦ παρετέθησαν καὶ πάλι κεράσματα καὶ ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης ὑπενθύμισε παραδείγματα συγχρόνων Ἀποστολικῶν καὶ Ἱεραποστολικῶν ἁγίων μορφῶν, χαρακτηριζομένων ἀπὸ θυσία καὶ προσφορὰ ὑπὲρ τοῦ Ποιμνίου τοῦ Χριστοῦ, γιὰ τὸν παραδειγματισμό, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν ἔλεγχον πάντων ἡμῶν.

Τέλος, παρετέθη σὲ ἐστιατόριο πλησίον τοῦ Ναοῦ ἐόρτια Τράπεζα γιὰ τοὺς ἐκ μακρῶν προσελθόντας πιστοὺς στὴν οἰκοδομητικὴ ἱερὰ αὐτὴ Ἑορτὴ καὶ Πανηγυρὶ, σὲ κλίμα ἀγάπης καὶ χαρᾶς πνευματικῆς.

«Ἀπόστολοι Ἅγιοι, πρεσβεύσατε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἵνα παισιμάτων ἄφεσιν, παράσχη ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν»!

