

## Ἡ Πανήγυρις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς

**Γ**ΙΑ τὴν ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς τῆς θαυματουργοῦ (Δευτέρα, 27.7.2011 εκ.ήμ.), ἐτελέσθη Ἱερά Ἀγρυπνία στὴν πανηγυρίζουσα ἱστορικὴ Ἱερά Γυναικεία Μονὴ στὶς Ἀχαρνές Ἀττικῆς, τῆς ὁποίας προΐσταται ἡ Ὁσιωτάτη Γερόντισσα Μακροῖνα Μοναχὴ.

Τὸ βράδυ τῆς Κυριακῆς ἐτελέσθη ὁ Μέγας Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, στὸν ὁποῖον ἔλαβαν μέρος ὁ Ἐφημέριος τῆς Μονῆς Αἰδεσιμ. π. Δωρόθεος Ξυναριανός καὶ ἄλλοι Ἱερεῖς μας.



Ἡ Ἀκολουθία τῆς Λιτῆς ἄρχισε νὰ ψάλλεται κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Λιτανείας τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς ἐορταζομένης Ἁγίας πέριξ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καὶ ὠλοκληρώθηκε στὸν αὐλίο χωρὸ στὸ ἐσωτερικὸ Αὐτῆς, ὅπου καὶ εὐλογήθησαν οἱ ἄρτοι. Ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης ἐξεφώνησε σύντομη ἐόρτια Ὁμιλία.



Παρέστησαν ἑκατοντάδες εὐσεβεῖς πανηγυρισταί, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἐπίσημοι, ὡς ὁ Βουλευτὴς Ἀττικῆς κ. Ν. Καντερές, ὁ Δήμαρχος Ἀχαρνῶν κ. Σωτ. Ντοῦρος, ὁ Δήμαρχος Φυλῆς κ. Δημ. Μπουραῖμης κ.ά.

Ἐν συνεχείᾳ, ἐψάλη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὁρθρου καὶ ἐτελέσθη ἄχρι σχεδὸν πρωΐας ἡ ἐόρτια Θεία Λειτουργία ἀπὸ τὸν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπο Ὁρεῶν κ. Κυπριανό, Ἀναπληρωτὴ Πρόεδρο, συμπαραστατούμενο ἀπὸ τὸν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Γρηγόριο (ἐκ Πύργου Ἠλείας), τοὺς Αἰδεσιμ. Πρεσβ. π. Δωρόθεο Ξυναριανό, π. Κωνσταντῖνο Τερζάκη καὶ π. Κωνσταντῖνο Σωτηριάδη, τὸν Ἱεροδιάκονο Ἰωσήφ Ἀγιοκυπριανίτη, ὡς καὶ τρεῖς Ὑποδιακόνους.



Τὸ ἐκκλησίασμα ἦταν πυκνὸ καὶ μεγάλος ἀριθμὸς πιστῶν προσῆλθε στὴν κοινωνία τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

Στὴν Ἀγρυπνία ἐξ ἀρχῆς (ἐναρξίς 20:00) ἦταν παροῦσα ἡ Ὁσιωτάτη Γερόντισσα Ταξιαρχία, Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν Ἀττικῆς, μαζί με ἀρκετὲς Μοναχές, οἱ ὁποῖες καὶ ἔψαλαν μέχρι τέλους εὐπρεπῶς καὶ μετὰ κατανύξεως.

Ὁ Θεοφιλ. Ὁρεῶν ὠμίλησε μὲ κέντρο τὰ τρία χαρίσματα τῆς τιμωμένης Ἁγίας, ἡ ὁποία ἦταν Ὁσία, Παρθένος καὶ Μάρτυς. Μὲ ποιὸ τρόπο εἶναι δυνατὸν οἱ εὐσεβεῖς, ἐντὸς ἐνὸς ἐκκοσμικευμένου περιβάλλοντος, νὰ μιμηθοῦν τὴν Ἁγία Παρασκευή; Πῶς θὰ μεθέξουν στὰ χαρίσματα τῆς Ὁσιότητος, τῆς Παρθενίας καὶ τοῦ Μαρτυρίου, ὥστε νὰ εἶναι καὶ αὐτοὶ Ὁσιοὶ (ἀφωσιωμένοι στὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μας), Παρθένοι (ἔχοντες καρδίαν καθαρὰν, γιὰ νὰ ἰδοῦν τὸν Θεὸν) καὶ Μάρτυρες (ὑπομένοντες μαρτυρικὰ σὺς θλίψεις χάριν τῆς Πίστεως/Ἀληθείας καὶ τοῦ Ἀγιασμοῦ, ἀλλὰ καὶ δίδοντες μαρτυρίαν καὶ φανερώνοντες διωματικά τὸν Θεὸ στὸν κόσμος;).

Τέλος δέ, παρετέθη ἀπὸ τὴν φιλόξενη Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς ἐόρτια τράπεζα στοὺς φιλεόρτους πανηγυριστάς.

Ἦταν πράγματι μία πολὺ οἰκοδομητικὴ Πανήγυρις-Ἀγρυπνία, πρὸς δόξαν τῆς Ἁγίας Τριάδος, τῆς θαυμαστῆς ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῖς.

