

Ποιμαντική Έπίσκεψις στὴν Αὐστραλία

Τὸ τελευταῖο δεκαήμερο τοῦ Ὀκτωβρίου καὶ τὸ πρῶτο δεκαήμερο τοῦ Νοεμβρίου ἐκ.ἡμ., ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς μας στὴν Αὐστραλία, πραγματοποίησε ποιμαντικὴ ἐπίσκεψι στὴν Αὐστραλία, τὴν Σινγκαπούρη καὶ τὴν Νέα Ζηλανδία.

• Στὴν Σινγκαπούρη, πρῶτο σταθμὸ τοῦ ταξιδιοῦ του, ἀφίχθη ἀεροπορικῶς τὴν Τρίτη, 19.10/1.11.2011, ὅπου ἐνημερώθηκε ἀπὸ τὸν ἐκεῖ διαμένοντα Ἱερέα μας Αἰδεσιμ. π. Δημήτριο Σιθουράζ-Πονράζ περὶ τῆς καταστάσεως τῆς Ἱεραποστολῆς μας. Πρόσφατα, βαπτίσθηκαν μερικοὶ νοεφώτιστοι στὴν Μαλαισία, ὑπάρχουν δὲ ἀρκετοὶ ἀκόμη ἐνδιαφερόμενοι. Ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος εἶχε συναντήσεις μὲ πιστοὺς στὴν Σινγκαπούρη.

• Ἐπόμενος σταθμὸς του ἦταν ἡ Μελβούρνη τῆς Αὐστραλίας, ὅπου ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης ἔφθασε ἀεροπορικῶς τὴν Παρασκευή, 22.10, καὶ φιλοξενήθηκε ἀπὸ τὸν Ἱερέα μας Αἰδεσιμ. π. Στυλιανὸ Παπαδόπουλο.



Τὸ Σάββατο, 23.10, ἡ ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Μαρτύρων τῆς Βίλνας τῆς Ἀδελφῆς Ρωσικῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασποράς. Συμμετεῖχαν ὁ Ἐφημέριος Αὐτῆς Ἱερομ. π. Ἀνδρέας Ἐραστοῦ καὶ ὁ Αἰδεσιμ. π. Στυλιανὸς Παπαδόπουλος, παρουσία 50 περίπου εὐλαβῶν πιστῶν.

Τὸ ἀπόγευμα, ὁ ἀναστάσιμος Ἑσπερινὸς τελέσθηκε στὸν σερβικὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου Ντέτσани μὲ τὸν Ἐφημέριο Αὐτοῦ Αἰδεσιμ. π. Ζβονιμίρ Γιόβιτς.

Τὴν Κυριακή, 24.10, ἡ ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία τελέσθηκε στὸν Ναὸ μας τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου μετὰ τοῦ Ἐφημερίου π. Στυλια-



νοῦ, τῆ συμμετοχῆ πολλῶν εὐλαβῶν.

● Τὴν Τρίτη, 26.10, ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος ταξίδευσε ἀεροπορικῶς στὴν Νέα Ζηλανδία, ὅπου διέμεινε τρεῖς ἡμέρες μὲ τοὺς ὀλίγους πιστοὺς τῆς μικρῆς μας Κοινότητος πλησίον τοῦ ὼκλαντ, ὅπου διακονεῖ ὁ Ἱερέας μας Αἰδεσιμ. π. Παῦλος Βέρμακ. Ἐκεῖ, τελέσθηκε στὴν θάλασσα ἡ βάπτισις μᾶς κατηχούμενης.

● Τὸ Σάββατο, 30.10, ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος ἀφίχθηκε ἀεροπορικῶς στὸ Σύδνεϋ τῆς Αὐστραλίας ὅπου καὶ ἐλειτούργησε τὴν Κυριακὴ στὸν Ναὸ μας τῶν Ἀγίων Ἀναργύρων Κοσμά καὶ Δαμιανοῦ. Τὸ ἀπόγευμα, μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ναοῦ, τελέσθηκε τὸ Μυστήριον τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου.



Τὴν Δευτέρα, 1/14.11, ὁ Θεοφιλ.

Μεθώνης ἐλειτούργησε στὸν πανηγυρίζοντα Ναὸ στὸ Σύδνεϋ μετὰ τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωθιερέως π. Δράγαν Σαράσεβιτς. Παρέστησαν περὶ τοὺς 100 εὐλαβεῖς, μετὰ δὲ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐγίνε λιτάνευσις σὲ ὁδοὺς πέριξ τοῦ Ναοῦ.



● Στὴν Κανμπέρρα ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης μετέβη ὀδικῶς τὴν Τετάρτη,

3/17.11, όπου διέμεινε στην Μονή του 'Αγίου Σάββα Σερβίας - «Νέον Καλένιτς». Τις επόμενες ημέρες είχε συναντήσεις με εκκλησιαστικούς και άλλους παράγοντες.



Το απόγευμα της Παρασκευής, 5/18.11, ο Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος ἐπισκέφθηκε τὸν σερβικὸ Ναὸ τοῦ 'Αγίου Γεωργίου στὸ κέντρο τῆς αὐστραλιανῆς πρωτεύουσας, ὅπου τελέσθηκε ὁ Ἑσπερινὸς καὶ συναντήθηκε με ἐνορίτες.

• Τὸ Σάββατο, 6/19.11, ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης ἐλειτούργησε στὸν ἐντυπωσιακὸ Ναὸ τοῦ 'Αγίου Σάββα, Καθολικὸ τῆς παρὰ τὴν Κανμπέρραν ὁμωνύμου σερβικῆς Μονῆς, με τοὺς Αἰδεσιμ. π. Δράγαν Σαράσεβιτς καὶ π. Ζβονιμίρ Γιόβιτς, ὡς καὶ τὸν Πρωτοδιάκονο Βασίλειο Γιακίμωβ τῆς Ἀδελφῆς ΡΟΕΔ. Κατ' αὐτὴν, ἐχειροτόνησε Διάκονο τὸν εὐλαβῆ σέρβο Νεμποΐσα Μίρκοβιτς, πνευματικὸ τέκνο τοῦ π. Δράγαν, ἔγγαμο, θερμὸ ζηλωτὴ τῆς Ὁρθοδοξίας, καὶ ἐχειροθέτησε ἐπίσης ἕναν σέρβο Ὑποδιάκονο.



Μετὰ δὲ τὴν ἐόρτιο τράπεζα, συνεκλήθη ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τοῦ Νομικοῦ Προσώπου τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς μας στὴν Αὐστραλία.

Τὴν Κυριακὴ, 7/20.11, ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸν Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων στὸ Σύδνεϋ, ὡς καὶ τὶς επόμενες δύο ἡμέρες, Δευτέρα, τῶν Ἁγίων Ἀσωμάτων, καὶ Τρίτη, τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου.

• Τὴν Τετάρτη, 10/23.11, ὁ Θεοφιλέστατος ἀνεχώρησε ἀεροπορικῶς γιὰ τὴν Σινγκαπούρη, ἀπὸ ὅπου ἔφθασε ἀεροπορικῶς στὴν Ἀθήνα τὸ πρωὶ τῆς Παρασκευῆς, 12/25.11, δοξάζων τὸν Θεὸν γιὰ τὴν αἰσία ἔκβασι τοῦ νέου αὐτοῦ πολυήμερου ἐπιπόνου ταξιδίου, πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ Ποιμνίου ἡμῶν καὶ προώθησιν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας στὶς ἐσχατιὲς τῆς γῆς.

