

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ἐπὶ τῇ Ἑορτῇ τῶν Γενεθλίων τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ

Μετοχή στὸ Μυστήριο τῆς Κενώσεως

Τὸ ὀρθόδοξο εὐχαριστιακὸ καὶ κενωτικὸ ἦθος

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές μου·

Σήμερα, ἰδιαίτερος σήμερα, μετέχομε στὸ Πανηγύρι τῆς Συμφιλίωσης· τὰ Οὐράνια καὶ τὰ Ἐπίγεια ἀλληλο-ασπάζονται, δίδουν τὸ Φίλημα τῆς Ἀγάπης καὶ τῆς Καταλλαγῆς.

Δόξα τῷ Θεῷ! Ἡ Ἀγάπη τοῦ Πατρὸς καὶ ἡ Χάρις τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ καὶ ἡ Κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι πλέον μαζί μας καὶ μᾶς ἀξιώνει νὰ ζοῦμε μέσα στὸ Φῶς τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Ἡ Δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, ὡς Συγκατάβασις καὶ ἐκχυσις τοῦ Ἑλέους στὴν ἐκπεσμένη φύσι μας, ἀνοίγει ἤδη τὶς πύλες στὸ Μυστήριο τοῦ Σταυροῦ καὶ τοῦ Ἄδου, στὴν Δόξα τῆς Ἀναστάσεως καὶ τῆς Πεντηκοστῆς.



Σταῦλος καὶ Σταυρός! Ἐσχάτη Πτωχεία καὶ Ἄκρα Ταπείνωσις. Ὁ Ἐραστής τῶν ψυχῶν μας σαρκώνεται, ὁ «πλήρης κενοῦται», προκειμένου νὰ μεταλάβωμε τῆς Ἐκεῖνου «πληρώσεως».

Ὁ Χριστὸς μας, μὲ τὴν Σάρκωσί Του, κατέρχεται σήμερα πτωχὸς στὸν Σταῦλο τῆς Βηθλεέμ, ἀλλὰ Βασιλεύς· γιὰ νὰ κατέβῃ αὔριο «κατάστικτος τοῖς μῶλωπι» στὸν Ἄδη, ἀλλὰ «πανσθενουργός», προκειμένου νὰ «πληρώσῃ τὰ πάντα» μὲ τὴν ἀναστάσιμη Ἀγάπη Του.

Ὁ Κύριός μας, ὡς Δοῦλος καὶ Διάκονος, μᾶς ἀποκαλύπτει ὅλο τὸ βάθος τοῦ εἶναι μας, ἐφ' ὅσον τελικὰ Ἐκεῖνος εἶναι ὁ πραγματικὸς μας ἑαυτός· σὲ Αὐτὸν ἀνάγονται ὅλοι οἱ στεναγμοὶ καὶ οἱ προσδοκίες μας· Αὐτὸς μᾶς ὀδηγεῖ στὴν ἀνακάλυψι καὶ πραγματοποιήσει μέσα μας τῆς Εἰκόνας τῆς Ἁγίας Τριάδος· Αὐτὸς μᾶς φανερώνει τὸ Μυστήριο τῆς Χριστοποιήσεως καὶ τῆς Τριαδοποιήσεώς μας, ἐφ' ὅσον ὅπου εἶναι ὁ Υἱός, ἐκεῖ καὶ ὁ Πατήρ, ἐκεῖ καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ἡ μία καὶ ἀδιαίρετος Θεότης.

* * *

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν! «Ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνω-

σεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν Αὐτοῦ». Καὶ ἀπολαμβάνομε τὴν ὑπέρλαμπρον καὶ θεοπρεπῆ δόξα Του, μεταλαμβάνοντες τοῦ Σώματός Του καὶ τοῦ Αἵματός Του.

Ὁ Λόγος ἔγινε σὰρξ, ἔγινε ἄνθρωπος καὶ τὸ Σῶμα Του ἔγινε καὶ εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ὥστε δι' Αὐτῆς ὁ ἄνθρωπος νὰ μετέχη στὸ Μυστήριον τῆς Κενώσεως, τοῦ Σταύλου καὶ τοῦ Σταυροῦ.

Διὰ τῆς ἐν Χριστῷ Κενώσεως, τοῦ ἀδειάσματος ἀπὸ τὸν φίλαυτο ἑαυτοῦ μας, ἐπιτρέπομε στὸν Κύριό μας νὰ μᾶς γεμίσει μετὰ τὸν Ἐαυτό Του καὶ νὰ μᾶς ὀδηγήσῃ ἀπὸ τὴν Κένωσι στὴν Καινοποιήσι.

Ἡ κενωτικὴ στάσις ζωῆς εἶναι τὸ ἦθος τῆς Ὁρθοδοξίας. Ἡ Διακονία τοῦ Ἀδελφοῦ μας μετὰ θυσιαστικὴ διάθεσι καὶ ταπείνωσι ἢ ἄρνησις τοῦ αὐτοδικαιωτισμοῦ ἢ εὐχαριστιακὴ αἴσθησις ὅτι ἡ ζωὴ καὶ τὰ πάντα εἶναι δωρεὰς τῆς Ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ μας· ὅλα αὐτὰ μᾶς ὀδηγοῦν στὴν ἀνακαίνισι καὶ τὴν ἐλευθερία τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ· τότε ἔχομε τὴν δύναμι νὰ ταπεινωθοῦμε, νὰ ἀγαπήσωμε, νὰ γεμίσωμε ἀπὸ Ἐκεῖνον, νὰ πλουτίσωμε δόξαν Ἄκτιστον.

* * *

Εἶθε οἱ εὐχῆς τοῦ πολυσεβάστου Γέροντος καὶ Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ, μετὰ τὶς πρεσβεῖες τῆς Παναχράντου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, νὰ μᾶς ἐνισχύουν, ὀδηγοῦν καὶ προστατεύουν στὴν ἱερὰ προσπάθεια νὰ μετέχωμε στὸ Μυστήριον τῆς Κενώσεως, στὴν υἰοθέτησι μιᾶς εὐχαριστιακῆς καὶ κενωτικῆς στάσεως, ὡς τρόπου ὑπάρξεως, πρὸς δόξαν τοῦ Πατρός, δι' Υἱοῦ, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰῶνων. Ἀμήν!

† Ἀγία Γέννησις τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 2011

Ταπεινὸς εὐχέτης πρὸς τὸν ἐνανθρωπήσαντα Κύριό μας

Ὁ Ἐπίσκοπος

† Ὁ Ὁρεῶν Κυπριανὸς

Ἀναπληρωτῆς Πρόεδρος
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων