

Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Ἀναργύρων Ἐλευσίνας Ἀττικῆς

ΤΗΝ Κυριακή, 2/15.1.2012, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης ἐτέλεσε ἀρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ στὴν Ἐλευσίνα Ἀττικῆς, μὲ τὸν Ἐφημέριο Αὐτοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερο π. Ἀθανάσιο Κανατσούλη, τῆ συμμετοχῇ τριῶν Ὑποδιακόνων. Ἐψαλαν ἐόρτια οἱ Ἱεροψάλτες τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ παρέστη τὸ Ποίμνιο τῶν εὐλαβῶν ἐνοριτῶν.



Στὴν Ὁμιλία του, ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης ἀνεφέρθη στὴν ἀγαπητικὴ συγκατάβασι τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος πλούσιος ὦν «ἐπτώχευσε», προκειμένου νὰ μᾶς πλουτίσῃ μὲ τὸν Θησαυρὸ τῶν Ἀγαθῶν, τὸ Πανάγιον Πνεῦμα, τὴν Θεία Χάρι καὶ τὴν Αἰώνιο Ζωή, ἐκ τῶν ὁποίων εἶχαμε ἀπογυμνωθῆ καὶ πτωχεύσει ἐξ αἰτίας τῆς πτώσεώς μας. Ὁ Πρόδρομος τοῦ Κυρίου μας Ἅγιος Προφήτης Ἰωάννης ὁ Βαπτιστὴς ἐκήρυσσε μετάνοια καὶ ἐβάπτιζε ἐν ὕδατι, προετοιμάζοντας τὸ Βάπτισμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Ἡ ἐν ταπεινώσει ἀναγνώρισις τῆς πνευματικῆς πτωχείας μας καὶ ἡ ἐν μετανοίᾳ συνεχῆς καὶ ἀδιάλειπτος ἐπὶ κλησις τοῦ Ἁγίου Ὄνόματος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὥστε νὰ μᾶς ἐλεήσῃ, ἐφελκύνει ἐφ' ἡμᾶς τοὺς ἁμαρτωλοὺς τὴν Χάριν τοῦ Πνεύματος. Ὁ ἐορταζόμενος Ἅγιος Σεραφεῖμ τοῦ Σάρωφ ἐτόνιζε μὲ τὸ παράδειγμα καὶ τὴν διδασκαλία του τὴν ἀνάγκη μας ἀκριβῶς νὰ ἐπιζητήσουμε καὶ νὰ ἀξιωθοῦμε τῆς

Ζωοποιῦ Χάριτος τοῦ Θεοῦ Παρακλήτου, γιὰ νὰ ἐκπληρώσουμε τὸν σκοπὸ τῆς χριστιανικῆς μας κλήσεως καὶ νὰ κατασταθοῦμε εὐάρεστοι στὸν Θεὸ καὶ εὐεργετικοὶ στοὺς συνανθρώπους μας.



Μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία, στὴν ὁποίαν ἐκοινώνησε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ ἐκκλησιάσματος, στὴν Ἐνοριακὴ Αἴθουσα εὐλογήθηκε ἡ «βασιλόπιτα» καὶ διενεμήθηκε στοὺς πιστοὺς, στὴν δὲ ἐπακολουθήσασα Σύναξι, διαρκείας μιᾶς περίπου ὥρας, ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου ἀναφέρθηκε κάπως ἐκτενέστερα στὴν ἀνάλυσι τοῦ σωτηρίου μηνύματος τοῦ Ὁσίου Σεραφεῖμ τοῦ Σάρωφ γιὰ μία ἀνακαινισμένη ζωὴ στὴν Ἐκκλησία ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ Ἀληθείᾳ, γιὰ μία μυστηριακὴ καὶ χαρισματικὴ ζωὴ Κοινωνίας, Εἰρήνης καὶ Εὐλογίας.

