



Μία Εὐωδία για τὸν διεφθαρμένο κόσμο

† Ἐπισκόπου Λούνης Σιλουανοῦ



Τὰ Ἅγια Λείψανα τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἀλεξάνδρου τοῦ ἐν Κεντουκέλλαις.

ΤΑ Ἅγια Λείψανα τοῦ Στρατιώτου Μάρτυρος Ἀλεξάνδρου τοῦ ἐν Κεντουκέλλαις, τὰ ὅποια φυλάσσονται στὸν Ναὸ τῆς Ὁρθοδόξου Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Σεραφεῖμ τοῦ Σάρωφ στὴν Πιστόια τῆς Ἰταλίας εὐωδιάζουν ἀνεξήγητα.

«Ἐφετε τὰ παιδιά ἔρχεσθαι πρός με...», εἶπε ὁ Χριστός μας στοὺς Μαθητάς Του.

Τὰ παιδιά εἶναι ἀπλά, τὰ παιδιά ἔχουν ἐμπιστοσύνη, δὲν ζητοῦν περίπλοκες ἐξηγήσεις.

Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει ὅτι τὰ παιδιά δὲν ἐρωτοῦν. Καὶ συνέχεια μάλιστα ἐρωτοῦν! Μᾶς βομβαρδίζουν ἀσταμάτητα μὲ τὰ «γιατί» τους, γιὰ τὸ κάθε τί.

Ἐν τούτοις, ἡ ἀξία τῆς ἀπαντήσεως γιὰ ἐκεῖνα δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἐγκυρότητα μιᾶς λογικῆς ἐπιχειρηματολογίας, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν αὐθεντία τοῦ προσώπου, πὺρ τὴν παρέχει: «τὸ εἶπε ὁ ΜΠΑΜΠΙΑΣ ΜΟΥ!», ἂν αὐτὸς βρίσκη κάποτε χρόνο γιὰ νὰ παίξῃ μαζί μὲ τὸ παιδί του καὶ νὰ τὸ ἀκούσῃ.



*Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ
στὴν Πιστόια τῆς Ἰταλίας.*

Ἔτσι καὶ ὁ Οὐράνιος Πατέρας· «παίζει» μαζί μας μὲ χίλια σημεῖα (ὅποιος ἀσχολεῖται μὲ παιδιὰ γνωρίζει πόσο σημαντικὴ καὶ σοβαρὴ ὑπόθεσι εἶναι τὸ παιχνίδι), καὶ μέσα σ' αὐτὰ (γιατὶ ὄχι;) ἢ εὐωδία ποὺ ἐκπέμπουν τὰ ὀσᾶ τοῦ Ἡρώος, ὁ ὁποῖος ἔδωσε τὴν ζωὴ του γιὰ Ἐκεῖνον.

Ἄραγε δὲν ἔχει γράψει ὁ Δαβὶδ στὸν περίφημο Ν΄ Ψαλμὸ, ὅτι *«ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα»;*

Ὁ Μάρτυς δὲν μπορεῖ μόνο νὰ ἀποσυντίθεται· εἶναι Μάρτυς τῆς Ἀναστάσεως καὶ σ' αὐτὸν τὸν κόσμο, τὸν δηλητηριασμένο ἀπὸ τὴν δυσωδία τῆς φθορᾶς, ἀπὸ τὰ σκάναδαλα μὲ τὶς μύζες μέχρι τὴν σεξουαλικὴ βία στοὺς ἀνηλίκους, σκορπίζει λίγο ἀπὸ τὴν εὐωδία τῶν Οὐρανίων Πεδιάδων, ὅπου, ὅπως λέγει μία ἀρχαία προσευχή, «οὐκ ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμός, ἀλλὰ ζωὴ ἀτελεύτητος».

Στοὺς ἀνθρώπους ποὺ ὑποφέρουν, σ' αὐτοὺς ποὺ εἶναι πικραμένοι καὶ ἀπογοητευμένοι, σὲ ὅσους ἀγωνίζονται γιὰ τὴν δικαιοσύνη, ὁ Θεὸς δὲν ἐπιβάλλεται μὲ σημεῖα ἐντυπωσιακά, ἀπ' αὐτὰ ποὺ σαστίζουν καὶ ἀφήνουν ἀναυδους τοὺς ἀνθρώπους· σεβόμενος τὴν ἐλευθερία μας νὰ πιστεύουμε ἢ ὄχι, ὁ Θεὸς στέλνει ἓνα σημεῖο, σὰν τὴν λεπτὴ αὔρα στὸν Προφήτη Ἡλία.

Θυμηθεῖτε τὸ βιβλίον τῶν Βασιλειῶν· ἔρχεται *«πνεῦμα μέγα κραταιὸν διαλύον ὄρη, ἀλλ' οὐκ ἐν τῷ πνεύματι Κύριος»*. Μετὰ σεισμός, ἀλλὰ ὁ Κύριος δὲν εἶναι στὸν σεισμό. Τέλος, ὁ Προφήτης ἀκούει *«φωνὴ αὔρας λεπτῆς»*, καὶ ἐκεῖ καταλαμβάνει τὴν Παρουσία τοῦ Παντοδυνάμου Θεοῦ.

Ὅπως τότε, ἔτσι καὶ σήμερα, μᾶς καλεῖ ὁ Θεὸς νὰ διακρίνουμε τὴν Παρουσία Του στὴν ἀπαλὴ εὐωδία τριανταφύλλου, ποὺ ἐκπέμπουν τὰ ὀσᾶ ἐνὸς Δυνατοῦ.



*Λιτάνευσι τῶν Ἁγίων Λειψάνων
τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἀλεξάνδρου
στὴν πόλι τῆς Πιστόιας.*

