

■ «Παρασκευὴ ἀθλοφόρε, προχέεις ἰάματα, καὶ πρεσβεύεις ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν»

Ἡ ἐτήσιος Πανήγυρις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς

26η Ἰουλίου/8η Αὐγούστου 2012

Χάριτι τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐπανηγύρισε μὲ πνευματικὴ λαμπρότητα καὶ ἐφέτος ἡ Ἱερὰ Γυναικεῖα Μονὴ τῆς Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς, στὶς Ἀχαρνὲς Ἀττικῆς, τῆς ὁποίας προΐσταται ἡ Ὁσιωτάτη Καθηγουμένη Γερόντισσα Μακρίνα.

■ **Κέντρον** τῆς Πανηγύρεως ἦταν ἡ ἱερὰ Ἀγρυπνία, Τρίτη πρὸς Τετάρτη, ἡ ὁποία ἄρχισε τὴν 19:30' (7:30' μ.μ.) καὶ ἔληξε περὶ τὴν πρωΐαν τῆς ἐπομένης (04:00'), στὸ πρῶτο δὲ μέρος αὐτῆς ἐχοροστάτησε καὶ ἐξεφώνησε σύντομον Ὁμιλίαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, στὸ δεύτερο δὲ (Ὁρθρος, Θεία Λειτουργία), ἔλαβε μέρος καὶ ἐλειτούργησε ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ὁρεῶν κ. Κυπριανός, Ἀναπληρωτὴς Πρόεδρος.

● **Οἱ Αἰδεσιμώτατοι** Πρεσβύτεροι π. Δωρόθεος Ξυναριανός (Ἐφημέριος τῆς Μονῆς), π. Κωνσταντῖνος Τερζάκης, π. Ἀθανάσιος Κανατσούλης καὶ π. Κωνσταντῖνος Σωτηριάδης συμπαραστάθησαν στοὺς Ἀρχιερεῖς, συμπροσευχόμενοι καὶ συλλειτουργοῦντες (ὁ π. Ἀθανάσιος ἀπεχώρησε μετὰ τὸν Ἑσπερινόν, διότι θὰ εἶχε Λειτουργία στὴν Ἐλευσίνα), ὡς καὶ οἱ Ὑποδιάκονοι Γέρο-Αντώνιος Ἀγιοκυπριανίτης, Δημήτριος Γιατρᾶκος καὶ Ἀπόστολος Φύκιας.

◆ **Ἐψαλε** ὁ Χορὸς τῶν Ἁγιο-Αγγελιτισσῶν Μοναζουσῶν, συμπροσευχομένης τῆς Ὁσιωτάτης Καθηγουμένης Αὐτῶν Γεροντίσσης Ταξιαρχίας. Μεγάλος πλῆθος εὐλαβῶν Ἀγρυπνιστῶν παρέμεινε ἄχρι τέλους καὶ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἐκοινώνησαν τῶν Ἀχράν-



των Μυστηρίων. Στὸ πρῶτο μέρος τῆς Ἀγρυπνίας ἦσαν παρόντες καὶ οἱ ἀξιότιμοι Δήμαρχοι Ἀχαρνῶν κ. Σωτήριος Ντοῦρος καὶ Φυλῆς κ. Δημήτριος Μπουραϊμης.

* * *

Ψαλλομένων τῶν Ἰδιομέλων τῆς Λιτῆς, ἐγίνε μεγάλη Λιτανεία περίε τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καὶ ἀνεπέμφθησαν Δεήσεις, προηγουμένων τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας καὶ τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τῆς Ἀγίας Παρασκευῆς, ὡς καὶ τῆς εὐλογημένης Κάρας τοῦ Κτήτορος καὶ Πνευματικοῦ τῆς Μονῆς Γέροντος Ἱερωνύμου Ἀγιορείτου τοῦ Κρητὸς († 1943).

■ **Ὁ Θεοφίλ.** Ἐπίσκοπος κ. Κλήμης, στὴν Ὁμιλία του, ἀνεφέρθη στὴν σταθερότητα τῆς Πίστεως καὶ τῆς Ἀρετῆς τῆς τιμωμένης Ἀγίας, ἡ ὁποία (σταθερότης) ἀνεφάνη, ὅταν ἡ Ἀγία ἀντιμετώπισε κατὰ Θεὸν ὅλες τὶς δοκιμασίες, οἱ ὁποῖες ἐπέπεσαν ἐπ' αὐτῆς: τοῦ πειρασμοῦ τῆς διαφθορᾶς τῆς Ρώμης· τοῦ πειρασμοῦ τῆς ὀρφάνιας· τοῦ πειρασμοῦ τοῦ πλούτου· τέλος, τοῦ πειρασμοῦ τοῦ θανάτου - μαρτυρίου. Οἱ δοκιμασίες αὐτὲς δὲν ἴσχυσαν νὰ τὴν χωρίσουν ἀπὸ τὴν ἑνωσί της μὲ τὸν Νυμφίον Χριστό. Ἔτσι καὶ ἐμεῖς, ἄς παραμείνουμε σταθεροὶ στὴν Ἀλήθεια τῆς Πίστεως καὶ τῆς Ἀρετῆς, συναισθανόμενοι τὸ βάρος τῆς Ἱστορίας καὶ Παραδόσεώς μας, ἀλλὰ καὶ τὴν εὐθύνη μας, λέγοντες καὶ πράττοντες πάντοτε τὴν Ἀλήθεια, ὅτι καὶ ἂν τοῦτο μᾶς στοιχίση...



■ **Ὁ Θεοφίλ.** Ἐπίσκοπος κ. Κυπριανὸς ὠμίλησε στὴν Θεία Λειτουργία, ἀναφερθεὶς γιὰ 35' λεπτὰ στὸ χρέος τῶν Χριστιανῶν νὰ ἀσκοῦν τὴν Διακονία τοῦ Ἀδελφοῦ... Ἡ Ἀγία Παρασκευὴ ἀφιερῶθη στὸν Χριστό μας σὲ νεαρὰ ἡλικία, ἀσκήθηκε στὴν κάθαρσι καὶ τὴν ὑπέρβασι τῆς φιλαντίας, τέλος δὲ ἀνέλαβε ἱεραποστολικὸ ἔργο... Τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ, Ἀλήθεια καὶ Ἀγιότης, ἔπρεπε νὰ τὰ μοιρασθῆ μὲ τοὺς ἀδελφοὺς - συνανθρώπους της... Ἡ Διακονία

εἶναι τὸ «σῆμα κατατεθὲν» τῶν Χριστιανῶν... Διακονία σημαίνει ἔμπρακτη Μαρτυρία Ἀγάπης... Ἡ Ἐκκλησία εἶναι καὶ λειτουργεῖ ὡς Κοινωνία Ἀγάπης... Τὸ νὰ ζώνεσαι τὸ Λέντιον τῆς Διακονίας ὄχι μόνο ὑποτιμητικὸ δὲν εἶναι, ἀλλὰ εἶναι ὄντως μεγαλειῶδες... Πρῶτος Διάκονος καὶ ἀπαράμιλλος ἦταν καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι διὰ τῆς Ἐκκλησίας Του, ὁ Χριστὸς μας... Ἦλθε τοῦ Διακονῆσαι... Χριστιανός, ὁ ὁποῖος ἐπιτελεῖ ὅλα τὰ «καθήκοντά του», ἄς μὴν τρέφῃ ψευδαισθήσεις ὅτι εἶναι πράγματι ἕνας «συνεπὴς καὶ καλὸς Χριστιανός», ἐφ' ὅσον δὲν ἀφιερώνεται –μὲ τὸν ἕνα ἢ ἄλλο τρόπο– στὴν Διακονία τοῦ Ἀδελφοῦ, τοῦ πάσχοντος ποικιλοτρόπως... Ὅτι μᾶς δίνει ὁ Φιλάνθρωπος Θεὸς δὲν εἶναι ἰδικό μας... Καλούμεθα νὰ εἴμεθα συνεχῶς καὶ θυσιαστικῶς οἱ καλοὶ οἰκονόμοι τῶν δωρεῶν τοῦ Θεοῦ, ἀγωνιῶντες καὶ ἀγωνιζόμενοι ὑπὲρ τοῦ Ἀδελφοῦ μας... Ἡ Ἁγία Παρασκευὴ μᾶς ἐδίδαξε πῶς νὰ ἐφαρμοσθῇ στὴν ζωὴ μας ἡ Ὁσιότης καὶ ἡ Παρθενία, προκειμένου νὰ περάσουμε ἐν συνεχείᾳ στὴν Διακονία, ἡ ὁποία ἐπιστέφεται μὲ τὸ Μαρτύριο... Τὴν Πύλη τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν θὰ διέλθουμε φέροντες στοὺς ὤμους μας τὸν Ἀδελφὸ μας, ὄχι μόνοι...



* * *

Ἦταν μία Πανήγυρις πλήρης εὐλογιῶν... Ἡ Ἁγία ἦταν παρούσα καὶ εὐλογοῦσε τὸν Λαὸ τοῦ Θεοῦ... Ἡ Ἀδελφότης τῆς Μονῆς ἀναλώθηκε κυριολεκτικῶς στὴν διακονία τῶν Προσκυνητῶν ἄχρι πρωΐας, παραθέσασα ἐν τέλει, κατὰ τὸ μοναστηριακὸν ἔθος, Τράπεζαν πλουσίαν ἀγαθῶν τοῦ Θεοῦ, ὅπου ἀπευθύνθησαν εὐχὲς καὶ εὐχαριστίες καὶ λόγοι ἐν Χριστῷ οἰκοδομῆς.

● Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν! Τριάς Ἁγία, δόξα Σοι!...

