

## Προσκύνημα στην Ρουμανία

### Ἐνίσχυσις τῆς Ἐνότητός μας μέ τὴν Εὐλογία τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου

**Η**ΦΕΤΙΝΗ συμμετοχὴ μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων στὴν μεγάλη Ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὴν Μητροπολιτικὴ Ἔδρα τῶν Ρουμάνων Ἀδελφῶν τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου στὴν Σλατιοάρα τῆς Μολδαβίας, εἶχε ιδιαίτερη σημασία καὶ βαρύτητα. Διότι, σὺν τοῖς ἄλλοις, ἀπέβλεπε στὴν σταθεροποίησι καὶ ἰσχυροποίησι τῆς εὐλογημένης ἐνότητος μεταξύ ἀλλήλων, ἡ ὁποία τὸν τελευταῖο καιρὸ εἶχε ὑποστῆ κάποια κρίσι, ἐπηρεία τοῦ πονηροῦ. Ἐπίσης, τὸ Προσκύνημα ἀπέβλεπε καὶ σὲ ἓνα εὐλαβικὸ ὁδοιπορικὸ στοὺς ἱερούς ἐκείνους τόπους τῆς Ρουμανίας, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ὁ Ὁμολογητῆς Ἱεράρχης Ἅγιος Γλυκέριος († 1985) εἶχε διέλθει καὶ συνέδεσε μέρος τοῦ βίου του καὶ τῶν ἀγῶνων του μετ' αὐτῶν.

**Θεῖα** Χάριτι, Θεομητορικῆ Προστασία, τῇ πρεσβείᾳ δὲ τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου καὶ τῇ εὐχῇ τοῦ ἀσθενούντος Σεβασμ. Μητροπολίτου καὶ Πατρὸς ἡμῶν κ. Κυπριανοῦ, οἱ σκοποὶ ἐπετεύχθησαν ὑπερεκπερισσοῦ, οἱ δὲ εὐλογίες τοῦ Προσκυνηματος, πολλὰ καὶ συγκλονιστικὰ, ἀποτελοῦν ἤδη θησαυρὸ πολύτιμο στὶς ψυχὰς τῶν συμμετασχόντων, πρὸς δόξαν Θεοῦ.



• **Τὸ πρῶτῳ** τῆς Τετάρτης, 2/15.8.2012, ἀνεχώρησαν ἀεροπορικῶς, γιὰ τὸ Βουκουρέστι τῆς Ρουμανίας καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ὀδικῶς γιὰ τὸ Φελτισέني τῆς Μολδαβίας, δεκατρεῖς προσκυνηταὶ ἐξ Ἑλλάδος: οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ὁρεῶν κ. Κυπριανός, Ἀναπληρωτῆς Πρόεδρος, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ ὁ γράφων Γαρδικίου Κλήμης, ἓνας Μοναχὸς-Ἐποποιός, δύο Μοναχὲς ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν Ἀττικῆς καὶ ἑπτὰ λαϊκοὶ Ἀδελφοὶ (τρεῖς ἄνδρες, τέσσερις γυναῖκες). Στὴν ὁμάδα τῶν προσκυνητῶν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα προσετέθη στὸ Βουκουρέστι καὶ

ὁ ἀφιχθεὶς ἀπὸ τὴν Νότιο Ὀσσετία Ἱερέας μας Αἰδεσιμ. π. Ἰάκωβος Χεταγκούρωβ.



**Κατὰ** τὴν διάρκειαν τῆς πενθημέρου παραμονῆς στὴν Ρουμανία, ἐγίναν ἐπισκέψεις πρωτίστως σὲ Μονές καὶ Ναοὺς τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου (Ἁγίου Μηναῖ Ροσιόρι, Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Ἰασίου, Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν Τίργκου Φομός, Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Φελτισένι, Ζωοδόχου Πηγῆς Μπρατατσέλ, Κοιμήσεως Θεοτόκου Παῖσένι, Ἁγίων Μυροφόρων Βούδα, Ἁγίας Σκέπης τῆς Θεοτόκου Μπρατιτσέλ, Ἁγίας Τριάδος Κούκοβα), σὲ κλίμα θερμῆς ἀγάπης καὶ πλουσίας φιλοξενίας.



**Ἐπίσης**, πραγματοποιήθησαν προσκυνήματα καὶ σὲ ἱστορικοὺς Ναοὺς καὶ Μονές, πὸ ἀνήκουν στὸ πατριαρχεῖο Ρουμανίας: Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας-Ἐπιβατινῆς Ἰασίου, ὅπου καὶ τὸ ἄφθαρτο ἱερὸ Λεῖψανο τῆς θαυματουργοῦ Ὁσίας, Τριῶν Ἱεραρχῶν Ἰασίου, Μονές Μπουκοβίνας μὲ τὶς περίφημες ἐξωτερικὲς τοιχογραφίες τους, ὡς ἐπίσης Μονές Ρίσκας (Ἁγίου Νικολάου) καὶ Γκιγκιὸς (Ζωοδόχου Πηγῆς).

• **Τὸ σημαντικό** θέμα τῆς Ἐνότητος τῆς Ἱεραῶς Συνόδου μας μετὰ τῶν Ρουμάνων Ἀδελφῶν τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου ἀντιμετωπίσθηκε σὲ εἰδικὴ Διασυνοδικὴ Σύσκεψι,

στην Ἱερά Μονὴ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὴν Σλατιοάρα, τὴν Παρασκευή, 4/17 Αὐγούστου, δύο ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴν ἱερά Πανήγυρι Αὐτῆς.

**Μετὰ** τὴν προσκύνησι τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου ἐντὸς τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς καὶ τὴν προσευχητικὴ συμμετοχὴ ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ Βήματος στὴν ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, τὴν ὁποίαν ἐτέλεσε Ρουμᾶνος Ἐπίσκοπος, συνεκάθησε σὲ Αἶθουσα τῆς Μονῆς ἅπασα ἡ ὑπὸ τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτην Αὐτῆς κ. Βλάσιο Ἱεραρχία τῶν Ρουμάνων τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου (Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Νεάμτς κ. Δημοσθένης, Μπακάου κ. Γεννάδιος, Σουτσάβας κ. Σωφρόνιος, Μπρασῶβ κ. Θεοδόσιος, Μποτοσάνι κ. Ἰωσήφ, Ἰλφῶβ κ. Φλαβιανός, Πλοεστίου κ. Ἀντώνιος, Ἰασίου κ. Γλυκερίου, Γαλατσίου κ. Διονύσιος καὶ Σιμπιού κ. Εὐλόγιος), μετὰ τῶν τριῶν ἐξ Ἑλλάδος Ἀρχιερέων. Εἶχε προηγηθῆ ἡ ἀποστολὴ καὶ ἐπίδοσις ἐκ μέρους τῶν Ἑλλήνων δύο ἐπισήμων κειμένων, ὡς βοηθητικῶν γιὰ τὴν παροῦσα Σύσκεψι, τὰ ὁποῖα εἶχαν ἤδη μελετηθῆ ἀπὸ τοὺς Ρουμάνους Ἀδελφούς.



**Ἐντὸς** δὲ προσευχητικῆς ἀτμόσφαιρας, με ἀλληλοσεβασμὸ καὶ ἀλληλοεκτίμησι, ἔγιναν τοποθετήσεις καὶ συζητήσεις, οἱ ὁποῖες συνέβαλαν στὴν διασάφισι κάποιων ζητημάτων ἐκκλησιολογικῆς καὶ ποιμαντικῆς φύσεως, τὰ ὁποῖα εἶχαν δημιουργήσει, ὡς μὴ ὠφελε, προβληματισμὸ καὶ ἀνησυχία εἰς τινὰς ἐκ τῶν Ρουμάνων τὸν τελευταῖο καιρὸ. Τοιοῦτοτρόπως, ἐπικράτησε ἐν τέλει ἰκανοποίησις σὲ ἀμφοτέρες τὶς πλευρὰς καὶ ἡ ἐνότητά μας ὄχι μόνον δὲν διασαλεύθηκε, ὅπως ἦταν ἡ ἐπιδίωξις ὁσῶν ὀλίγων, καλῆ ἢ κακῆ τῇ προαιρέσει, τὴν πολεμοῦν καὶ προσπαθοῦν νὰ ἐπηρεάσουν ἀκόμη καὶ τοὺς Ἀρχιερεῖς, ἀλλὰ ἰσχυροποιήθηκε ἐτι περισσότερο.

• **Ὁ συνορτασμὸς** μάλιστα τῆς Μεταμορφώσεως στὴν Σλατιοάρα τὸ ἐπόμενο διήμερο, ἀπετέλεσε τὸ ἐπιστέγασμα τῆς κατὰ Θεὸν ἀγάπης καὶ κοινωνίας μας.

**Τὸ** ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 5/18 Αὐγούστου, τῇ συμμετοχῇ καὶ τοῦ ἀφιχθέντος Σεβασμ. Ἐπισκόπου Τριάδιτσα κ. Φωτίου με ἕναν Ἱερέα καὶ ἕναν Ἱεροδιάκονο ἀπὸ τὴν Σόφια τῆς Βουλγαρίας, ὡς καὶ τοῦ Καθηγουμένου Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Ἀκακίου ἀπὸ τὴν Ἔτνα τῆς Κα-



λιφορνίας τῶν Η.Π.Α., ὡς Ἀντιπροσώπου τῆς ἐν Ἀμερικῇ Ἐξαρχίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας, τελέσθησαν πανηγυρικῶς στὸν αὐλειο χῶρο τῆς Μονῆς ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁ Ὅρθρος τῆς μεγάλης Δεσποτικῆς Ἑορτῆς ἕως ἄργα τὸ βράδυ. Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς συνολικὰ δεκαπέντε

Ἀρχιερεῖς, παρέστησαν δεκάδες Ἱερεῖς, Διάκονοι καὶ μέγα πλῆθος πιστῶν. Ἐψαλε ἔξοχα τὰ βυζαντινὰ μέλη τῆς Ἑορτῆς ἢ Χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τῆς Σλατιοάρας, ἐτέθησαν δὲ πρὸς προσκύνησιν τόσον τὸ ἱερὸ Λεῖψανον τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου, ὅσον καὶ μία θαυματουργὸς Θεομητορικὴ Εἰκόνα ἀπὸ τὴν Ρωσία, ἡ ἐπιλεγομένη τῆς «Κατανύξεως», ἡ ὁποία εἶχε μεταφερθῆ γιὰ προσκύνησιν στὴν Ρουμανία.



**Τὸ** πρωῒ τῆς Κυριακῆς, 6/19 Αὐγούστου, τελέσθηκε ὑπαιθρίως ἡ πανηγυρικὴ πολυαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Βλασίου, ἐν μέσῳ ἀναριθμήτου πλῆθους πιστῶν, τὸ ὁποῖο ἐξεδήλωνε ἀνεπιφυλάκτως τὴν χαρὰ του γιὰ τὸν λειτουργικὸ συνεορτασμό μας, ὡς καὶ τὴν ἀγάπη καὶ ἐκτίμησί του στοὺς Ἀδελφοὺς ἐξ Ἑλλάδος.



**Μετὰ** τὴν Ἀπόλυσι, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος ἐξεφώνησε πανηγυρικὴ Ὀμιλία· κατόπιν, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ὠρεῶν κ. Κυπριανὸς ἀνέγνωσε ἐόρτια Ὀμιλία, τὴν ὁποίαν ἀπέδωσε στὰ ρουμανικὰ ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος· ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβασμ. Ἐπίσκοπος Τριάδιτσα κ. Φώτιος ἀνέγνωσε σύντομο ἐόρτιο μῆνυμά του στὰ ρουμανικὰ, τέλος δὲ ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος κ. Δημοσθένης ὠμίλησε δυναμικά, παρὰ τὰ 85 χρόνια τῆς ἡλικίας του, ἀναφερθεὶς μάλιστα μὲ ἔμφασι στὴν



Παρακαταθήκη τῆς Ἐνότητος Ρουμάνων καὶ Ἑλλήνων, τὴν ὁποῖαν μᾶς ἐκκληροδότησαν ὁ Ἅγιος Μητροπολίτης Γλυκερίος καὶ ὁ σεπτὸς Ποιμενάρχης μας κ. Κυπριανός.



**Ἀκολούθησε** λιτανεῖα περὶ τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς καὶ προσκύνησις τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου.

**Μετὰ** τὴν ἐόρτιο Τράπεζα, εἶχαμε τὴν εὐκαιρία οἱ τρεῖς ἐξ Ἑλλάδος Ἐπίσκοποι καὶ ὁ Σεβασμ. Τριάδισσα κ. Φώτιος νὰ ψάλουμε Τρισάγιο ἐπὶ τοῦ Τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου κ. Σιλβέστρου († 1992), ἐπὶ τῇ 20ετίᾳ τῆς πρὸς Κύριον ἐκδημίας του, ἐπίσης δὲ νὰ προσκυνήσουμε στὸ ἅγιασμένο Κελλάκι τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου, ἀλλὰ καὶ νὰ εὐχηθοῦμε κατ' ἰδίαν στὸν διάδοχο Αὐτῶν γιὰ τὰ 20 ἔτη ἀπὸ τῆς ἀναρρήσεώς του στὴν Πρωθιεραρχία Σεβασμ. Μητροπολίτη κ. Βλάσιο, ἐνῶ ὁ ἴδιος μᾶς ἐξέφρασε τὴν ἱκανοποίησι αὐτοῦ γιὰ τὴν ἀναθέρμανσι τῆς ἐν Χριστῶ



ἀγάπης, ἐνότητος καὶ κοινωνίας μας. Γιὰ τὴν περίστασι αὐτή, ἀντηλλάγησαν δῶρα.

• **Ὅμως**, οἱ χαριτόβρυτες εὐλογίες τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου δὲν περιλάμβαναν μόνον ὅσα μέχρι στιγμῆς ἐκθέσαμε. Ἦδη ἀπὸ τὴν Πέμπτη, 3/16 Αὐγούστου, εἶχαμε τὴν εὐκαιρία νὰ ἐπισκεφθοῦμε πλησίον τοῦ Ἱα-σίου τὴν ἱστορικὴ Ἱερὰ Μονὴ Τσε-τάτσουϊα, τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου, στὴν ὁποίαν τὸ ἔτος 1916, σὲ ἡλικία 25 ἐτῶν, ὁ Ἅγιος Γλυκέριος εἶχε ἀφιερωθῆ καὶ καρῆ Μοναχός, ἐχειροτονήθη δὲ Ἱεροδιάκονος (1918) καὶ Ἱερομόναχος (1920) καὶ παρέμεινε συνολικὰ εἰς Αὐτὴν ἐπὶ πενταετίαν.



**Τὴν** ἴδια ἐκεῖνη ἡμέρα, εἶχαμε συνέχεια τοῦ ὁδοιπορικοῦ μας στὰ βήματα τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου. Ἐπισκεφθήκαμε καὶ προσκυνήσαμε στὴν ἱστορικὴ Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Νεάμτς, τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος, στὴν ὁποίαν ὁ Ἅγιος Γλυκέριος διακόνησε ἐπὶ διετίαν περίπου, ὡς καὶ τὴν Ἱερὰ Σκήτη Ποκρώβ, ἥτοι Ἁγίας Σκέπης τῆς Θεοτόκου, ὀλίγα χιλιόμετρα ἀπὸ τὴν Μονὴ σὲ ἐρημικὴ τοποθεσία, ὅπου ὁ Ἅγιος Γλυκέριος εἶχε διωρισθῆ Δικαίος τὸ ἔτος 1922 καὶ παρέμεινε ἕως τὰ τέλη τοῦ 1925, ὅταν πλέον χάριν τῆς προσηλώσεώς του στὴν Ἐορτολογικὴ Παράδοσι τῆς Ὁρθοδοξίας μας ἀναγκάσθηκε



νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν Σκήτη καὶ νὰ καταφύγῃ στὰ βουνὰ καὶ στὰ δάση τῆς Μολδαβίας...

**Ἡ** δὲ συνάντησίς μας, τὸ βράδυ τῆς ἰδίας ἡμέρας, μὲ τὸν πολυσέβαστο Αἰδεσιμ. π. Βασίλειο Πετρασέσκου, στὴν οἰκία του στὸ Τίργκου Νεάμτς, τὸν πρῶτο Κληρικὸ μετὰ τοῦ ὁποίου συνεδέθη ἡ Ἱερὰ Μονὴ μας καὶ ἐγνώρισε περὶ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου τὸ ἔτος 1977 καὶ πὺ τόσο συνέβαλε στὴν ἔνωσι τῶν Ἐκκλησιῶν μας, ἦταν γιὰ μᾶς μία πραγματικὴ ἀποκάλυψις! Ὁ π. Βασίλειος, 73 ἐτῶν σήμερα, εἶναι ἕνας ἐκ τῶν τριῶν μόνον ἐπιζώντων Κληρικῶν, τοὺς ὁποίους



έχειροτόνησε ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος Γλυκέριος. Ὅποτε, καὶ ἐν ὄψει τῆς συλλογῆς στοιχείων γιὰ τὴν ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ ἄρτια ἔκδοσι στὰ ἑλληνικὰ τοῦ Βίου τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου, στὴν ὁποίαν σκοπεύουμε σὺν Θεῷ νὰ προβοῦμε στὸ ἐγγὺς μέλλον, ὁ π. Βασίλειος μᾶς ἐμπλούτισε μὲ πάρα πολλὰ καὶ σημαντικὰ στοιχεῖα, ἄγνωστα ἐν πολλοῖς στὶς μέχρι τώρα πηγές πὸ ἐίχαμε ὑπ' ὄψιν μας καὶ χρησιμοποιήσαμε. Ὁ π. Βασίλειος, ὡς ζῶσα πηγὴ περὶ τοῦ ὀσιακοῦ βίου τοῦ Ἁγίου, μᾶς μετάγγισε μίαν ἐντυπωσιακὴ πνευματικὴ διάστασι τῆς προσωπικότητος τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου καὶ τῆς φιλανθρώπου καὶ διακριτικῆς ποιμαντικῆς του ἔναντι Κλήρου καὶ Λαοῦ, μὴ καταγεγραμμένη στὰ βιβλία, τὴν ὁποίαν θὰ ἀποπειραθοῦμε νὰ συμπεριλάβουμε στὴν ἑλληνικὴ ἔκδοσι.



**Ἡ** συμπλήρωσις τῆς συλλογῆς στοιχείων περὶ τοῦ Ἁγίου, πραγματοποιήθηκε μὲ τὶς διηγήσεις τοῦ ἀνεξαντλήτου Θεοφιλ. Ἐπισκόπου κ. Δημοσθένους, ὁ ὁποῖος ἐπίσης εἶναι χειροτονημένος καὶ στὴν ἀρχιερωσύνη ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γλυκέριο. Αὐτὸς μᾶς ὠμίλησε περισσότερο γιὰ τὴν καθοδήγησι τῶν Μοναχῶν ἀπὸ

τὸν Ἅγιο, ἢ ὁποία ἦταν πράγματι ἀκριβῆς καὶ ἀπαιτητικὴ.

**Τέλος**, ἡ ὀλοκλήρωσις τοῦ ὁδοιπορικοῦ μας ἔγινε μὲ τὴν ἐπίσκεψί μας στὴν νεόδμητο Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου, σὲ δάσος τῆς περιοχῆς τῆς Ρίσκας, σὲ ἀπόστασι ἡμίσεως περίπου ὥρας μὲ αὐτοκίνητο ἀπὸ τὴν Μονὴ τῆς Σλατιοάρας, ὅπου ὁ Ἅγιος παρέμεινε ἐν κρυπτῷ ἐπὶ πενταετίαν (1941-1945), ζῶν βίον ὀσιακὸν καὶ μαρτυρικόν. Ὁ χώρος ἔχει μεταποιηθῆ σὲ μίαν πνευματικὴ ὄασι κατὰ τὰ τελευταῖα ὀλίγα ἔτη, μὲ ὠραῖο ξύλινο Ναό, ἐντὸς τοῦ ὁποίου φυλάσσεται τμῆμα τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου, ὡς καὶ μὲ ἐντυπωσιακὰ κτήρια, ἐνῶ τὰ ἔργα οἰκοδομήσεως συνεχίζονται. Στὴν Μονὴ ἐπιστατεῖ ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος κ. Σωφρόνιος.



• **Τὸ** εὐλογημένο καὶ τόσο σημαντικὸ Προσκύνημά μας, μέχρι τῆς ἐπιστροφῆς μας στὴν Ἑλλάδα τὸ βράδυ τῆς Δευτέρας, 7/20 Αὐγούστου, ἀπεδείχθη ἰδιαίτερα καρποφόρο καὶ ὠφέλιμο. Οἱ πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου

Γλυκερίου ἐλπίζουμε ὅτι δὲν θὰ παύσουν νὰ ἐνισχύουν Ρουμάνους καὶ Ἑλληνας στὸν κοινὸ ἀγῶνα ὑπὲρ Πίστεως καὶ Ἀρετῆς, ἀλλὰ καὶ τοὺς ὅπου γῆς γνησίους Ὁρθοδόξους, ἵνα ἐν ἐνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ δοξάζουμε τὴν Τρισυπόστατον Θεότητα. Ἀμήν!

*†Γ.Κλ.*