



## Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος μας, ὁ φωτισμὸς καὶ ἡ φωτο-ποίησις μας

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα κ. Βλάσιε·  
Ἄγιοι καὶ σεβαστοὶ Ἀρχιερεῖς·  
Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες·  
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ μας Ρουμᾶνοι·

**Ἡ Χάρις** τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡ Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, καὶ ἡ Κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἃς εἶναι μαζί μας, καὶ μὲ ὅλους τοὺς γνησίους ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς ἀπανταχοῦ τῆς γῆς, καὶ σήμερα, καὶ πάντοτε, καὶ στοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν!

**Τὴν ἡμέρα** αὐτή, τὴν τόσο ἐνδοξη καὶ λαμπροφόρο, τὴν ἡμέρα τῆς Ἁγίας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ, ἔχομε τὴν ἰδιαίτερη χαρὰ νὰ Σᾶς μεταφέρωμε ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα τὸν ἀσπασμὸ τῆς Ἀγάπης, τῆς Εἰρήνης, τῆς Ἐλπίδος καὶ τῆς Ἐνότητος ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Κυπριανοῦ καὶ ὄλων τῶν Ἀρχιερέων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας.

**Ἡ Ὁρθόδοξος** Ρουμανία, καὶ μάλιστα τὸ Ἅγιο αὐτὸ Μοναστήρι τῆς Σλατιοάρας, ἀποτελοῦσε πάντοτε γιὰ μᾶς ἓνα ὄρος νοητό, σὸ ὁποῖο εἶχαμε τὴν εὐλογία νὰ συναντήσωμε τὸν Χριστό μας μέσα σὸ Φῶς τῆς Μεταμορφώσεως, καὶ νὰ γίνωμε Φῶς, καὶ νὰ κηρύξωμε κατόπιν στὸν κόσμο, ὅτι «Φῶς Χριστοῦ Φαίνει Πᾶσι»!

**Σύμφωνα** μὲ τὴν Ὁρθόδοξη Παράδοσί μας, ὁ Θεὸς εἶναι Φῶς, καὶ οἱ εὐσεβεῖς πρέπει νὰ γίνουν Φῶς, ὥστε νὰ ζοῦν μέσα σὸ Φῶς

καὶ νὰ βλέπουν τὰ πάντα ὡς Φῶς.

**Αὐτὴ** ἡ ἔνωσις μὲ τὸ Φῶς εἶναι μία βαθυτάτη πνευματικὴ ἐμπειρία, ἡ ὁποία μᾶς ὀδηγεῖ στὴν ἔνωσί μας μὲ τὸν Θεό, στὴν θέωσι.

**Ὁ κάθε** πιστὸς ἀσκεῖται συνεχῶς στὸν πνευματικὸ ἀγῶνα ἐναντίον τῆς **φιλαυτίας**, μὲ σκοπὸ νὰ καθαρθῇ καὶ νὰ φωτισθῇ, νὰ τοῦ δοθῇ ὡς χάρισμα τὸ θεῖο Φῶς.

**Τὸ Φῶς** αὐτὸ εἶναι ὁ Πατήρ, ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, καὶ ὅταν τηροῦμε τὶς ἅγιες **Ἐντολές** τοῦ Κυρίου μας, γινόμεθα **Ναοὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος**, γινόμεθα **Θεοφόροι**, γινόμεθα **Φωτοφόροι**.

**Ὅπως** καταλαβαίνομε, τὸ Φῶς αὐτὸ τῆς θείας δωρεᾶς δὲν εἶναι ἓνα **ἠθικὸ φῶς**, οὔτε ἓνα **κτιστὸ-φυσικὸ φῶς**, ἀλλὰ εἶναι οἱ **Ἄκτιστες Ἐνέργειες** τοῦ Θεοῦ, τὶς ὁποῖες βλέπει ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἔχει καθαρῖσει τὴν καρδιά του: «μακάριοι οἱ καθαρὸι τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται», ὅπως μᾶς διαβεβαίωσε ὁ Κύριος.

**Ὅσο** ἀξάνεται ἡ καθαρότης τῆς καρδιάς μὲ τὴν **Ταπείνωσι**, τὴν **Ἀγάπη**, τὴν **Ἀγνότητα**, τὴν **Προσευχὴ** καὶ τὴν **Κοινωνία τῶν Αχράντων Μυστηρίων**, τόσο ἀξάνεται βαθμιαίως καὶ σταδιακῶς ἡ ἐμφάνισις τοῦ θείου Φωτὸς καὶ μεταμορφώνει τὸν ἄνθρωπο καὶ θεραπεύει τὴν φύσι του καὶ τὸν καθιστᾷ κατὰ χάριν Θεό.

**Στὴν** πραγματικότητα, αὐτὸς ὁ **φωτισμὸς** καὶ ἡ **φωτο-ποίησίς** μας εἶναι ἀποτελέσματα τῆς συμμετοχῆς μας στὸ μεταμορφωμένο, ἀναστημένο καὶ θεωμένο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ μας, τὸ Ὅποιο τώρα εὐρίσκεται στὸν Οὐρανὸ ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός· εἶναι ἀποτέλεσμα μιᾶς προσωπικῆς σχέσεως καὶ κοινωνίας τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν ζῶντα καὶ προσωπικὸ Θεό.

\* \* \*

**Αὐτὲς** τὶς θαυμαστὲς Ἀλήθειες καὶ ἀναγκαῖες γιὰ τὴν σωτηρία μας, τὶς ἀπευθύνει σήμερα ἀπὸ τὸ Ὅρος Θαβῶρ ὁ Σωτήρας μας **πρὸς ὅλους**, διότι ἀφοροῦν ὅλους -ὄχι μόνον τοὺς Μοναχοὺς, τοὺς Ἡουχαστὲς καὶ Ἀναχωρητὲς.

**Καὶ** οἱ Ἀδελφοί μας μέσα στὸν κόσμον καλοῦνται νὰ ἀγωνίζωνται μὲ τὴν **συνεχῆ μετάνοια** γιὰ τὴν **κάθαρσι τῆς καρδιάς** τους, προκειμένου νὰ ἰδοῦν τὸν Θεό, δηλαδὴ νὰ ἐνωθοῦν μὲ τὸν Θεό.

**Ἡ προτροπὴ** τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Πέτρου: «**νήψατε, γρηγορήσατε**», ἀπευθύνεται σὲ ὅλους τοὺς Χριστιανοὺς· ἡ **ἐγρηγόρσις** πρέπει νὰ εἶναι ὁ διαρκὴς ὀδηγὸς μας στὴν προσωπικὴ μας ἀνάβασι στὸ Θαβῶρ, γιὰ νὰ συναντήσωμε τὸν Χριστὸ μας καὶ νὰ ἐνωθοῦμε μαζί Του μέσα στὸ Φῶς.

**Στὴν νῆψι**, δηλαδὴ τὴν προστάσια τοῦ νοῦ μας διὰ μέσου τῆς **προσευχῆς**, τῆς **μετανοίας** καὶ τῆς **ἐξομολογήσεως**, ὥστε νὰ μὴν

σκοτισθῆ ἀπὸ τὴν ἐνέργεια τῶν παθῶν, πρέπει νὰ προσθέτουμε τὴν **ἄσκησι**: ἄσκησι στὴν *Ἀγάπη*, ἄσκησι στὴν *Ταπείνωσι*, ἄσκησι στὴν *Ἐγκράτεια*, ἄσκησι στὴν τήρησι τῶν Ἐντολῶν τοῦ Κυρίου μας.

**Αὐτὴ** ἡ **νηπτικο-ασκητικὴ** προσπάθεια, ἐνωμένη μὲ τὴν συντριβὴ τῆς καρδιάς καὶ τὴν μετάνοια, ἀλλὰ καὶ τὴν θεία Μετάληψι, μᾶς βοηθεῖ νὰ βιώνουμε τὴν **Ἡσυχαστικὴ Παράδοσι** τῆς Ὁρθοδοξίας μας καὶ νὰ γίνωμε **δεκτικοὶ τοῦ Φωτός** τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος μας.

\* \* \*

**Εἶθε** οἱ φωτοφόρες πρεσβεῖες τοῦ συγχρόνου μας Ἁγίου Γλυκερίου, ὁ Ὅποιος ἐζήσε **νηπτικά, ἀσκητικά, ἡσυχαστικά**, ἀλλὰ καὶ **μαρτυρικά**, νὰ μᾶς ἐνισχύουν στὴν πορεία μας πρὸς τὸ Φῶς, στὴν συνάντησι καὶ ἐνωσί μας μὲ τὸ Φῶς, ὥστε νὰ γίνωμε Φῶς καὶ τοιουτοτρόπως νὰ ὀδηγήσωμε καὶ ἄλλους Ἀδελφούς στοῦ Ἄκτιστο Φῶς τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν!

6<sup>η</sup> Αὐγούστου 2012

† Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου  
Σλατιοάρα Ρουμανίας

† Ὁρεῶν Κυπριανὸς