

Μεγάλη θεομητορική εὐλογία καὶ παρηγορία

**Ἐώρτασε λαμπρῶς
ἡ Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης
στὶς Ἀφίδνες Ἀττικῆς**

24η Σεπτεμβρίου 2012 ἐκ.ἡμ.

«...**Μ**έσα στὴν ἀπρόσωπη ἐποχὴ μας ποὺ τὸ πᾶν ἔχει ἰσοπεδωθεῖ μέσα σ' ἓναν κόσμο ποὺ ὁ ἄνθρωπος ἔχασε τὸ πρόσωπό του, τὴν προσωπικότητά του καὶ μεταβλήθηκε σὲ ἀριθμὸ, σὲ διάτρητη κάρτα, σὲ μονάδα ἀπόδοσης·

μέσα στὴ σύγχρονη καταναλωτικὴ κοινωνία, στὴ μαζικὴ παραγωγή, στὴ βιομηχανοποίηση τῶν πάντων·

διατηρήθηκε ἀνέπαφο ἓνα γυναικεῖο πρόσωπο·

μιὰ προσωπικότητα πρώτου μεγέθους, ἱκανὴ νὰ ἀναστηλώσει τὰ θλιβερὰ ἐκείνα ἐρείπια τοῦ προσώπου τῆς “διαφθαρείσσης εἰκόνας τοῦ Θεοῦ”, νὰ τὰ ἀνασυνθέσει σὲ μορφή, σὲ πρόσωπο.

Εἶναι ἡ Παναγία μας...»

(Ἀρχιμ. Θεοκλήτου Φεφέ†)

Μὲ τὰ αἰσθήματα αὐτὰ συμμετείχαμε καὶ ἐφέτος στὴν λαμπρὰ ἐν τῇ ταπεινώσει καὶ πτωχείᾳ τοῦ πνεύματος Πανηγυρὶ τῆς Ἱερᾶς Γυναικείας Μονῆς τῆς Παναγίας τῆς Μυρτιδιωτίσσης, στὶς Ἀφίδνες Ἀττικῆς.

• **24.9.2012 ἐκ.ἡμ., Κυριακή.** Ἡμέρα ἀνοιξιάτικη, κατάλληλη γιὰ νὰ τιμηθῇ ἡ Αἰώνια Ἀνοιξιάτικη Ὁραιότης τῆς Παναγίας Μητρὸς τοῦ Θεοῦ ὑπὸ τοῦ θεόφρονος Λαοῦ Τῆς. Ἡ Ἀνάστασις καὶ ἡ Ἀνοιξὶς καὶ πάλι σὲ μία συνάντησι σεμνῆς χαρᾶς, σὲ ἓνα πανηγύρι θεοποιῦ χαρμολύπης.

Ἡ Ὁσιωτάτη Καθηγουμένη Γερόντισσα Εὐπραξία μὲ τὴν πενταμελῆ Συνοδίᾳ τῆς μόλις ἔχουν συνέλθει ἀπὸ τὴν μεγάλη δοκιμασία τῆς πυρκαϊᾶς τῆς 13/26ης Αὐγούστου 2012 καὶ τὴν θαυμαστὴ διάσωσι τῆς Μονῆς τῇ θεομητορικῇ ἐπεμβάσει. Ἡ πληγωμένη φύσις γύρω στενάζει μυστικά, ἀναμένουσα τὴν ἀνακαίνισί τῆς.

Όλα όμως στην Μονή είναι νοικοκυρεμένα, καθαρὰ καὶ ἔτοιμα νὰ ἀποδώσουν δόξα καὶ εὐγνωμοσύνη στὴν Σκέπη τοῦ κόσμου, στὴν ἀκοίμητο Προστάτισσα τοῦ Οἴκου Της.

* * *

Λόγω καὶ τῆς Κυριακῆς, ἡ σύναξις τῶν πιστῶν ἦταν ἀσυνήθως μεγάλη στὸ Ἑσυχαστικὸ Μοναστήρι. Ἐψαλε θεομητροπρεπῶς χορὸς Ἀγιοαγγελιτισῶν, παρουσία καὶ τῆς Καθηγουμένης αὐτῶν Ὀσιωτάτης Γεροντίσσης Ταξιαρχίας. Συμπροσευχομένη ἦταν καὶ ἡ σεβαστὴ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως Βαρνάβα Ἀττικῆς Γερόντισσα Χριστονύμφη.

Προεξήρχε τῆς Πανηγύρεως ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ὁρεῶν κ. Κυπριανός, Πνευματικὸς τῆς Ἀδελφότητος, συμπαραστατούμενος στὴν Θεία Λειτουργία ἀπὸ τὸν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερο π. Σωτήριο Γιούλη καὶ βοηθούμενος ἀπὸ τοὺς Ὑποδιακόνους Γέροντα Ἀντώνιο Ἀγιοκυπριανίτη, Δημήτριο Γιατράκο καὶ Ἀπόστολο Φύκια.

■ **Ἐκoinώνησε** τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων μεγάλο πλῆθος εὐσεβῶν ἀπὸ δύο Ἅγια Ποτήρια. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος ὠμίλησε στὸ Κοινωνικὸ, ἀναφερθεὶς στὴν μεγάλη ἀλήθεια ὅτι τὰ ἀκάθαρτα πνεύματα φθονοῦν τοὺς Χριστιανούς, ὅταν αὐτοὶ ἀποδίδουν τιμὴ στὴν πνευματικὴ Ὁραιότητα τῆς Θεοτόκου· περιέγραψε τρόπους ἀποδόσεως τιμῆς στὴν Παναγία, ἰδίως μάλιστα διὰ τῆς εὐσπλαγχνίας, ἐφ' ὅσον ἡ Πανάχραντος ἐδάνεισε σάρκα στὸν Θεὸ τῶν Οἰκτιρμῶν καὶ τοιοῦτοτρόπως ἔχομε πλέον τὴν δυνατότητα νὰ περάσωμε ἀπὸ τὸ κατ' εἰκόνα στὸ καθ' ὁμοίωσιν, δηλαδὴ νὰ γίνωμε Οἰκτίρμονες καὶ νὰ ἀγαποῦμε θυσιαστικὰ τοὺς Ἀδελφούς μας· δὲν ἀρκεῖ μία «ἀδάπανος εὐσέβεια», ἀπαιτεῖται διαπλάτυνσις τῆς καρδιᾶς μας, ὥστε νὰ χωρέσῃ τοὺς πάντας καὶ μαζί με αὐτοὺς νὰ εἰσέλθωμε στὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, με Ὁδηγὸ τὴν Θεοτόκο. Οἱ συνεχεῖς Ἑορτὲς τῆς Παναγίας καθ' ὅλον τὸν ἐτήσιον κύκλον μᾶς ὑπενθυμίζουν τὴν ἐν Θεῷ ὁμορφιὰ τῆς φύσεώς μας, ἡ ὁποία ἔφθασε στὴν πληρότητά της ἐν τῷ προσώπῳ τῆς Θεομήτορος καὶ μεταγγίζεται εἰς ἡμᾶς, ὅταν «ἀδειάζουμε» ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας χάριν τοῦ Ἀδελφοῦ μας (κενωτικὸ ἦθος) καὶ ἐπιτρέπομε στὸν Κύριο νὰ μᾶς «πληρώσῃ» (γεμίσῃ) με τὴν ἀνακαινιστικὴ Παρουσία Του. Αὐτὴ ἡ κενωτικὴ ἀγάπη εἶναι σήμερα ἰδιαιτέρα ἐπίκαιρος καὶ οἱ συνθηκὲς μᾶς ὠθοῦν στὴν καλλιέργειά της, ἐφ' ὅσον ἡ Πατρίδα μας καὶ ὁ κόσμος διανύουν μίαν κρισιμωτάτην καμπήν...

* * *

Στὸ τέλος, κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Λιτανείας περὶ τοῦ Ναοῦ, ἀνεπέμφθησαν ἐπιμνημόσυνες δεήσεις πρὸ τοῦ μηνήματος τῆς ἀειμνήστου Γεροντίσσης Εὐγενίας, Κτητορίσσης καὶ πρώτης Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς



Μονῆς († 2001). Ἐπίσης, ὠμίλησε πλήρης θείου ζήλου ὁ εὐλαβεστάτος Ἱατρὸς κ. Εὐάγγελος Κοτσιομύτης, φίλος καὶ συμπαραστάτης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἀναφερθεὶς στὴν πρόσφατο δοκιμασία τῆς Ἀδελφότητος μὲ τὶς πυρκαϊές, στὴν θαυμαστὴ ἐπέμβασι τῆς Θεοτόκου καὶ ἐκφράσας ἐκ μέρους τῆς Ὁσιωτάτης Γεροντίσσης τὶς ἐγκάρδιες εὐχαριστίες πρὸς ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι συνέτρεξαν προθύμως καὶ ἐστάθησαν παρὰ τὸ πλευρὸν τῶν Ὁσιωτάτων Μοναζουσῶν, μέχρι τῆς παρελεύσεως τοῦ κινδύνου.

Ἡ κατὰ τὸ μοναστηριακὸν ἔθος φιλόξενος μεσημβρινὴ Τράπεζα ἐπεσφράγισε τὴν ψυχοφελεστάτην Πανήγυριν τοῦ Οἴκου τῆς Θεοτόκου, στὴν ὁποία παρεκάθησαν ἅπαντες ἐν ἐνὶ πνεύματι καὶ ἀφελότητι καρδίας, δοξάζοντες τὸν Θεόν. Τὴν Τράπεζαν ἐτίμησε διὰ τῆς παρουσίας του ὁ ἀξιότιμος Ἀντιδήμαρχος Ὁρωποῦ (τῆς Δημοτικῆς Κοινότητος Ἀφιδνῶν) κ. Εὐάγγελος Πάντος.

■ **Δόξα** τῷ Θεῷ πάντων ἔνεκεν! Τριάς Ἁγία, δόξα Σοι! Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Κύριε, σῶσον ἡμᾶς!