



ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
ΟΡΘΟΔΟΣΗΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ε΄

«ΕΪΚΟΝΕΣ
καὶ Θαύματα»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

+ Ἐπίσκοπος Γαδικίων Κλήμης, Θεολόγος

ΣΤὸ πλαίσιο τῆς Ἐκθεσῆς Ἀγιογραφίας

«Εἰκόνα καὶ Ἐλπίδα:

Τὸ Κοιμητῆρι καὶ ἡ Ἐνθύνη μας»

Σάββατο, 29η Δεκεμβρίου 2012

Διοργάνωση:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

«ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ»



Προπαρασκευαστικές εργασίες στην Αίθουσα.
Χαιρετισμός και παρουσίαση του Σεβαστού Εισηγητού
από την κ. Ειρήνη Αρχοντούλη, Πρόεδρο του «Αγίου Φιλάρету».





ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ἡ Σοφία
Αφρικανική καλλιτέχνη - 26 X 30,5
Χείρ Ἐλένης Προαροσίδου

Καλλιτέχνης
ἔτος
1991

«Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ ὁ Θεὸς ἡμῶν...».





Σύντομη Εισαγωγή στο θέμα της Εισήγησης (διάρκεια: 40'):
«Η σχετικά σύντομη Εισήγησή μας για τις Εικόνες και τα Θαύματα δεν είναι βέβαια εξαντλητική του μεγάλου αυτού θέματος, αλλά αποτελεί περισσότερο μία βιωματική προσέγγιση, ή οποία όμως χαρακτηρίζεται από πληρότητα...».





Ἡ Εισήγηση πραγματοποιήθηκε καὶ αὐτὴ τὴν φορὰ μὲ τὴν βοήθεια τῆς προβολῆς σχετικοῦ ὕλικου ἐπὶ ὀθόνης (παρουσίαση). Ἡ ἐποπτικὴ συνεργία «ἐλάφρυνε» τὴν βαρῦτητα καὶ ἔδωσε σὲ ὅλους τὴν δυνατότητα νὰ παρακολουθοῦν μὲ μεγαλύτερη ἄνεση καὶ προσοχή.





Ἡ πολὺ ἐνδιαφέρουσα Εἰσήγησις, διατυπωμένη μὲ τὴν γνωστὴ εὐχέρεια λόγου τοῦ Εἰσηγητοῦ, προκάλεσε ἐρωτήματα καὶ ἀπορίες, τὰ ὁποῖα διατυπώθηκαν ἀπὸ τοὺς παρευρεθέντας Εἰκονοφίλους καὶ συζητήθηκαν μέσα σὲ κλίμα ἡπιότητος καὶ καλῆς διάθεσης.





Οί έμπειρίες από θαύματα Εικώνων, Κληρικών με μεγάλη πνευματική πείρα, αλλά και λαϊκών με ανάλογα μεγάλη πνευματική «δίψα», άρχισαν να άλληλο-συμπληρώνουν ή μία την άλλη και να οικοδομοούν θαυμάσια την Εικονολογική





Οί σημαντικές καταθέσεις πλήθυναν, ἐφ' ὅσον ὅπως τονίσθηκε ἀπὸ τὸν Εἰσηγητή...





«...ζοῦμε καθημερινὰ μέσα σὲ θαύματα ἀπὸ Εἰκόνες, μικρὰ καὶ μεγάλα...».





Παρευρισκόμενοι Άγιογράφοι, αλλά και άπλοι Εικονόφιλοι ευχαρίστησαν από καρδιάς, για την «μύηση» τους, μέσω της έπιτυχημένης Εισήγησης, στο Μυστήριο τών θαυμάτων.





«Τὸ μεγαλύτερο ἴσως θαῦμα τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων εἶναι, κατὰ τὴν ἄποψή μου, ἡ βοήθεια ποῦ μᾶς προσφέρουν στὸ νὰ συνειδητοποιήσουμε ὅτι κληθήκαμε νὰ εἶμαστε πολῖτες τῆς Οὐράνιας Βασιλείας, καὶ ὄχι τοῦ κόσμου...».





Τέλος με εύχαριστίες και τὰ καθιερωμένα δῶρα στὸν Εἰσηγητὴ. Ἡ ζεστὴ Εἰκονολογικὴ «ἀτμόσφαιρα» παρέτεινε ἀρκετὰ τὴν ἐπίσημη συζήτηση (διάρκεια: 85')...





Κέρασμα και συνέχιση κατάθεσης προσωπικών εμπειριών
«Εικονολογικῶν θαυμάτων». Ὁ χρόνος εἶναι πάντοτε τόσο λίγος...





Τελευταίες ανταλλαγές απόψεων και χαρούμενοι αποχαιρετισμοί.



Επόμενη (και τελευταία) Εισήγηση:

•
Τετάρτη, 2α Ιανουαρίου 2013

•
Στην Αίθουσα Β' της Έκθεσης Ὁρθόδοξης Ἀγιογραφίας Α'
«Εικόνα καὶ Ἐλπίδα: Τὸ Κολιμπρὶ καὶ ἡ Εὐθύνη μας»
Δημαρχείου 6, Πλατεῖα Ἡρώων, Ἄνω Λιόσια

•
Εισηγητής:
+ Ἐπίσκοπος Ὠρεῶν κ. Κυπριανός,
Ἀναπληρωτὴς Πρόεδρος τῆς Ἱ. Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων

•
Θέμα:
**«Ἡ Ἀγιογραφία ὡς Λειτουργία
καὶ ὁ Ἀγιογράφος ὡς Λειτουργὸς»**



Στὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό,
Τὸν Ἕνα τῆς Τριάδος,
τὴν *Εικόνα τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου*,
σὺν τῷ Ἀνάρχῳ Πατρὶ
καὶ τὸ Παναγίῳ Πνεύματι,
δόξα, τιμὴ, προσκύνησις
καὶ εὐχαριστία,
εἰς τοὺς αἰῶνας.

