

“Ελληνες Άδελφοί μας στο εὐλογημένο νησι τῆς Σαρδινίας

12/25-18/31.1.2013

Μὲ τὴν εὐλογία τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ καὶ τοῦ οἰκείου μας Ἐπισκόπου Νόρα κ. Μιχαήλ, καὶ μὲ τὴν βοήθεια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἀξιοθήκαμε καὶ ἐφέτος μιᾶς ἀκόμη ποιμαντικῆς ἐπισκέψεως τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ὁρεῶν κ. Κυπριανοῦ, Ἀναπληρωτοῦ Προέδρου τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων, μὲ τὴν συνοδία μιᾶς ὁμάδος Ἀδελφῶν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα: τῶν Ἁγιοκυπριανιτῶν Πατέρων Ἱεροδιακόνου Ἰωσήφ καὶ Ὑποδιακόνου γ. Ἀντωνίου, τριῶν (3) Μοναζουσῶν, τῆς κας Εἰρήνης Ἀρχοντούλη, Προέδρου τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου τοῦ Ἐλεήμονος, ὡς καὶ ἑπτὰ (7) λαϊκῶν Ἀδελφῶν.

• **Κύριος** σκοπὸς τῆς ἐπισκέψεως ἦταν ἡ τελετὴ τῶν Θυρανοιζίων στὴν νέα Ἐκκλησία-Ἔδρα τῆς Ἐπισκοπῆς Νόρα, ἡ ὁποία εἶναι ἀφιερωμένη στοὺς Ἁγίους Μάρτυρες Κυπριανὸ καὶ Ἰουστίνη καὶ στὸν Ἅγιο Μεγαλομάρτυρα Ἐπίσιο, στὴν πόλι Σελάρτζιους (Selargius), περίπου 29.000 κατοίκων, τῆς ἐπαρχίας τοῦ Κάλιαρι, ὡς καὶ ἡ συμμετοχὴ στὴν ἐτήσια Ἐορτὴ-Πανήγυρι τοῦ Ἁγίου Ἐπισίου (15ῃ Ἰαν.).

Ἄν καὶ τὸ πρόγραμμα κάθε ἡμέρας εἶχε πολλὴ κινητικότητα, ὁ χρόνος ἦταν γεμάτος προσευχὴ καὶ λόγους ἐν Χριστῷ ἀγάπης καὶ οἰκοδομῆς, ὥστε ἡ ποιμαντικὴ ἐπίσκεψις νὰ ἐπιτύχη τὸν βαθύτερο σκοπὸ τῆς.

* * *



Τὴν Παρασκευή, 12/25 Ἰανουαρίου, στίς 10.30', ἔφθασαν ὁ Θεοφιλέστατος Κυπριανὸς μὲ τὴν συνοδία του στὸ Ἀεροδρόμιο Ἐλάμς-Κάλιαρι, ὅπου τοὺς ἀνέμενε ὁ Ποιμενάρχης μας Σεβασμιώτατος Ἐπίσκοπος Νόρα Μιχαήλ μαζί μὲ μία μικρὴ ὁμάδα πιστῶν. Ἡ συνάντησις μεταξὺ τοῦ Θεοφιλεστάτου

Κυπριανοῦ καὶ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μιχαήλ ἦταν μία πολὺ συγκινητικὴ στιγμή, καὶ ὁ στοργικὸς καὶ γεμάτος ἀγάπη ἀσπασμὸς τοὺς μᾶς ἐπλημμύρισε μὲ μεγάλη χαρά.

• **Τὸ** πούλμαν μᾶς μετέφερε στὸ Σελάρτζιους, στὴν ὁδὸ Σάντα

Ρίτα ἀριθμὸς 7. Ἐκεῖ τοὺς ὑποδέχθηκε ὁ Ἀρχιμανδρίτης π.Μαριανὸς μὲ χαρὰ καὶ τοὺς ὠδήγησε στὸν νέο Ναό, εὐρύχωρο, φωτεινό, φιλόξενο καὶ νοικοκυρεμένο μὲ πολὺ κόπο καὶ ἀφοσίωσι.

Ἀφοῦ εὐχαριστήσαμε τὸν Κύριό μας γιὰ τὸ μεγάλο θαῦμα τῆς νέας αὐτῆς Ἐκκλησίας, προσφέραμε στοὺς Ἀδελφούς μας ἓνα μικρὸ κέρασμα γιὰ νὰ τοὺς καλωσορίσουμε καὶ νὰ τοὺς ξεναγήσουμε στὸ συγκρότημα τοῦ Ναοῦ.

● **Τὸ μεσημέρι**, ὁ Σεβασμιώτατος Μιχαὴλ μαζί μὲ τὸν π.Μαριανὸ παρέθεσαν νηστήσιμο γεῦμα στοὺς Ἑλληνες Ἀδελφούς μας σὲ ἓνα ἐστιατόριο στὰ περιχώρα τοῦ Σελάρτζιους, καὶ ἔπειτα αὐτοὶ ἀνεχώρησαν γιὰ τὸ Ξενοδοχεῖο «Ἴντέα», στὴν ὁδὸ Σάντα Μαρία Κιάρρα τοῦ Κάλιαρι.

Καθημερινῶς, τὸ πρόγραμμα τοῦ Προσκυνήματος ἄρχιζε μὲ κοινὴ πρωϊνὴ προσευχή.

* * *

Τὸ Σάββατο, 13/26 Ἰανουαρίου, τὸ Προσκύνημά μας ξεκίνησε στὶς 08.30'. Μεταφερθήκαμε στὴν ἱστορικὴ περιοχὴ τοῦ Κάλιαρι, γιὰ νὰ ἐπισκεφθοῦμε στὶς 09.00' τὸν παπικὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (Santa Maria, Regina dei Sardi), ὁ ὁποῖος ὑψώνεται στὴν ἀρχαία συνοικία τῆς Πίζα στὸ Καστέλι, στὴν πλατεῖα Παλάτσο. Στὸν Ναὸ αὐτὸ φυλάσσονται ἀναρίθμητα Λεῖψανα τοπικῶν Ἀγίων Μαρτύρων.

Περπατήσαμε στοὺς Δημόσιους Κήπους, καὶ ἔτσι οἱ Ἀδελφοί μας εἶχαν τὴν εὐκαιρία μὲ αὐτὸν τὸν σύντομο περίπατο νὰ ἰδοῦν τὰ περίξ τῆς πόλεως: τὶς παλαιὲς φυλακὲς, τὴν Πόρτα Χριστίνα καὶ τὸ ἱστορικὸ Μουσεῖο, καὶ ἐπίσης τὸ παλαιὸ σπίτι, ὅπου εἶχαν ζήσει οἱ πρόγονοι τοῦ Σεβασμιωτάτου Μιχαήλ.

● **Στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ** μᾶς περίμενε ὁ ἐφημέριος π. Ἀλμπέρτο Πάλα, ὁ ὁποῖος μᾶς ὑποδέχθηκε μὲ μεγάλη χαρὰ καὶ πολλὴ εὐγένεια. Ὁ π. Ἀλμπέρτος μᾶς ὠδήγησε στὸν «Ἱερὸ τῶν Μαρτύρων» (Santuario dei Martiri), σκαμμένο σὲ ἓνα βράχο κάτω ἀπὸ τὸ θυσιαστήριο. Τὸ «Ἱερὸ» ἀποτελεῖται ἀπὸ παρεκκλήσια: τὸ κεντρικὸ εἶναι ἀφιερωμένο στὴν Παναγία τῶν Μαρτύρων, τὸ δεξιὸ στὸν Ἅγιο Λουκίφερο, καὶ τὸ ἀριστερὸ στὸν Ἅγιο Σατουρνίνο. Στὰ τοιχώματα τοῦ κάθε παρεκκλησίου εἶναι σκαμμένες 179 κόγχες, ὅπου φυλλάσσονται τὰ ἱερὰ Λεῖψανα Ἀγίων Μαρτύρων, τοῦ κάθε ἐνὸς χωριστὰ μὲ ἓνα μαρμάρينو εἰκόνημα τοῦ Ἁγίου καὶ τοῦ Μαρτυρίου του.

Ὁ π. Ἀλμπέρτος μᾶς χαροποίησε μὲ μία μεγάλη ἔκπληξι: μᾶς ἐπέτρεψε νὰ προσκυνήσουμε μία ἱερὰ Ἄκανθα ἀπὸ τὸ ἀκάνθινο Στεφάνι τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, κειμήλιο μοναδικὸ καὶ σπάνιο, ἀφοῦ

μᾶς ἐξήγησε τὸν θαυμαστὸ τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖο ἐφθασε τοῦτο στὴν Σαρδινία.

• **Ἐπιστρέψαμε** στὸ πούλμαν κατὰ τὶς 10.00' μὲ ὕμνους καὶ προσευχὲς καὶ συνεχίσαμε τὸ Προσκύνημά μας μὲ κατεύθυνσι τὸ χωριὸ τοῦ Μπαρούμινι (Barumini), σὲ ἀπόστασι περίπου 70 χιλ. βορείως τοῦ Κάλιαρι, στὴν ἐπαρχία τοῦ Μέντιο-Καμπιντάνο, στὴν ἱστορικὴ περιοχὴ τοῦ Μαρμίλλα. Ἐκεῖ εὐρίσκεται τὸ «Σοῦ Νουράξι» (Su Nuraxi), μίᾳ ἐπιβλητικῆ λίθινῃ ἀρχιτεκτονικῆ δομῆ τοῦ 1500 π.Χ. περίπου, ἀπὸ τὶς πλεόν σημαντικὲς τῆς Σαρδινίας, ἀναγνωρισμένο τὸ 1997 ἀπὸ τὴν UNESCO ὡς ἐθνικὴ κληρονομιά τῆς ἀνθρωπότητος. Ἐπίσης, ἐπισκεφθῆκαμε τὸ «Παλάτσο Τζαππάτα», ἀρχοντικὴ κατοικία εὐγενῶν Ἰσπανῶν, κτισμένη τὸ 1600 μ.Χ. στὸ ὑψηλότερο σημεῖο τῆς περιοχῆς, τὸ ὁποῖο ἔχει μετατραπῆ σὲ Μουσεῖο Ἱστορικῶ-Ἐθνογραφικὸ καὶ Ἀρχιτεκτονικὸ, διότι στὴν διάρκεια ἐργασιῶν ἐπισκευῆς του, ἀνεκαλύφθησαν ἀπὸ τὸν Καθηγητὴ Τζιοβάννι Λίλλιου, μὲ προσεκτικὲς ἀρχαιολογικὲς ἀνασκαφὲς κάτω ἀπὸ τὸ δάπεδο, τὰ ὑπολείμματα ἄλλου οἰκισμοῦ τῶν Νουραγῶν σημαντικῆς ἐκτάσεως, τὸ ὁποῖο ὠνόμασαν «Νουράξι ἔ Κρέζια».



Μᾶς ἀνέμεναν ἐκεῖ ξεναγοί, οἱ ὁποῖοι μὲ πολὺ μεγάλη ἀκρίβεια μᾶς ἐξήγησαν τὴν ἀρχὴ καὶ τὴν ἱστορία ὄχι μόνο τοῦ Μπαρούμινι, ἀλλὰ καὶ ὅλου τοῦ νησιοῦ τῆς Σαρδινίας. Ἀφοῦ ὠλοκληρώθηκε ἡ ξενάγησις, μεταβήκαμε στὸ σπίτι τοῦ Ἄντονέλο καὶ τῆς Μαρίας-Ἐλίτζα, οἱ ὁποῖοι μᾶς προσέφεραν ἓνα πλούσιο γεῦμα ἀγάπης σὲ οἰκογενειακὴ ἀτμόσφαιρα.

• **Στὶς** 17.00', ἀναχωρήσαμε γιὰ τὸ Σελάρτζιους, προκειμένου νὰ τελέσουμε τὰ Θυρανοίξια τοῦ νέου Ναοῦ. Ἐκεῖ μᾶς περίμενε ὁ π.Μαριανὸς μαζὶ μὲ μίᾳ ὁμάδα πιστῶν. Ἡ Ἀκολουθία ἦταν ὑποβλητικὴ, ἰδίως γιὰ ἐμᾶς τοὺς Σάρδους, οἱ ὁποῖοι γιὰ πρώτη φορὰ λαμβάναμε μέρος στὰ ἐγκαίνια μιᾶς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας. Μετὰ ἀπὸ τὰ Θυρανοίξια, τελέσθηκε ὁ πανηγυρικὸς Ἀναστάσιμος Ἐσπερινός, χοροστατούντων τῶν δύο Ἀρχιερέων.



Μετὰ τὸν Ἑσπερινό, ὅλοι ἐπιστρέψαμε στὰ καταλύματά μας δοξάζοντας τὸν Κύριο.

* * *

Τὴν Κυριακή, 14/27 Ἰανουαρίου, στὶς 07.30', ἄρχισε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὁρθρου καὶ ἀκολούθησε ἡ Θεία Λειτουργία. Ἡ Ἐκκλησία ἦταν γεμάτη. Συλλειτουργήσαν ὁ Θεοφιλέστατος Κυπριανὸς μὲ τὸν Σεβασμιώτατο Μιχαήλ, βοηθούμενοι ἀπὸ τὸν π.Μαριανό, τὸν Ἱεροδιάκονο Ἰωσήφ καὶ τὸν Ὑποδιάκονο γ.Ἀντώνιο. Ἐψαλαν οἱ Ἀδελφές μας οἱ Μοναχὲς καὶ τὰ Ἀναγνώσματα, Ἀποστολικὸ καὶ Εὐαγγελικὸ, ἀνεγνώσθησαν ἰταλικά καὶ ἑλληνικά.



Πρὸ τοῦ «Δί' εὐχῶν», ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ὁρεῶν κ. Κυπριανὸς ἐκφώνησε μία Ὁμιλία, ὅπου μὲ βάσι τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς (Ἰάσεως τῶν Δέκα Λεπρῶν), ἀναφέρθηκε στὴν εὐγνωμοσύνη, τὴν ὁποία πρέπει οἱ μὲν ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ νὰ ἔχουν πρὸς τὸν Κύριο γιὰ ὅσα ἀγαθὰ καὶ εὐλογίες τοὺς ἔχει ἀξιώσει, οἱ δὲ ἐτοιμαζόμενοι νὰ λάβουν τὸ Ἅγιο Βάπτισμα, πρώην ἑτερόδοξοι, γιὰ τὴν δωρεὰ νὰ πλησιάσουν καὶ γνωρίσουν τὴν πηγὴ τῆς Χάριτος, τὴν Ὁρθοδοξία, προέτρψε δὲ αὐτοὺς νὰ λάβουν σύντομα τὸ Ἅγιο Φῶτισμα.



• **Κατὰ** τὶς 13.00' γευματίσαμε στὸ πλησιέστερο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἐστιατόριο στὴν Ἐθνικὴ Ὁδὸ 554, γιὰ νὰ περάσουμε μαζί μὲ τοὺς Ἑλληνας Ἀδελφούς μας τὴν Κυριακὴ σὲ μία ἀτμόσφαιρα ἐορτάσιμης ἀναστάσιμης χαρᾶς.

• **Τὸ βράδυ,** κατὰ τὶς 19.30', ὁ Σεβασμιώτατος Μιχαήλ ἐπισκέφθηκε στὸ Ξενοδοχεῖο τὸν Θεοφιλέστατο Κυπριανὸ γιὰ μιὰ σύσκεψη

περὶ διαφόρων ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων καὶ ποιμαντικῶν προβλημάτων στὴν Ἐπισκοπὴ του.

* * *

Τὴν Δευτέρα, 15/28 Ἰανουαρίου, ἡ ομάδα τῶν Ἑλλήνων Προσκυνητῶν ἀνεχώρησε κατὰ τὶς 09.15' γιὰ τὴν δυτικὴ ἀκτὴ τῆς Σαρδινίας. Κατευθύνθηκε πρὸς τὴν πόλι τῆς Ἁγίας Ἰούστας (Santa Giusta), πρώην Ἑαντεν (Eaden), μία πόλι 5.000 κατοίκων, ἡ ὁποία φέρει τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Παρθενομάρτυρος Ἰούστας, μιᾶς νεαρᾶς κόρης ἀπὸ ἀρχοντικὴ οἰκογένεια, ἡ ὁποία πίστεψε στὸν Χριστὸ καὶ μαρτύρησε σὲ ἡλικία 14 ἐτῶν μαζί με ἄλλες δύο παρθένους, τὴν Ἐνεντίνα καὶ τὴν Ἰουστίνα, στὴν ἀρχὴ τοῦ Β' αἰῶνος. Οἱ τρεῖς Ἅγιες ἐνταφιάσθηκαν στὴν ὑπόγεια φυλακὴ τοῦ σπιτιοῦ τῆς Ἁγίας Ἰούστας, ἡ ὁποία μετατράπηκε σὲ Ναὸ (κρύπτη).



Στις 10.30' ἔφθασαν στὴν μεγαλοπρεπὴ ἀρχαία βασιλικὴ τοῦ 1100 μ.Χ., κτισμένη ἐπάνω στὴν κρύπτη. Οἱ δύο φύλακες-γυναῖκες τοῦ Ναοῦ, Μαρία καὶ Ἀγγέλα, τοὺς ὑποδέχθηκαν με πολλὴ ἐγκαρδιότητα. Τοὺς ἀνήγγειλαν ὅμως με λύπη, ὅτι ἡ κρύπτη ἦταν κλειδωμένη καὶ δὲν μποροῦσαν νὰ ἐπικοινωνήσουν με τὸν Ἐφημέριο, ὁ ὁποῖος εἶχε τὰ κλειδιά. Τότε, ὁ Θεοφιλέστατος Κυπριανὸς προέτρεψε τοὺς Ἀδελφοὺς καὶ κατέβηκαν νὰ ἀσπασθοῦν τουλάχιστον τὴν πόρτα, ἡ ὁποία πρὸς μεγάλη τους ἐκπληξί βρέθηκε ξεκλειδωτὴ. Εἰσῆλθαν στὴν κρύπτη με χαρὰ καὶ προσκύνησαν τὸν μαρτυρικὸ τόπο καὶ τὰ ἱερά Λείψανα με ἐκκλησιαστικοὺς ὕμνους.



• **Ἔπειτα,** ἀνεχώρησαν γιὰ τὸ Μαρρούμπιο, ὅπου στὶς 12.00' τοὺς ὑποδέχθηκε ὁ Ἀρχιμ. π. Ἀντώνιος Πομπιάνου στὸ Ἑσυχαστήριό του πρὸς τιμὴν τοῦ Μεγάλου Ἀντωνίου. Κατὰ παράκλησιν τοῦ Θεοφιλέστατου Κυπριανοῦ, ὁ π. Ἀντώνιος τοὺς ὠμίλησε ἐν συντομίᾳ γιὰ τὴν μεταστροφὴ τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σαρδινίας Ἰωάννου καὶ αὐτοῦ τοῦ ἰδίου στὴν Ὀρθοδοξία.

Κατόπιν, ἀφοῦ προσεκύνησαν στὸν Ὁρθόδοξο Ἱερὸ Ναὸ τῆς Πα-
ναγίας Γοργοεπηκόου, ὅπου καὶ συνάντησαν τὸν Ἐφημέριο π. Ἰω-
σήφ, μετέβησαν στὸ Κοιμητήριο τῆς πόλεως. Ἐκεῖ, ἐτέλεσαν Τρι-
σάγιο στὸν τάφο τοῦ Μητροπολίτου Ἰωάννου (†2002), ἀποδίδοντας
ἔτσι τιμὴ σὲ αὐτὸν ποὺ τόσο ἐμόχθησε γιὰ τὴν ἐπαναφορὰ τῆς Ὁρθο-
δοξίας στὸ νησί μας, καθὼς ἐπίσης καὶ στὸν τάφο τοῦ συνεργάτου
τοῦ π. Μάριου Μπούλλα.

Ὅπως καὶ πέρησι, ἔτσι καὶ ἐφέτος ὁ π. Ἀντώνιος τοὺς παρέθεσε
γεῦμα σὲ ἓνα ἐστιατόριο τῆς πλησιόχωρης Ἀρμπορέας. Στὴν διάρ-
κεια τοῦ φαγητοῦ, ἔγινε λόγος γιὰ τὴν ὀρθόδοξη διδασκαλία τῶν
Πατέρων περὶ τοῦ λεγομένου *κλινικοῦ θανάτου*, μὲ ἀφορμὴ ἓναν πρόσ-
φατο νόμο στὴν Ἑλλάδα περὶ μεταμοσχεύσεως ὀργάνων, ὡς καὶ γιὰ
τὴν ὀρθόδοξη ἄποψι περὶ τοῦ λεγομένου «τρισυνθέτου» τοῦ ἀνθρώ-
που: σῶμα, ψυχὴ καὶ Ἅγιο Πνεῦμα.

* * *

Τὴν Τρίτη, 16/29 Ἰανουαρίου, ἀναχωρήσαμε στὶς 08.45' ἀπὸ τὸ
Ξενοδοχεῖο πρὸς νότον, γιὰ τὴν ἀρχαία παραλιακὴ πόλι Φοινικο-
πουνικο-ρωμαϊκὴ τῆς Νόρα, ὅπου ἐπισκεφθῆκαμε τὸν Ναὸ τοῦ Ἁγί-
ου Ἐφισίου, κτισμένο ἐπὶ τοῦ τόπου τοῦ Μαρτυρίου αὐτοῦ.

• **Ὁ Ναός**, τοῦ ΙΑ' αἰῶνος, μικρῶν διαστάσεων, ὅμως πολὺ φιλό-
ξενος καὶ ὑποβλητικὸς, εὐρίσκεται στὴν παραλία, σὲ κοιμητηριακὴ
περιοχὴ ἔξω ἀπὸ τὴν πόλι τῆς Νόρα. Ὑπὸ τὸ θυσιαστήριο τοῦ Ναοῦ
ὑπάρχει ἡ Κρύπτη. Ἐκεῖ προσκυνήσαμε τὸν Τάφο, ὅπου ἐνταφιάσθη-
κε καὶ ἔμεινε τὸ ἱερὸ Λεῖψανο τοῦ Ἁγίου μέχρι νὰ μεταφερθῆ στὴν
πόλι τῆς Πίζας. Ὁ ξεναγὸς μᾶς ἐνημέρωσε μὲ εὐγένεια γιὰ τὴν ἱστο-
ρία τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ χώρου καὶ κατόπιν ἐπισκεφθῆκαμε τὸν ἀρχαιο-
λογικὸ χῶρο τῆς ἀρχαίας Νόρα.



Ὁ ἐπόμενος σταθμὸς μας ἦταν ἡ πόλις Σερραμάννα, ὅπου ἐγευμα-
τίσαμε καὶ κατόπιν, ἡ μικρὴ ὁμάδα ἔκανε ἓναν περίπατο στὸ κέντρο
τῆς ἀρχαίας πόλεως Κάλιαρι, τὸ Καστέλλο, στὴν Βία Ρόμα, στὸ Λι-
μάνι...

Στὸ Ξενοδοχεῖο, κατὰ τις 20.00', ἡ νεοφώτιστος Εἰρήνη εἶχε οἰκοδο-

μητική συνάντησι με τὸν Θεοφιλέστατο Κυπριανὸ καὶ τὴν ἀνάδοχό της κα Εἰρήνη Ἀρχοντούλη.

* * *

Τὴν Τετάρτη, 17/30 Ἰανουαρίου, στὶς 07.30 ἄρχισε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὁρθρου στὸν Καθεδρικό μας Ναὸ τοῦ Σελάρτζιους. Ἐπακολούθησε ἡ πανηγυρική Θεία Λειτουργία πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου. Συλλειτουργήσαν καὶ πάλι ὁ Θεοφιλέστατος Κυπριανὸς μετὰ τὸν Σεβασμιώτατο Μιχαήλ, βοηθούμενοι ἀπὸ τὸν Ἀρχιμ. π.Μαριανό, τὸν Ἱεροδιάκονο Ἰωσήφ καὶ τὸν Ὑποδιάκονο γ.Ἀντώνιο.

Ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος ὁ Μέγας εἶναι ἀπὸ τοὺς πλέον τιμωμένους Ἁγίους τοῦ νησιοῦ μας καὶ πολλὰς πόλεις καὶ χωριὰ τὸν ἔχουν ὡς Προστάτη τους. Ἔτσι, αὐτὴ ἡ πανηγυρική ἀρχιερατικὴ Λειτουργία εἶχε γιὰ ἐμᾶς ἰδιαίτερη σημασία καὶ μᾶς γέμισε μετὰ χαρὰ.

Τὴν ἡμέρα αὐτὴ συνέπεσαν ἡ 46ῃ ἐπέτειος μοναστικῆς ζωῆς τοῦ Θεοφιλεστάτου Κυπριανοῦ καὶ ἐπίσης τὰ ὄνομαστήρια τοῦ Ὑποδιακόνου γ.Ἀντωνίου. Τοὺς εὐχηθήκαμε ἐγκάρδια.



Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας εἶχαμε μιὰ ἐξαιρετικὴ χαρὰ-ἐκπληξι: ὁ Θεοφιλέστατος Κυπριανός, μετὰ τὴν ἄδεια καὶ εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μιχαήλ, ἀνέγνωσε τὴν καθιερωμένη Εὐχὴν εἰς τὸ ποιῆσαι Κατηχούμενον στὴν κα Κουϊντίνα (Quintina), ἡ ὁποία θὰ λάβῃ, Θεοῦ θέλοντος, τὸ Ἅγιο Βάπτισμα στὴν Ἑλλάδα προσεχῶς.

• **Κατὰ** τὶς 10.00', ἀνεχωρήσαμε γιὰ τὸ χωριὸ τοῦ Ντετσιμομάννου (Decimomannu), βορειοδυτικὰ τοῦ Κάλιαρι, σὲ ἀπόστασι περίπου 15 χιλ., ὅπου μᾶς ἀνέμενε στὸν Ναὸ τῆς Ἁγίας Παρθενομάρτυρος Γκρέκας (Ἑλληνίδος) ὁ παπικὸς Ἐφημέριος π.Βενιαμὴν Τόλα. Μᾶς ὑποδέχθηκε μετὰ ἀπερίγραπτη χαρὰ καὶ πολλὴ ἀγάπη. Μᾶς διηγήθηκε τὸν Βίο τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Γκρέκας, ἡ ὁποία ἀποκεφαλίσθηκε σὲ νεαρὰ ἡλικία ὑπὸ τοῦ Αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ, διότι δὲν ἤθελε νὰ ἀρνηθῇ τὴν Πίστι τῆς στὸν Χριστό. Μέσα στὸν Ναὸ εὐρίσκεται ἡ σαρκοφάγος, στὴν ὁποία πρωτο-ενταφιάσθηκε ἡ Μάρτυς, ἐνῶ τὰ ἱερὰ Λείψανά της φυλάσσονται στὸν ἐνοριακὸ Ναό, ἀφιερωμένο στὸν Μέγα Ἀντώνιο, στὴν κεντρικὴ Πλατεία τοῦ χωριοῦ. Δίπλα



στὸν Ναὸ τῆς Ἁγίας ὑπάρχει ἡ κρύπτη-φυλακὴ, ὅπου Αὐτὴ ὑπέμεινε φρικτὰ βασανιστήρια προτοῦ νὰ ἐκτελεσθῇ.

• **Στις 10.00'**, συνεχίσαμε βορειότερα γιὰ τὴν πόλι Σαμάσι, στὴν Ἐπαρχία τοῦ Μέντιο-Καμπιντάνο, γιὰ νὰ ἐπισκεφθοῦμε τὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γιεμιλιανοῦ, ὅπου ὁ παπικὸς Ἐφημέριος π.Μπροῦνο Πιττάου μᾶς ὑποδέχθηκε φιλοφρόνως μαζί μὲ μία ὁμάδα πιστῶν.

Ὁ Ἅγιος Γιεμιλιανὸς ἦταν ἓνας νέος Ρωμαῖος στρατιώτης, γιὰ τὸν ὁποῖο ὁ Αὐτοκράτωρ Διοκλητιανὸς ἔτρεφε μεγάλη ἐκτίμησι. Ὁ Ἅγιος, βλέποντας τὴν χήρα Ἁγία Λουκία νὰ μαρτυρῇ γιὰ τὴν Πίστι τῆς στὸν Χριστό, ἀσπάσθηκε τὸν Χριστιανισμὸ καὶ ἀρνήθηκε μὲ τὴν σειρά του τὰ εἶδωλα. Μετὰ ἀπὸ φρικτὰ μαρτύρια καὶ βασανιστήρια, ἀποκεφαλίσθηκε. Μία πλάκα, ἡ ὁποία εὐρίσκεται στὴν Ρώμη, βεβαιώνει τὴν ἱστορικότητα τοῦ μαρτυρίου. Ἐνα μέρος ἀπὸ τὰ ἱερὰ Λείψανά του φυλάσσεται στὴν ἐνοριακὴ Ἐκκλησία τοῦ Σαμάσι. Οἱ κάτοικοι τῆς πόλεως εὐλαβοῦνται ἀπεριόριστα τὸν Ἅγιο, καὶ τὸν θεωροῦν ὡς Προστάτη τους, διότι τὸ 1899 τοὺς ἔσωσε ἀπὸ μία πλημμύρα τοῦ ποταμοῦ, ὥστε νὰ μὴν ὑπάρξῃ οὔτε ἓνα θῦμα, ἐνῶ στὰ πλησιέστερα χωριὰ 69 ἄτομα ἐπνίγησαν. Εἶναι ἐπίσης σημαντικὸ νὰ σημειώσουμε, ὅτι ὁ σημερινὸς Ναὸς ἐπανακτίσθηκε ἐπάνω σὲ ἐρείπια ἀρχαίου ἐλληνορθόδοξου Ναοῦ. Τὸ μαρτυροῦν κάποια διακοσμητικὰ ἀρχιτεκτονικὰ στοιχεῖα ἀπὸ λευκὸ μάρμαρο, τὰ ὁποῖα ἐντάχθηκαν στὴν πέτρινη οἰκοδομὴ τοῦ κτιρίου.

• **Στις 13.30'**, μεταβήκαμε καὶ πάλι στὴν πόλη Σερραμάννα, ὅπου παρετέθη ἀποχαιρετιστήριον γεῦμα ἀγάπης μὲ ἐν Χριστῷ χαρὰ καὶ ἐκκλησιαστικὸς ὕμνος. Στὴν διάρκεια τοῦ γεύματος, ἔγιναν διάφορες προπόσεις πρὸς τιμὴν τῶν Ἀρχιερέων καὶ ἀντηλλάγησαν οἰκοδομητικὲς ἀπόψεις.



Στὸ τέλος, ἀποχαιρετηθήκαμε καὶ ἀσπασθήκαμε μὲ ἐν Χριστῷ στοργή, μὲ τὴν εὐχὴ καὶ ἐλπίδα νὰ συναντηθοῦμε καὶ πάλι τὸν ἐπόμενο χρόνο. Ἐπακολούθησε ἡ τελευταία προσκυνηματικὴ ἐπίσκεψις στὸν Ναὸ μας στὸ Σελάρτζιους, ὅπου ἔγινε προσευχὴ γιὰ

τὴν αἰσία ἐπάνοδο τῶν Ἑλλήνων Ἀδελφῶν μας στὴν πατρίδα τους.

* * *

Τὴν Πέμπτη, 18/31 Ἰανουαρίου, μὲ τὴν εὐλογία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, οἱ Ἕλληνες Ἀδελφοί μας μετέβησαν στὸ Ἀεροδρόμιο τοῦ Ἑλμας-Κάλιαρι στὶς 05.00', γιὰ τὴν ἀναχώρησι.

● **Ἦταν** πράγματι ἓνα πολυ-ωφελὲς ποιμαντικὸ ταξίδι, τὸ ὁποῖο ἐνίσχυσε τὶς ψυχὲς μας καὶ ἔδωσε νέα πνοὴ στὴν μικρὴ μας ὀρθόδοξη Κοινότητα τῆς Σαρδινίας. Εὐχαριστοῦμε τὸν Κύριό μας γιὰ τὴν εὐλογία αὐτὴ καὶ εὐχόμεθα στοὺς Ἀδελφούς μας ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα κάθε εὐλογία. Οἱ προσευχὲς μας θὰ τοὺς ἀκολουθοῦν καὶ μὲ χαρὰ θὰ τοὺς ἀναμένουμε καὶ πάλι στὴν εὐλογημένη Σαρδινία, τὸ νησι αὐτὸ τῶν Ἁγίων καὶ τῶν Μαρτύρων.

*Irini (Anna-Rita) Pillitu
Direttrice del periodiko
«Sardegna Ortodossa»
24.1.2013 ἐκ.ήμ.*