

## Ἐκλογή Ἡγουμένου στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς

**Τ**ΗΝ Τετάρτη, 27.6/10.7.2013, ἐξελέγη -θεία συνάρσει καὶ ψήφοις κανονικαῖς- νέος Ἡγούμενος στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς ὁ Ὁσιώτατος Μοναχὸς Θεοδόσιος Ἁγιοκυπριανίτης, εἰς διαδοχὴν -στὴν ἡγουμενία καὶ μόνον- τοῦ ἄρτι κοιμηθέντος Ἰδρυτοῦ καὶ Κτίτορος Αὐτῆς Σεβασμ. Μητροπολίτου καὶ Πατρὸς ἡμῶν Κυπριανοῦ.

Μετὰ τριήμερον αὐστηρὰν νηστείαν, ἡ Ἀδελφότης τῆς Μονῆς ἐν προσευχῇ καὶ συναισθήσει εὐθύνης, προετοιμάσθηκε γιὰ τὸ ἱστορικὸ αὐτὸ γεγονός.

Τὸ πρωὶ τῆς Τετάρτης, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ὁρεῶν κ. Κυπριανός, Τοποτηρητὴς τῆς Μητροπόλεως ἀλλὰ καὶ τῆς Ἡγουμενικῆς θέσεως, ἐτέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία, ἀπλῆ ἱερατικῇ ἀμφιέσει, μὲ Ἀδελφοὺς Κληρικοὺς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, στὸν προσκυνηματικὸ Ναὸ Αὐτῆς, καὶ στὸ τέλος Αὐτῆς ἐψάλη Τρισάγιον στὸ Μνῆμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Πατρὸς ἡμῶν Κυπριανοῦ.

Κατόπιν, ἅπασα ἡ Ἀδελφότης ἀνήλθε στὸ μικρὸ Καθολικὸ τῆς κυρίως Μονῆς (ἐντὸς τοῦ «ἀβάτου»), ὅπου προηγηθεῖσης σχετικῆς δεήσεως καὶ συντόμου προσλαλιᾶς τοῦ Θεοφιλ. κ. Κυπριανοῦ, διενεργήθηκε μὲ ἀπόλυτη τάξι, σοβαρότητα, ὡς καὶ μυστικότητα, Ψηφοφορία γιὰ τὴν



ανάδειξι τοῦ νέου Ἡγουμένου.

Ἐποψήφιοι, σύμφωνα με τὸ Καταστατικὸ τῆς Μονῆς, ἐθεωρήθησαν ἅπαντες οἱ Μεγαλόσχημοι ἐγγεγραμμένοι Ἀδελφοὶ στὸ Μοναχολόγιο Αὐτῆς, 22 τὸν ἀριθμὸν, οἱ ὅποιοι ἀνεγράφησαν στὸ εἰδικῶς ἐτοιμασθέν ψηφοδέλτιο.

Δικαίωμα ψήφου, πάλι σύμφωνα με τὸ Καταστατικὸ, εἶχαν ὅλοι οἱ ἀπὸ Ρασοφόρου Μοναχοῦ καὶ ἄνω Ἀδελφοὶ τῆς Μονῆς, ἀποκλεισθέντων μόνον τῶν Δοκίμων Ἀδελφῶν.

Οὕτως, ἐψήφισαν συνολικῶς 34 Ἀδελφοὶ (ἔλειπαν στὸ ἐξωτερικὸ ἄλλοι 4 Ἀδελφοί), καὶ ἡ καταμέτρησις ἀνέδειξε Ἡγούμενο τὸν Ὅσιώτατο Μοναχὸ Θεοδόσιο μετὰ 28 ψήφους, 5 ψήφοι ἐδόθησαν σὲ ἄλλους Ἀδελφοὺς καὶ ἓνα ψηφοδέλτιο εὐρέθη λευκὸ.

Ἀμέσως, ἐψάλη σύντομος εὐχαριστήριος Δοξολογία καὶ ὁ Θεοφιλ. Ὁρεῶν κ. Κυπριανὸς συνεχάρη τὸν νεοεκλεγέντα Ἡγούμενο ἐκ μέρους τῆς Ἀδελφότητος, τονίσας ὅτι ἡ ἀνάδειξις αὐτοῦ ἐγένετο ὑπὸ τοῦ Θεοῦ διὰ τῶν Ἀδελφῶν καὶ ὅτι ἡ θέσις του εἶναι διακονία σταυρική.

Κατόπιν, ἐχαιρέτισαν τὸν ψηφισθέντα Γέροντα Θεοδόσιο συγχαρητηρίως καὶ εὐχητικῶς ἅπαντες οἱ Ἀδελφοὶ τῆς Μονῆς.



Ἀκολούθησε λήψις ἀναμνηστικῶν φωτογραφιῶν στὴν αὐλὴ τῆς Μονῆς καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἀδελφότης, προπορευομένων τοῦ Θεοφιλ. κ. Κυπριανοῦ καὶ τοῦ νέου Ἡγουμένου, εἰσηλθε στὴν Τράπεζα Αὐτῆς, ψαλλομένου τοῦ Θεοτοκίου «Τὴν παγκόσμιον δόξαν» καὶ τῶν κωδῶνων κρουομένων χαρμωδῶς.

Στὴν Τράπεζα, μετὰ τὸ ἄριστον, ὠμίλησαν χαιρετιστηρίως ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ ὁ φιλοξενούμενος τῆς Μονῆς κατ' αὐτὰς Σεβασμ. Ἐπίσκοπος Λούνης κ. Σιλουανὸς ἀπὸ τὴν Ἰταλία. Ὁ δὲ Θεοφιλ. Ὁρεῶν κ. Κυπριανὸς ἀνεφέρθη ἐν συντόμῳ στὸν χαρακτῆρα τῆς διακονίας τοῦ Ἡγουμένου, ἡ ὁποία πρέπει νὰ διακρίνεται ἀπὸ τὴν εὐσπλαγχνία καὶ τὴν ὑπενθύμισι στοὺς Ἀδελφοὺς τοῦ σκοποῦ καὶ νοήματος τῆς ἀφιερῶσεως.

Προγραμματίσθηκε, ὅπως στὴν Ἀγρυπνία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων



Πέτρου καὶ Παύλου στὴν Μονὴ ὁ νέος Ἡγουμένος χειροτονηθῆ Διάκονος καὶ τὴν Κυριακὴ Πρεσβύτερος. Τὰ τῆς ἐπισήμου Ἐνθρονίσσεως αὐτοῦ θὰ καθορισθοῦν συντόμως.

• **Ὁ νέος** Ἡγούμενος Μοναχὸς Θεοδόσιος γεννήθηκε στὴν Καβάλα τὸ 1967, ὅπου καὶ μεγάλωσε καὶ ἐπεράτωσε τὸ Λύκειο. Διέμεινε στὴν Θεσσαλονίκη, ὅπου παρακολούθησε σπουδὲς Νοσηλευτικῆς Σχολῆς, χωρὶς ὅμως νὰ ὀλοκληρώσῃ αὐτές. Ἐργάσθηκε ἐπ' ὀλίγον στὸ ἐξωτερικὸ (Ἑλβετία) καὶ γνωρίζει καὶ ὁμιλεῖ ἐπαρκῶς τὴν ἀγγλικὴ γλῶσσα. Εἶχε νυμφευθῆ μὲ προσήλυτη στὴν Ὁρθοδοξία ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ, ἀλλὰ ὁ Γάμος αὐτὸς ἐλύθη κοινῇ συναινέσει σὲ σχετικὰ σύντομο διάστημα χρόνου.



Μετὰ τὴν στρατιωτικὴ του θητεία, προσῆλθε στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης πρὸ εἰκοσαετίας, μὲ τὴν ἔναρξιν τοῦ 1993. Κατόπιν δοκιμασίας, ἐκάρη Ρασοφόρος Μοναχὸς τὴν 25.3.1995 καὶ Μεγαλόσχημος τὴν 24.2.1996 ἀπὸ τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτη καὶ Καθηγούμενὸ μαρ Κυπριανό. Ἐπίσης, ἐχειροθετήθη Ὑποδιάκονος τὴν 23.10.1995 καὶ ἀπὸ τὸ ἐπόμενο ἡδη ἔτος τοῦ ἀνετέθη ἡ ὑπευθυνότης τοῦ νεοδημένου τότε Ἱεροῦ Μετοχίου μαρ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στὰ Ρόγγια Χρυσοβίτσας Θέρμου Αἰτωλίας, ὅπου διέμεινε μὲ αὐταπάρνησιν ἐπὶ 13,5 ἔτη. Τὰ δὲ τελευταῖα 4,5 ἔτη ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς διακονητὰς Ἀδελφοὺς κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς πολυετοῦς ἀσθενείας τοῦ Σεβασμ. Πατρὸς ἡμῶν, τὸν Ὅποιον διακόνησε μὲ ὑποδειγματικὴ καὶ ἀπαράμιλλη θυσιαστικότηταν καθ' ὅλες τὶς νύκτες τῆς περιόδου αὐτῆς.

Ὁ Γέρον Θεοδόσιος ἦταν ἀνέκαθεν ἀγαπητὸς στὴν Ἀδελφότητα γιὰ τὸ πρᾶον καὶ εἰρηνικὸν τοῦ χαρακτῆρος του, τὴν βαθεῖαν Μοναχικὴν του συνείδησιν καὶ ὑπακοήν, τὴν ταπεινώσιν καὶ ἀγάπην του, τὴν ἐργατικότηταν καὶ ἐπιδεξιότητά του, τὴν πνευματικὴν του κατάρτισιν, σύνεσιν

καὶ διάκρισι. Διατελοῦσε δὲ σὲ πολὺ ὄριμη σχέσι πνευματικῆς ἐνότητος μὲ τὸν Σεβασμ. Πατέρα μας, τὸν ὁποῖον ἀνέπαυε ἰδιαίτερα καὶ ἔχαιρε τῆς ἀνεπιφυλάκτου ἐκτιμήσεως, ἐμπιστοσύνης καὶ ἀγάπης αὐτοῦ.

Εὐχόμεθα τὰ χαρίσματά του νὰ τεθοῦν ἀπὸ νέα πλέον σκοπιὰ στὴν ὑπηρεσία τῶν Ἀδελφῶν τῆς Μονῆς καὶ στὴν πρόοδο Αὐτῆς ἐν παντί. Πρὸς τοῦτο, πέραν τῆς βοήθειάς τοῦ Θεοῦ, τῆς προστασίας τῶν Ἁγίων καὶ τῶν εὐχῶν τοῦ Σεβασμ. Πατρὸς ἡμῶν, θὰ ἔχη τὴν ἀμέριστη συμπαράστασι καὶ καθοδήγησι τῶν ἄχρι τοῦδε κυρίων ὑπευθύνων τῆς Μονῆς Θεοφιλ. Ὁρεῶν κ. Κυπριανοῦ (Πνευματικοῦ τῆς Ἀδελφότητος) καὶ Θεοφιλ. Χριστιανουπόλεως κ.



Χρυσοστόμου (Οἰκονόμου καὶ γενικοῦ Συντονιστοῦ Αὐτῆς).

- Ἔχει τονισθῆ ἤδη ὁ αὐστηρὸς καθορισμὸς, ὅτι ἡ διακονία τοῦ νέου Ἠγουμένου θὰ ἀσκήται ἀποκλειστικὰ ἐντὸς τοῦ «ἀβάτου» τῆς Μονῆς καὶ μόνον γιὰ τοὺς Ἀδελφούς Αὐτῆς, ἄνευ ἀναμειξέως του



στὸ ποιμαντικὸ ἔργο, τὸ ἐπιτελούμενο ὑπὸ τῶν Ἀρχιερέων καὶ γενικὰ τῶν ἐντεταλμένων Κληρικῶν, τόσο στὸν προσκυνηματικὸ χῶρο τῆς Μονῆς ὅσο καὶ εὐρύτερα.

Εἶθε ὁ Κύριός μας νὰ τὸν ἀναδείξῃ γνήσιο συνεχιστὴ τῆς Παρακαταθήκης τοῦ ἁγίου Γέροντος καὶ Πατρὸς ἡμῶν κυροῦ Κυπριανοῦ. Ἀμήν!

