



ἽΟρθόδοξος Ἐνημέρωσις

«Ἐντολὴ γάρ Κυρίου μὴ σιωπᾶν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικῶς τὸ Κριτήριον, λαλῶ».

(ἽΟσ. Θεοδώρου Στουδίτου, ΡG 99, 1321)

Πορεία Καταστροφῆς*

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Ἡ ΣΤΑΣΗ τῶν Οἰκουμενιστῶν ἀπέναντι στὸν Πάπα εἶναι **προκλη-
τική**. Ἀνταποκρίνονται στὶς προσκλήσεις του καὶ συμμετέχουν σὲ κοινὲς προσευχὲς καὶ σὲ διαλόγους μὲ τόση προθυμία, πὺ προσεγγίζει τὰ ὅρια τῆς ἀφέλειας.

Δυστυχῶς, ἔχουν ἐμπιστοσύνη στὸν αἰρετικὸ Πάπα, τὸν μεγάλο πολιτικό, ὁ ὁποῖος ἔχει διαστρεβλώσει τὸ γνήσιο πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ δραστηριοποιεῖται ὡς ἀδίστακτος ἄρχοντας τοῦ κόσμου τούτου καὶ πάντα μὲ τὸν ὑποκριτικὸ μανδῦα τοῦ μοναδικοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς!

* * *

Στὴν ἐνθρόνιση τοῦ νέου Πάπα Φραγκίσκου τοῦ Α΄ ἦταν παρὼν καὶ ὁ οἰκ. πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος ἀρέσκεται στὴν πρωτοτυπία, ἀλλὰ καὶ στὴν περιφρόνηση τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μας Παράδοσης.

Φαίνεται ὅτι ὁ Παναγιώτατος δὲν ἀνησυχεῖ ἀπὸ τὴ βλαπτικὴ δράση τῶν Οὐνιτῶν καὶ γενικότερα τῶν Παπικῶν, οἱ ὁποῖοι οὐδέποτε μέχρι τώρα δὲν ἔδειξαν τὴν παραμικρὴ μεταμέλεια καὶ προπαντὸς δὲν παραδέχτηκαν τὰ αἰρετικά τους φρονήματα.

Καὶ ὁμοίως ὁ οἰκ. πατριάρχης δὲν θεωρεῖ τοὺς Παπικούς, ὅπως καὶ τοὺς Προτεστάντες, αἰρετικούς· γι' αὐτὸ καὶ ἐπικοινωνεῖ μαζί τους καὶ ἀναπτύσσει δραστηριότητες, οἱ ὁποῖες συσκοτίζουν τὸ σωτήριο Φῶς τῆς ἽΟρθοδοξίας.

Ἡ δραστηριότητά του αὐτὴ προφανῶς καὶ ἀπογοητεύει τοὺς πιστοὺς, πὺ αἰσθάνονται προσβεβλημένοι, ἀφοῦ ὅλα βαίνουν καλῶς μὲ τοὺς αἰρετικούς καὶ ἄρα προχωροῦμε στὴν ἔνωση τῶν «ἐκκλησιῶν», δηλαδὴ στὴν ἔσχατη πτώση, πὺ καταλήγει στὰ βαθύτερα τῆς κολάσεως. Θὰ εἶναι μία ἔνωση τῆς ἽΟρθοδοξίας μὲ τὴν αἵρεση καὶ θὰ

ἀποτελεῖ τὸ μεγαλύτερο κατόρθωμα τοῦ διαβόλου ἀνὰ τοὺς αἰῶνες. Μὲ τὴν ἔνωση αὐτὴ ἢ αἵρεση θὰ ἀναβαθμιστεῖ.

Ἐπιβάλλεται οἱ κληρικοὶ καὶ ὁ πιστὸς λαὸς νὰ βρίσκονται σὲ ἐγρήγορη καὶ νὰ μὴ ἀπογοητεύονται. Ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία γνωρίζουμε, ὅτι τὰ θέματα τῆς πίστεως δὲν τὰ χειρίζονται κατὰ τὶς προσωπικὲς τοὺς ἐπιλογὲς οἱ μεγαλόσχημοι τῆς Ἐκκλησίας, Πατριάρχες καὶ Ἀρχιεπίσκοποι. Τὸν κύριο καὶ πρῶτο λόγο ἔχει ὁ πιστὸς Λαὸς καὶ οἱ εὐλαβεῖς Κληρικοὶ καὶ Μοναχοί. Ὅταν αὐτοὶ ποῦν «ᾄχι», τὰ ἔργα τῶν Οἰκουμενιστῶν δὲν ἔχουν καμία ἀξία.

* * *

Ἄσκησις πατριάρχης κάλεσε τὸν νέο Πάπα στὸ Φανάρι, γιὰ νὰ ἐπαναληφθεῖ τὸ θλιβερὸ σκηνικόν, ποὺ εἶχε στηθεῖ τὸ 2006, ὅταν ὁ κ. Βαρθολομαῖος ὑποδέχτηκε ἐμπλεως χαρᾶς καὶ ἀγαλλιᾶσεως τὸν προηγούμενο Πάπα Βενέδικτο τὸν ΙΣΤ΄!

Ἀπὸ ἐκείνη τὴν ἐπίσκεψη τί θετικὸ προέκυψε; Τίποτα. Ἀπὸ τὴν ἐπικείμενη ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα Φραγκίσκου τί θὰ προκύψει; Καὶ πάλι τίποτα.

Γιὰ μᾶς ὅμως τοὺς Ὀρθοδόξους προκύπτουν πολλὰ ἀρνητικά: σκανδαλισμὸς ἀπὸ τὶς συμπροσευχές, περιφρόνηση τῶν Ἱερῶν Κανόνων, ἐσφαλμένες ἐντυπώσεις γιὰ τὶς προθέσεις τῶν αἵρετικῶν Παπικῶν καὶ κυρίως ἐμφανίζεται ἡ Ὀρθοδοξία ᾄχι ὡς ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, ἀλλὰ ὡς μία ἐκκλησία ὅπως εἶναι καὶ τόσες ἄλλες!

* * *

Ἐτσι, δυστυχῶς, γράφεται ἡ σύγχρονη ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία. Δίχως φόβο Θεοῦ, δίχως Ὁμολογία Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ προπαντὸς δίχως αἴσθησις Ζωῆς Αἰωνίου.

Ἡ Ὀρθοδοξία βαδίζει πρὸς τὸ Βατικανόν, γιὰ νὰ ἀποκτήσει κοσμικὴ δύναμη ἀπὸ τὸν *μεγάλον ἅγιον Πατέρα*, τὸν Πάπα, ὁ ὁποῖος πάντα στοχεύει στὴν ὑποταγὴ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τὴν δική του ἐπικράτησις στὴν ὑφήλιο, κάτι ποὺ οἱ Οἰκουμενιστὲς θέλουν νὰ ἀγνοοῦν.

Καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, ὅσοι διαφωνοῦν καὶ ἀντιστέκονται δέχονται ἀπειλὲς καὶ χαρακτηρίζονται ὡς φανατικοὶ καὶ μικρᾶς ἀντιλήψεως ἄνθρωποι, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ἐκτιμήσουν τὴν κρισιμότητα τῶν καιρῶν καὶ τὸ *μεγάλον μῆνυμα* τῆς ἐνώσεως τῶν Ἐκκλησιῶν.

Αὐτοὶ ὅμως οἱ χαρακτηρισμοὶ δὲν μᾶς ἐπηρεάζουν καὶ δὲν πρόκειται νὰ ἀκολουθήσουμε τὸ γρήγορο βηματισμὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου πρὸς τὴν ἔνωση τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ τὴν αἵρεση.

(*) Ἐφημ. «Ὀρθόδοξος Τύπος», ἀριθ. 1.983/12.7.2013, σελ. 1 καὶ 7. Ἐπιμ. ἡμετ.