

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Γερασίμου στὴν Πετρούπολι Ἀττικῆς

Το Σάββατο, 20.10/2.11.2013, ἐώρτασε τὸ Ἱερὸ Γυναικεῖο Ἡσυχαστήριον τοῦ Ἁγίου Γερασίμου Κεφαλληνίας στὴν Πετρούπολι Ἀττικῆς.

Τὴν Θ. Λειτουργία ἐτέλεσε ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης μετὰ τοῦ Ἐφημερίου Αἰδεσιμ. π. Κωνσταντίνου Σωτηριάδη. Ἐψαλαν Μοναχὲς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν, οἱ ὁποῖες προσῆλθαν στὴν ἑορτὴ μετὰ τῆς Καθηγουμένης αὐτῶν Γεροντίσσης Ταξιαρχίας Μοναχῆς, παρέστησαν δὲ συνευχόμενοι ἀρκετοὶ προσκυνηταί.



Στὴν Ὀμιλία του, ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης ἀνεφέρθη στὶς «δύο πνευματικὲς φτεροῦγες», οἱ ὁποῖες ὑπερύψωσαν τὸν Ἅγιο Γεράσιμο στὰ δυσθεώρητα ὕψη τῆς αγιότητος: στὴν Ὁρθοδοξία καὶ Ὁρθοπραξία, στὴν Πρᾶξι καὶ Θεωρία, στὴν ταύτιση τῆς ἰδικῆς του ἀνθρώπινης θελήσεως, μὲ τὸ θεῖον Θέλημα. Ἰδαίτερη μνεῖα ἐγίνε στὴν καθαρότητα τῆς Ὁρθοδόξου Πίστεως, ἡ ὁποία πλήττεται σήμερα δεινῶς ἀπὸ τὴν ἐκκλησιολογικὴ αἵρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἐναργῆ ἀπόδειξι τούτου, ἀποδεικτικὴ τῆς συντελουμένης «ἀποστασίας», ἀποτελεῖ ἡ 10ῃ Γενικὴ Συνέλευσις τοῦ «Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν» στὸ Πουσάν τῆς Νοτίου Κορέας τὶς ἡμέρες αὐτές, ὅπου συμμετέχουν ἐνεργῶς οἱ τοπικὲς λεγόμενες ἐπίσημες ὀρθόδοξες ἐκκλησίες, ὡς καὶ ἡ Καινοτόμος τῆς Ἑλλάδος, μὲ πολυπληθεῖς ἀντιπροσωπίες· ἡ δὲ θρυλουμένη «ὀρθόδοξη μαρτυρία», τὴν ὁποῖαν δῆθεν παρέχουν στὸ ἑτερόδοξο καὶ ἑτερόκλητο συνονθύλευμα τῶν ἐκεῖ παρόντων, ἀποτελεῖ ἓνα μεγάλο ψεῦδος καὶ μία χονδροειδῆ πλάνη, ἐνῶ ἀποκρύπτεται ἐπιμελῶς ἡ ὀλέθριος φθορὰ ποὺ ὑφίστανται στὴν πραγματικότητα ἐκ τῆς ὅλης συμμετοχῆς καὶ παρουσίας τους. Κανένα δείγμα οὐσιαστικῆς ὀρθοδόξου παρεμβάσεως δὲν ἔχει προβληθῆ μέχρι στιγμῆς, εἰδικῶς μάλιστα στὸ ἐπίμαχο θέμα τῆς χριστιανικῆς ἐνότητος, τὸ ὁποῖο ἄλλωστε ἔχει λάβει ἐξ ἀρχῆς ἀντορθόδοξη κατεύθυνσι, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν τέλεσι μιᾶς «θεαματικῆς ἀρτο-

κλασίας» (!), οί δὲ ποικίλες ἐνασχολήσεις τοῦ «Π.Σ.Ε.» ἐξαντλοῦνται στὸν γνωστὸ ὀριζονταλισμὸ του, ἐν μέσῳ μιᾶς «παγκοσμίου πανηγύρεως» ἐνὸς ἀγνωρίστου «κοσμικοῦ χριστιανισμοῦ», στὸν ὁποῖον δὲν λείπουν ἀκόμη καὶ παγανιστικὰ στοιχεῖα!... Εὐχήθηκε δέ, ὁ Ἅγιος Γεράσιμος νὰ μᾶς διατηρῇ στὴν ὀρθὴ Πίστι ἀμετακινήτους καὶ νὰ μᾶς ἐμπνέη παράλληλα στὸν βίῳ τῆς ἀρετῆς.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας, ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης ἐπισκέφθηκε τὴν ἀσθενοῦσα Καθηγουμένη Γερόντισσα Ἀναστασία, ἡ ὁποία διατελεῖ κλινῆρης ἀπὸ τὶς παθήσεις τῶν γηρατειῶν, καὶ παρεκάθησε μὲ πιστοὺς σὲ τράπεζα παρατεθέντων κερασμάτων, ὅπου εἶχε τὴν δυνατότητα νὰ ἀναφερθῇ σὲ πνευματικὰ καὶ τρέχοντα θέματα, πρὸς ὠφέλειαν καὶ ἐνημέρωσιν τῶν ἐνδιαφερομένων εὐλαβῶν.

