

‘Ο Έορτασμός τῶν Ἀγίων Νέων Τριῶν Ἱεραρχῶν

ΤΗΝ πρώτη Κυριακή τοῦ Νοεμβρίου, 4.11.2013 ἐκ.ήμ., ἐωρτάσθηκε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδό μας τῶν Ἐνισταμένων ἢ Σύναξις τῶν Προστατῶν Αὐτῆς Ἀγίων Νέων Τριῶν Ἱεραρχῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ.

Στὸ Μητροπολιτικὸ μας Κέντρο, ἤτοι στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἀγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, τελέσθηκε στὸν Προσκυνηματικὸ Ναὸ ἡ Θ. Λειτουργία ἀπὸ τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτη Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανό, Πρόεδρο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, στὴν ὁποίαν ἔλαβαν μέρος ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ Ἠγούμενος τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. π. Θεοδόσιος καὶ Κληρικοὶ Αὐτῆς, συμπροσευχομένου μεγάλου πλήθους εὐσεβῶν.

Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς ἀνέγνωσε τὸ σύντομο Μήνυμά του γιὰ τὴν μεγάλη αὐτὴ Ἑορτῆ: **«Πατέρες καὶ Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας».**



Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας, διενεμήθη στὸ ἐκκλησίασμα *Ἐνθύμιον* γιὰ τὴν ἡμέρα αὐτὴ, ἤτοι ἡ Ἁγία Τριάς περιβαλλομένη ἀπὸ τοὺς Ἀγίους Νέους Τρεῖς Ἱεράρχας, ὡς καὶ πρόσφατα δημοσιευθὲν κείμενο Ἱεραποστόλου ἀπὸ τὴν Ἀφρική, περὶ τῆς Ὁρθοδοξίας



ὡς μοναδικῆς Κιβωτοῦ σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου, μέσα ἀπὸ χαρακτηριστικὰ ἀποκαλυπτικὰ περιστατικὰ-θαύματα.

Στὸ δὲ μεγάλο Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς, οἱ δύο Ἀρχιερεῖς ἀνεπτύξαν σχετικὰ θέματα, καὶ μάλιστα ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου κ. Κλήμης ἀνεφέρθη στὸν Μῦθο τοῦ *Μεγάλου Ἱεροεξεταστοῦ* ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Θ. Ντοστογιέφσκυ *Ἀδελφοὶ Καραμαζόφ*, ὅπου μὲ τρόπο ιδιαίτερα ἐκφραστικὸ καταφαίνεται ἡ δαιμονολογία τῆς παπικῆς ἐξουσίας καὶ ἡ ἐκπτώσις τοῦ Παπισμοῦ ἀπὸ τὸ γνήσιο εὐαγγελικὸ χριστιανικὸ πνεῦμα· παράλληλα, ἐψέγησαν πρόσφατες οἰκουμενιστικὲς ἐκτροπὲς ποιμένων τῆς Καινοτομίας ἐν Ἑλλάδι, ἐνδεικτικὲς τῆς ἐκπτωτικῆς ἀλλοιώσεώς τους ἀπὸ τὸ φρόνημα τῶν Ἀγίων Πατέρων καὶ Διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας.

