

## Ἡ Μεγάλη Συνοδοιοπορία μας Πρὸς τὴν Βηθλεὲμ καὶ τὸν Γολγοθᾶ\*

*Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ συμπρεσβύτεροι,*

*Ὅσιολογιώτατε π. Γοράσδε,*

*Αἰδεσιμώτατοι Πατέρες Ἱερεμία καὶ Χαρίτων·*

*Ἀγαπητὰ ἐν Κυρίῳ τέκνα τῆς ἐν Τσεχία Ἐκκλησιαστικῆς Ὁρθοδόξου Κοινότητός μας·*

**Ὅς** ἀποδίδομε τὸν ἐν Χριστῷ ἀσπασμὸ τῆς Ἀγάπης, τῆς Εἰρήνης καὶ τῆς Ἐνότητος ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ, εἰς δόξαν τῆς Ἀγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος, τοῦ Μόνου Ἀληθινοῦ Θεοῦ ἡμῶν.

**Μὲ** ἰδιαίτερη χαρὰ ἐπικοινωνοῦμε μαζί Σας, ἡμεῖς οἱ ταπεινοὶ Ποι-



μένες καὶ Ἐπίσκοποι Σας ἀπὸ τὴν εὐλογημένη Ἑλλάδα, τὴν ἀποστολοβάδιστη καὶ ἀγιοτόκο αὐτῆ χώρα, καὶ ἐνωνόμεθα μαζί μὲ τοὺς ἀπανταχοῦ Ὁρθοδόξους Ἀδελφούς μας, Κληρο καὶ Λαό, πορευόμενοι πρὸς τὸ Σπήλαιο τῆς Βηθλεὲμ, γιὰ νὰ προσκυνήσουμε τὸν Μεγάλον Ἐπισκέπτη, τὴν Σωτῆρα μας Χριστό, καὶ νὰ προσφέρουμε εἰς Αὐτὸν τὰ πολυτίμα Δῶρα τῆς Ταπεινώσεως, τῆς Ἀγάπης καὶ τῆς καρδιακῆς

Ἀγνότητος, ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν Του.

**Ἡ** νοητὴ-πνευματικὴ αὐτῆ Πορεία ἄρχισε τὴν 15η Νοεμβρίου καὶ ὡς ζωηφόρα ἐφόδια, γιὰ νὰ ἔχη αὐτὴ ἕναν γνήσιο εὐαγγελικὸ χαρακτῆρα, ἔχουμε λάβει μαζί μας καὶ τρεφόμεθα ἀπὸ αὐτὰ τὴν Νηστεία, τὴν Προσευχὴ καὶ τὴν Ἐλεημοσύνη.

**Διὰ** μέσου αὐτῶν καλλιεργεῖται ὁ γνήσιος εὐσεβῆς ἐν Χριστῷ ἐκκλησιαστικὸς βίος καὶ ἐτοιμάζεται ἡ ὑπαρξίς μας νὰ συναντήσῃ Ἐκεῖνον, ὁ Ὅποιος πτωχεύει γιὰ χάρι μας, γιὰ νὰ γίνωμε ἡμεῖς πλούσιοι, νὰ γίνωμε Θεοὶ κατὰ χάριν, νὰ φθάσωμε στὴν θέωσι, στὴν Χριστοποίησί μας.

**Ὁ** Μεγάλος Ἐπισκέπτης μας θὰ διέλθῃ τὴν ἐπίγεια ζωὴ Του νηστεύων, προσευχόμενος καὶ ἐλεῶν, ὡς αἰώνιον Πρότυπον Θυσιαστικῆς Ἀγάπης, ἡ Ὅποια ἐξεχύθη ἀπὸ τὸν Σταυλὸ τῆς Βηθλεὲμ καὶ ἐκορυφώθη στὸν Σταυρὸ τοῦ Γολγοθᾶ.

\* \* \*

**Σεῖς,** ἀγαπητοὶ καὶ σεβαστοὶ μας Ἱερεῖς καὶ Συλλειτουργοὶ μας, ἀκοῦστε τώρα καθαρώτερα τὴν προτροπὴ καὶ πρόσκλησι τοῦ Μεγάλου

καὶ Καλοῦ Ποιμένος: «Βόσχετε τὰ Ἄρνία μου, ποιμαίνετε τὰ Πρόβατά μου».

**Μ**ὴ διστάζετε νὰ ζώννεσθε τὸ λέντιον τῆς Διακονίας· μὴν ἐπιτρέψετε στὴν συνείδησί Σας νὰ μετατραπῇ ἡ Διακονία Σας αὐτὴ σὲ Ἐξουσία· ἀλλὰ, νὰ ἐκφράζεται αὐτὴν ὡς φροντίδα καὶ προστασία τῶν πιστῶν Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν μας, ἀλλὰ καὶ κάθε ἀνθρώπου, πλασθέντος κατ' εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν τοῦ Κυρίου.

**Μ**ὴ λησμονεῖτε, ὅτι ἡ Διακονία Σας εἶναι Σταυρική, εἶναι συσταύρωσις τῷ Χριστῷ: ἐν τῷ Σταυρῷ, με ἀνοικτὴ ἀγκάλη, ὑπηρετεῖτε τὸ εὐλογημένο μικρὸ μας Ποίμνιο, τὸ δέχεσθε με στοργὴ καὶ τρυφερότητα καὶ κατανόησι, ἰδιαίτερος μάλιστα τοὺς ἀδυνάτους πνευματικά, ἀλλὰ καὶ τοὺς πεινῶντας, τοὺς διψῶντας, τοὺς ξένους, τοὺς γυμνοὺς, τοὺς ἀρρώστους καὶ τοὺς φυλακισμένους.

**Κ**αὶ ὁδηγεῖτε σταθερὰ τὰ Ἄρνία καὶ τὰ Πρόβατα τοῦ Χριστοῦ μας στὸ Μεγάλο Δεῖπνον τῆς Βασιλείας, στὴν Κοινωνία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διὰ τῆς κοινωνίας τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ Ἐσφαγμένου Ἀρνίου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου· ὁδηγεῖτε αὐτὰ με ἀφοσίωσι καὶ συμπόνοια στὸ Ὑπερῶον τῆς Πεντηκοστῆς, γιὰ νὰ κατοικήσῃ μέσα στὶς ψυχές τους τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, γιὰ νὰ γίνῃ καὶ πάλι ἡ Χάρις τοῦ Παρακλήτου ἡ ψυχὴ τῆς ψυχῆς τους, νὰ εἶναι πάντοτε μαζί τους ἡ Κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ Χάρις τοῦ Σωτῆρος μας, ἡ Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς.

\* \* \*

**Ἀλλὰ** καὶ Σεῖς, ἀγαπητοί μας Ὁρθόδοξοι Χριστιανοί· μὴ δειλιάζετε κατὰ τὴν πορεία Σας πρὸς τὴν Βηθλεὲμ· ἐμπιστευθεῖτε τοὺς Πατέρας καὶ Ποιμένας Σας, καὶ ἅς ἐπιτρέψετε σὲ Αὐτοὺς νὰ Σᾶς βοηθήσουν νὰ πραγματωθῇ ὁ σκοπός, τὸ Ὅραμα τῆς Πορείας Αὐτῆς: ἡ Μεγάλῃ Συνάντησις με Ἐκεῖνον, τὸν Ἐνα, τὸν Μοναδικὸ καὶ Αἰώνιο Ἐραστή τῶν ψυχῶν μας.

**Τ**ότε, ἐφ' ὅσον ἔχετε καθαρθῇ ἐν Μαρτυρίᾳ Πίστεως καὶ ἐν Μαρτυρίῳ Ἀγάπης Θυσιαστικῆς, θὰ Σᾶς ἀποκαλυφθῇ ἡ Ἀρχέγονος Ὁμορφία τοῦ Ἀνθρώπου, ἀλλὰ καὶ πάσης τῆς Φύσεως-Δημιουργίας.

**Τ**ὸ ἀληθινὸ καὶ μυστικὸ κάλλος πρέπει νὰ ἀναδυθῇ μέσα στὸ Ἄκτιστο Φῶς τῆς Ἁγίας Τριάδος· ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ ἡ ἔνδοξος, ἡ ὄντολογικὴ ὠραιότης τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως πρέπει νὰ ξεχυθῇ ἀκτινοβόλα καὶ νὰ ξαναγίνῃ τόπος τῆς Παρουσίας τοῦ Κυρίου, νὰ καταστήσῃ παρόντα ἐδῶ καὶ τώρα, νῦν καὶ ἀεὶ, τὸ Πρωτότυπο· νὰ γίνῃ ἀνάβλυσμα τῆς Θείας Παρουσίας, μία διαρκῆς Θεοφάνεια.

**Δ**ὲν ὑπάρχουν ἄνθρωποι ἄσχημοι, μᾶς βεβαιώνει ἡ ἀγία πεῖρα τῆς Ἐκκλησίας μας· ἀλλά, μόνον ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ἀδυνατοῦν νὰ δείξουν τὴν ὁμορφιά τους· καὶ τοῦτο ὀφείλεται στὸ ὅτι δὲν ἀγαποῦν καὶ δὲν ἀγαπῶνται.

**Σ**τὴν Πορεία μας πρὸς Ἐκεῖνον, ἀσκούμεθα στὸ νὰ ἀγαποῦμε καὶ νὰ ἐπιτρέπουμε στοὺς ἄλλους νὰ μᾶς ἀγαποῦν· ἀγαπῶντες καὶ ἀγαπώμενοι ἀνακαλύπτουμε τὴν ὄντολογικὴ Ὅμορφιά μας, καὶ τὴν ἰδική μας καὶ τῶν ἄλλων· καὶ ζώντας μέσα στὸ θάμβος αὐτό, συναντώμεθα μὲ τὸν Νυμφίο μας Χριστό, ὁ Ὅποιος μᾶς ἀγαπᾷ εἰς τέλος καὶ Τὸν ἀγαπᾷμε ὡς ἡ ἀσματικὴ Νύμφη, καὶ μέσῳ αὐτῆς τῆς Ἀγάπης, Ἐνώσεως καὶ Ἀλληλοπεριχωρήσεως, ἀποκαλύπτεται στὴν πληρότητά της ἡ Ἀρχέγονη Ὅμορφιά μας, τὸ Πρωτόκτιστον Κάλλος ἐν τῇ Ἀγίᾳ Τριάδι.

\* \* \*

*Σεβαστοὶ Πατέρες· Χριστοπόθητοι Ἀδελφοί μας·*

**Σ**ᾶς εὐχόμεθα καλὴ πορεία, καλὸ ταξίδι καὶ καλὴ συνάντησι ὄλων μας ἐνώπιον τοῦ ταπεινοῦ λίκνου τοῦ Θεοῦ Βρέφους, τοῦ πραγματικὰ ἐνδόξου αὐτοῦ Θρόνου τοῦ Βασιλέως.

**Π**ρέπει νὰ Τὸν προσκυνήσουμε· πρέπει νὰ Τὸν συναντήσουμε· πρέπει νὰ ἐνωθοῦμε μαζί Του, ὥστε μαζί Του νὰ συνεχίσουμε τὴν πορεία μας πρὸς τὸν Γολγοθᾶ· μαζί Του νὰ καθίσουμε στὸν ἄλλο ἐνδοξο Θρόνο Του, τὸν Τίμιο Σταυρό· νὰ συσταυρωθοῦμε καὶ νὰ συναναστηθοῦμε ἐνδοξοι, ἀνακαινισμένοι, φωτισμένοι, θεωμένοι, εἰς δόξαν τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.

**Ἡ** Ὑπερευλογημένη Θεοτόκος, ἡ χάρις τοῦ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, οἱ Ἅγιοι Πάντες, μὲ τὶς εὐχές τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος, Πατρὸς καὶ Μητροπολίτου μας Κυπριανοῦ, νὰ Σᾶς ἐνισχύουν, ὀδηγοῦν καὶ προστατεύουν στὴν εὐλογημένη αὐτὴ Πορεία πρὸς τὸ θεῖον Λίκνον καὶ δι' αὐτοῦ πρὸς τὸν κενὸν Τάφον τοῦ Φιλανθρώπου Σωτῆρος ἡμῶν.

Ταπεινὸς ἰκέτης τῶν ποσευχῶν Σας  
καὶ ἐλάχιστος ἐν Ἀρχιερεῦσιν  
Ὁ Μητροπολίτης  
† Ὁ Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς

---

(\*) Κείμενο, τὸ ὁποῖο ἐστάλη πρὸς ἀνάγνωσιν στὴν Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς, 16/29.12.2013, στὸν Ἱερὸ Ναὸ μας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς, στὸ Γιεζντοβίτσε τῆς Τσεχίας.