

Τρίτη Ποιμαντική Έπίσκεψις στο εὐλογημένο Νησί τῆς Σαρδινίας

(11/24.01.2014 ἕως 17/30.01.2014)

Η **ἐβδομάδα** πρὶν ἀπὸ τὴν 11η Ἰανουαρίου 2014 κύλησε μέσα σὲ κλίμα βαθεῖας προσευχῆς, περισυλλογῆς καὶ περισκέψεως, ἀφοῦ μᾶς προετοίμαζε γιὰ τὸ τρίτο κατὰ σειρὰν ἱεραποστολικό μας ταξίδι στὴν εὐλογημένη γῆ τῆς Σαρδινίας.

Ὅταν γιὰ πρώτη φορά, τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2012, μία μικρὴ ομάδα Προσκυνητῶν, τῆς ὁποίας ἠγεῖτο, ὅπως καὶ τώρα, ὁ νῦν Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, ξεκίνησε αὐτὴ τὴν νέα πνευματικὴ – ἱεραποστολικὴ ἐμπειρία, κανεὶς δὲν φανταζόταν τὰ ἀποτελέσματα καὶ τοὺς καρποὺς τοῦ εὐλογημένου αὐτοῦ ἔργου.

Μέσα στὴν καρδιά τῆς αἰρέσεως τοῦ παπισμοῦ, ἓνα φωτεινὸ ἀστὲρι, σὰν καὶ ἐκεῖνο τῆς Βηθλεέμ, λάμπει στὴν περιοχὴ Σελάρτζιους τοῦ Κάλιαρι, πάνω ἀπὸ ἓναν ταπεινὸ Ὁρθόδοξο Ναό.



Στὸν κατάλληλα διαμορφωμένο ὑπόγειο χώρο ἐνὸς κτηρίου, κάθε Κυριακὴ λαμβάνει χώρα τὸ Μέγα Μυστήριον τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ καὶ Λόγου, τῆς Σταυρικῆς Του Θυσίας καὶ τῆς ἐνδόξου καὶ Σωτηριώδους Ἀναστάσεως Αὐτοῦ.

Ἐκεῖ, ὁ Σεβασμιώτατος Ἐπίσκοπος Νόρα κ. Μιχαήλ, ἓνας γηραιὸς καὶ σοφὸς ἄνδρας, ὡς ἄλλος Δίκαιος Ἰωσήφ, ἔχει κληθῆ ἀπὸ τὸν Θεὸ διὰ τοῦ ἀειμνήστου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου καὶ Πατέρα μας νὰ προστατεύσῃ τὸ «Παιδίον» καὶ τὴν Ἐκκλησίαν Του, ἐπιβεβαιώνοντας γιὰ μία ἀκόμη φορὰ τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ μας «μὴ φοβοῦ τὸ μικρὸν ποίμνιον»!

Τὴν Παρασκευή, 11/24 Ἰανουαρίου 2014, ἡ πτήση AZ 719 τῆς Alitalia ξεκίνησε στὶς 12:40' ἀπὸ τὸ Ἀεροδρόμιο «Ἐλευθέριος Βενιζέλος». Μέσω Ρώμης, ἡ εὐλογημένη ομάδα τῶν Προσκυνητῶν, ἡ ὁποία ἀποτελεῖτο ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Κυπριανό, δύο Μοναχοὺς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, τρεῖς Μοναχῆς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν Ἀττικῆς καὶ ὀκτὼ λαϊκοὺς Ἀδελφοὺς μας, ἔφθασε στὶς 15:30' στὸ Ἀεροδρόμιο «Elmas» στὸ Κάλιαρι.

Συγκίνησις, ἐκπληξις καὶ χαρὰ πλημύρισαν τὶς καρδιῆς ὄλων μας, ὅταν ἀντικρίσαμε νὰ μᾶς ἀναμένουν στοὺς χώρους ὑποδοχῆς τοῦ Ἀεροδρομίου

ου τὸν Σεβασμιώτατο Μιχαήλ, τὸν πολύτιμο βοηθό του, ἀγαπητό μας π. Μαριάνο καὶ ἀρκετοὺς πιστοὺς, μεταξύ τῶν ὁποίων τὶς τρεῖς νεοφώτιστες Ἀδελφές καὶ Πνευματικές μας θυγατέρες Εἰρήνη, Κυπριανή καὶ Ἰουστίνα, μὲ ἄνθη στὰ χέρια καὶ πολλή ἀγάπη στὶς καρδιές!

Ἀφοῦ ἐπιβιβαστήκαμε στὸ μικρὸ λεωφορεῖο, τὸ ὁποῖο μᾶς περίμενε, κατευθυνθήκαμε πρὸς τὴν Ἐκκλησία μας τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ, Ἰουστίνης καὶ Ἐφρησίου στὴν περιοχή Σελάρτζιους (Selargius) τοῦ Κάλιαρι, τῆς πρωτεύουσας τοῦ νησιοῦ.



Μετὰ ἀπὸ μία σύντομη Ἀκολουθία καὶ ἀφοῦ ἀναπέμψαμε «Δόξα καὶ Εὐχαριστία» στὸν Θεό, ὁ Σεβασμιώτατος Μιχαήλ ἀπήρθη ἓνα σύντομο, ἀλλὰ ἰδιαίτερα συγκινητικὸ καλωσόρισμα σὲ ὅλους μας καὶ ἰδιαίτερως στὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη

μας, στὸ πρόσωπο τοῦ ὁποίου, ὅπως τόνισε μὲ ἔμφασι, βλέπει μὲ σεβασμὸ καὶ ἐμπιστοσύνη τὸ πρόσωπο τοῦ ἀειμνήστου Πατέρα μας. Ἡ συγκίνησίς του ἦταν ἀκόμη μεγαλύτερη, εἶπε, ἀφοῦ ἦταν ἡ πρώτη φορὰ πού ὁ Σεβασμιώτατος Κυπριανὸς ἐπισκεπτόταν τὴν Σαρδινία, ὡς Μητροπολίτης!

Μὲ ἀντίστοιχο σεβασμὸ, ἀγάπη καὶ συγκίνησι ἀνταπέδωσε τὸν χαιρετισμὸ καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, τονίζοντας, ὅτι νιώθουμε πὼς ἤλθαμε καὶ πάλι στὸ σπιτί μας!

Μετὰ ἀπὸ ἓνα σύντομο κέρασμα ἀναχωρήσαμε γιὰ τὸ ξενοδοχεῖο μας, τὸ Hotel Idea Cagliari Santa Maria.

Τὸ Σάββατο, 12/25 Ἰανουαρίου 2014, ἀναχωρήσαμε ἀπὸ τὸ ξενοδοχεῖο μας στὶς 09:45' μὲ προορισμὸ τὸ Νησί τοῦ Ἁγίου Ἀντιόχου, τὸ ὁποῖο εἶναι καὶ ἡ γενέτειρα τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἰωάννου. Μᾶς συνώδευσαν ὁ Σεβασμιώτατος Μιχαήλ καὶ λίγοι ἀπὸ τοὺς πιστοὺς Ἀδελφούς μας.

Στὸ Νησί τοῦ Ἁγίου Ἀντιόχου, τὸ ὁποῖο ἀπέχει 87 χιλ. ἀπὸ τὸ Κάλιαρι καὶ συνδέεται μὲ τὴν Σαρδινία μὲ μία μικρὴ γέφυρα, ἐπισκεφθήκαμε τὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀντιόχου, ὁ ὁποῖος εἶναι κτισμένος ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ Ἁγίου καὶ τῶν Κατακομβῶν.

Ὁ Ἅγιος Ἀντιόχος γεννήθηκε στὸ τέλος τοῦ 1ου αἰῶνος στὴν Μαυριτανία τῆς Β. Ἀφρικῆς. Ἦταν υἱὸς τῆς Ρόδης (Ρόζας), τῆς παιδίσκης, ἡ ὁποία ὑποδέχθηκε τὸν Ἀπόστολο Πέτρο, ὅταν Ἄγγελος Κυρίου τὸν ἐλευθέρωσε ἀπὸ τὴν φυλακή.

Ὁ Ἅγιος Ἀντιόχος μαζί μὲ τὸν ἀδελφὸ του Πλάτανο, Ἀνάργυροι Ἴατροι καὶ οἱ δύο, κήρυτταν τὸν Χριστὸ μας καὶ γι' αὐτὸ τοὺς συνέλαβαν καὶ τοὺς

βασάνισαν. Τὸν μὲν Πλάτανο τὸν ἐσταύρωσαν στὴν Ρώμη, τὸν δὲ Ἅγιο Ἀντίοχο τὸν ἐξώρισαν στὴν Σαρδινία ὅπου, πρὶν τὸν ἀποκεφαλίσουν, ἐκοιμήθη προσευχόμενος στὶς Κατακόμβες. Ἡ μνήμη του ἐορτάζεται στὶς 13/26 Δεκεμβρίου, ἀλλὰ γίνεται καὶ Πανήγυρις πρὸς τιμὴν του τὸν Αὐγούστο.

Προσκυνήσαμε τὴν Κάρα καὶ τὰ ἱερὰ Λείψανα τοῦ Ἁγίου ψάλλοντες καὶ προσευχόμενοι. Κατόπιν ξεναγηθήκαμε στὶς Κατακόμβες κάτωθι τοῦ Ναοῦ.

Ἡ λέξις Κατακόμβη (κατα+cuba) παράγεται ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ πρόθεσι *κατὰ* καὶ τὴν λατινικὴ λέξι *cuba*, ἡ ὁποία προέρχεται ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ *κύμβη* (τύμβος, τάφος). Οἱ κατακόμβες ἦταν ὑπόγεια κοιμητήρια καὶ ὀστεοθῆκες Χριστιανῶν, ἀλλὰ καὶ Ἰουδαίων (καὶ Φοινίκων τοὺς προηγούμενους αἰῶνες).

Ὅπως μᾶς ἐξήγησε ὁ ξεναγός, οἱ κατακόμβες λαξεύονταν σὲ ἠφαιστειακὸ ἢ πορῶδες ἔδαφος μὲ θαλάμους καὶ μακρεῖς διατενόμενους διαδρόμους, ὅπου ἡ κατάβασις γινόταν μὲ σκαλοπάτια. Στὶς συγκεκριμμένες Κατακόμβες δὲν ὑπῆρχαν τάφοι Μαρτύρων, ἀλλὰ ἀπλῶν Χριστιανῶν καὶ εἶχαν προκατασκευασθῆ ἀπὸ τοὺς Φοίνικες.

Στὴν συνέχεια γευματίσαμε σὲ ἓνα ἐστιατόριο τῆς περιοχῆς, ὅπου μέσα σὲ μία ἀτμόσφαιρα συγκινήσεως, ψάλαμε καὶ ἔγιναν εὐγενεῖς προσφωνήσεις.

Ἐκεῖ, εἶχαμε τὴν εὐκαιρία νὰ ἀκούσουμε λόγον πνευματικῆς οἰκοδομῆς ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας, ὁ ὁποῖος δίνοντας ἔμφασι στὴν Καθολικότητα τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας, μᾶς τόνισε ἰδιαίτερος, ὅτι Καθολικότητα σημαίνει τὴν πληρότητα τῆς Πίστεώς μας καὶ ὄχι τὴν ἀριθμητικὴ ὑπεροχὴ τῆς λεγομένης παπικῆς ἐκκλησίας. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ νιώθουν μειονεκτικὰ οἱ Ὁρθόδοξοι Ἀδελφοί μας στὴν Σαρδινία ἔναντι τῶν παπικῶν, ἐπειδὴ εἶναι ἓνα μικρὸ ποίμνιο. Ἔχουν τὴν Καθολικότητα, διότι ἔχουν τὴν πληρότητα τῆς Ὁρθοδόξου Πίστεως. Ἐξ ἄλλου ὁ Κύριός μας εἶπε ὅτι, «ὅπου εἰσὶν δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἕμὸν ὄνομα ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν»!

Κλείνοντας ἔκανε μία εὐχή: τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Δύσεως νὰ ἐπιστρέψῃ στὴν Καθολικότητα τῆς Ἀληθείας, τῆς Μιάς, Ἁγίας, Καθολικῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ μάλιστα ὁ Σεβασμιώτατος Μιχαὴλ νὰ εἶναι Ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος θὰ βαπτίσῃ τὸν Πάπα...

Ἀνταποδίδοντας τὶς εὐχές, ὁ Σεβασμιώτατος Μιχαὴλ εὐχαρίστησε ὅλους τοὺς προσκυνητὲς, Μοναχοὺς καὶ Λαϊκοὺς καὶ ἰδιαίτερος τὸν Μητροπολίτη μας Σεβασμιώτατο κ. Κυπριανό.

Στὶς 17:30' ἐπιστρέψαμε στὸ Κάλιαρι στὸν Ἱερὸ Ναὸ μας, ὅπου ἐτελέσαμε τὸν Ἑσπερινό, ἀφοῦ τὴν ἐπομένη ἡμέρα, Κυριακὴ, θὰ πανηγυρίζαμε τὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἐφησίου (†15.1.303), Πολιούχου τοῦ Κάλιαρι, ὁ ὁποῖος, ἂν καὶ ἐστάλῃ ὑπὸ τοῦ Διοκλητιανοῦ ὡς διώκτης, ἐπίστευσε, ὡμολόγησε τὴν πίστι του, ἐφυλακίσθη καὶ ἀπεκεφαλίσθη στὴν Ἀρχαία Νόρα.

Τὴν Κυριακή, 13/26 Ἰανουαρίου 2014, μέσα σ' ἓνα κλίμα βαθειᾶς κατανύξεως καὶ προσευχῆς, προεξαρχόντων τῶν Πνευματικῶν μας Πατέρων, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ καὶ Σεβασμιωτάτου Ἐπισκόπου Νόρα κ. Μιχαήλ, ἐτελέσθη ὁ Ὁρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία, μὲ ἀποκορύφωμα τὴν συμμετοχὴ σχεδὸν ὄλων μας στὸ Μέγα Μυστήριον τῆς Θείας Κοινωνίας.

Ὅπως τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, ὄλοι αἰσθανθήκαμε ὅτι παρόντες καὶ συλλειτουργοῦντες ἦσαν οἱ Δώδεκα Ἅγιοι Ἀπόστολοι, ἀλλὰ καὶ ὄλοι οἱ Ἅγιοί μας μαζί με τὸν Ἅγιο Ἐφήσιο.



Στὸν σύντομο λόγο του πρὸς ὄλο τὸ ἐκκλησίασμα, εὐχαρίστησε τὸν Σεβασμιώτατο Ἐπίσκοπο Νόρα κ. Μιχαήλ, τοὺς Ἕλληνες προσκυνητὲς καὶ ἰδιαίτερος τοὺς Ἀδελφούς μας ἀπὸ τὴν Σαρδινία. Μὲ ἰδιαίτερη ἔμφασι ὑπενθύμισε ὅτι ἡ ζωὴ τοῦ Ὁρθοδόξου Χριστιανοῦ εἶναι μία συνεχῆς μετάνοια, δηλαδή μία συνεχῆς ἐπιστροφή στὴν Ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ Πατέρα καὶ πὼς οἱ Ἀδελφοί μας ἀπὸ τὴν Σαρδινία, οἱ ὁποῖοι δὲν εἶναι Ὁρθόδοξοι, ἐὰν θέλουν νὰ γεμίση ἢ ὑπαρξίς τους καὶ νὰ βιώσουν τὸν προορισμό τους, πρέπει νὰ ἀποφασίσουν νὰ ἀκολουθήσουν τὸν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς πρὸς τὴν πηγὴ τῆς Ἀληθείας.

Στὴν συνέχεια, ὁ Σεβασμιώτατος Μιχαήλ εὐχαρίστησε καὶ πάλι τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας καὶ ὄλους τοὺς Ἀδελφούς ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα.

Στις 13:00' παρετέθη γεῦμα σὲ ὄλο τὸ ἐκκλησίασμα σὲ ἐστιατόριο τῆς πόλεως, μέσα σὲ ἐορτάσιμη ἀτμόσφαιρα. Ἐκεῖ, εἶχαμε τὴν μεγάλη εὐλογία καὶ εὐκαιρία νὰ αἰσθανθοῦμε ὄλοι ὡς μία μεγάλη Οἰκογένεια, βιώνοντας γιὰ μία ἀκόμη φορὰ τὸν σύνδεσμο τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης.

Τὴν Δευτέρα, 14/27 Ἰανουαρίου 2014, ξεκινήσαμε γεμάτοι φῶς, ἐλπίδα καὶ ὄραμα τὴν τρίτη ἡμέρα τῆς Ἱεραποστολικῆς μας περιηγήσεως. Αὐτὴ τὴν φορὰ κατευθυνθήκαμε πρὸς τὴν ἐπαρχία Καρμπόνια, στὸν Δῆμο Σαντάντι, γιὰ νὰ ἐπισκεφθοῦμε τὸ Σπήλαιο Τζούντας (Zuddas = τρίχες χοίρου). Εἶχαμε τὴν ἰδιαίτερη εὐλογία νὰ μᾶς συνοδεύῃ ὁ ἀκάματος, παρ' ὄλη τὴν ἡλικία του, Σεβασμιώτατος Μιχαήλ, μαζί με ὀλίγους πιστοὺς ἀπὸ τὴν Σαρδινία.

Ἡ διαδρομὴ κύλησε εὐχάριστα καὶ ἐποικοδομητικὰ χάριν τοῦ Σεβασμιω-

τάτου Ποιμενάρχου μας, ό οποίος φρόντισε, μέσα από φωτισμένα κείμενα, νά μᾶς διδάξη τήν οὐσία τῆς νηστείας, ἡ όποία, όταν τελῆται μέ γνώσι καί ἐπίγνωσι, δέν γίνεται ό σκοπός μας, ἀλλά τό μέσον διά τοῦ όποίου θά φθάσουμε στόν σκοπό μας.



Φθάσαμε στό Σπήλαιο Τζούντας, τό όποιο εὐρίσκεται σέ ἕνα φυσικό καταπράσινο περιβάλλον. Όπως μᾶς ἐξήγησε ό ξεναγός, ἡ Σαρδινία εἶναι ἡ πιό ἀρχαία γῆ τῆς Ἰταλίας καί τό σπήλαιο αὐτό εἶναι τό ἀρχαιότερο σημεῖο τῆς Σαρδινίας. Αὐτό τό σπή-

λαιο βρίσκεται σέ 20 μέτρα κάτω ἀπό τό ἔδαφος καί ἐμφανίστηκε, όταν ἀποσύρθηκε ἡ θάλασσα πού τό κάλυπτε.

Τό Σπήλαιο ἦταν παλιό όρυχεῖο, τό όποιο παρήγαγε ἀλάβαστρο. Τό 1960 ἀνοιξαν μία τεχνητή εἴσοδο προκειμένου νά ἐξάγουν τό μάρμαρο καί τό 1971 ἦλθαν σπηλαιολόγοι καί ἀπεκάλυψαν νέους προστατευόμενους χώρους. Ἀπό δέ τό 1985 ἐπιτρέπεται ἡ εἴσοδος στό κοινό.

Εἶναι μήκους δύο χιλιομέτρων, ἐκ τῶν όποίων τά 500 μέτρα εἶναι βατά καί ἐπισκέψιμα. Ἔχει ἐσωτερική θερμοκρασία 16 βαθμούς κελσίου καί ἡ ὕγρασία μπορεῖ νά φτάσει καί τό 100%.

Οἱ σπηλαιολόγοι ἀνακάλυψαν σύραγμα, ἡ όποία ὠδηγοῦσε σέ αἰθουσες μέ πλούσιο κάλλος, όπου ὑπῆρχαν λευκοί καί κόκκινοι σταλακτίτες. Λευκοί, λόγω τοῦ ἀσβέστη καί κόκκινοι, λόγω τῆς παρουσίας σιδήρου. Τά σπήλαια εἶναι γεωλογικο-χημικοί σχηματισμοί. Ἡ διείδυσις τοῦ νεροῦ ἀπό τίς σχισμές διαλύει τά ἀσβεστολιθικά πετρώματα καί δημιουργεῖ κοιλότητες. Τό νερό ὅμως μέ αὐτή τή διαδικασία γίνεται πλούσιο σέ ἀνθρακικό ἀσβέστιο, τό όποιο ἐναποθέτει βαθμηδόν στά σημεία σταγονοροῆς. Ἔτσι, στήν ὀροφή σχηματίζονται σταλακτίτες καί στό ἔδαφος σταλαγμίτες. Όταν ἐνωθοῦν σταλακτίτες μέ σταλαγμίτες, δημιουργοῦνται κολῶνες ἡ κουρτίνες ἡ ἄλλα πολύπλοκα καί ὁμορφα συμπλέγματα. Θαυμάζοντας τό μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ καί ψάλλοντας ὕμνους κατευθυνθήκαμε πρὸς τήν ἐξοδο, όπου στήν πορεία εἶδαμε θαυμαστά ἀποτυπωμένο τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μας πάνω σέ ἕναν ἀπό τοὺς βράχους.

Ἀφοῦ ὠλοκληρώθηκε ἡ ξενάγησις στό Σπήλαιο, ὠδηγηθήκαμε στό ἐστιατόριο τοῦ χώρου, όπου ό Σεβασμιώτατος Μιχαήλ, μέ τά Ἀδέλφια μας ἀπό τήν Σαρδινία, εἶχαν φροντίσει γιά τό μεσημβρινό μας γεῦμα. Τότε, μᾶς δόθηκε ἡ εὐκαιρία νά ἐπικοινωνήσουμε μέ ἄλλους μη ὀρθοδόξους κατοίκους τῆς νήσου καί νά ὠμιλήσουμε μαζί τους γιά τήν Ὀρθοδοξία μας. Ἦταν ἐντυπωσιακή ἡ εὐγένεια καί τό ἐνδιαφέρον τους.

Ἐπιστρέψαμε στὸ κατάλυμά μας με καρδιές πλούσιες καὶ πλήρεις τῆς δόξης καὶ τοῦ μεγαλείου τοῦ Θεοῦ, ψάλλοντας καὶ εὐχαριστώντας γιὰ τὶς δωρεές, τὶς ὁποῖες μᾶς προσέφερε.

Τὴν Τρίτη, 25/28 Ἰανουαρίου 2014, κατευθυνθήκαμε πρὸς τὸ Μαρούμπιο στὴν δυτικὴ ἀκτὴ τῆς Σαρδινίας.

Στις 11.00' φθάσαμε στὴν πόλι τῆς Ἁγίας Ἰούστας (Santa Giusta), μιὰ ὁμορφὴ πόλι 5.000 κατοίκων.

Ἡ Ἁγία Ἰούστα ἦταν μιὰ κόρη ἀπὸ ἀρχοντικὴ οἰκογένεια, ὀρφανὴ ἀπὸ πατέρα, ἡ ὁποία πίστευσε στὸν Χριστό μας καὶ γι' αὐτὸ ἡ μητέρα της, ἡ ὁποία ἦταν εἰδωλολάτρης, τὴν φυλάκισε στὸ ὑπόγειο τοῦ σπιτιοῦ τους, χωρὶς φαγητό, βασανίζοντάς τιν. Τότε ἔγιναν πολλὰ θαύματα, ὅλοι ἔβλεπαν ἓνα φῶς καὶ Ἀγγέλους νὰ ἔρχονται στὴν φυλακὴ της. Ἡ μητέρα της φοβήθηκε καὶ τὴν ἄφησε ἐλεύθερη καί, ἀφοῦ ἀρρώστησε, πέθανε. Ἡ Ἁγία Ἰούστα μοίρασε τότε ὅλη τὴν περιουσία της στοὺς πτωχοὺς. Μαρτύρησε σὲ ἡλικία 14 ἐτῶν, στὶς ἀρχές τοῦ Β' αἰῶνος, μαζί με ἄλλες δύο παρθένοισ, τὴν Ἐνεντίνα καὶ τὴν Ἰουστίνα, οἱ ὁποῖες εἶχαν γίνεϊ Χριστιανές. Ἐνταφιάσθησαν καὶ οἱ τρεῖς στὴν ὑπόγεια φυλακὴ τοῦ σπιτιοῦ τῆς Ἁγίας Ἰούστας, τὸ ὁποῖο ἔγινε ἐν συνεχείᾳ τόπος προσκυνήματος. Διατηρεῖται σήμερα ὁ ναὸς σὲ ρυθμὸ βασιλικῆς, ὁ ὁποῖος κτίσθηκε περὶ τὸ 1100 μ.Χ. Προσκυνήσαμε τὸν τόπο τοῦ Μαρτυρίου της καὶ τὰ ἱερά τους Λείψανα.

Στις 12:00' ἐπισκεφθῆκαμε τὴν νεοανεγερθεῖσα ὑπὸ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀντωνίου Πομπιάνου Ἱερὰ Μονή, πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου. Ὁ π. Ἀντώνιος μᾶς ἐνημέρωσε γιὰ τὴν πρόοδο τῶν ἐργασιῶν τοῦ Ναοῦ.



Κατόπιν, ἐπισκεφθῆκαμε τὸ Κοιμητήριο τῆς πόλεως, ὅπου ἐτελέσθη Τρισάγιον στὸν τάφο τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἰωάννου (†2002), καθὼς ἐπίσης καὶ στὸν τάφο τοῦ συνεργάτου του π. Μάριο Μπούλα. Ἐπισκεφθῆκαμε ἀκόμη τὸν Ὁρθόδοξο Ἱερὸ Ναὸ τῆς Παναγίας Γοργοεπηκόου



και ξεναγηθηκαμε στους χωρους του, οπου ηταν και η οικια του μακαριστου Μητροπολιτου Ιωαννου.

Μαζι με τον π. Αντωνιο κατευθυνθηκαμε σε εστιατοριο της πολεως. Εκει, γευματισαμε και ακουσαμε λογον πνευματικης οικοδομης απο τον Σεβασμιωτατο Μητροπολιτη μας, ο οποιος αναφερομενος στην Αγαπη, ειπε οτι ο μοναδικος συνδεσμος των παντων, ενας συνδεσμος τελειοτητας, ειναι η αγαπη. Ο Θεος Αγαπη Εστι και οταν η αγαπη κατοικησει εντος ημων, δεν θα εχουμε μονον Αγαπη, αλλα θα ειμαστε Αγαπη.

Αφου επιστρεψαμε στο καταλυμα μας, ο Σεβασμιωτατος Μιχαηλ ειχε εποικοδομητικη συναντησι με τον Σεβασμιωτατο Μητροπολιτη μας, προκειμενου να συζητησουν διαφορα θεματα της Εκκλησιας.

Την Τεταρτη, 16/29 Ιανουαριου 2014, ξεκινήσαμε στις 09:30' μαζι με τον Σεβασμιωτατο Μιχαηλ και τον π. Μαριανο με κατευθυνσι την αρχαία τοποθεσία Νόρα στην Πούλα. Κατά την διάρκεια της διαδρομης, επειδή, οπως λέει ο Πνευματικός μας Πατέρας, πρέπον «από Θεου άρξασθαι», ψάλαμε ύμνους ευχαριστηριους προς τον Κύριο μας και την Παναγία μας.

Σε λίγη ώρα φθάσαμε σε μιá ðμορφη Έκκλησία με πορτοκαλι πρόσοφι, την Έκκλησία του Αγίου Έφησιου, η οποία κτίστηκε στον τόπο του Μαρτυριου και της Ταφης του Μάρτυρος. Ο Άγιος Έφησιος έφθασε στο λιμάνι Θάρρος του Κάλιαρι για να διώξη τους Χριστιανούς. Έπίστευσε στον Χριστό μας, βασανίστηκε στην Νόρα και άπεκεφαλίσθη.

Έδω ύπηρχε ένας παλαιοχριστιανικός Ναός, στον οποιο οι λίγοι Χριστιανοί που ύπηρχαν τότε (300 μ.Χ.), ένταφιασαν τó σωμα του. Η Έκκλησία αυτη ηλθε στα χέρια των Βικτωριανών Μοναχών (αυτοι οι οποιοι έδιώξαν



την Όρθοδοξία από τó νησί) και τó 750 μ.Χ. οι Βικτωριανοί μετέφεραν τά ιερά Λείψανα του Αγίου στην Πίζα της Τοσκάνης, διότι έφοβούντο μήπως κλαπούν, από τις διάφορες επιδρομές βαρβάρων. Ένα τμήμα των ιερών Λειψάνων έπεστράφη στις

15.01.2014 στην Νόρα, τὸν τόπο Μαρτυρίου του καὶ βρίσκεται στὴν Ἐνορία. Προσκυνήσαμε τὸν τάφο, στὸν ὁποῖο ἔμειναν τὰ ἱερὰ Λειψάνα μέχρι νὰ μεταφερθοῦν στὴν Πίζα, τὸν τόπο φυλακισεῶς του καὶ τοῦ Μαρτυρίου του μὲ μεγάλη κατάνυξι καὶ συγκίνησι.

Μετὰ ἀπὸ ἓναν σύντομο περίπατο στὸ ὁμορφο φυσικὸ περιβάλλον δίπλα στὴν θάλασσα, ἀναχωρήσαμε γιὰ τὸ χωριὸ Ντετσιμομάνου (Decimomannu) 15 χιλ. Βορειοδυτικὰ τοῦ Κάλιαρι. Ἐκεῖ ἐπισκεφθῆκαμε τὸν Ναὸ τῆς Ἁγίας Γκρέκας, τῆς ὁποίας οἱ γονεῖς ἦταν Ἕλληνες. Ἡ Ἁγία Γκρέκα ἀπεκεφαλίσθη ἐπὶ Διοκλητιανοῦ, ἐπειδὴ δὲν ἀρνήθηκε τὴν πίστι της στὸν Χριστὸ μας.



Ὁ παπικὸς ἐφημέριος Βενιαμὴν Τόλα μᾶς ὑποδέχθηκε μὲ εὐγένεια καὶ μᾶς μίλησε μὲ συγκίνησι γιὰ τὴν ζωὴ τῆς Ἁγίας Γρέκας. Μετὰ προσκυνήσαμε τμῆμα τῶν ἱερῶν Λειψάνων της.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ζήτησε ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο νὰ μεταφέρῃ ἓνα αἰτήμᾶ μας πρὸς τὸν ἐπίσκοπό του. Παρεκάλεσε, ἂν εἶναι δυνατόν, νὰ μᾶς δοθῇ σὲ μία ἐπόμενη ἐπίσκεψί μας ἓνα μικρὸ τμῆμα τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου τῆς Ἁγίας Γρέκας, ἐφ' ὅσον ἦταν ἐλληνικῆς καταγωγῆς, ὥστε νὰ τὴν κάνουμε γνωστὴ καὶ νὰ τὴν τιμοῦμε μὲ εὐλάβεια καὶ στὴν Ἑλλάδα.

Εὐχαριστημένοι καὶ μὲ μεγάλη κατάνυξι στὶς καρδιές μας ἀναχωρήσαμε. Κάποιοι ἀπὸ τὴν ομάδα τῶν Προσκυνητῶν ἐπισκέφθηκαν τὴν παλαιὰ πόλι τοῦ Κάλιαρι καὶ τὸ Κάστρο.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, καθὼς καὶ ἡ κα Εἰρήνη Ἀρχοντούλη, πνευματικὴ μητέρα τῆς ἀδελφῆς μας Εἰρήνης, παρέμειναν στὸ ξενοδοχεῖο, προκειμένου νὰ ἔχουν ἐποικοδομητικὴ συνάντησι μὲ τὶς νεοφώτιστες Ἀδελφές μας Εἰρήνη καὶ Ἰουστίνα.

Τὴν Πέμπτη, 17/30 Ἰανουαρίου 2014, ἀναχωρήσαμε ἀπὸ τὸ ξενοδοχεῖο μας στὶς 08:00' μὲ προορισμὸ τὴν Ἐκκλησίᾶ μας στὸ Selargius, μὲ σκοπὸ νὰ τελέσουμε τὴν Πανυγηρικὴ Θεία Λειτουργία πρὸς τιμὴν τοῦ Μεγάλου Ἀντωνίου. Πρὸ τῆς Θείας Λειτουργίας, χειροθετήθηκε Ἀναγνώστης καὶ Ὑποδιάκονος ὁ ἐν Χριστῷ Ἀδελφός μας Χρῖστος Κατσούδας, ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἐπισκόπου Νόρα κ. Μιχαήλ. Ἡ συγκίνησις ὅλων μας ἦταν μεγάλη καὶ ἰδιαίτερος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μιχαήλ, ὁ ὁποῖος εἶχε στενοὺς πνευματικοὺς δεσμοὺς μὲ τὴν Μοναχὴ Φιλαρέτη καὶ μὲ τὸν Μοναχὸ γ. Φιλάρετο, συγγενεῖς τοῦ Ὑποδιακόνου Χρῖστου Κατσούδα.



Μετά από ένα σύντομο κέρασμα στὸν Ναό μας, κατευθυνθήκαμε σὲ ἐστιατόριο, ὅπου γευματίσαμε. Μέσα σ' ἓνα ἔντονα φορτισμένο συγκινησιακὰ κλίμα, ἀνταλλάξαμε εὐχαριστίες καὶ εὐχὲς γιὰ τὴν ἐπόμενη μας συνάντησι στὴν εὐλογημένη γῆ τῆς Σαρδινίας.

Μέχρι τὸ Ἀεροδρόμιο μᾶς συνώδευσε ὁ Σεβασμιώτατος Μιχαὴλ μαζί μὲ τὸν π. Μαριάνο, τὴν ἀδελφὴ Εἰρήνη καὶ ἄλλους. Τοὺς ἀποχαιρετήσαμε μὲ πολλὴ συγκίνησι καὶ μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ τοὺς δοῦμε σύντομα στὴν Ἑλλάδα στὴν Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Αναχωρήσαμε στὶς 16:30' ἀπὸ τὸ Κάλιαρι καὶ μετὰ ἀπὸ μία στάσι στὸ ἀεροδρόμιο τῆς Ρώμης, φθάσαμε στὸ ἀεροδρόμιο τῆς Ἀθήνας στὶς 00:35'.

Ἄλλη μία ἐπίσκεψίς μας στὸ εὐλογημένο νησί τῆς Σαρδινίας εἶχε τελειώσει. Ὅλοι γυρίσαμε στὴν Ἑλλάδα μὲ τὴν καρδιά μας γεμάτη ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τοὺς Σάρδους Ἀδελφούς μας καὶ τὸ τόσο φιλόξενο γιὰ ἐμᾶς Νησί τους. Ἡ Ποιμαντικὴ αὐτὴ ἀποστολὴ γεμάτη προσευχὲς, ὕμνους, Λειτουργίες, διδαχὲς καὶ προσκυνήματα τῶν ἱερῶν Λειψάνων τῶν Ἁγίων, ἀλλὰ καὶ πνευματικὲς συναντήσεις-συνάξεις μὲ τοὺς Σάρδους Ἀδελφούς μας, ἐνίσχυσε τὴν ψυχὴ ὅλων, καθὼς καὶ τὶς σχέσεις ἐν Χριστῷ ἀγάπης καὶ ἐνότητος μὲ τοὺς Ἀδελφούς μας. Ἐμεῖς φύγαμε πλουσιώτεροι, διότι ἡμασταν γεμάτοι ἀπὸ εἰκόνες καὶ συναισθήματα, καὶ ἡ μικρὴ Ὁρθόδοξη Κοινότητα τῆς Σαρδινίας πῆρε δύναμι ἀπὸ τὸ ἐνδιαφέρον καὶ τὴν ἀγάπη μας, ἀνανεώνοντας τὸν ζῆλο τῆς γιὰ τὴν ἐν Χριστῷ ζωὴ. Εὐχαριστοῦμε τὸν Κύριό μας γιὰ τὴν εὐλογία αὐτὴ, προσευχόμενοι γιὰ τοὺς Ἀδελφούς μας στὴν Σαρδινία καὶ τὸ μέλλον τῆς Ὁρθοδοξίας στὸ εὐλογημένο αὐτὸ Νησί.

*Εὐτυχία Κουζουρτίδου-Ιερεμιάδου
Εἰρήνη Ἀρχοντούλη*